

## PAPER DETAILS

TITLE: Avrupa ile Asya Arasında Önemli Bir Geçis Noktası Gelibolu'da Tarîkatlar ve Tekkeler

AUTHORS: Selami SIMSEK

PAGES: 251-310

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257944>

## *Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu'da Tarîkatlar ve Tekkeler*

*Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road  
Of Europe And Asia*

Selami ŞİMŞEK\*

### ÖZET

Eski çağlardan beri Avrupa ile Asya arasında önemli bir güzergâh noktası durumundaki Gelibolu ve çevresinde pek çok süfi, tasavvufî kuruluş ve tekke faaliyet göstermiş olup, bu faaliyetler neticesinde ortaya oldukça zengin bir tasavvufî kültür ve literatürü çıkmıştır. Halvetîlik, Mevlevîlik, Bayrâmîlik, Celvetîlik, Kâdirîlik, Rûfâîlik, Nakşîbendîlik, Sa'dîlik ve Bektâşîlik bu bölgede faaliyetlerine rastlanan belli başlı tarîkatlardır. Bu tarîkatlara mensup pek çok şâîr ve yazar yettiği gibi, başta Ahmed Bîcân ve Yazıcızâde Mehmed olmak üzere, Câhidî Ahmed Efendi, Şeyh Mehmed Dağı, Ağazâde Mehmed Hakkî Dede, Mustafa Dâniş Dede, Burhâneddin Dede gibi Gelibolu Türk halk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan şahsiyetler de vardır.

### ANAHTAR KELİMELER

Gelibolu, Tasavvuf, Tarîkat, Tekke.

### ABSTRACT

Since old centuries many sufis, orders and dervish lodges had an important role in shaping Turkish mystic culture of Gallipoli and its province in the cross road of Europe and Asia. Halvetiye, Mevlevi, Bayramiye, Jilwatiyya, Kadiriye, Rufaiyah, Nakshibendi, Sadiye and Bektashiism are main orders which did activities in Gallipoli and its province. This orders related to very very poets and writer, grow up like, head Ahmed Bican and Yazicizade Mehmed become, like Cahidi Ahmed Efendi, Şeyh Mehmed Dağı, Ağazade Mehmed Hakiki Dede, Mustafa Daniş Dede, Burhaneddin Dede in inside of Gelibolu Turkish people culture important one eat owner one personality

### KEY WORDS

Gallipoli, Sufism, Order, Dervish Lodge.

\* Dr. Araştırmacı-Yazar, Erzurum.



## Giriş

**Eski çağlardan** beri Avrupa ile Asya arasında önemli bir güzergâh noktası durumundaki Gelibolu, aynı adı taşıyan yarımadanın kuzeydoğu kesiminde Çanakkale Boğazı'nın kuzey giriş kısmında, denize doğru uzanan bir yüksekliğinin üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Şehrin ve yarımadanın adının "gemi şehri, güzel şehir" veya "Galyalılar'ın şehri" anlamındaki Kallipolis yahut Gallipolis'ten geldiği kaydedilir<sup>1</sup>. Muhammediyye adlı eseriyle meşhûr olan Yazıcızâde Mehmed Efendi ise bunun adını "Gülübol"dan bozma olarak kabul etmiştir. Ancak bu adın kaynağı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Kimler tarafından ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgiye rastlanmayan şehir civarında ilk yerleşmenin Traklar'ca gerçekleştirildiği, Yunan koloni hareketi sırasında eski Yunanlılar tarafından ele geçirildiği ve daha sonraları Milet, Foça ve Midilli'den gelen halk tarafından iskan edildiği kaydedilmektedir<sup>2</sup>.

Gelibolu, Eski Yunan'dan başlayarak, Perslerin, Makedonya'liların, Bergama Krallığı'nın, Romalıların istilasına uğramış olup, Romalılar ve Bizans döneminde oldukça önemli bir liman ve geçit konumuna gelmiştir. 586/1190 yılndaki Haçlı Seferleri sırasında Alman İmparatoru Friederich komutasındaki Haçlı ordusu da Anadolu'ya buradan geçmiştir. 601/1204 yılında şehri Venetikler, 633/1235 yılında Bizanslılar ve son alarak da 755/1354 yılında Süleyman Paşa komutasındaki ordu vasıtıyla Osmanlılar ele geçirmiştir<sup>3</sup>.

Bizans döneminde merkezî bir şehir görünümüne kavuşan Gelibolu, Osmanlılar'ın fethinden sonra bir sancak ve sancak merkezi olduğu gibi Rûmeli'nin ilk Paşa sancağı da olmuştur. 793/1391 yılında ise Yıldırım Bayezid bura ya ilk tersaneyi kurmuş ve başına Sarıca Paşa'yı Boğaz Muhafizliği Komutanı olarak atamıştır<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Bu konuda geniş bilgi için bkz. Kemalpaşazâde Ahmed, *Tevârih-i Âli-i Osman*, nşr., Şerafettin Turan, Ankara 1983, II. Defter, s. 126; Fevzi Kurtoğlu, *Gelibolu ve Yöresi Tarihi*, İst. 1938, s. 11; Mehmet İrdesel, *Gelibolu ve Yöresi Tarihi* (Gelibolu'yu Tanıyalım), Geltur Ajans Turistik Yayıncılar, İst. 1994, s. 9-11; Feridun Emecen, "Gelibolu", *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (DİA), İst. 1996, XIV, 1.

<sup>2</sup> Emecen, a.g.m. aynı yer

<sup>3</sup> Geniş bilgi için bkz. Halil İnalçık, "Gelibolu", *El2* (İng.), II, 983-987; İrdesel, a.g.e., s. 9; Emecen, a.g.m., aynı yer.

<sup>4</sup> Emecen, a.g.m., aynı yer.

İstanbul'un fethine kadar önemli bir askerî deniz üssü olma özelliğini muhafaza eden Gelibolu, Fâtih Sultan Mehmed döneminde esaslı bir şekilde tâkim edilmiş, hatta boğazın ve şehrin korunması için Çanakkale'de giriş kısmında karşılıklı iki hisar yaptırılmıştır. Ancak Gelibolu, 921/1515'te İstanbul'da Haliç Tersanesi'nin devreye girmesiyle giderek deniz üssü olma özelliğini kaybetmiştir. Yine de deniz seferleri için donanmanın önemli merkezlerinden biri durumundaydı. Sultan I. Ahmed 1022/1613 yılında şehrle gelerek Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin, ardından Bolayır'da bulunan Süleyman Paşa'nın türbesini ziyâret etmiştir<sup>5</sup>.

924/1518'de Keşan, Malkara, Limni, Taşöz, İmroz ve Semadirek'ten ibaret olan sancak Gelibolu, 940/1533'te Hayreddin Paşa'nın kaptan-ı deryâ oluşu ve Cezayir-i Bahr-i Sefîd eyaletinin kuruluşundan sonra buranın merkez sancağı olmuştur. Ayrıca sınırları İnebaşı, Midilli, Kocaeli, Karırelî, Rodos ve Mizistra sancaklarını içine alacak şekilde genişletilmiş ve merkez durumuna getirilmiştir. XVI. Asırın ikinci yarısında da sancığa İpsala ve Gümülcine bağlanmıştır. Sultan I. Abdülhamid döneminâme kadar süren durum, Boğaz Muhafizliği'nin Çanakkale'ye alınmasıyla son bulmuş ve Gelibolu'nun önemi nispeten azalmıştır<sup>6</sup>.

XVII. asırın ikinci yarısına doğru başlayan Girit Seferi'nde yeniden ön plana çıkan Gelibolu, Venedikliler'in boğazda başlattığı abluka faaliyetlerinden oldukça etkilendi ve bu faaliyetler XVII. asır ve XVIII. asır başlarında da sürmüştür. 1184/1770'deki Çeşme faciasının ardından boğazlar ve Gelibolu yeni bir tehditle karşı karşıya kalmış ve 1205/1790'lardan itibaren de Hafız Mustafa adlı bir âyanın nüfuzu altına girmiştir ve bazı karışıklıklar yaşanmıştır<sup>7</sup>.

Tanzimat sonrası Gelibolu, Edirne eyaletine bağlı, Keşan, Şarköy, Mürefte ve Eceabat kazalarından oluşan bir sancaktı. 1282/1865'te ise Şarköy, Evreşe, Enez, Ferecik, Gümülcine kazaları bağlıydı. XIX. asırın sonlarında bu kazaların yanı sıra dokuz nahiyesi ve 152 köyü bulunuyordu<sup>8</sup>.

Çanakkale Muharebeleri sırasında derinden sarsılan ve oldukça tahrip olan Gelibolu, bunun ardından 4 Ağustos 1920'de Yunan işgaline uğramışsa da 3 Ekim 1922'de terkedilmiştir. Cumhuriyet döneminin başlarında (1923) il merkezi olan Gelibolu'ya Eceabat, Enez, İpsala, Keşan, Şarköy bağlanmıştır. 1926'da

<sup>5</sup> Emecen, a.g.m., XIV, 2.

<sup>6</sup> Emecen, a.g.m., XIV, 5.

<sup>7</sup> Emecen, a.g.m., XIV, 2.

<sup>8</sup> Emecen, a.g.m., XIV, 5.

877 sayılı kanunla ilçe merkezine dönüştürülen Gelibolu, bugün Çanakkale'ye bağlıdır ve fazla gelişmemiştir<sup>9</sup>. Günümüzde Gelibolu ilçesinin merkez bucağından ayrı Bolayır ve Evreşe adlı iki bucağı vardır. Yüzölçümü 806 kilometre kare olan ilçenin 1990 sayımına göre nüfusu 40.020'dir<sup>10</sup>.

Gelibolu'nun sosyo-kültürel yapısına gelince, bu konuda en ayrıntılı bilgiler, XV ve XVI. asırlara ait tahrir defterlerinde bulunmaktadır. 880/1475 tarihli deftere göre kırk mahalleli bir şehir durumundaydı ve mahalleleri genellikle bir mescid veya câmi etrafında teşekkür etmekteydi. En kalabalık olanlarını Sarıca Paşa İmaretî, Hacı Hamza, Ahmed Bey, Kırımlı Hızır, Hacı Tanrıvermiş, Sofu Halil ve Suyağı mescidleri mahalleleri oluşturuyordu. Bilhassa II. Murad ve II. Mehmed dönemi vezirlerinden Sarıca Paşa'nın yaptırdığı (846/1442-43) imâret bir başka önemli yerleşmenin çekirdeğini oluşturmuştu<sup>11</sup>.

924/1518 tarihli tahrir defterine göre ise, yeni kurulan mahalleler arasında özellikle Şeyh Muhyiddin Yazıcı Mescidi, Mesih Paşa Câmii, Yakub Bey Câmii, Yahşizâde, Efdalzâde Ahmed Çelebi mahalleleri dikkat çekmektedir<sup>12</sup>. Mahallelerde adlarını veren mescid ve câmilerin bânileri arasında devlet adamlarının ve âlimlerin bulunması, Gelibolu'nun idarî bir merkez ve kültürel yapısının bir neticesidir<sup>13</sup>.

Gelibolu ve çevresine tasavvuf tarihi açısından bir bakacak olursak, Edirne kadar olmasa bile<sup>14</sup> yine de oldukça zengin bir kültür birikimine sahiptir. Türklerin Anadolu ve Trakya'ya geçişlerinde en önemli görevi alperen gâziler ve dervişlerin üstlendiğini biliyoruz. Nitekim 755/1354'de Gelibolu'ya geçen Sultan Orhan Bey'in oğlu Gâzi Süleyman Paşa'nın yanında, onun âlemâdârı Seyyid Efendi (ö. ?), Garib Baba (ö. ?), Viran Dede (ö. ?), Horasan erenlerinden Haremşâh (ö. ?), Âdilhân Baba (ö. ?), Kûçük Baba (ö. ?)<sup>15</sup>, Kum Baba (ö. ?), Ece Bey (ö. ?) Piri Baba (ö. 787/1384), Hüseyin Bece Gâzi (ö. 787/1384), Kalender Baba (ö. 787/1384), Bayraklı Baba (ö. 813/1410), Yürekli Baba, Emir Ali Baba (ö. 758/1357), Sancakdar Baba (ö. ?), Yeşil Etekli İmam (ö. ?), Arap Hazretleri (ö. ?),

<sup>9</sup> Mehmet Alemdaroğlu-Mehmet İrdesel, *Târihi, Coğrafi, İktisâdî ve Turistik Yönüyle Gelibolu*, İstanbul, 1964, s. 75.

<sup>10</sup> Emecen, a.g.m., XIV, 5-6.

<sup>11</sup> Bkz. İstanbul B. B. Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, TD, No: 79; Emecen, a.g.m. XIV, 2.

<sup>12</sup> Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), TD, No: 75, s. 9-36.

<sup>13</sup> Emecen, a.g.m., XIV, 3.

<sup>14</sup> Edirne'de tasavvuf ve tarîkatların durumu hk. geniş bilgi için bkz. Selami Şimşek, "XVIII ve XIX. Asırlarda Edirne'de Tasavvuf ve Tarîkatların Genel Durumu", *EKEV Akademik Araştırmalar Dergisi*, Yaz 2004, Yıl: 8, Sayı: 20, ss. 259-276.

<sup>15</sup> Seyyid Efendi, Garib Baba, Viran Dede, Haremşâh, Âdilhân Baba, Kûçük Baba Evreşe ve buraya bağlı köylerde medfûndurlar. Bkz. 1310 Tarihli Edirne Salnâmesi, s. 643.

İbn-i Bennah (ö. ?), İbn-i Şimşid (ö. ?), Alâeddin Kalfa (ö. ?), Has Ahmed Bey (ö. ?), Uzun İbrahim Dede, Hacı Keçeci Dede (ö. ?), Kul Hızır (ö. ?), Ayşe Hatun (ö. ?), Mastarlı Dede (ö. ?), Bahşızâde Sultan (ö. ?), Hakkı Hayran Dede (ö. ?) gibi nice alperen ve dervişler vardır<sup>16</sup>.

Fetihten hemen sonra Gelibolu'da pek çok tekke ve zâviyenin de kurulduğunu müşâhede etmekteyiz. Bahşızâde Sultan Tekkesi<sup>17</sup>, Karaca Paşa Tekkesi, Sinan Paşa Tekkesi, Tat Ahmed Tekkesi, Hallâc Ahmed Tekkesi, Âhi Mûsa Zâviyesi ve Ahi Devle Zâviyesi<sup>18</sup> bunlardan meşhûr olanlarıdır<sup>19</sup>.

Gelibolu, XV. asrin ikinci yarısında vakıfları olan birçok câmi, mescid ve tekkeye sahiptir. 880/1475'de vakfi bulunan yirmi mescid, altı zâviye, iki medrese vardır. Bunlardan zengin vakıfları olanlar, II. Murad ve Fâtih Sultan Mehmed devri devlet adamlarından Sarıca Paşa İmâreti, II. Murad'ın adamlarından Has Ahmed Bey'in yaptırdığı zâviyeli mescidi ve Çukurbostan Mahalle'si'nde sonradan câmi haline getirilen bir diğer mescidi, Âhi Mûsa Zâviyesi, Hoca Hamza Mescidi, Hacı Mehmed Mescidi sayılabilir<sup>20</sup>. 1069/1659'lı yıllarda Gelibolu'yu dolaşan eden Evliyâ Çelebi'ye göre ise, şehirde 164 câmi, mescid, tekke ve zâviye bulunmaktadır<sup>21</sup>.

*1310/1892 Tarihli Edirne Salnâmesi* ve *Riyâz-i Belde-i Edirne* adlı eserde kaydedildiğine göre, Gelibolu'da biri Mevlevîhâne, üçü Sa'dî, biri Rifâî, biri Sünbülî ve üçü Kâdirî tarîkatına mensup olmak üzere dokuz tekke bulunmaktadır<sup>22</sup>. Ayrıca Ahmet Tuna'nın mezkûr eserinde hangi tarîkata mensup oldu-

<sup>16</sup> Süleyman Gâzi ve diğer zâtlar hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Tuna, *Gelibolu'nun Gönüll Erleri*, İst. 2005, s. 9-41.

<sup>17</sup> Karamanlar Hançerli Sokak girişinde yıkılmış olan bu dergâhın bahçesinde birkaç mezarla beraber Bahşızâde'nin de mezarı vardır. Bkz. Tuna, a.g.e., s. 40. Ayrıca 4 Şevval 1277/15 Nisan 1861 tarihli Gelibolu'da Bahşızâde Zâviyesi tahsisatına dair ferman da vardır. bkz. BOA, I. MVL., Dosya No: 446.

<sup>18</sup> Âhi Devle Zâviyesi, 1475'te Mevlânâ Şeyh Muhyiddin'in, daha sonra da onun oğlu Hüsâmeddin Efendi'nin idâresi altındaydı. Dolayısıyla bir âhi zâviyesi olduğu anlaşılan buranın sonradan Mevlevîlige yakın şeyhlerinin eline geçmiştir. Nitekim zâviye daha sonra ileride "Mevlevîlik" kısmında da anlatabileceğimiz üzere Mevlevîhâne'nin temelini oluşturmuştur. Ayrıca bu zâviye ile ilgili "Gelibolu'da medfun Ahidevle'nin dergâhi taamîyesi dair" ferman da vardır. bkz. BOA, I. MVL., Dosya No: 98.

<sup>19</sup> Ahmed Bâdi, *Riyâz-i Belde-i Edirne*, Beyazıt Devlet Ktp., Genel No: 10393, III, 79.

<sup>20</sup> Emecen, a.g.m., XIV, 5.

<sup>21</sup> Bkz. *Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi*, Haz. Zuhuri Danışman, Kardeş Matbaası, İst. 1970, VIII, 175.

<sup>22</sup> A. Bâdi, a.g.e., III, 79. Ancak mezkûr salnâmede, Bâdi Efendi'nin zikrettiği bir Kâdirî tekkesi yoktur. Bkz. *1310 Tarihli Edirne Salnâmesi*, s. 610.

günü belirtmediği Ahmed Dede Tekkesi ile Şeyh Cahid Efendi Tekkesi de vardır<sup>23</sup>.

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Gelibolu ve çevresinde pek çok sūfi, tasavvufî kuruluş ve tekke faaliyet göstermiş olup, bu faaliyetler neticesinde ortaya oldukça zengin bir tasavvufî kültür ve literatürü çıkmıştır. Şimdi bu durumu daha yakından müşahede etmek amacıyla söz konusu tasavvufî kültür ve literatüre bir göz atalım.

### **Gelibolu'da Tarîkatlar ve Tekkeler**

Gelibolu ve çevresinde Halvetiyye, bu tarîkatın Ahmedîyye koluna bağlı Mîsrîyye, Cihangiriyye, Cerrâhiyye, Uşşâkiyye, Câhidiyye ve Îrşâdiyye, Şemsiyye koluna bağlı Sivâsiyye, Cemâliyye koluna bağlı Şâbâniyye ve Sünbüliyye, Mevleviyye, Bayrâmiyye, Celvetiyye, Kâdiriyye, Rifâiyye, Nakşibendiyye, Sa'dîyye ve Bektâsiyye tarîkatları etkili olmuştur.

Tekkelere baktığımızda ise, bunlardan büyük bir kısmının Bektâşîlige mensup olduğunu müşahede etmekteyiz. Şöyledir ki, Bektâşîlerce Fülfül Baba Tekkesi, Ece Baba Tekkesi, İlyas Baba Tekkesi, Kara Baba Tekkesi, Karataşlı Tekkesi, El Tutan Baba Tekkesi, Çakmak Dede Tekkesi, Babalar Dergâhı ve Akbaş Baba Tekkesi adıyla toplam 9 tekke kurulmuştur.

Diğer tarîkatlara mensup tekke ve zâviyeler de şöyledir: Halvetiyye'den hangi kola ait olduğu tespit edilemeyen Şeyh Mûsa Efendi Tekkesi, Cerrâhiyye'den Âhi Yûnus Tekkesi, Uşşâkiyye'den Gelibolu Uşşâkî Dergâhı, Câhidiyye'den Câhidî Ahmed Efendi Tekkesi, Îrşâdiyye'den Nara Tekkesi, Şâbâniyye'den Mehmed Dâğî Tekkesi, Sünbüliyye'den Sünbulî Tekkesi, Mevleviyye'den Gelibolu Mevlevîhânesi, Bayrâmiyye'den Yazıcızâde Tekkesi, Kâdiriyye'den Kâdirî Tekkesi, Abdüsselâm Tekkesi, Yazıcıoğlu Çilehânesi, Rifâiyye'den Perşembe Tekkesi, Sa'dîyye'den Salî Tekkesi, Çarşamba Tekkesi, Cuma Tekkesi ve hangi tarîkata mensup olduğu tespit edilemeyen Ahmed Dede Tekkesi ile Şeyh Cahid Efendi Tekkesi.

Ayrıca fetihten hemen sonra Gelibolu'da kurulan ve hangi tarîkata mensup oldukları tespit edilemeyen ancak Bektâşîlige veya Âhiliğe ait olma ihtimali yüksek olan Bahşızâde Sultan Tekkesi, Karaca Paşa Tekkesi, Sinan Paşa Tekke-

<sup>23</sup> Ahmet Tuna, Ahmed Dede Tekkesi'nin sadece fotoğrafını vermekle yetinirken, Eski Keşan yolu üzerinde bugün Askeri inzibat merkezi, daha önce Askeri saymanlık olarak kullanılan merkezin batı tarafındaki Üç Köprüler bölgesinde bulunan Şeyh Cahid Tekkesi'nin şeyhi Şeyh Cahid Efendi ve onun tekke bağlılarıyla çektimiş olduğu bir fotoğrafı sunmuştur. Bkz. Tuna, *a.g.e.*, s. 152.

si, Tat Ahmed Tekkesi, Hallâc Ahmed Tekkesi, Âhi Mûsa Zâviyesi ve Ahi Devle Zâviyesi'ni de burada unutmamak gereklidir.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Gelibolu ve çevresinde yaklaşık 19 tarîkat, 35 tekke faaliyet göstermiştir. Şimdi bu tarîkat ve tekkeleri temsil yoğunluğu bakımından tek tek ele alıp inceleyelim.

### **1. Halvetiyye**

Gelibolu'da faaliyet göstermiş olan tarîkatların başında Şeyh Ömer Halvetî (ö. 751/1350-51) tarafından tesis edilen Halvetiyye gelmektedir. Özellikle bu tarîkatın Ahmedîyye koluna bağlı Mîsrîyye, Cihangîriyye, Cerrâhiyye, Uşşâkiyye ve Câhidiyye, Şemsiyye koluna bağlı Sivâsiyye, Cemâliyye koluna bağlı Şâbâniyye ve Sünbüliyye şubeleri etkili olmuşlardır. Ayrıca Gelibolu'ya bağlı Evreşe nahiyesinde Halvetiyye'den hangi kola mensup olduğu tespit edilemeyen Şeyh Mûsa Efendi ve Tekkesi de vardır. Bu tekke, 1310 *Tarihli Edirne Salnâmesi*'ne göre, yirmi seneden beri harap ve yıkılmış bir haldedir. Hazîresinde Halvetiyye şeyhleri büyüklerinden Mûsa Efendi medfûndur<sup>24</sup>.

Yine aynı tarîkata mensup "Halvetî Tekkesi Mezarlığı" ile "Seyyidler Halvetî Mezarlığı" adıyla iki tekke hazîresi de vardır. Bu hazîrelerden ilki, Üçköprülerin eski Keşan Caddesi kenarında olup, hazîresinde bugün yanından büyük caddenin geçirilmesi sebebiyle sadece iki-üç mezâr kalmıştır. Bu mezâr taşlarından okunulabilenler şunlardır: "*Tarîkat-ı Halvetiyye'den Şeyh İbrahim Efendi'nin halîfelerinden el-hâdim el-fâkir Hasan Efendi*" ve "*Kutbu'l-ârifîn es-Seyyid İbrahim Efendi*". Kitâbeleri okunamayan iki-üç mezâr da yoldan bir metre derinde etrafi duvar çevrilerek korunabilmiş durumdadır<sup>25</sup>.

İkinci hazîre ise, Karamanlar Mahallesi'nin sonundaki evler arasında, Astsubay Sadık Bey'in bahçesindedir. Bu mezarlıktaki taşların birisinde, "*tarîk-i Halvetî'den Kutbu'l-ârifîn merhûm ve mağfur Şeyh Muhammed Sâfi Efendi ruhu merhûma fâtiha (1324/1819)*", diğerinde "*tarîk-i Halvetî'den kutbu'l-ârifîn merhûm es-Seyyid Şeyh İsmail Efendi ruhu vücûduna fâtiha (1250/1835)*" yazılıdır<sup>26</sup>.

#### **a. Mîsrîyye**

Halvetiyye'nin Ahmedîyye kolundan Mîsrîliği, Gelibolu'da bir süre Sukûnî Mehmed Efendi'nin temsil ettiğini biliyoruz. Şöyle ki, Mudurnu'da dünyaya gelmiş olan Sukûnî, ilim tahsil etmek maksadıyla İstanbul'a gelmiş, devrin

<sup>24</sup> Bkz. *A.g.salnâme*, s. 643.

<sup>25</sup> Tuna, *a.g.e.*, s. 159.

<sup>26</sup> Tuna, *a.g.e.*, s. 161.

alimlerinden Bıçakçızâde'den İslâmî ilimleri öğrenmiştir. Kendisinin tasavvufî ilimlere meyilli olması sebebiyle, mânevî yönünü tamamlamak üzere Niyâzî-i Mîsrî'ye intisâb etmiş, ondan halîfeliğ almıştır. Niyâzî-i Mîsrî tarafından irşâda memûr edilmiş ve Gelibolu'ya gelerek uzun yıllar ilim öğretmiştir. Bu arada Gelibolu müftülüğü de kendisine tevdi edilmiştir. Şeyhini ziyaret için Bursa'ya gelmiş ve onun emri üzerine Kasım Subası Zâviyesi'nde görev yapmıştır. 1103/1691 tarihinde Bursa'da vefât etmiştir<sup>27</sup>. Tâlib Efendi vefâtına şu tarihi düşmüştür:

*Dedim sâl-i fevtine târih-i Tâlib  
Ola sâkin-i arş rûh-i Sukûnî<sup>28</sup>*

### b. Cihangiriyye

Cihangirîlik, Halvetiyye'nin Ahmedîyye kolunun Ramazaniyye şûbesine bağlı olarak, Hasan Burhâneddin Cihangîrî (ö. 1074/1663) tarafından XVII. asırda tesis edilen bir alt koldur. İstanbul'da kurulan bu kol, Bursa, Edirne ve Gelibolu çevrelerinde de etkili olmuştur. Gelibolu'da tarîkatı Cihangîrî'nin halîfelerinden Nasûh Dede temsil etmiştir.

Nasûh Dede (ö. 1074/1663), Burgaz'a<sup>29</sup> bağlı Kazdağı'nın Danişmendli isminde bir köyündendir. Hasan Cihangîrî'ye intisab ederek onun huzûr dervîşi olmuş ve uzun süre hizmetinde bulunmuştur. Tarîkatı tekmîl ile tâc, hırka ve âsâ giydirilerek hilâfetle Gelibolu'ya irşâd için gönderilmiştir. Burada üç sene kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönmüştür. Pîrinin vefâtına kadar Cihangîr Câmiî'nde halvet ve uzlet hayatı yaşamış, ondan bir müddet sonra vefât etmiştir<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> İsmail Belîg, *Güldeste-i Riyâz-i Îrfân ve Vefeyât-i Dânişverân*, Bursa 1302, s. 397; Mehmed Fahreddin, *Gülzâr-i Îrfân fî Zübde-i'l-Hakâyik-i ve'l-Beyân*, T.T.K. Ktp., Yazma Eserler No: 679, vr. 148a-148b; Bursali M. Tahir, *Osmanlı Müellifleri* (OM), İst. 1333, I, 83; Hüseyin Vassâf, *Sefîne-i Evlîyâ-i Ebrâr*, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar No: 2309, V, 121; Mustafa Aşkar, *Niyâzî-i Mîsrî, Hayatı, Eserleri, Görüşleri*, İnsan Yay., İst. 2004, s. 223.

<sup>28</sup> İsmail Belîg, a.g.e., aynı yer; Vassâf, a.g.e., aynı yer.

<sup>29</sup> Burgaz, bugün Bulgaristan'ın güneydoğusunda ve Karadeniz kıyısında bulunan bir liman şehridir. Bkz. *Ana Britannica*, V, 120.

<sup>30</sup> Mustafa Nehçî, *Tâhfetü's-Sâlikîn ve Hediyyetü'l-Mütereşidîn*, İstanbul B. B. Ktp., Osman Ergin Yazmaları No: 637, vr. 19b-20a; Necdet Yılmaz, *Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (Sûfîler, Devlet ve Ulemâ, XVII. Yiizyıl)*, OSAV Yay., İst. 2001, s. 172.

### c. Cerrâhiye

Halvetiyye'nin Ramazâniyye koluna bağlı Cerrâhîlik<sup>31</sup> Çanakkale Ezine'de Ahî Yûnus Tekkesi<sup>32</sup> ile kendisini göstermiştir. Müftü (Softa) Ali Baba Tekkesi diye de bilinen bu tekkede Ali Efendi (ö. ?), Şeyh Mustafa Râşid Efendi (ö. 1287/1870), Hâfız Osman Efendi (ö. 1320/1902) ve Mehmed Tâhir Efendi (ö. 1336/1917)'nin şeyhlik yapmışlardır.

Ali Efendi (Softa Ali Baba), Ahî Yûnus Şeyhîzâde'dir. Âsitâne postnişini Abdülaziz Zihnî Efendi (ö. 1270/1854)<sup>33</sup>'nin halîfesidir. Pertevniyal Vâlide Sultan, bu zâta müntesibdir. Yüz kırk beş yaşında irtihâl ederek, İstanbul'da Cihangir Câmii hazırlıresine defnedilmiştir<sup>34</sup>.

Şeyh Mustafa Râşid Efendi de Abdülaziz Zihnî Efendi'nin halîfelerinden olup, 1287/1870 senesinde dâr-ı bekâ'ya göçmüştür<sup>35</sup>.

Hâfız Osman Efendi, Yahyâ Gâlib Efendi (ö. 1315/1897)<sup>36</sup>'nin halîfesi ve Softa Ali Baba'nın kardeşinin oğludur. Yüz sekiz yaşında oldukları hâlde 1320/1902 senesinde vefât etmişlerdir. Ezine'de medfûndur<sup>37</sup>.

Mehmed Tâhir Efendi'ye gelince, Osman Efendi'nin kardeşi ve Âsitâne postnişini Rızâeddin Yaşar Efendi (ö. 1331/1913)<sup>38</sup>'nin halîfesidir<sup>39</sup>.

### d. Uşşâkiyye

Halvetiyye'nin Ahmedîyye kolunun şubelerinden biri olan Uşşâkiyye de Gelibolu'da faaliyetlerini gördüğümüz diğer bir tarîkattır. Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî (ö. 1000/1592) tarafından tesis edilen Uşşâkîliği Gelibolu'da Ömer

<sup>31</sup> Cerrâhîlik, Halvetiyye'nin Ramazâniyye kolu şeyhlerinden Alâeddin Ali Köstendilî (ö. 1143/1730-31)'nin halîfesi olan Nûreddin Cerrâhî (1133/1720) tarafından kurulan bir tarîkattır. Harîzâde M. Kemâleddin Efendi, *Tibyânu Vesâili'l-Hakâik fî Beyâni Selâsil'i-Tarâik*, Süleymaniye Ktp., İbrahim Efendi No: 430, I, 286a. Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhîlik hk. geniş bilgi için bkz. M. Cemal Öztürk, *Cerrâhîlik, Hz. Pîr Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkati*, İst. 2004.

<sup>32</sup> Nakaledildiğine göre, Orhan Bey'in oğlu ve Gelibolu fâtihi Süleyman Paşa, Ezine kasabasını Ahî Yûnus'a vakfetmiş, o da zâviyesine vakfederek gelirini gelene geçene sarfetmiştir. Tuna, *a.g.e.*, s. 151.

<sup>33</sup> Hk. geniş bilgi için bkz. Vassâf, *a.g.e.*, V, 50; İbrahim Fahreddin Efendi, *Envâr-ı Pîr Nureddin*, İSAM Ktp. No: 3893 (Fotokopi nûsha), V, 153-195; Mustafa Özdamar, *Gönül Cerrâhî Nureddin Cerrâhî ve Cerrâhîler*, Kırk Kandil Yay., İst. 1997, s. 164.

<sup>34</sup> M. Cemal Öztürk, *a.g.e.*, s. 124.

<sup>35</sup> İ. Fahreddin, *a.g.e.*, IV, 153, 195; Öztürk, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>36</sup> Hk. geniş bilgi için bkz. Vassâf, *a.g.e.*, aynı yer; İ. Fahreddin, *a.g.e.*, aynı yerler; Özdamar, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>37</sup> Öztürk, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>38</sup> Hk. geniş bilgi için bkz. Vassâf, *a.g.e.*, V, 51; İ. Fahreddin, *a.g.e.*, V, 90.

<sup>39</sup> İ. Fahreddin, *a.g.e.*, V, 42 vd; Öztürk, *a.g.e.*, aynı yer.

Karîbî Efendi, Şeyh Âlim Sinân Efendi, Şeyh Emin Dede ve Kuloğlu Mustafa Efendi temsil etmiştir.

Ömer Karîbî Efendi, "Kutup Ömer Efendi" diye meşhûr olup, Şeyh Seyyid Muhammed Memicân Efendi (ö. 1008/1599) hazretlerinden hilâfet almıştır. Gelibolu'da medfûndur<sup>40</sup>.

Hüseyin Vassâf Efendi, *Sefîne*'de bir *Dîvânçe*'sinin<sup>41</sup> eline geçtiğini, mütalaa ettiğini ve ârifâne kemâlâtına şâhit olduğunu kaydederek şiirlerinden örnekler vermektedir:

*Bu Karîbî kul olubdur ol makâmin ehlîne  
Varlığıñ ona virüp nâmîni insân eylemiş*

\*\*\*

*Karîbî fazl-i kudretten şarâb-i ilm-i hikmetten  
Tarîk-i Hak saâdetten iraç olma muallâdan*

\*\*\*

*Seni medh eylemek ister bu gönlüm yâ Resûlallah  
Aceb vasfina kâdir mi bu dilim yâ Resûlallah*

\*\*\*

*Karîbî bir zaîf kuldur ayırma Sen ani Senden  
Bana senden yakın Sensin çü yazdırın kalbe Kur'ân'ı<sup>42</sup>*

Şeyh Âlim Sinân Efendi, Şeyh Ömer Karîbî'nin halîfelerinden olup, Aydîn'da Menteşe civarında Muğla köylerinden Lineli'dir. Meşâyîhun büyüklerinden olan Âlim Sinân Efendi, Misir, Halep, Şam ve Irak'ı geçip bir çok fazîlet sâhibi ile görüşüğünü eserlerinde yazmaktadır. Gelibolu Bolayır'da otuz sene gibi oldukça uzun bir zaman ikâmet etmiştir. Bundan dolayı da "Gelibolulu" diye şöhret bulmuştur. Keşan'da medfûndur. Hadis ilminden *Mesâbih'i*<sup>43</sup> tercüme eden Şeyh Sinân Efendi'nin manzûm *Akâidnâme'si*<sup>44</sup> de vardır. *Mesâbih'in* sonunda, "Diyâr-ı Menteşe'dendir ki Lîne hâkidir hâkim/Hüsâmeddin Fâkih oğlu Sinân adîm Ebu't-taksîr". Manzûm *Akâidnâme'sinin* sonunda ise, "Meşâyîhdan budur nakd u rivâyet/Götürdüm Türki dilce kıl dirâyet/Gezüb Misr u Haleb Şâm u

<sup>40</sup> Vassâf, a.g.e., IV, 238.

<sup>41</sup> Bkz. Şeyh Ömer Karîbî, *Dîvânçe*, Süleymaniye Ktp., Uşşaki Tekkesi No: 245/2.

<sup>42</sup> Vassâf, a.g.e., IV, 237.

<sup>43</sup> Bkz. Âlim Sinan Efendi, *Terceme-i Mesâbih-i Sünne*, müst. Mahmud b. Mustafa, Manisa Akhisar Zeynelzâde Koleksiyonu, No: 261/1, 1b-245a vr.

<sup>44</sup> Bkz. Âlim Sinan Efendi, *Tercüme-i Akâid*, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa No: 613, 136-146 vr.

*Irak’ı/Bulunmaya bu nüsha ittifâki/Gelibolu Bolayır’dan Sinân’ı/Duâ-i hayr ile yâd it sen ani”<sup>45</sup>.*

Dimetokali Hasan Efendi, Gelibolulu Nuh Efendi, Keresteci Mustafa Efendi, Selanikli Mahmud Efendi ve Dramanlı (Keşanlı da denilmiştir) Muhammed Efendi Şeyh Âlim Sinân’ın halîfelerindendir.

Şeyh Emin Dede’ye gelince, *Sefîne* müellifinin verdiği bilgiye göre, Gelibolu Uşşâkî Dergâhi’nda irşâd ile memur olup, âşık bir nefes sâhibidir. Gayet hararetli zikredermiş<sup>46</sup>.

Şeyh Kuloğlu Mustafa Efendi ise, IV. Murad devrinde yaşamış olup, Şeyh Sinân-ı Uşşâkî’nin halîfelerindendir. *Mesâbihî*<sup>47</sup> nazmen tercüme etmiştir. 1045/1635’té tamamlayarak *Dîvân-ı Hümâyûn*<sup>48</sup> adını verdiği büyük dîvânu, *Etvâr-ı Seb’â*<sup>49</sup> ve bir de *Mevlid-i Nebî* manzûmeleri vardır.

İlâhilerinden:

*Sensin kerîm zü’n-nevâl Sendin kadîm-i lâ-yezâl  
Sensin Hakîm-i bî-misâl yok hükmüne cûn u çerâ*

*Înzâl idüp âyâtını kim biliser gâyâtını  
Kılgil mücellâ zâtını me’men ale’l-arşî’stevâ*

*Eyle inâyetden eser irgür hidâyetten zafer  
Lutf eyleyüp kılgil nazar aldı bizi nefs ü hevâ*<sup>50</sup>

#### da. Câhidîyye

Câhidîlik, Câhidî Ahmed Efendi (ö. 1070/1659)’ye nispet edilen bir Uşşakî koludur. Edirne’de dünyaya gelmiş olan Cahidî Ahmed Efendi’nin asıl adı Ahmed, şirde mahlası ve şöhreti ise “Câhidî”dir<sup>51</sup>. *Nasîhatnâme* adlı eserindeki

<sup>45</sup> Bkz. Vassâf, *a.g.e.*, IV, 237-238.

<sup>46</sup> Vassâf, *a.g.e.*, IV, 289.

<sup>47</sup> Bkz. Kuloğlu Mustafa, *Şerh-i Divan-ı Mesâbihî*, Müst. Hamza Nurettin, H. 1128, Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt No: 1222, 266 vr.

<sup>48</sup> Bkz. Kuloğlu Mustafa, *Dîvân*, Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt No: 3596, 281 vr.

<sup>49</sup> Bkz. Kuloğlu Mustafa, *Manzûm Etvâr-ı Seb’â*, Süleymaniye Ktp., Reşîd Efendi No: 1003, 350-392 vr.

<sup>50</sup> Bkz. Vassâf, *a.g.e.*, IV, 238.

<sup>51</sup> Şeyhî Mehmed, *Vakâyi’ül-Fuzalâ*, nşr. Abdulkadir Özcan, İst. 1989, III, 146, 576; Ahmed Ziyâeddin, *Gîlzâr-ı Sulehâ Vefeyât-ı Urefâ*, BEYBEK, Orhan No: 1018/2, vr. 97b; Ayvansarayı, *Mecmuâ-i Tevârih*, haz. F. Ç. Derin-Vahid Çabuk, İst. 1973, s. 163; Bursali, OM, I, 53; Mehmed Semseddin, *Yâdigâr-ı Şemsi* (Bursa Dergâhlari), haz. Mustafa Kara-Kadir Atlansoy, Uludağ Yay., Bursa 1997, s. 100; Vassâf, *a.g.e.*, IV, 252; Nihat Azamat, “Câhidî Ahmed Efendi”, *DIA*,

otobiyografisinden, aslen Rûmelili bir âileye mensup olduğunu ve babasının adının da Mehmed olduğunu öğreniyoruz<sup>52</sup>.

Câhidî Ahmed Efendi'nin Halvetiyye yoluna müntesib olduğu kesin olarak bilinmesine rağmen hangi şubesine mensup olduğu kaynaklarda ihtilaflı olarak kaydedilmektedir. Nitekim Sâdîk Vicdânî'nin *Tomâr-ı Turuk'unda* onu, İstanbul'da Eğrikapı Savaklar'daki Hiramî Ahmed Paşa Dergâhi şeyhi ve Uşşâkiyye'nin Cemâliyye (Cemâliyye-i Saniyye) şubesinin kurucusu Şeyh Seyyid Ebu Nizâmeddin Mehmed Cemâleddin Uşşâkî-i Edirnevî (ö. 1164/1751)'nin müridi olarak gösterilirken<sup>53</sup>, Hüseyin Vassâf *Sefîne-i Evliyâ*'sında, Saadettin Nûzhet Ergun *Türk Şairler'*inde ve Hafız Hüseyin Ayvansarayî de *Tercüme-i Meşâyîh* adlı eserlerinde onun Saraybosnalı ve Silahtar Paşa Zâviyesi postnişîni, Halvetî şeyhi Şeyh Hasan Kâimî (ö. 1091/1680)'ye intisab ettiğini bildirmektedir<sup>54</sup>. Ancak Uşşâkî silsilelerinde Kâimî Hasan Efendi gösterilmediğinden bunun hatalı bir tespit olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple Kâimî Hasan Efendi'nin, Câhidî'nin şeyhi olması mümkün değildir. Câhidî Ahmed Efendi 1070/1659 yılında vefât etmiş, Kâimî Efendi ise 1091/1680 yılında vefat etmiştir. Demek ki bu, tarihen mümkün değildir<sup>55</sup>.

Câhidî Efendi, kendi eserleri olan *Tevhîd-i Zât* ve *Dîvân'*ında şeyhinin Ömer Karîbî Efendi olduğunu açıkça ifade etmektedir. Yine *Dîvân* ve *Nâşihatnâme'*nin girişinde silsilesi hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre Ömer Karîbî Efendi Saruhanlı Memican Efendi'den, o da Hüsâmeddin Uşşâkî'den hilâfet almıştır<sup>56</sup>. Ayrıca *Silsile-i Evliyâ* adlı eserde de Câhidî'nin şehinin Ömer Karîbî Efendi olduğu zikredilmektedir<sup>57</sup>. Şeyhi Ömer Karîbî, yukarıda Uşşâkiyye kısmında da belirttiğimiz üzere Gelibolu'ludur. Dolayısıyla Câhidî Efendi, Edirne'den Kilitbahir'e geldikten sonra, onun müridi olması ihtimali kuvvetlidir.

VII, 16; M. Serhan Tayşı, "Câhidî Ahmed Efendi", *Sahabeden Günüümüze Allah Dostları* (SGAD), VIII, 251; Nurhan Altuner, "Câhidî Ahmed Efendi (ö. 1070/1659)", *Tasarvuf İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi*, Yıl: 9, Sayı: 6, Mayıs 2001, s. 159; Ramazan Eren, *Çanakkale ve Kilitü'l-Bahir Köyüümüzün Sultanı Câhidî Efendi*, İst. 1984, s. 8; Necdet Yılmaz, *a.g.e.*, s. 154.

<sup>52</sup> Bkz. Câhidî Ahmed Efendi, *Nâşihatnâme*, Süleymaniye Ktp., Uşşâkî Tekkesi No: 119, vr. 1b.

<sup>53</sup> M. Sâdîk Vicdânî, *Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye* (Tarîkatler ve Silsileleri), Haz. İrfan Gündüz, Enderun Kitabevi, İst. 1995, s. 247.

<sup>54</sup> Bkz. Vassâf, *a.g.e.*, IV, 252-253; Saadettin Nûzhet Ergun, *Türk Şairleri*, İst. 1945, II, 894; Hüseyin Ayvansarayî, *Tercümetü'l-Meşâyîh*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi No: 1375, vr. 20b.

<sup>55</sup> Azamat, *a.g.m.*, aynı yer; Tayşı, *a.g.m.*, aynı yer.

<sup>56</sup> Bkz. Câhidî Ahmed Efendi, *Dîvân*, Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşâkî Tekkesi No: 245, vr. 1b; A.g.mlf., *Nâşihatnâme*, vr. 1b.

<sup>57</sup> Bkz. *Silsile-i Evliyâ*, Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi No: 1314, vr. 35b-36a.

Câhidî, seyhinden hilâfet aldıktan sonra Kilitbahir'de kurduğu câmi ve tekkesinde işâd faaliyetinde bulunmuştur. 1070/1659 senesinde vefât ederek tekkesinin hazîresinde defnedilmiştir. Vefâtına ebcedle "İstirahat" (1070) kelimesi ile târih düşürülmüştür<sup>58</sup>. Câhidî'nin Çanakkale Kilitbahir'deki türbesi, mescidin önünde yer almaktadır. Bugün Çanakkale'nin önemli ziyâret yerlerinden birisi olduğu bilinmektedir<sup>59</sup>.

Câhidî Ahmed Efendi'nin ictihâdi olduğu nakledilen Uşşâkiyye'nin Câhidiyye şubesi, Ahmed Efendi'nin vefâtından sonra yerine oğlu Abdüllatif ve Adem (ö. 1053/1643) efendiler geçerek Câhidiyye usûlünü devam ettirmışlardır. Eşi salîha bir hanım olan Kerime Hatun da Kilitbahir'deki türbede yanında gömülüdür<sup>60</sup>.

Devrin Osmanlı sultânı IV. Mehmed Han bir gün rüyasında Câhidî Ahmed Efendi'yi görmüş ve derhal Kilitbahir'e gelip onu ziyaret ederek sohbeti ile şereflenmiş ve duasına mazhar olmuştur. Câhidî, Sultan IV. Mehmed Han'ın hiçbir maddî ihsanını kabul etmemiştir, Padişah da ona "Sultan" diyerek iltifat etmiştir. Böylece halk arasında "Evliyâ Sultan" veya "Ahmed Câhidî Sultan" ünvanıyla anılır olmuştur.

Velî bir zât olduğu rivâyet edilen Câhidî Sultan'ın söz menâkıbüne göre kâmetleri arasında, "Denizden yürüyerek Kilitbahir'den Çanakkale'ye geçisi"<sup>61</sup> ve "Çanakkale Savaşları sırasında Boğaz Komutanı Cevat Paşa'ya manevî destek vererek 26 kutsal mayının döşenmesine sebep olduğu"<sup>62</sup> halk arasında bugün bile yaşamaktadır.

Mütchehidi olduğu tarîkat usûlü olan Câhidîlik, Halvetî-Uşşâkî zikir ve seyrî sülük usûlünün, XVIII. yüzyılda Çanakkale, Bursa, Edirne yörelerinde hayli yaygın olduğu görülmektedir. Halifelerinden seyh ve Muslihiyye şubesinin kurucusu Muslihüddîn-i Karamanî, diğer halifesi Şeyh Ali Efendi'nin müridi Bursali Şeyh Muhyiddin Efendi (ö. 1091/1680)'ler Câhidiyye şubesini Bursa-

<sup>58</sup> Ayvansarayî, *Mecmûa-i Tevârih*, s. 165; Vassâf, *a.g.e.*, IV, 252; Azamat, *a.g.m.*, aynı yer.

<sup>59</sup> Tayşı, *a.g.m.*, aynı yer; Azamat, *a.g.m.*, aynı yer; Tuna, *a.g.e.*, s. 173.

<sup>60</sup> Tayşı, *a.g.m.*, 251-252.

<sup>61</sup> Ramazan Eren, *Ahmed Câhidî* adlı küçük broşüründe, "IV. Mehmed (Avcı) Menkibesi" ile "Denizden Yürüyerek Çanakkale'ye geçmesi hadisesi"ni rivâyet olarak Emekli Albay Muzaffer Sağesen Bey, 1938-1939 yıllarında Kilitbahir'in âlimlerinden Şeyh Haydar Efendi ile İdris Hoçca'dan dinlediğini nakletmektedir. Bkz. Eren, *a.g.e.*, s. 8-9.

<sup>62</sup> Tuna, *a.g.e.*, s. 173.

Üçkozlar Dergâhi'nda temsil ederek<sup>63</sup> son döneme kadar faaliyetlerini sürdürmüştür<sup>64</sup>.

Nitekim Hüseyin Vassâf'ın Çanakkale'de uzun yıllar Kal'a-i Müstahkeme teşkilatında görev yapan Seyyid Paşa'dan aktardığı tarîkatla ilgili bilgilere göre, Câhidiyye müntesipleri, XIX. asırın başlarından itibaren Câhidî Ahmed Efendi'nin takip ettiği Sünî çizgiden uzaklaşarak Bektaşî kimliğine bürünmüştür, sayıları giderek azalmıştır. XX. asırın başında ise Câhidiyye'nin tamamen ortadan kalktığı anlaşılmaktadır<sup>65</sup>.

Câhidî Ahmed Efendi'nin *Dîvân*<sup>66</sup> ve *Nasîhatnâme*<sup>67</sup> adlı iki eseri vardır. Bir şîiri şöyledir:

*Çün teferrüç eyledim bakdim cihânnin yüzüne  
Her neye bakdim ise ibret göründü gözüme  
Âkil isen can kulağın aç nazar kil sözüme  
Bir degirmendir bu dünya öğütür bir gün seni*

*Câhidî geç bu hayalden bakma dünya âlina  
Zehr olur her kim yerise summa anın balına  
Âkil isen kil seyahat git Resûl'ün yoluna  
Bir degirmendir bu dünya öğütür bir gün seni*<sup>68</sup>

<sup>63</sup> Mehmed Şemseddin, *a.g.e.*, s. 147; Mustafa Kara, "Bursa Tekkeleri", *Tarih ve Toplum*, c. XII, İst. 1989, Sayı: 49, s. 305; H. Basri Öcalan, *Bursa'da Tasavvuf Kültürü* (XVII. Yüzyıl), Gaye Kitabevi, Bursa 2000, s. 119-120.

<sup>64</sup> Tayşı, *a.g.m.*, VIII, 253; Azamat, *a.g.m.*, aynı yer; Necdet Yılmaz, *a.g.e.*, s. 155.

<sup>65</sup> Vassâf, *a.g.e.*, IV; 253; Tayşı, *a.g.m.*, aynı yer; Azamat, *a.g.m.*, aynı yer.

<sup>66</sup> Bu *Dîvân*, Yunus Emre'yi takip eden ve tasavvufî halk şîiri türünde, çoğu hece vezinde yazılmış yüz adet gazel ilahîden oluşur. Vezin ve kafiyeye önem vermemeyip ilahî aşk, ruh ve düşunce dolu şiirlerden meydana gelir. *Dîvân*'ın yazma nûşaları Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa No: 796 ve Uşşâkî Tekkesi No: 245'de kayıtlı bulunmaktadır. M. Halid Bayı, eserin kendisinde de bir nûşası olduğunu söylemektedir. Bkz. Mehmed Halid Bayı, "Câhidî", *TFA*, Sayı: 58, (1954), s. 874-875.

<sup>67</sup> Tasavvufla ilgili genel bilgileri, sülük, âdâb ve erkânını ve müellifin çeşitli sözlerini içermektedir. Bu eserin iki nûşası Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, İbrahim Efendi No: 350 ve Yazma Bağışlar No: 2141'de kayıtlıdır. Eserde geçen abdest, namaz ve hacla ilgili bâtinî yorumlar üzerinde Hamdi Kızılder tarafından bir makale hazırlanmıştır. Bkz. Hamdi Kızılder, "Câhidî Ahmed Efendi'nin Abdest, Namaz ve Hac" İbâdetlerine Dair Bazı Batmî Yorumları", *Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi*, Yıl: 7, Sayı: 17, Temmuz-Aralık 2006, ss. 151-159. Ayrıca aynı müellif tarafından Câhidî Efendi ve tasavvufî düşünceleri ile ilgili bir doktora tezi de yapılmıştır. Bkz. Hamdi Kızılder, *Câhidî Ahmed Efendi ve Tasavvuf Felsefesi*, Tutku Yay., Ank. 2006.

<sup>68</sup> Bkz. Câhidî, *Dîvân*, Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü No: 796, vr. 136a-b.

### db. İrşâdiyye

Harîrzâde M. Kemâleddin ve Sâdîk Vicdânî eserlerinde Uşşâkîliğin böyle bir kolundan bahsetmezken sadece Hüseyin Vassâf ve İbnülein M. Kemal Înal onu Uşşâkiyye'nin müstakil bir kolu olarak ele almışlardır<sup>69</sup>.

Irşâdîlik, kurucusu Tâlib-i Irşâdî (ö. 1298/1881), onun onde gelen halfesi Hüseyin Hüsnü Efendi ve bunun da halîfesi Hacı Hâfız Mehmed Tevfîk Efendi tarafından Kilitbahir'de, Şeyh Şucâî Baba ve Mustafa Kanber Baba tarafından da Çanakkale'de temsil edilmiştir.

Tâlib-i Irşâdî, 1235/1819'da Tire-Bayındır'da dünyaya gelmiş olup, Derebeyizâde Helvacıoğlu Ahmed Efendi nâmıyla da hatırlanır. 1255/1839 yılında medresede ilim tahsiliyle meşgul iken Uşşâkiyye'den Ömer Hulûsî ve Hüseyin Hakkî efendilerle karşılaşmıştır. Ömer Efendi, "Tâlib benim irşâd senin" diye Hüseyin Hakkî Efendi'ye teslîm etmiş, Hakkî Efendi de bu görevde "Efendim cân senin cânân" senin diye mukabelede bulunmuştur. On beş sene mücâhede ile meşgûl olup, "Tâlib-i Irşâdî" nâmıyla meşhûr olmuştur<sup>70</sup>.

Hüseyin Vassâf'ın naklettiğine göre, 1270/1854'te zuhur den bir hâl ile yedi sene dağlarda, sahralarda inzivâ hayatı yaşamış, saçını sakalını uzatmış, bilahare bu hâl zâil olmuştur. Bu süre içerisinde haram yememiş, haram içmemiş, haram işlememiş sadece saç ve sakalını uzatmış, bir hasır parçasına bürünmüş olarak şeyhi Hakkî Efendi'nin huzuruna gelmiştir<sup>71</sup>. 1277/1860'da Hakkî Efendi'den müstahlef olmuş, Uşşâkiyye'nin Irşâdiyye kolunu kurmuştur<sup>72</sup>.

Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri adlı eserinde, "Beni dûr eyleme yâ Rab visâl-i zât-i pâkinden/Mekândan lâ-mekân zâtın görünür dilde hâl içre" gibi beyitleri olan Irşâdî'nin bir dîvâni tutacak kadar ilâhisi olduğunu, mensuplarının pîrlerinin yolundan giderek saç ve sakalını uzattığını haber vermektedir<sup>73</sup>. Yirmi bir sene Çanakkale, Biga, Balikesir, Karabiga, Çardak, Lapseki, Bayramiç, Kumkale, Edremit ve Gelibolu taraflarını dolaşmıştır.

<sup>69</sup> Bkz. Vassâf, a.g.e., IV, 294; İbnülein M. Kemal (Înal), *Son Asır Türk Şairleri* (SATŞ), İst. 1930, II, 708-709. Bu iki müellif ayrıca, Tâlib-i Irşâdî'nin müridlerinin kendilerini Şâbâniyye-i Uşşâkiyye'nin bir kolu saydıkları, Irşâdî Baba dağlarda saç ve sakalını uzattığı mûrsidinin huzuruna bu kıyafetle çıktıığı için onlar da uzatarak, saçlarını sarıklarının üstünden arakiye arasına yerleştirdiklerini kaydetmektedirler.

<sup>70</sup> Vassâf, a.g.e., aynı yer; İbnülein, a.g.e., aynı yer; H. Mahmut Yücer, *Osmanlı Toplumunda Tasavvuf* (19. Yüzyıl), İnsan Yay., İst. 2003, s. 227; *Dîvan-ı Hazret-i Talip Irşâdi ve Dîvan-ı Hazret-i Hüseyin Hüsnü*, haz. A. Talip Çatalyürek, Uşak 1996, s. XV (Önsöz).

<sup>71</sup> Bkz. Vassâf, a.g.e., aynı yer.

<sup>72</sup> İbnülein, a.g.e., aynı yer; Yücer, a.g.e., aynı yer.

<sup>73</sup> Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, *Karesi Meşâhiri*, Karesi Vilâyet Matbaası 1322, s. 81.

S. Nüzhet Ergun, *Bektâşî Şairleri*'nde, onun aslında Bektâşî olduğunu, zarardan korunmak için kendisini Uşşâkî olarak tanıttığını, takkiye yaptığı, "Nazenîn-i Uşşâkî" denilen tarikatın Bektâşilik'ten başka bir şey olmadığını, gerçek Uşşâkîlerin İrşâdileri kendilerinden saymadıklarını kaydetmektedir<sup>74</sup>. Değvamla Hulusî Baba'nın müridi olan İrşâdî'nin daha sonra "Kasabalı" ve "Hakkî-i Mürebbî"den icâzet aldığına dolayısıyla ilk ve son şeyhinin Uşşâkî kisvesine bürünmüş Bektâşîlerden başkası olmadığını ifade etmektedir.

1298/1881<sup>75</sup> senesinde Kilitbahir'de vefât ederek, oraya defnedilen İrşâdî'nin *Dîvân'ı*<sup>76</sup> da olup, bir şiri şöyledir:

*Ben günah itdimse yâ Rab afv ü gufrân sendedir  
Bir esîm-i mücîrimim çün cûrm ü isyân bendedir*

*Mağfîret kâmi keremsin ey kerîm-i âlîşân  
Rahmetin deryâsına düsse giünâhim kandedir*

*Hayr u şer senden idügün bilürüm ammâ yine  
Îctînâb etmek gerekdir nehiyden çün bendedir*

*Âşîkânın korkusu Hak'dan cûdâ olduğudur  
Bir nefes kılma cûdâ gönlüm sana efkendedir*

*Kullarına sen yakınsın dâîmâ yâ Rabbenâ  
Gaflet içre bilmediler dilleri per-kendedir*

*Dü-cihândan pâk olan diller nazargâhin senin  
Zâtını dillerde isbât eyleyen gülsenededir*

*Çün azîmü's-şâni bildin hamdü lillâh Tâlibâ  
Pir Hulûsî nâzenin Uşşâkî'ye dil-bendedir<sup>77</sup>*

Vefât târihini Hakkî Efendi şu müsralarla belirtir: "Söyledi cewherle târihini Hüsnî-i Kemterî/Göçdü çok şâh-i Tâlib-i İrşâdî/Kıldı aşk-ı Hak visâl 1297/1879)<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> Bkz. Ergun, *Bektâşî Şairleri*, İst. 1930, s. 9. Ayrıca bkz. İsmail Özmen, *Alevi ve Bektaşı Şirilleri Antolojisi*, K. B. Yay., Ankara 1998, IV, 317.

<sup>75</sup> Vassâf, a.g.e., aynı yer; Ergun, a.g.e., aynı yer; Ramazan Eren onun vefâtını 1883 olarak vermektedir. Bkz. Ramazan Eren, *Ahmed Câhidî Efendi*, s. 41; a.mlf., *Çanakkale ve Yöresi Türk Devri Eserleri*, İst. 1990, s. 77.

<sup>76</sup> *Dîvân*, yeni harflerle de neşredilmiştir. Bkz. *Divan-ı Hazret-i Talip İrşadi* ve *Divan-ı Hazret-i Hüseyin Hüsnü*, Haz. A. Talip Çatalyürek, Uşak 1996, 250 s.

<sup>77</sup> Bkz. *Divan-ı Hazret-i Talip İrşadi*, s. 21.

İrşâdî Baba, Balıkesir'de Azibler Tekkesi adında bir dergâh da inşâ etmiş, meşîhatına vefâtından sonra Şeyh Kudsî Ahmed Baba<sup>79</sup> geçmiştir<sup>80</sup>.

Tâlib-i İrşâdî'nin diğer halîfeleri şunlardır: Baş halîfesi Hüseyin Hüsnü Baba, Çardak'ta görevli Şeyh Sâfi Baba, Gelibolu'da Şeyh Hüseyin Necîb Efendi ve Şeyh Ahmed Şucâeddin (Şucâî) Baba, Bayramiç'te Şeyh Hasan Niyâzî Baba. Hüseyin Vassâf, halîfelerinden Şeyh Sîdkî Baba, Nuri Baba ve Sâdîk Baba'nın laubâlilikleriyle meşhûr olduğunu kaydetmektedir<sup>81</sup>.

Hüseyin Hüsnü Baba ise, 1276/1859'da dünyaya gelmiş olup, İrşâdî Baba'nın müteşerri halîfesidir. Babası Rîfâiyye'den Kâtîp Musa Efendi'dir. Annesi Hafize Hanım ve kendisinden on bir yaş büyük olan kardeşi Hâfız Şeyh Nûri ise Uşşâkiyye'dendir. İrşâdî Baba'ya 1287/1870 yılında intisâb etmiş olup, 1295/1878'de hilâfet almıştır<sup>82</sup>.

Kilitbahir'deki dergâhta otuz-kırk sene inzivâ hayatı yaşamış olan Hüseyin Hüsnü Efendi, sülük ehli bir zât olup, halîfe ve müridleri vardır. Söz konusu dergâhı yeniden ihyâ ederek Mevlîvîhâne tarzında inşâ ettirmiştir. Tekkeye I. Dünya Savaşı'nda iki düşman güllesi isabet ederek tahrip etmiştir. Sonraki tarihlerde Meydan Odası'nda Cuma ve Pazartesi geceleri tarîkat âyîn icrâ edilmiştir<sup>83</sup>.

Cemâziyevvel 1343/Aralık 1925'te<sup>84</sup> Kilitbahir'de irtihâl eden ve dergâhın haziresine defnolunan Hüseyin Hüsnü Efendi'nin de *Dîvân'ı* olup, dîvân edebiyatı geleneğini sürdürden gazellerinde bu edebiyatın kavramlarını kullanmıştır. Şiirlerinde ağırlıklı olarak tasavvûfî konuları işleyen Hüseyin Hüsnü'nün, Uşşâkîliği anlatan bir şiiri şöyledir:

*Şâh-i râh-i kibriyâdîr Halvetî-Uşşâkîler  
Hâk-i pâ-yî Mustâfâ'dîr Halvetî-Uşşâkîler*

<sup>78</sup> Vassâf, *a.g.e.*, aynı yer. Vassâf, İrşâdî Baba'yı uzunca boylu, zayıf vücutlu, gül renkli, tatlı sözlü, sarı sakallı, ince ve uzun parmaklı, güler yüzlü olarak tanıtmaktadır. Vassâf, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>79</sup> Kudsî Baba, aslen Balıkesirli olup, İrşâdî'den ahz-ı tarîkat eyleyip yaptırdığı tekke meşihatına geçmiştir. 1322/1904'de 63 yaşında iken vefât etmiştir. yerine Bîçakçı Şeyh Ahmed Şevkî Efendi geçmiştir. Uzunçarşılı, *a.g.e.*, s. 81-82.

<sup>80</sup> Uzunçarşılı, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>81</sup> Vassâf, *a.g.e.*, IV, 296.

<sup>82</sup> Vassâf, *a.g.e.*, IV, 298.

<sup>83</sup> Vassâf, *a.g.e.*, IV, 297.

<sup>84</sup> İsmail Özmen'e göre, Hüseyin Hüsnü Baba, 1923'te altmış üç yaşında vefât etmiş olup, küçük bir divanı vardır. Hem Bektâşî hem de Uşşâkî âyînlerini ayrı ayrı günlerde açardı. Bkz. Özmen, *a.g.e.*, V, 309.

*Tâbi'-i âl-i abâdîr firka-i nâcî biziz  
Muktedâ-yı Murtazâ'dır Halvetî-Uşşâkîler*

*Hamdiî lillah meslek-i pîrim Hüsâmeddin çün  
Sâlik-i fakr u fenâdîr Halvetî-Uşşâkîler*

*Bizdedir esrâr-i ma'nâ bizdedir seyr u sülûk  
Sîrr-i Hakk'a âşinâdîr Halvetî-Uşşâkîler*

*İsteyen gelsün salâdîr nefsi Rabbi bilmeğe  
Mûrşid-i râh-i Hüdâ'dır Halvetî-Uşşâkîler*

*On iki esmâ-i zâta mazharız 'ayne'l-yakîn  
Pîşivâ-yı muktedâdîr Halvetî-Uşşâkîler*

*Âşikim billâh Hüsnî nâzenîn irşâda ben  
Şem'-i valsa mübtelâdîr Halvetî-Uşşâkîler<sup>85</sup>*

Hüseyin Hüsnü Efendi'den sonra yerine el-Hâc Hâfız Mehmed Tevfîk Efendi (ö. 1945)<sup>86</sup> geçmiştir. Tevfîk Efendi'den başka birçok halîfesi vardır. Bunnlar Edirne, İstanbul, Bayramîç, Dimetoka ve Kilitbahir gibi bölgelerde tarîkatı neşre memûr olmuşlardır ki şu zâtlardır: Tophane İhtiyat Müftüsü Varnalı Şeyh Hacı Bekir Cezbî Efendi<sup>87</sup>, Dimetoka Uşşâkî Şahin Baba Dergâhı'nda Şahin Baba<sup>88</sup>, Kilitbahir'de Şeyh Muslihiddin Dergâhı şeyhi Şeyh Mustafa Kanber Efendi<sup>89</sup>.

<sup>85</sup> Bkz. *Divan-i Hazret-i Hüseyin Hüsnü* (Divan-ı Hazreti Ahmet Talip İrşadi ile birlikte), Haz. Ali Talip Çatalyürek, Uşak 1996, s. 124.

<sup>86</sup> Hüseyin Hüsnü Efendi'nin başhalifesi Tevfîk Efendi, Çanakkale Câmi-i Kebir Mahallesi'nde 1281/1864'de dünyaya gelmiş olup, edip, haluk, âdâbî muhafazaya riayetkâr bir zâttır. Hüseyin Vassâf kendisiyle iki defa müşerref olmuştur. Dört beş yaşında iken mahalle mektebine devama başlayıp, Hâfız Hasan Efendi'den Kur'ân taallümü, ve Hâfız Muhammed Efendi'den Kur'ân'ı hifz ile 1297/1880 senesinde İstanbul'a gelip, Fatih Câmiî'nde Eğinli Hacı Hâfız İbrahim Efendi'nin dersine devam etmiştir. 1300/1883'te Çarşamba'da Murad Molla Dergâhı'nda merhûm şeyh Ârif Efendi zamanında imâmî ve hitâbet hizmetini üç sene kadar deruhe etmiştir. Bu sirada ulemâ ve meşâyîh'tan pek çok kimse ile sohbet etmiş, 1304/1887 senesinde Şehzâde Seyfeddin Efendi'ye imâmî olmuştur. 1945'te vefât etmiş olup, kabri Şehitlik Kabristanlığı'ndadır. *Dîvân'ı* da vardır. Bkz. Vassâf, a.g.e., IV, 298; *Divan-i Hazret-i Talip İrşadi*, s. I (Önsöz).

<sup>87</sup> Cezbî Efendi hk. bzk. Vassâf, a.g.e., aynı yer.

<sup>88</sup> Şahin Baba hk. bzk. Vassâf, a.g.e., aynı yer.

<sup>89</sup> Vassâf, a.g.e., aynı yer.

Seyh Ahmed Şucâeddin Baba (ö. 1331/1913)'ya gelince, Tâlib-i Îrşâdî'nin halîfelerinden olup, Çanakkale'de tarîkati neşrile memûrdur. Seyh Abdurrahman Sâmî Efendi adında bir halîfesi vardır<sup>90</sup>.

Seyh Mustafa Kanber Baba (ö. 1343/1924'ten sonra) ise, Hüseyin Hüsnü Efendi'nin halîfelerinden olup, 1313/1895'te Kilitbahir'de ona intisâb etmiştir. Hüseyin Hüsnü'de gördüğü hâl ve kemâl hasebiyle Uşak'ta karar kılıp, sülûkunu ikmâle muvaffak olarak intisabdan sekiz sene sonra yani 1321/1903'de Uşşâkî tâcını giymiştir<sup>91</sup>. Kanber Baba, daha sonra Çanakkale'de tarîkati neşre memûr edilmiş ve Gâzi Hasan Paşa merhûmun Nara'da ihyâ ettiği dergâhın meşîhatına nâil olmuştur<sup>92</sup>.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Îrşâdîlik Gelibolu ve çevresinde oldukça etkili olmuş tarîkatlardan birisidir. Şöyled ki, söz konusu tasavvufî okul, bu bölgede, Tâlib-i Îrşâdî, Hüseyin Hüsnü Baba, Hâfız Mehmed Tevfîk Efendi, Seyh Sâfi Baba, Seyh Hüseyin Necîb Efendi, Seyh Ahmed Şucâî Baba, Seyh Hasan Niyâzî Baba, Seyh Sîdkî Baba, Nuri Baba, Sâdîk Baba ve Seyh Mustafa Kanber Baba olmak üzere toplam 11 sûfi tarafından temsil edilmiştir.

#### e. Sivâsiyye

Halvetiyye'nin Şemsîyye şûbesinin Sivâsiyye kolu, Muhammed Nazmî Efendi'nin verdiği bilgiye göre, Pîr Abdülehad Nûrî Efendi (ö. 1061/1651)'nin Gelibolu'ya gönderdiği iki halîfesi Seyh Mustafa Sivâsî Efendi ve Seyh Hamza Efendi tarafından temsil edilmiştir<sup>93</sup>. Bu iki zât hakkında kaynaklarda bundan başka bilgi yoktur.

#### f. Şâbâniyye

Şâbâniyye, Halvetiyye'nin Cemâliyye koluna bağlı bir şûbe olup, XVI. asırın ortalarında, Kastamonulu Şeyh Şâbân-ı Velî tarafından kurulmuştur<sup>94</sup>.

<sup>90</sup> Vassâf, *a.g.e.*, IV, 296, 299.

<sup>91</sup> Vassâf, *a.g.e.*, IV, 299.

<sup>92</sup> Vassâf, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>93</sup> Bkz. Osman Tûrer, *Osmannılıklarda Tasavvufî Hayat -Halvetîlik Örneği-* (*Hediyyetü'l-İhvân*), İnsan Yay., İst. 2005, s. 479.

<sup>94</sup> Şâbâniyye hk. geniş bilgi için bkz. Ömer Fuâdî, *Menâkîb-ı Şâbân-ı Velî*, Kastamonu 1293; Nev'izâde Atâyî, *Hadâiku'l-Hakâik fî Tekmili's-Şekâik*, haz. A. Özcan, İst. 1989, II, 62-63; Harîrzâde, *a.g.e.*, II, vr. 192a-209b; Vassâf, *a.g.e.*, III, 281 vd.; Bursali, OM, I, 94; Rahmi Serin, *İslâm Tasavvufunda Halvetîlik ve Halvetîler*, Petek Yay., İst. 1984, s. 117-121; L. Nihal Yazar, *Halvetiyye Tarîkatının Şâbâniyye Kolu*, *Menâkîb-ı Şâbân-ı Velî ve Türbenâme*, Ank. 1985; Abdülkerim Abdulkadiroğlu, *Halvetiyye Tarîkatının Şâbâniyye Kolu Şeyh Şâbân-ı Velî ve Külliyesi*, Ank. 1991; Ekrem İşin, "Şâbâniyye", *Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi* (DBIA), İst. 1994, VII, 121-

Şâbânîliği Gelibolu'da temsil ettiği bilinen sûfi şahsiyet ise, Şeyh Mehmed-i Dâğı (ö. 1020/1611)'dir.

Gelibolulu Âlî'nin *Menâkibi*'ndan<sup>95</sup> öğrendiğimize göre; Şeyh Dâğı, 944/1537'de dünyaya gelmiştir<sup>96</sup>. Babası Pîr Âlî Halîfe, dedesi Sultan II. Bâyezid devri Halvetiyye şeyhlerinden Mevlânâ Köse Şemseddin'dir. İlk şeyhi, Şâbânîyye-yi Halvetiyye'nin kurucusu olan Kastamonulu Şâbân Efendi'nin (ö. 976 / 1569) özellikle onun için Gelibolu'ya gönderdiği halîfesi, Alâeddin Efendi'dir. Gelibolu'nun bir kenar mahallesinde bulunan Çamlıca Câmii'nde uzun zaman bu şeyhle birlikte zikre devam eden Mehmed-i Dâğı, *ikinci isme* kadar yükselmiştir<sup>97</sup>. Daha sonra Alâeddin Efendi hacca gitmeye niyet ederek Gelibolu'dan ayrılmış, fakat yolda vefât etmiştir. Mehmed Efendi ise, zikre devam ederek pek çok erbaân çıkarmıştır. Câminin imâmî olan babası Pir Ali Halîfe vefât edince mahalle halkın ısrarı karşısında birkaç sene onun vazîfesini üstlenmiştir. Daha sonra imâmlığı bırakmış ve seyr ü sülükunu tamamlamaya başlamıştır. Böylece, *altinci isme* kadar yükselmiştir. Bu sırada, vefât etmek üzere olan şeyhi, yanındaki müridlerden birisine "Gelibolu'da Pîr Ali Halîfe oğlu Muhyiddin nâm halîfemiz vardır. Bu mektubu ona ulaştır ve sen de onun hizmetine gir" diyerek, Mehmed-i Dâğı'ye *yedinci ismi* göndermiştir. Şeyh Dâğı, yirmi beş senede ulaştığı *altinci isimden* sonra beş sene daha mücâhede ederek toplam otuz senede yedi esmâyı tamamlamış ve büyük bir velî rütbesine erişmiştir<sup>98</sup>.

Mehmed-i Dâğı, Alâeddin Efendi'den sonra herhangi bir şeyhe bağlanmadan Kastamonulu Şâbân Efendi'nin manevî tasarrufıyla yetişmiştir. Ancak Atâî, onun imâmlık yaptığı sırada, Halvetiyye şeyhlerinden Gelibolulu Hüsâm Efendi'ye bağlandığını kaydetmektedir<sup>99</sup>. Öyle anlaşılıyor ki, Mehmed-i Dâğı,

<sup>95</sup> 123; Ali Yılmaz, "Şeyh Şâbân-ı Velî", SGAD, VIII, 122-128; Reşat Öngören, *Osmanlılarda Tasavvuf (Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ XVI. Yüzyıl)*, İz Yay., İst. 2000, s. 79-89.

<sup>96</sup> Bu *Menâkib*, Londra'da British Museum India Office Library and Records'da (No: 12795) yazma bir mecmua içinde bulunmaktadır. Başında *Risâle-yi Menâkib-i Mevlânâ Şeyh Mehmed eş-Şehîr bî'd-Dâğı* ibâresi bulunmaktadır. Âlî, bu eseri Hicrî 1002 senesi Receb ayının sonlarına doğru (Nisan 1594) bitirdiğini ifade etmiştir. Yeni harflerle de nesredilmiştir. Bkz. Reşat Öngören, "Osmanlılarda Devlet Ricâli-Meşâyîh Münâsebetlerini Gösteren Yeni Bir Kaynak: Âlî'nin Şeyh Mehmed Dâğı ile Alakalı Menâkibi", *İslâm Araştırmaları*, Sayı: 1, 1997, ss. 107-113.

<sup>97</sup> Öngören, a.g.m., s. 108; Ülkü Pınar Avcı, "Unutulan Bir Gönül Eri: Şeyh Mehmed-i Dağı", *Hacı Bektaş Veli Kültür Araştırmaları Dergisi*, Kış 2002, Sayı: 24, s. 17-18. Âlî, Dâğı'nın doğum yerini belirtmemişse de, Atâî onun Gelibolu'da dünyaya geldiğini kaydetmiştir. Bkz. Nev'izâde Atâî, a.g.e., II, 600.

<sup>98</sup> Halvetiyye tarîkatında müridler yedi esmâ ile yani "Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hakk, Hayy, Kayyûm, Kahhâr" isimleriyle zikrederler. Bkz. Süleyman Uludağ, *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*, Marifet Yay., İst. 1995, s. 164-165.

<sup>99</sup> Öngören, a.g.m., aynı yer; Avcı, a.g.m., aynı yer.

<sup>99</sup> Bkz. Atâî, a.g.e., aynı yer.

Alâeddin Efendi'den sonra yarım kalan mücâhedesini belli bir süre Hüsâm Efendi'nin yanında sürdürmüştür, fakat asıl yetişmesi Üveysî<sup>100</sup> olarak Şâbân Efendi'nin mânevî tasarrufıyla gerçekleşmiştir<sup>101</sup>.

Şeyh Mehmed-i Dâğî, etrafında çoğalan insanlardan gördüğüraigbetten dolayı rahatsız olmuş ve sâkin bir yer aramıştır. Böylece Eceabad yolu üzerinde bulunan Bâyezidli<sup>102</sup> köyünün karşısındaki yüksek dağın eteğindeki bir taş kovuğunda uzun süre erbaînler çikarmıştır. Daha sonra ise sevenleri tarafından kendisine bir zâviye yapmıştır ve oraya yerleşmiştir<sup>103</sup>.

Şeyh Dâğî'ye, ayrıca devrin Osmanlı sultanları tarafından da büyük ilgi ve yakınlık gösterilmiştir. Nitekim Bâbu's-sâ'a'de ağalarından Gazanfer Ağa mûridlerinden olup, hastalığı nedeniyle kendisine mektup yazarak saraya davet etmiştir. Şeyh, saraya geldiğinde Ağa, kendisini ihtiramlı karşılayarak kendisine ait hasodaya almış, -ki burası, padişahın haremne dahil böülümlerden- ve daha sonra sarayda bulunan büyük küçük herkes, Mehmed-i Dâğî'yi ziyaret ederek, ellerini öpmüşlerdir. Erkânı devletten ve ileri gelen kadıllardan ziyarete gelenler ise, padişahtan izin almadıkları için şeyh ile görüşmemiştirlerdir<sup>104</sup>.

Şeyh Mehmed-i Dâğî, Cuma namazından sonra hasodaya davet edilmiş ve burada Sultan III. Murâd'ın görüşme isteği bildirilmiştir. Ancak o, "Saâdetlü pâdişah ile buluşmaktan, buluşmamamız size ve sair dostlara enfâdir" diyerek bu rîcâyı kabul etmemiştir<sup>105</sup>.

<sup>100</sup> Üveysî meşrep, tasavvuf literatüründe iki şekilde kullanılmaktadır. 1. Herhangi bir şeyhe bağlanmadan, doğrudan doğruya Hz. Peygamber'in rûhu ve maneviyyâti tarafından irşad ve terbiye edilen veli. Buna mânevî teslik ve rûhanî terbiye yolu da denir. 2. Daha önce yaşamış ve ölmüş bir velinin rûhaniyeti tarafından terbiye edilen bu yüzden zâhirde herhangi bir şeyhi bulunmayan veliler demektir. Üveysîlik Veysel Karenî ile de ilgilidir. Veysel Karenî Hz. Peygamber'i görmemiş, fakat Hz. Peygamber onu guyâbinda manen terbiye etmiştir. Bazı şeyhlerin hem zâhir şeyhleri var, hem de sülükun belli bir merhalesinde Üveysîlikle terbiye edilmişlerdir. Bütün süfler ve tarîkat ehli Üveysîlige inanır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ma'sûm Ali Şâh, *Tarâiku'l-Hakâik*, Tahran 1339, II, 48-51; Feridüddin Attâr, *Tezkiretü'l-Evliyâ*, Trc. Süleyman Uludağ, İst. 1985, s. 28; İ. Hakkı Bursevî, *Serh-i Mesnevî*, İst. 1287, I, 26; A. Yaşar Ocak, *Veysel Karanî ve Üveysîlik*, İst. 1982; Süleyman Uludağ, *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*, s. 549.

<sup>101</sup> Öngören, a.g.m., s. 110; Avcı, a.g.m., aynı yer.

<sup>102</sup> Bu köyün ismi daha sonra Burgaz olmuştur ve şu an ise Değirmendüzü şeklinde kullanılmaktadır. Avcı, a.g.m., dipnot 11.

<sup>103</sup> Öngören, a.g.m., s. 110.

<sup>104</sup> Avcı, a.g.m., s. 19.

<sup>105</sup> Gelibolulu Alî'nin verdiği bilgiye göre, Sultan III. Murad'ın Şeyh Dâğî'den haberdâr oluşturma, mezkûr ziyyâretten sekiz-dokuz senे önce mîrâhur Hasan Ağa vasıtasiyla olmuştur. Daha sonra Rûmeli Beylerbeyliği'ne kadar yükselen Hasan Ağa, o tarihlerde bir ara Gelibolu'ya girmiştir ve şöhretini duyduğu şeyhi pâdişâha anlatmıştır. Bunun üzerine pâdişâh ihsân olarak Hasan

Sultan III. Murâd da, "Bize lâzım olan onlara uymaktır. Tekrar görüşme talebinde bulunmak şeyhe bir nevi muhâlefet etmek olur" diyerek, ısrar etmemiştir, fakat şeyhe özetle şu anlamda bir yazı göndermiştir: "Allah'a hamd olsun ki, teşriflerinizle şerefyâb olduk. Özellikle sâlihleri seven ve onlara inanan sarayımız erkânını, hidâyete erdiren sohbetlerinizle tâltîf ettiniz. Biz dahi, sûrî yakınlığa eremeyip kurb-ı latîf ile kanaat ettik. İmdi hazretinizden temennim odur ki, suya kavuşmayı bekleyen susuz kimse gibi, size kavuşmayı hasretle bekleyen bu müridinizin babalık-oğulluk akdini tecdîd ve te'kîd buyurasız... Bir murâdınız ve bir nasîhatınız var ise bu samîmî müridinize duyurasız"<sup>106</sup>.

Padişâhın yazısı Şeyh Mehmed-i Dâğı'ye ulaştığında, o da, sultanın mevcut olan müridlik bağını yenileyip kuvvetlendirdiğini belirten bir yazı yazmış ve.âdil davranışmasını ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getirmesini müâsip bir dille ifade ederek, başka da bir nasihatta bulunmamıştır<sup>107</sup>.

Gelibolulu Âlî, şeyhe ait pek çok kerâmetin bulunduğu söyledikten sonra Menâkıb'ın sonlarına doğru, değişik yerlerde ziyâret edip hayır dualarının aldığı söylediği muhtelif tarikattan otuzun üzerinde şeyhin adından bahseder ve Şeyh Mehmed-i Dâğı'nın hepsinden farklı olduğunu söyler<sup>108</sup>.

Menâkıb'ın yazılıdığı 1002/1594 yılından, vefatına kadarki (ö. 1020/1611) dönemde şeyh ile alâkalı bilgiler Nev'izâde Atâî tarafından kaydedilmiştir. Buna göre şeyh, Sultan III. Mehmed (1595- 1603) ve Sultan I. Ahmed (1603-1617) devrin de İstanbul'a davet edilmiş ve adı geçen padişahlar tarafından saygıyla karşılanmıştır. Ayrıca Gelibolu'da bulunduğu mahalle, bir mescid ve bir zâviye yaptırılmış ve Üçbaşlar Köyü de, kendisine temlik olunmuştur. Şeyh ise, Gelibolu'daki evini 1003/1595 tarihinde medreseye çevirmiş ve kendisine verilen bu köyü medreseye vakfetmiştir<sup>109</sup>.

Ayrıca Evliyâ Çelebi'nin de Gelibolu'yu ziyâreti esnasında Şeyh Mehmed-i Dâğı'nın türbesini ziyâret ettiğini ve burada bulunan yaşıllardan şeyh hakkında malûmat aldığıını biliyoruz. Nitekim Evliyâ Çelebi *Seyahatnâmesi*'nde bu durumu şöyle anlatmaktadır: "Birkaç safâ erbâbı ile atlara binip Gelibolu etrafını gezinerek Üçbaş Köyü'ne geldiğimizde bir zâviyeye girerek Muhammed Dâğı

Ağa vasıtıyla şeyhe 24.000 akçe göndermiştir. Ancak sultandan kendisine böyle bir ihsânın geleceğini haber alan şeyh, bunu asla kabul edemeyeceğini bildirmiştir ve mîrâhurla görüşmek istememiştir. Geniş bilgi için bkz. Öngören, a.g.m., s. 112.

<sup>106</sup> Öngören, a.g.m., s. 111; Avci, a.g.m., s. 19-20.

<sup>107</sup> Öngören, a.g.m., s. 111-112; Avci, a.g.m., s. 20.

<sup>108</sup> Öngören, a.g.m., s. 112-113; Avci, a.g.m., s. 21.

<sup>109</sup> Öngören, a.g.m., s. 113.

Hazretlerini ziyâret etti. Yakında olmakla yaşılı kimseler bilip dediler ki: "Bu azîz-i merhûm bu tekyede de dünyaya gelmiş olup, Gelibolu'da tarîk-i Bayrâmî'den bey'at edip, neşv ü nemâ buldukdan sonra İstanbul'a varıp Üsküdarî Mahmûd Efendi'den cihâz-i fakr-i Celvetî libâsin kabûl edip, tarîkînde sâhib-i sohbetleriyle müsherref olunca Ahmed Han şeyh-i mezbûra kendi karyesin temlîk edip, hatt-i şerîf ile geldikde bu tekyeyi ve mescîdi helâl ü zîlâl mâlıyla binâ etdikde merhûm olup bu hâk-i amber-pâkda defn ettik. Hatta mezâr taşında yazılı olan (Tâğî 1019) lafzi irtihâllerine târih düşüp tahrîr olunmuştur..."<sup>110</sup>.

Buradan anlaşılıyor ki, Şeyh Dâğı, İstanbul'da Üsküdarlı Azîz Mahmûd Efendi'ye de intisab ederek Celvetîlik icâzeti almış, Sultan Ahmed'in, onun sohbetinde bulunmasından sonra, Üçbaşlar Köyü kendisine temlîk olunmuş, köye şeyh için zâviye yaptırılmış ve vefat ettikten sonra buraya defnedilmiş-tir<sup>111</sup>.

Ülkü Pınar Avcı'nın mezkûr makâlesinde kaydettiğine göre, Şeyh Dâğı'nın mezarının etrafında halîfelerinin mezar taşıları da olup, sadece postnişîni Seyyid Hasan Baba'nın mezar taşı okunabilmektedir<sup>112</sup>.

#### **g. Sünbüliyye**

Sünbüliyye, Halvetiyye'nin "Sünbül Efendi" lakabı ile anılan ve Çelebi Halîfe'nin "Halifetü'l-Hülefâ"sı olduğu kabul edilen Şeyh Yusuf b. Ali b. Kaya Bey (ö. 936/1529)'a nisbet edilen, temeli İstanbul'da atılmış bir koludur<sup>113</sup>.

XVI. asırdan XX. asırın başlarına kadar faaliyetlerini ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürün, Anadolu ve Rûmeli'de fazla yayılma imkanı bulamayan Sünbüllilik, XIX. asırda Gelibolu'da, âyîn günü Pazar olan bir tekke ile temsil

<sup>110</sup> Evliyâ Çelebi, *a.g.e.*, s. 178-179. Şeyh Dâğı hakkında halk arasında anlatılan menkibeler de vardır. meselâ, Şeyhin halk arasındaki ismi, Mehmed Dak'tır. Şeyh Mehmed-i Dâğı, bir gün hacca gider. Hac sırasında canı, peynir helvası çeker. Bunu, manevi yoldan hisseden mûridi Fidan Dede ise, şeyhinin hanımına: "Şeyhimin canı, peynir helvası çekmiştir" diyerek şeyhimin istegini bildirir. Menkibeler için bkz. Avcı, *a.g.m.*, s. 22-23; Tuna, *a.g.e.*, s. 59-61.

<sup>111</sup> 1310 Tarihli Edirne Salnâme'sine göre, Gelibolu'da bulunan zâviyelerden birisi de Dâğı Mehmed Efendi Zâviyesi'dir. Bkz. *A.g.salnâme*, s. 610.

<sup>112</sup> Avcı, *a.g.m.*, aynı yer.

<sup>113</sup> Sümbül Efendi ve Sünbüliyye hk. geniş bilgi için bkz. Harîrîzâde, *a.g.e.*, II, vr. 144a-144b; Bur-salı, OM, I, 78-79; Bandırmalızâde, *Mirâtu'l-Turuk*, Dersaadet, İst. 1306, s. 32-34; Hocazâde A. Hilmi, *Ziyâret-i Evliyâ*, Haz. Selami Şimşek, Buhara Yay., İst. 2005, s. 36-39; M. Asım Çalkoçlu, *Sünbül Efendi ve Merkez Efendi*, İst. 1960, s. 12-23; M. Serhan Tayşı, "Sünbül Efendi", SGAD, VIII, 41-45; Vahit Çabuk, "Sünbüliyye Tarîkatı Şeyhleri Hakkında Manzûme", *Millî Gençlik*, Sayı: 27 (Şubat 1978), s. 6-10; Ekrem İşin, "Sümbüliyye", *DBIA*, VII, 15; Nazif Velikâhyaoğlu, *Sümbüliyye Tarîkatı ve Kocamustafapaşa Külliyesi*, İst. 1999; Öngören, *a.g.e.*, s. 54.

edilmiştir<sup>114</sup>. Söz konusu tekkede kimlerin şeyhlik yaptığı hakkında ise kaynaklarda herhangi bir malumat yoktur.

## 2. Mevleviyye

XIII. asrin sonlarında Konya'da, Mevlânâ Celâleddin Rûmî (ö. 672/1273) adına oğlu Sultan Veled tarafından tesis edilen Mevlevîlik<sup>115</sup> Gelibolu'da, onbeş Mevlevî âsitanesi içinde hem en geniş araziye, hem de en büyük ve haşmetli semâhâneye sahip olan Mevlevîhâne ile kendisini göstermiştir.

Vakfiyesi ele geçmediğinden Mevlevîhâne'nin kuruluş tarihi kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Ohrili Hüseyin Paşa'nın vezir-i azam olmasından (1621) önceki bir tarihte kurulduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bazı yazarların verdiği 1667 tarihi yanlıştır<sup>116</sup>.

Arşiv kayıtlarına göre<sup>117</sup>, Mevlevîhâne'nin banisi ve ilk postnişini, yeniceri ağalarından Kara Hasan Ağa'nın oğlu Ağazâde Mehmed Hakîkî Dede (ö. 1063/1652)'dır. Ağazâde'den sonra sırasıyla Âsaf Ağa'nın oğlu Sâbir Parsâ Muhammed Dede (ö. 1090/1679), Ağazâde Mehmed Dede'nin halifesi Kalander Mahmûd Dede (ö. ?), Abdulkadir Dede (ö. ?), Rahmetullah Dede (ö. 1125/1713), Muhammed Dede (ö. ?), Abdülkerim Dede (ö. ?), Bosnevî Muhammed Dede (ö. 1163/1750), Mustafa b. Bosnevî Muhammed, Hüseyin b. Mustafa (ö. 1210/1795), bunun oğlu Ali İzzet Dede (ö. 1240/1824), bunun oğlu Hüseyin Azmi Dede (ö. ?) –1285/1868 de Kahire Mevlevîhânesi postnişînligine tayin edilmiştir-, onun kardeşi Mehmed Hüsâmeddin (ö. 1302/1885)<sup>118</sup>, oğlu Mustafa Dâniş (ö. 1314/1896) ve bunun oğlu son Şeyh Mehmed Burhâneddin Dede (ö. 1954) meşihat makamında bulunmuşlardır<sup>119</sup>.

İlk postnişîn Ağazâde Mehmed Hakîkî Dede (ö. 1063/1653), Gelibolu'da dünyaya gelmiş olup<sup>120</sup>, Yeniceri Ağalarından Kara Hasan Ağa'nın oğludur.

<sup>114</sup> Bkz. 1310 Tarihli Edirne Salnâmesi, s. 610; A.Bâdi, a.g.e., III, 79.

<sup>115</sup> Mevlevîlik hk. geniş bilgi için bkz. Harîrîzâde a.g.e., III, vr. 148a-169b; Abdülbaki Gölpinarlı, *Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik*, İst. 1983; Ekrem İşin, "Mevlevîlik", DBIA, V, 422; Sezai Küçük, *Mevlevîliğin Son Yüzyılı*, Simurg Yay., İst. 2003, s. 15-21.

<sup>116</sup> Tanrıokur, a.g.m., s. 6.

<sup>117</sup> Bkz. Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi (KMMA,) Dosya No: 65/6.

<sup>118</sup> Baþbakanlık Osmanli Arşivlerinde, 25 Rebiulevvel 1266/8 Şubat 1850 tarihli "Gelibolu Mevlevî şeyhinin kardeþi Hüsameddin Efendi'yle seriki uhdesinde bulunan Manda Tepesi adlı mahalle yapılan müdahalenin men edilmesi" hususunda ferman vardır. Bkz. BOA, HR. MKT., Dosya No: 31.

<sup>119</sup> A. Bâdi, a.g.e., III, 79; Tanrıokur, a.g.m., aynı yer; Küçük, a.g.e., s. 226.

<sup>120</sup> Esrâr Dede, *Tezkire-i Şuarâ-yi Mevleviyye*, Haz. İlhan Genç, Ank. 2000, s. 16; Sahîh Ahmed Dede, *Mecmûatü'l-Tevârîhi'l-Mevleviyye*, Süleymaniye Ktp., Yazma Baþışlar No: 1462, vr. 72a; Ali Enver, *Semâhâne-i Edeb*, İst. 1309, s. 8; Bursali, OM, II, 69; S. Nûzhet Ergun, *Türk Şairleri*, İst.

Sâkîb Dede'nin *Sefîne*'inden öğrenildiğine göre, Ağazâde gençliğinde malını mülküne kardeşi Asaf Ağa'ya bağışlayıp dünya ile ilişkisini kesmiş ve Konya Mevlânâ Dergâhi'nda I. Bostan Çelebi'nin mûrîdi olup çile çekarmıştır (1019)<sup>121</sup>. Uzun yıllar matbah-ı şerifte hizmet ettikten sonra hilâfet alıp, maceralı bir seyahatın ardından Gelibolu'ya dönmüş ve şehrin ortasında bulunan Ahi Devle Zâviyesi'ne yerleşip sohbet toplantıları tertip ederek *Mesnevî* dersleri vermeye başlamıştır. Ancak talep fazlalaşınca zâviye yetersiz kalmış, Ağazâde de kardeşi Âsaf Ağa'nın iâde ettiği malları ve tanıklarının yardımıyla bu zâviyeyenin yanına, sonradan kendisinin de defnedildiği yerde (bugünkü Melevîhanenin bulunduğu mevki) bir "âyin-i Melevî hankâhi" inşa edip ölümüne kadar (1063/1653) bu dergâhin postnişînligini ifâ etmiştir<sup>122</sup>. Melevîhâne'nin son şeyhi Mehmed Burhâneddin Dede Efendi'nin anlatığına göre ise<sup>123</sup>, Ağazâde'nin Gelibolu'ya dönüşünde Solakzâde Mehmed Ağa kendi mescidine bitişik iki odayı ona vermiş, bundan sonra ders ve sohbetler burada, âyinler de mescidde icrâ edilmiştir. 1310 *Tarihli Edirne Salnâme*'sine göre, melevîhanenin âyin günü Pazartesi gecesidir<sup>124</sup>.

Zamanın kaptân-ı deryâsı Ohrili Hüseyin Paşa Akdeniz seferinden dönerken Gelibolu Melevîhânesi'ne uğrayıp kerâmetleriyle meşhur olan şeyh Ağazâde Mehmed Dede'ye intisap etmiş ve ondan yakında sadaret mührünün kendisine verileceği haberini almıştır. Hüseyin Paşa vezir-i azam olduktan sonra (Mart 1621) Beşiktaş Melevîhânesi'ni yaptııp Mehmed Dede'den ilk postnişîn olmasını istemiş, böylece her iki melevîhanenin meşihatini birlikte yürütmeye başlayan Mehmed Dede, ikisinde de Çarşambaya rastlayan mukabelelere münavebeli olarak iştirak edebilmek için küçük bir yelkenliyle Gelibolu-İstanbul arasında gidip gelerek bir haftasını Beşiktaş'ta<sup>125</sup>, bir haftasını Gelibolu'da geçirmiştir<sup>126</sup>. Ancak Hüseyin Paşa'nın II. Osman'la birlikte öldürülmesi-

<sup>121</sup> 1936, I, 259; Nail Tuman, *Tuhfe-i Nailî*, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Ktp., No: B. 870, 1949, I, 47.

<sup>122</sup> Esrâr Dede, *a.g.e.*, s. 259; Sâkîb Mustafa, *Sefîne-i Nefise-i fi'l-Menâkibi'l-Mevlevîyye*, Misir 1283, II, 26-37; Sahîh Ahmed Dede, *a.g.e.*, aynı yer; Safayî, *Tezkire-i Şuarâ*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi No: 2549, vr. 20b; Barihüda Tanriokur, "Gelibolu Melevîhânesi", *DIA*, XIV, 6-7.

<sup>123</sup> Sâkîb Mustafa Dede, *a.g.e.*, II, 28; *A.g.salnâme*, s. 610; Tanriokur, *a.g.m.*, s. 6.

<sup>124</sup> Bkz. KMMA, No: 65/6.

<sup>125</sup> Bkz. *A.g.salnâme*, aynı yer.

<sup>126</sup> Feridun Nafiz Uzluk, "Çarşamba günleri Beşiktaş'ta, Cuma günleri ise Gelibolu'da Melevî âyini icrâ etmiştir" şeklinde bir not düşmüştür. Bkz. F. Nafiz Uzluk, "Mevlevî Hilâfetnameleri", *Vakıflar Dergisi*, Sayı: IX, s. 392.

<sup>127</sup> Esrâr Dede, *a.g.e.*, s. 16; Şeyhî, *Vekâyi'i'l-Fuzalâ*, s. 551; Müstakimzâde, *Mecelletü'n-Nisâb fi'n-Niseb ve'l-Kiinâ ve'l-Elkâb*, Süleymaniye Ktp., Halet Efendi No: 628, vr. 108b; Muallim Nâci, *Osmanlı Şairleri*, Haz. Cemal Kurnaz, M.E.B. Yay., İst. 1995, s. 303, Muzaffer Erdoğan, "Mevlevî Kuruluşları Arasında İstanbul Melevîhaneleri", *İÜEF Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi*,

nin (Mayıs 1622) arkasından Beşiktaş Mevlevîhânesi postnişînligini bırakıp Gelibolu'da kalmıştır. Ağazâde, 1063/1652-53 yılında vefâtına kadar bu dergâhın postnişînligini ifâ etmiş ve buraya defnedilmiştir. Yerine kendi müridi ve kardeşinin oğlu Parsâ Muhammed Efendi postnişîn olmuştur. Evlenmediği sadece *Sefine-i Nefise*'de belirtilen Ağazâde'nin vefâtına, "Sâatü'l-karâr 1063/1653)" ifâdesi târih düşülmüştür<sup>127</sup>.

Hiçbir mahlas kullanmadan şairler de yazan Ağazâde'nin "Münkir-i âl-i abâ-ya tîgîdûr her nutkumuz/Kâhir-i a'dâ-yı dînüz seyf-i Mevlânâ biziüz" gazeli, "Zîr-i pây-i Mevlevîde her sadâ-yı pây-kûb/Münkir-i vecd ü semâ'a dokunur mânend-i tûb" matla'lı on iki beyitlik gazelinin dışında, *Mecmâa-i Esrâr Dede*'de geçen "Biz Mevlevîyiz Mevlevî" redifli murabbası, *Mesnevî*'de nakledilen Şâh u Kenizek kisasına bir ta'likâti ve yine *Mesnevî*'nin ilk on sekiz beytine şerhi<sup>128</sup> vardır<sup>129</sup>.

Sâkib Dede'ye göre daha sonra, babası Kara Hasan Ağa'nın yanında yetişen IV. Murad'ın veziriazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mehmed Dede'nin maddî ve manevî koruyucusu olmuş, kardeşi şâir Sîneçâk Osman Dede bir müddet Mehmed Dede ile birlikte Gelibolu Mevlevîhânesi'nde kalmıştır<sup>130</sup>.

Evliyâ Çelebi ise *Seyahatnâme*'sında, Ağazâde'nin ders ve sohbetlerinde bulunup mübarek ellerini öptüğünü, onun *Mesnevî-i kenz-i iz'ân*'ın okuyucusu, Mevlevî şeyhi bir tarîkat ehli, halka yol gösteren bir zât ve pek çok kerâmetinin Akdeniz gemicileri arasında meşhûr olduğunu yazmaktadır<sup>131</sup>.

Ağazâde Mehmed Dede'nin Âsaf ve Mustafa isimlerinde iki kardeşi olup, vefâtından sonra meşîhata geçecek olan yeğeni, Mehmed Sâbir Parsâ (ö. 1090/1679), küçük kardeşi Mustafa'nın oğludur. Mustafa Efendi'nin askeriye-den ayrıldığı nakledilir<sup>132</sup>.

<sup>127</sup> İst. 1976, Sayı: 4-5, s. 6, 35; A. Süheyl Ünver, "Beşiktaş-Çırağan Mevlevîhâne Hakkında", *Mevlana ve Yaşama Sevinci*, Haz. Feyzi Halıcı, Konya 1978, s. 166-168.

<sup>128</sup> Esrâr Dede, a.g.e., aynı yer; Şeyhî, a.g.e., aynı yer; Sâkib Dede, a.g.e., II, 28; Sahîh Ahmed Dede, a.g.e., vr. 76a; Müstakimzâde, a.g.e., aynı yer; Ali Enver, a.g.e., s. 9; M. Naci, a.g.e., aynı yer; Vassâf, a.g.e., V, 177; S. Nûzhet Ergun, a.g.e., s. 260.

<sup>129</sup> Bkz. Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa No: 619, 14a-20b vr.

<sup>130</sup> Bkz. Necip Fazıl Duru, "Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî'nin İlk On Sekiz Beytini Şerhi", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi*, Temmuz-Aralık 2003, Yıl: 4, Sayı: 11, ss. 150-175.

<sup>131</sup> Bkz. Sâkib Dede, a.g.e., II, 30; Esrâr Dede, a.g.e., s. 199; S. Nûzhet Ergun, a.g.e., s. 1176; Tanriokur, a.g.m., aynı yer.

<sup>132</sup> Bkz. *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, VIII, 175, 178.

<sup>133</sup> Sâkib Mustafa, a.g.e., II, 26; Şeyhî, a.g.e., s. 467; Nail Tuman, a.g.e., II, 527; N. Fazıl Duru, a.g.m., s. 152.

İkinci postnişin Sâbir Parsâ Muhammed Dede (ö. 1090/1679), Ağazâde Mehmed Dede'nin kardeşinin oğlu olup, Gelibolu'da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini babası Mustafa Efendi'den tamamlayan Parsâ Muhammed, sonra ilmiyye mesleğine sülük ederek dinî ilimlerde yetkinliğe ulaşmıştır. Parsâ, bununla da yetinmeyerek tasavvuf ilmine meyletmiş, bu yolda amcası Ağazâde Mehmed Dede'ye intisâb ederek icâzet almıştır. 1063/1653 târihinde onun vefâti üzerine yerine melevîhâne postnişînlîğe geçmiştir<sup>133</sup>.

1076/1666 tarihinde hankâh-ı mevleviyede tarîkat âyini yasaklanınca, Şeyhüislâm Minkârizâde Yahyâ Efendi, Parsâ Muhammed'in tedrîs yoluna girmesini istemiş ve bu nedenle de Gelibolu'da bulunan Dâğı Mehmed Efendi Medresesi müderrisliğine tayin etmiştir. Yine aynı senenin Cemaziyelevveli'nde Murteza Efendi yerine Edirne'de emînlikle, 1078 Receb'inde (Ocak 1668) Nâci İbrahim Efendi yerine Câmi-i Atik Medresesi müderrisliğiyle tekrîm olunmuştur. Sonra Filibe'ye kadı tayin edilmiş ve buradan azlolarak 1090/1679'da vefât etmekle Yazıcızâde Mehmed Efendi civârına defnedilmiştir<sup>134</sup>.

İnce anlayış ve hoşsobet bir yapıya sahip olan, XVII. asırda yaygınlaşan Hint uslûbu ve hikemî uslûbda şairler yazan ve şiirlerinde "Sâbir" mahlasını kullanan Parsâ Muhammed Dede'nin Mürettep *Dîvân'*<sup>135</sup>, *İsaguci Şerhi*<sup>136</sup>, *Gül ve Nevrûz*<sup>137</sup>adlı eserleri vardır.

Bir gazelinden:

*Bezm-i meyin safâları hep hatırlımdadır  
Ol bezmin âşinâları hep hatırlımdadır*

*Bir kâfile ile emrah idim bir zaman henüz  
Hengâme-i derâları hep hatırlımdadır*

*Mest-i sadâyı bülbül-i bağ-ı elest idim  
Ol bülbülin nevâları hep hatırlımdadır*

<sup>133</sup> Bursali, OM, I, 48; A. Bâdi, *a.g.e.*, III, 87.

<sup>134</sup> A. Bâdi, *a.g.e.*, III, 88. Bursali M. Tahir, bugün Askeri Hastane'nin bulunduğu Melevî Dergâhı'nın yanındaki mezarlıkta defnedildiğini kaydetmektedir. Bkz. Bursali, OM, aynı yer.

<sup>135</sup> Bkz. Parsâ Muhammed, *Dîvân*, Nuriosmaniye Ktp., No: 4959, 1 c., 60-61 vr.; A.mlf., *Dîvân*, Topkapı Sarayı Ktp., Hazine Kitapları No. 969, 56 vr. *Dîvân* yeni harflerle de neşredilmiştir. Bkz. Kazım Yoldaş, *Sâbir Pârsâ Dîvân*, Kitabevi Yay., İst. 2005, 316 s.

<sup>136</sup> Melek Ahmed Paşa'nın *Tasavvurat*'ının şerhidir.

<sup>137</sup> Molla Celal'in Farsça eserinin Türkçe'ye nazmen çevirisi olup, ancak Parsâ Muhammed bunu tamamlayamadan vefât etmiştir. A. Bâdi, *a.g.e.*, aynı yer; Bursali, *a.g.e.*, aynı yer.

*Beyhûde ey tabib geri verme tab'ıma  
Derdinin devâları hep hatırlımdadır*

*Mümkün müdür raksi ferâmûş eylemek  
Sâbir'le mâcerâları hep hatırlımdadır<sup>138</sup>*

Parsâ Muhammed'in, 1147/1734'de İstanbul'da vefât ederek Edirnekapı dışındaki Emir Buhâri Dergâhi avlusuna gömülen oğlu Hattat Abdülbâki Efendi de faziletli bir zât olup, Kâşânî'nin *Bedâyi'*ine hâşıyesi ve bazı risâleleri vardır<sup>139</sup>.

Azmî Hüseyin Dede (ö. 1311/1893), Gelibolu Mevlevîhânesi şeyhi İzzet Efendi merhûmun oğlu ve Galata Mevlevîhânesi şeyhi Ahmed Celâleddin Dede'nin<sup>140</sup> de babasıdır. 1231/1815 senesinde Gelibolu'da dünyaya gelen Azmî Dede, 1240/1824 senesinde babasının vefâti üzerine dokuz yaşında iken mezâkûr dergâhın meşîhatı uhdesine tevçîh kılınmıştır. Kırk bir seneye yakın bu dergâhın postunda oturmuş ve 1285/1868'de Hicaz'a gitmiş, daha sonra Mısır'a dönmüş ve 1287/1870 tarihinde Kahire Mevlevîhânesi'ne şeyh tayin edilmişdir<sup>141</sup>.

1311/1893 yılına kadar Kahire Mevlevîhânesi'nde yirmi sene görev yapan Azmî Dede, rahatsızlığı sebebiyle hava değişimi için Rodos'a girmiştir, daha sonra Beyrut'a geçmiş ve o sene orda vefât etmiştir<sup>142</sup>. Azmî Dede'nin *Râfi' eş-Şikâk*<sup>143</sup>, *Dâfi' en-Nifâk*<sup>144</sup>, *Mühimmetü'l-Beyân*<sup>145</sup>, *Temyîzü'l-Emreyn*<sup>146</sup>, *Temdîdü'l-Hayât*<sup>147</sup>, *Risâle-i Tatbîk*<sup>148</sup>, *Îşrâbü'l-Merâm*<sup>149</sup>, *Mir'âtü'l-Hakâyık*<sup>150</sup>, *Lâzimu'l-*

<sup>138</sup> A. Bâdi, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>139</sup> A. Bâdi, *a.g.e.*, III, 95; Bursali, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>140</sup> A. Celâleddin Dede, 1270/1853'te Gelibolu'da doğmuştur ve 1287/1870 tarihine kadar babasının yanında bulunmuş ve babasının Kahire Mevlevîhânesi'ne tayini ile birlikte buraya gitmiştir.

<sup>141</sup> S. Nüzhet Ergun, *Türk Mûsikisi Antolojisi*, İst. 1943, II, 498; Küçük, *a.g.e.*, s. 227; H. Mahmut Yücer, *a.g.e.*, s. 445.

<sup>142</sup> Oğlu Celâleddin Dede vefâtına, "Çekti bir hâtif böyle nidâ. 1311) cümlesini târih düşmüştür. Bkz. KMMA, Dosya No: 65/6; Vassâf, *a.g.e.*, V, 237-239; Ergun, *a.g.e.*, II, 498, 664-666; Reşat Ekrem Koçu, "Ahmed Celâleddin Dede", *İslâm Ansiklopedisi* (IA), İst. 1958, I, 334-335; Abdullah Uçman, "Ahmed Celâleddin Dede", *DÂA*, İst. 1992, I, 53.

<sup>143</sup> Bu eserini *Hüsniye* adlı kitapta yazılanları reddetmek amacıyla kalem almıştır. Hilâfet meselesi-sinden bahsettiği Türkçe risâlesinde, gerek Hz. Ali'nin gerekse Hz. Hüseyin'in hilâfet konusunda yanıldıklarını, Fedek hurmalığı mevzuunda ise Hz. Ebubekir ve Ömer tarafından yapılan uygulamaların doğru olduğunu savunur. Bkz. Gölpinarlı, *a.g.e.*, s. 240.

<sup>144</sup> Bu risâlesini de mezhepleri telif maksadıyla yazmıştır.

<sup>145</sup> Bu risâlesini ise Farmasonluğun ve Bektâşîliğin zararlarından bahsetmek amacıyla kaleme almıştır.

<sup>146</sup> "Yef'alullahu ma yesâ ve yehkumu mâ yurâd" ayetindeki meşîyet ve irâdenin temyizine dairdir.

<sup>147</sup> "es-Sadakatü türeddidü'l-belâ ve tezdidü'l-ömr" hadisini açıklamaktadır.

<sup>148</sup> İnsaniyyet ve hayvaniyyetin tabâkine dairdir.

<sup>149</sup> İsbât-ı vâcîble vücûd-ı melâike ve kütüb-i enbiyânın lüzumuna dairdir.

*Beyân<sup>151</sup>, Miftâhu'l-Kulûb<sup>152</sup>, Nuhbetü'l-Âdâb<sup>153</sup>, Beyânü'l-Mekâsid<sup>154</sup>, Mîzanu'l-Edyân<sup>155</sup>, Tatbîk<sup>156</sup> ve Dîvân* gibi çeşitli eserleri bulunmaktadır<sup>157</sup>.

Azmî Dede devrinin âlim şahsiyetlerinden olup, Farsça ilimlerde bir miktar behresi olması hasebiyle bazı dervişlere *Mesnevî*'nin müşkülerinin talim ve tefhîmi hususunda çaba göstermiştir. Ayrıca bazı şiirler ve eserler kaleme almış, gençliğinde ney üflemiştir. Mûsikî bilgisini ise, her yıl İstanbul'a geldikçe Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi'den meşk etmiştir. İsmail Dede de birkaç defa Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülmecîd ile birlikte Gelibolu'ya giderek hankâhda misafir olmuştur. Azmî Dede devrinin en güzel naat ve âyin okuyanlarındandır. Gerek Gelibolu gerekse Mısır'da birçok talebe yetiştirmiştir<sup>158</sup>.

Şu gazel onundur:

*Nukûş-i reng-i rûdan sâniî bir nûr göstermiş  
Taayyün-i mazharında sanma aynı dûr göstermiş*

*Tecellî-i ayâni rûnûmâdir cem'-i vahdette  
Kelîme-i zât-i mutlak gûiyiyâ kim tûr göstermiş*

*Seni pûşide-i cân eylemiş çün hâne-i zenbûr  
Ne sirdir sun'-ı Hak ol hâneyi mestûr göstermiş*

*Merâyâ-yı ayâna mün'akis ol mâh rû ammâ  
Uyûn-i kic nigâha bir şeb-i deycûr göstermiş<sup>159</sup>*

Azmî Dede'nin Kahire Mevlevîhânesi postnişînligine tayin olunması üzerinde Gelibolu Mevlevîhânesi şeyhligine 1285/1868'de kardeşi Ali İzzet Dede'nin oğlu Mehmed Hüsâmeddin Dede (ö. 1302/1885) tevcîh olunmuştur. Hüsâmeddin Dede 1233/1818 yılında dünyaya gelmiş olup, on yedi sene postnişînlilik yaptıktan sonra 1302/1885'te vefât etmiştir. Kendisinden sonra ise yerine oğlu Mustafa Dâniş Dede şeyh olmuştur. 1261/1845 senesinde dünyaya ge-

<sup>150</sup> Hakâyîk ve tasavvufa daidir.

<sup>151</sup> Fırka-i dâlle'den bazlarına karşı reddiyedir.

<sup>152</sup> Mevlevîyye sülükuna daidir.

<sup>153</sup> Mevlevîyye erkânına daidir.

<sup>154</sup> Seyr u sülûka daidir.

<sup>155</sup> Hristiyanlar ile bahse girişme konusunu açıklamaktadır.

<sup>156</sup> Hikmetle kelâmin bir araya getirilip cem edilmesine daidir.

<sup>157</sup> Bkz. Bursali, OM, I, 135-136; Gölpınarlı, a.g.e., s. 240-242.

<sup>158</sup> Bkz. S. Nûzhet Ergun, a.g.e., II, 498, 640-644.

<sup>159</sup> Bkz. Bursali, OM, I, 135.

len Mustafa Dâniş Dede<sup>160</sup>, on bir yıl şeyhlik vazifesi yapmış ve 1313/1896'da dâr-ı bekâya irtihâl etmiştir<sup>161</sup>.

Mustafa Dâniş'in vefâti üzerine tekkenin idâresi bilhassa XIX. asırda geçerli olan Tâhirü'l-Mevlevî'nin ifadesiyle “*ber müceb-i nizâm*”, oğlu Burhâneddin Efendi'ye intikâl etmesi gerekirken, şeyhlik postuna zamanın Mevlevîlerinden birçok tâlib ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Tâhirü'l-Mevlevî'nin, “*Mevlevî sûret, Bekâtâsi sîret*” diye tarif ettiği Azmî Dede'nin oğlu Ahmed Celâleddin Dede'dir. Ahmed Celâleddin Dede Gelibolu Mevlevîhânesi'ne şeyh olabilmek için birçok yola başvurmuş ise de bunda başarılı olamamış ve “*bir çok mükâtebe ve mücâvebeden sonra Nâfia Nâziri Mahmud Celâleddin Paşa ve Dâhiliye Nâziri Memduh Paşa'nın ve Mâbeyn Baştâbî Tahsin Bey'in iltizamlarıyla*” Mekteb-i Sutânî'den terk ve yirmi yaşında olan Burhâneddin Efendi Gelibolu Mevlevîhânesi'nde babasının postuna geçmiştir. Meşîhatnâmesi Manisa Mevlevîhânesi ser-tabbâhı Konyalı Hüseyin Dede Efendi tarafından götürülmüş ve okunmuştur<sup>162</sup>.

Burhâneddin Dede, tekkeler kapatılincaya kadar Gelibolu Mevlevîhânesi'nde postnişînlük yapmış, Mevlevî taburuna katılmış ve 10 Ağustos 1954 yılında bekâ yurduna göç etmiştir. Kabri, İstanbul Ortaköy'dedir<sup>163</sup>.

Burhâneddin Dede, Gelibolu Mevlevîhânesi ile ilgili olarak Konya Mevlânâ Dergâhı'na gönderdiği tarihi malûmatta, tekkede görev yapanları, dervişleri ve görevlilerin aldığı maaşları bildirmiştir<sup>164</sup>. Burhâneddin Dede ayrıca, dergâhta bulunan dervişlerin ve çilekeşlerin isimlerini de detaylı olarak vermiştir<sup>165</sup>.

<sup>160</sup> Anlatıldığına göre, Mustafa Daniş Dede 23 Ağustos 1894 günü yaptıracağı güreşe Koca Yusuf, Kurtdereli, Adalı Halil ve Katrancı gibi ünlü baş pehlivanları çağrırmıştır. Baş güreşinde Koca Yusuf, Kurtdereli'yi ezmeden kucaklayıp ayaklarını yerden keserek yenmiş, ödülüne iki beşibirliğini de Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a vermiştir. Ağabey nasihatleriyle de Kurtdereli'yi himayesine almıştır. Nitekim, yakın civardakı ikinci büyük güreşe bilerek gitmemiş ve meydânu Kurtdereli'ye bırakmıştır. Kurtdereli de ödül olarak konan tüylü deveyi kazanmıştır.

<sup>161</sup> KMMA, Dosya No: 65/5/1; Ergün, a.g.e., II, 493; Tanrikokur, a.g.m., s. 6; Küçük, a.g.e., s. 227.

<sup>162</sup> Tâhirü'l-Mevlevî (Olgun), Çilehâne Mektupları, Haz. Cemal Kurnaz-Gülgün Erişen, Ank. 1995, s. 81.

<sup>163</sup> Veled Çelebi (İzbudak), *Konya Vilâyetinin Ahvâl-i Umûmiyye-i Tarihiyesi*, Haci Selimağa Ktp., Hüdayi No: 1159, s. 822; A. Süheyl Ünver, “Osmanlı İmparatorluğu Mevlevîhâneleri ve Son Şeyhleri”, *Mevlânâ Güldestesi*, Konya 1964, s. 34.

<sup>164</sup> Buna göre Mevlevîhâne'de görev yapan dedeler ve aldığı maaşlar şöyledir: Ali Rıza Dede (ö. 8 Ramazan 1298); Gelibolu Mevlevîhânesi'nde çile çıkarmış olup, ser-tabbâh görevinde bulunmakta ve aylık 109 kuruş maaş almaktadır. Ârif Efendi; Girit şeyhinin oğlu olup, çile çikarmamıştır, dergâhta mesnevîhânlîk görevini ifa etmekte ve aylık 72 kuruş maaş almaktadır. Osman Dede; Gelibolu Mevlevîhânesi'nde çile çıkarmış olup, türbedâr olarak görev yapmakta ve aylık 54 kuruş maaş almaktadır. Haci İbrahim Dede; Gelibolu Mevlevîhânesi'nde çile çikarmış olup, neyzenbaşı olarak görev yapmakta ve aylık 120 kuruş maaş almaktadır. İsmail Dede; Gelibolu Mevlevîhânesi'nde çile çıkarmış olup, neyzenbaşı muavini olarak görev yap-

Diğer tüm Mevlevî âsitânelerinde olduğu gibi Gelibolu Mevlevîhânesi de zaman zaman tamirata tabi tutulmuş, çoğu zaman bu tamiratlar, bizzat devletin ileri gelenleri tarafından yaptırılmıştır. Nitekim Sultan II. Mustafa döneminde Lapseki'deki Bayramdere mezraasının hasılatı bu Mevlevîhâne'ye tahsis edilmiş<sup>166</sup>, III. Mustafa zamanında 1766'daki depremden büyük hasar gören yapılar 5833.5 kuruş harcanarak onarılmıştır (1767). Bu tamirata ait keşif raporundan<sup>167</sup> külliyenin o zamanlar küfenk taşından minareli, kiremit örtülü ve bakır alemlü, iki katlı bir semâhânesinin bulunduğu; semâ meydanı döşemesiyle mahfel, merdiven ve kürsünün ahşaptan yapıldığı; üst katın giriş kapısının saçaklı ve duvarların nakışlı olduğu; semahanenin bir yanında kadın mahfeli, dîvânhâne, ocaklı köşk, diğer yanında cephesi abdest musluklu, altı dervîş hücresiyle şeyhe mahsus sofali iki oda, kütüphâne ve dîvânhânenin yer aldığı öğrenilmektedir<sup>168</sup>.

Mevlevîhâne, III. Selim dönemine rastlayan 1805 yılında 8974 kuruş harcanarak Kalyoncuzâde Mustafa Efendi tarafından tekrar tamir ettirilmiş ve buraya II. Mahmud Lapseki'ye bağlı Güreci karyesi, Abdülmecîd de Çamhas ve Çeltikçi tîmarlarını vermişlerdir<sup>169</sup>. Daha sonra Abdülmecîd, 47.430 kuruş harcama ile harap binaları genişleterek yeniden inşa ettirmiş ve avlunun doğu taçkapısı üzerine 1256/1840 tarihini taşıyan güneş ışını-tuğralı Azmî imzalı kitâbeyi koydurmuştur<sup>170</sup>. 1266-1267/1850-1851'de<sup>171</sup> 95.390 kuruş sarfiyla yeniden tamir ve tadil edilmiş ve bu faaliyetin kitâbesi de batıdaki taçkapının ön cephesine yerleştirilmiştir<sup>172</sup>.

makta ve 100 kuruş maaş almaktadır. Hâfız İsmail Dede; Gelibolu Mevlevîhânesi'nde çile çikarmış olup, Kudumzenbaşı ve Duâhân olarak görev yapmakta ve 100 kuruş maaş almaktadır. Hâfız Süleyman Dede; Gelibolu Mevlevîhânesi'nde çile çıkarmış olup, naâthân olarak vazife yapmakta ve 72 kuruş maaş almaktadır. Bkz. KMMA, Dosya No: 65/5/2; Küçük, *a.g.e.*, s. 228.

<sup>165</sup> Bkz. KMMA, Dosya No: 65/5/3.

<sup>166</sup> Bkz. BOA, İ.MVL., Dosya No: 298.

<sup>167</sup> Bkz. BOA, MD, No: 3160, s. 618-619.

<sup>168</sup> Gölpinarlı, *a.g.e.*, s. 248; Tanriokur, *a.g.m.*, s. 6-7. Söz konusu kütüphânede bulunan kitapların 1327/1911 tarihinde gönderilen bir listesi, bugün KMMA'de bulunmaktadır. Bkz. KMMA, Dosya No: 65/8.

<sup>169</sup> Bkz. BOA, İD, 40348, (17 M 1265/1849); BOA, İ. MVL., (17 M 1265/1849) Dosya No: 130; BOA, İ. MVL., Dosya No: 298.

<sup>170</sup> Kitâbede, "İki misradan çıkış Azmî birer târih-i tâm/İtsiin erbâb-ı hüner hisâb-ı sâl ü mâh/Yapdırıp Abdülmecîd Han sâlikâne cây-gâh/Ehl-i vecde oldu bir cây-ı safâ bu hâniğâh 1256/1840" misrası târih düşülmüştür. Bkz. İsmail Yakıt, "Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebcded Hesabının Rolü", *Selçuk Üniversitesi Tûrkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, Sayı: 2, s. 34; Tanriokur, *a.g.m.*, s. 7.

<sup>171</sup> Bkz. BOA, İ. MVL., Dosya No: 171; BOA, İ. MVL., Dosya No: 206.

<sup>172</sup> Bu kitâbede ise, "Oldu nev tamir ile âdâb cây-ı pür-safâ/Yapdı Şeh Abdülmecîd Hakk'a becâ irfân sezâ 1266-1267/1850-51". Bkz. Yakıt, *a.g.m.*, s. 35; Tanriokur, *a.g.m.*, aynı yer.

Sultan Abdülaziz zamanında dergâh şeyhi Hüseyin Azmî Dede'nin kardeşi Hüsâmeddin Dede'nin oğlu Mustafa Dâniş Dede'ye maaş bağlanmıştır ki, bu durum dergâha gösterilen ilgi açısından dikkat çekicidir<sup>173</sup>.

Sultan II. Abdülhamid tarafından 15 Rebiulevvel 1318/12 Temmuz 1900 yıllarında semâhâne-türbe binasının yenilendiği, türbenin ve semâhânenin kapılarındaki kitâbelerden anlaşılmaktadır. Batıdaki avlu taçkapısının arka cephesinde bulunan kitâbeden de Melevîhâne'yi “Ka’betü'l-Uşşâk-ı Sânî” (İkinci Mevlânâ Dergâhi) hâline getiren son büyük onarımın 1908'de tamamlandığı öğrenilmektedir<sup>174</sup>.

Tanzimat-ı Hayriyye münasebetiyle ise, Melevîhâne'de bulunan şeyh ve dervişlere otuzar kuruş maaş bağlanmış, 1265/1849'dan itibaren de, dervîş ve fakirlerin yemek masraflarına harcanmak kaydıyla mukataa ve tmâr bedelin den tahsis edilen 13.620 kuruşla haftada iki akşam bütün Gelibolu fakirlerine yemek verilmiştir. Ayrıca 1911'de burada on altı hücrenişin dervîş ile beş matbahnişin (çilekeş can) ikâmet ediyor, görevli kadrosu sertabbah, mesnevihan, tûrbedar, neyzenbaşı ile muavini, kudümzenbaşı, duahan, na'than, kazancı dede ve serhücrenişinden oluşuyordu<sup>175</sup>.

I. Dünya Savaşı sırasında Melevîhâne'nin son şeyhi Burhâneddin Dede, yedi dervîsiyle birlikte IV. Ordu emrindeki Melevî alayına katılıp üç yıl Şam'da kalmıştır. Millî Mücâdele döneminde ise, Burhâneddin Dede'nin tutumu biraz farklı olmuştur. Şöyledir ki, Nuri Köstüklü'nün BOA'ndeki bir vesika ya<sup>176</sup> dayanarak verdiği bilgiye göre, Fransızların Gelibolu eski konsolusu ile Gelibolu Melevî Şeyhi Burhâneddin Dede arasında şahsî bir yakınlığın olduğu, işgal güçlerinin Kuvâ-yı Millîye'ye yönelik yapacakları askerî hareketten Burhâneddin Dede'yi haberdâr ettikleri, üstelik bu haberin bir Ermeni vasıtasiyla gönderdikleri Şeyh'in Kuvâ-yı Millîye yanlısı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, Burhâneddin Dede, Millî Mücâdele ve Kuvâ-yı Millîye süreçinde, gerek bulunduğu bölge icabı, gerek Saray ve İstanbul yönetimine yakınlığı veya bağlılığı sebebiyle, gerekse bu mücâdele aleyhine yapılan propaganda ların tesiri altında kalmış olmalı<sup>177</sup>.

<sup>173</sup> Bkz. BOA, İD, 40348, 24 R 1285/1868; Küçük, a.g.e., s. 229.

<sup>174</sup> A. Bâdi, a.g.e., III, 79; Tanrıokur, a.g.m., aynı yer.

<sup>175</sup> KMMA, Dosya No: 65/6; Küçük, a.g.e., s. 230.

<sup>176</sup> Bkz. BOA, DH.EUM.AYŞ. 32-44.

<sup>177</sup> Bkz. Nuri Köstüklü, *Vatan Savunmasında Melevîhaneler* (Balkan Savaşlarından Millî Mücadeleye), Çizgi Kitabevi Yay., Konya 2005, s. 144-145.

Bu dönemde cephanelik olarak kullanılan semâhâne-türbe binasındaki süttunlar üzerinde izleri görülen kalın kelepçelerden ahşap kirişlere taşıtıldığı anlaşılan asma kat halindeki mahfiller ve merdiveniyle zeminin döşeme tahtaları sökülmüş, sandukalar kaldırılıp türbe tabanı toprak haliyle bırakılarak semâhâne tabanı betonla kaplanmış, kuzeydeki semâhâne giriş kapısına beton briket örülülmüş ve semâhânenin asma kat mahfillerine çıkan çifte kanatlı iki merdivenin arasındaki boşluklar gözetleme kulesi haline getirilmiştir. Eski resimlerde görülen ana binanın türbe girişi önündeki hâmûşânla (kabristan)<sup>178</sup> avlu taçkapılarının tuğralı üçgen alınlıkları ve çatıdaki Mevlevî sikkeli alem tahrip edildiğinden günümüze ulaşmamıştır<sup>179</sup>.

Binalarından bugüne kalanlar, Hamzaköy'deki askeri bölge içinde ve deniz kenarına yakın alanda bulunan semâhâne-türbe binası ile taçkapıdan ibarettir. Geniş bir araziye ve kagir bir semâhâneye sahip olan Mevlevîhâne, bulunduğu stratejik ve müstahkem mevkiden dolayı epey zaman askeri garnizon olarak kullanılmıştır. Yıkılan mescidle müştemilâtının yerine bir askeri hastahane ve ek hizmet binaları inşa edilmiş, askeri malzeme deposu olarak kullanılan semâhâne-türbe binasının 1980'den önce geçirdiği çatı ve cephe onarımı sırasında güney cephesi kesme taşla yeniden kaplanmış, batıdaki semâhâne alt ve üst mahfeli kapıları pencereye dönüştürülmüş, pencere'lere de petek revzen ve korkuluklar takılmıştır<sup>180</sup>. 1994 yılında bina Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak çatısının onarımına başlanmış ve 17 Eylül 2005 tarihinde tamamlanarak resmen hizmete sunulmuştur.

### 3. Bektâşiyye

Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 669/1270-71)'ye nisbet edilen ve XIII. asırda Anadolu topraklarında tesis edilen Bektâşılığın, Gelibolu'daki faaliyetleri Rûmeli'nin fethinden öncesine dayanmaktadır. Bektâşî dervişleri gerek fetihten önce gerek-

<sup>178</sup> Bu mezarlık (hâmûşân), restorasyon çalışmaları tamamlanarak 2005 yılında hizmete sunulan Mevlevîhâne binasının doğu tarafında Askerî Hastane'nin olduğu yerde bulunuyordu. Mevlevîhâne'nin kurucusu Ağazâde Mehmed Dede ve ondan sonra gelen Mevlevî şeyhlerinin ve görevliler bu hazırlere defnedilmişlerdi. Ancak hastane ve diğer askeri birimler inşâ edilirken ortadan kaldırılmıştır. Kaldırılan bu mezarlardan bazılarının taşları, bir sanat tarihi araştırmacısı tarafından bulunarak Mevlevîhâne'nin semâhâne kısmında sergilenmiştir. Sergilenen bu mezar taşlarının kitâbeleri tarafımızdan okunarak ilim dünyasının istifâdesine sunulmuştur ki, şöyledir: Şeyh Hüseyin Dede (Sene 1210/1796), Monla Hasan (Sene 1227/1812-13), Dervîş Abdullah (Sene 1202/1787-88), Mustafa Dede (Sene 1297/1879/80), Dervîş Ahmed (Sene 1253/1838), Zekeriya Dede (Sene 2 Şevval 1350/10 Şubat 1932), Rahmetullah Efendi (Sene 1125/1713), Ali Ziya Dede (Sene 8 Ramazan 1298/8 Ağustos 1880), Dervîş Muhammed Ali (Sene 1242/1827).

<sup>179</sup> Mevlevîhâne'in mimari özellikleri hakkında geniş bilgi için bkz. Tanrıokur, a.g.m., s. 7-8.

<sup>180</sup> Tanrıokur, a.g.m., s. 7.

se fetihten sonra kurmuş oldukları tekkelerle bölgenin Türkleşmesi ve İslâmlaşması yolunda yoğun çaba harcamışlardır. Fülfül Baba Tekkesi, Ece Baba Tekkesi<sup>181</sup>, İlyas Baba Tekkesi, Kara Baba Tekkesi, Karataşlı Tekkesi, El Tutan Baba Tekkesi ve Çakmak Dede Tekkesi Gelibolu merkezde kurulmuş bu tür tekkelerdir<sup>182</sup>.

Babalar Dergâhi Çanakkale'de ve Akbaş Baba Tekkesi ise, Çanakkale Eceabad'da olup, tekkede Orhan ve Murad Bey döneminin akıncılarından ve ahilerinden Akbaş Baba, Gazi Fâzıl Bey ve Ece Bay de yatmaktadır. Orhan Bey döneminde Rûmeli'nin alınmasında görev yapmışlardır. Tekkenin son postnîşini Abdullah Baba'dır<sup>183</sup>.

Bu Bektâşî tekkelerinden bir kısmı bakımsızlık nedeniyle yıkılırken, bir kısmı da 1826'da Bektâşîliğin yasaklanmasıyla diğer tarîkatların hizmetine girmiştir.

#### 4. Bayrâmiyye

Bayrâmiyye, Hacı Bayrâm-ı Veli (ö. 833/1430) tarafından tesis edilmiş olup, tarihi boyunca tarîkatın âsitânesi ve pîrevi olan Ankara'daki merkez tekkeden neş'et etmiş ve yaygınlamıştır<sup>184</sup>.

XV. asırda Ankara dışında Beypazarı, Göynük, Edirne, Balıkesir, Bursa, Lârende, İskilip, Bolu ve Kütahya gibi şehirlerde faaliyetleri görülen Bayrâmîliği<sup>185</sup>, Gelibolu'da Ahmed-i Bîcân (ö. 870/1466'dan sonra) ve ağabeyi Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 855/1451) efendiler tarafından temsil edildiğini biliyoruz.

<sup>181</sup> Ece Baba, Orhan ve Murad Bey döneminde yörenin alınmasına katılan fetih erlerindendir. Orhan Gazi, bu yörede gösterdiği başarılarından dolayı Yarımada'nın yukarı bölümünü kendisine vermiştir. Ece Bey'in ele geçirdiği bu yerleri imar ve iskan edip gelişmesine özen gösterdiği için Eceabat ilçesine, Ece Bey'in mamur ettiği yer anmasına gelen Eceabad adı verilmiştir. Bu yiğit kahraman Gâzi Alperen, Gelibolu'nun Karainebeyli Köyü'nde dik bir tepenin üzerinde alperen kumandanlarından Kara Nebi ile yan yana yatmaktadır. Mezarı 1991'de restore edilmiştir. Tuna, *a.g.e.*, s. 15.

<sup>182</sup> Bkz. Abdurrahim Dede, *Bati Trakya'da Bektâşilik ve Bektâşilik Hakkında Arşiv ve Kütitüphanelerimizde Bulunan Yazma Eserler*, Hacı Bektaş Veli Turizm Derneği Yay., Ankara 1977, s. 49.

<sup>183</sup> F. W. Hasluck, *Bektâşilik Tetkikleri*, Çev., Ragib Hulusi (Özden), Haz. Mehmet Kanar, İst. 2003, s. 26.

<sup>184</sup> Bayrâmiyye hk. geniş bilgi için bkz. Vassâf, *a.g.e.*, II, 251-280; Fuat Bayramoğlu, *Hacı Bayrâm-ı Veli* (Yaşamı, Soyu, Vakfı), T. T. K. Yay., c. I-II, Ank. 1989; Ethem Cebecioğlu, *Hacı Bayramı Veli*, T. D. V. Yay., Ank. 1991; Abdülbaki Gölpınarlı, "Bayrâmiyye", *İA*, II, 423-426; Fuat Bayramoğlu-Nihat Azamat, "Bayrâmiyye", *DİA*, V, 269-273; Ekrem İşin, "Bayrâmîlik", *DBIA*, II, 104-107.

<sup>185</sup> Bkz. Fuat Bayramoğlu-Nihat Azamat, *a.g.m.*, s. 270-171.

Yazıcızâde Ahmed-i Bîcân Efendi, XV. asırda yetişen Türk âlim, mutasavvif, mütercim ve nâsırlerindendir. "Yazıcızâde", "Yazıcıoğlu" veya nadiren "İbnü'l-Kâtib" (Ahmed) dahi denilmekle birlikte "Bîcân" lakabıyla tanınmıştır. Babası âlim bir zât olan ve kâtiplik yapan Sâlih (Sâlihüddin?) Efendi, ağabeyi ise meşhur âlim Yazıcıoğlu Mehmed Efendi'dir. Dedeleri, hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Süleyman adında bir zâttır. Doğum târihi belli olmayan Ahmed-i Bîcân Efendi'nin, babası ve ağabeyi, Malkara'dan veya ona bağlı Kadıköyü'nden gelip Gelibolu'ya yerleşmiştir<sup>186</sup>. Bu sebeple onun Malkara ve Kadıköyü'nde dünyaya geldiğini söylemek mümkünse de *Envârii'l-Âşikîn* adlı eserinde yer alan, "Hak Teâlâ Hazretleri, miskîn Ahmed-i Bîcân'i, deniz kenarında, gâziler şehrinde Gelibolu'da yarattı"<sup>187</sup> ifâdesinden onun Gelibolu'da doğduğu anlaşılmaktadır<sup>188</sup>.

Babası Yazıcı Sâlih Efendi, bazı rivâyetlere göre, Ankara veya Bolu civârında devlet hizmetlerinde kâtiplik yapmıştır<sup>189</sup>. 1408'de tamamladığı, Anadolu'da astroloji sâhasında ilk Türkçe manzûm eser olan beş bin beyte yakın *Şemsiyye'sini*<sup>190</sup> Ankara'da İskender b. Hacı Paşa'ya ithâf etmiştir<sup>191</sup>. Sonra Gelibolu'ya gelip yerleşmiş ve yine burada vefât etmiştir. Mezarı kesin olarak belli değilse de<sup>192</sup>, sözlü rivâyetlere göre Gelibolu'da, elli-altmış sene öncesine kadar türbe olan ve bugün Yazıcıoğlu Mescidi denilen binada bulunmaktadır<sup>193</sup>.

Ahmed-i Bîcân küçük yaşta ilim tahsîline başlamış, devrin ilimlerini tahsil etmiş, Arapça ve Farsça'yı çok güzel öğrenmiştir. Kendi ifadesiyle de sabit olduğu vechile mezhepçe Hanefî, tarîkat olarak da Bayrâmîdir. Devrin "*mânâ sultâni*" telakkî edilen Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 839/1429)'nin Yazıcıoğlu

<sup>186</sup> İsmail Hakkı Bursevî, *Ferâhu'r-Rûh*, Bulak 1252, II, 236; Bursalı, OM, I, 194; Vassâf, a.g.e., II, 270.

<sup>187</sup> Bkz. Ahmed-i Bîcân, *Envârii'l-Âşikîn*, İst. 1305, s. 403.

<sup>188</sup> Amil Çelebioğlu-Kemal Eraslan, "Ahmet Bican", İA, I, 181; Amil Çelebioğlu, "Ahmet Bican", DİA, II, 49; Mustafa Uzun, "Ahmed Bican", SGAD, VII, 381.

<sup>189</sup> Gelibolu Âlî, *Künhü'l-Ahbâr*'nda Yazıcı Sâlih'in, Ankara veya Rûm kasabalarından birinde doğduğunu ifade etmektedir. Bkz. Gelibolu Âlî, *Künhü'l-Ahbâr*, Nuriosmaniye Ktp., No: 3409, V, 237.

<sup>190</sup> Yazıcı Sâlih ve Şemsiyye'si hk. bkz. Amil Çelebioğlu, "Yazıcı Salih ve Şemsiyeyesi", Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Erzurum 1976, s. 171-218.

<sup>191</sup> Bursalı M. Tahir'in kaydettiğine göre, Sâlihüddin Efendi, âriflerden bir zât olup, *Seb'iil-Mesâni*, *Melhemî*, *Tâ'birnâme*, *Risâle fi't-Tib* gibi eserleri ve hat ilminde dahi behresi vardır. Geniş bilgi için bkz. Bursalı, OM, I, 194; III, 307-309.

<sup>192</sup> Bursalı'ya göre, oğlunun kabri yakınında medfûndur. Bkz. Bursalı, OM, I, 194.

<sup>193</sup> Çelebioğlu, a.g.m., II, 50.

Mehmed'i ve kardeşi Ahmed-i Bîcân'ı irşâdi, onun, Sultan II. Murad ile görüşmek için Edirne'ye seyahati dolayısıyla vuku bulmuştur<sup>194</sup>.

Yazıcızâde Ahmed Efendi, Hacı Bayrâm-ı Veli'nin huzûrunda mânevî ilimlerde yükseldikten sonra Bayramiye tarîkatına göre insanları terbiye etmeye başlamış, tarîkatın esaslarından olan riyâzet, sebebiyle devamlı oruç tutup çile çıkarması, aşk ve muhabbet çokluğundan yemeden içmeden kesildiği için "Bîcân" lakabını almıştır. Çilehânesi, ağabeyi Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin, Gelibolu'da namazgâh bölgesinde Hamzaköyü sahillerindeki büyük bir kaya kovuğuna oyulmuş, birbiri içinden geçen iki küçük hücresinin üzerindeki bir hücreyim ki bugün bu kısım mevcut değildir. Mezkûr eserinde geçen, "*Elhamdülillah ki Gelibolu'da nice kez kâfir ile cenk idüp gazalar idüp dururuz. Gâh kâfir bize geldi. Gâh biz kâfire varup dururuz*" sözlerinden Ahmed-i Bîcân veya iki kardeşin nefislerini İslâh için yaptığı halvet, yalnızlık, çile ve riyâzetlerin yanında düşman ile de gazâ ettikleri anlaşılmaktadır<sup>195</sup>.

Ahmed-i Bîcân Efendi'nin vefât târihi kesin olarak belli değildir. Babasının *Şemsiyye*'sini yine aynı adla 870/1466 tarihinde nesre çevirdiğini doğru kabul edersek en erken mezkûr tarihte veya takip eden yıllarda vefât etmiş olmalıdır. 857/1453 veya 859/1455 olarak gösterilen tarihleri doğru kabul etmemek gereklidir.<sup>196</sup>

Evliyâ Çelebi'nin ihtiyatla naklettiği, Ahmed Bîcân'ın mezarının Sofya'da olduğu iddiası<sup>197</sup> veya yine Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Gelibolu'da, içinde iki lahit bulunan kapalı türbeyi<sup>198</sup> ona ait göstermesi<sup>199</sup> yanlıştır. Ayrıca kabrin biraz aşağısında İstanbul yolu kenarında, biri 807/1404 ve diğeri daha sonraki yıllara ait iki kitâbesi olan Yazıcıoğlu Çeşmesi bulunmaktadır. Bu çeşmenin ilk kitâbesi ve muhtemelen kurna taşı eski olup, diğer kısımları yakın zamanlarda yapılmıştır<sup>200</sup>.

<sup>194</sup> Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ahmed Rifat, *Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye*, İst. 1300, VII, 191-192; Vassâf, *a.g.e.*, II, 270; Fuat Bayramoğlu, *Hacı Bayram-ı Veli Yaşamı-Soyu-Vakfı*, T.T.K. Yay., Ank. 1989, I, 30.

<sup>195</sup> Amil Çelebioğlu, *Muhammedîye*, M. E. B. Yay., İst. 1975, IV, 820.

<sup>196</sup> Çelebioğlu, *a.g.m.*, II, 50.

<sup>197</sup> Bkz. Evliyâ Çelebi, *a.g.e.*, VIII, 177-178.

<sup>198</sup> Üzerinde herhangi bir kitâbe bulunmayan, taş ve tuğladan muntazam bir işçilikle binâ edilen türbe, kare planlı olup, üstü sekizgen sağır kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Bkz. Semavi Eyice, "Ahmed Bican Türbesi", *DIA*, II, 52.

<sup>199</sup> Bkz. Ekrem Hakkı Ayverdi, *Osmâni Mimarisi*, İst. 1972, II, 493 vd.

<sup>200</sup> Çelebioğlu, *a.g.m.*, II, 50.

Ahmed-i Bîcân birçok eser yazmıştır. Eserlerinde son derece sade bir dil ve anlaşılması kolay ve akıcı bir üslûb kullanmış olup, genellikle babasının ve ağabeyinin yazdıkları Arapça eserleri Türkçe'ye tercüme ve şerh etmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: *Envâriil-Âşikîn*<sup>201</sup>, *Dürr-i Meknûn*<sup>202</sup>, *Acâibü'l-Mahlükât*<sup>203</sup>, *Kitâbü'l-Müntehâ ale'l-Fusûs*<sup>204</sup>, *Şemsîyye*<sup>205</sup> ve *Cevâhirnâme*<sup>206</sup>.

Yazıcızâde Mehmed Efendi (ö. 855/1451)'ye gelince, o da Ahmed-i Bîcân gibi şahsiyeti ve eserleriyle Anadolu'yu, onun güzel insanını, müslümanını aydınlatan, eğiten, âlim, ârif mutasavvif ve şâirlerdendir. Doğum yeri ve tarihi hakkında yeterli bilgi yoktur. Yalnız aslen Gelibolulu değildir ve bazı müelliflerin de sandığı gibi orada doğmamıştır<sup>207</sup>. Gelibolu'da yetişmiş ve tahsilini yine

<sup>201</sup> Türk-İslâm dünyasında şöhreti günümüze kadar devam eden en önemli ve en hacimli eseridir. Ağabeyi Yazıcıoğlu Mehmed'in *Megâribi'z-Zamân li-Çurûbi'l-Eşyâ fi'l-Iyân* adlı Arapça eserinin Türkçe serbest tercumesidir. *Envâriil-Âşikîn*, ana hatlarıyla beş bölümden teşekkül etmekte olup, şu konulara yer verilmiştir: Varlıkların tertib ve nizâmu, Âdem aleyhisselâmin yaratılışı, peygamberler ve kissaları, ilâhî kitaplar, dünyâ ile ilgili faziletler, kiyâmet alâmetleri, Kur'an-ı Kerîm, mahşer, sırat, Cennet, Cehennem, melekler, hürüler, gilmanlar, cennetliklerin makâmları ve Cennet nîmetleri. Gelibolu'da yazılır ve 850/1446 senesinde başlanır, Muhamrem 855/Şubat 1451 senesinde tamamlanan eserin çeşitli yazma nüshaları olduğu gibi, pek çok baskısı da yapılmıştır. Eser ayrıca batı dillerine en erken tercüme edilip basılmış ilk Türkçe eser hüviyetindedir. 1052/1642'de Macarca'ya çevrilmiş, Kosica şehrinde basılmıştır. Geniş bilgi için bkz. Çelebioğlu, a.g.m., aynı yer; Uzun, a.g.m., VII, 382; a.mlf., "Envâriil-Âşikîn", *DIA*, XI, 258-250.

<sup>202</sup> Ahmed-i Bîcân, insanların Allah'ın kudretini ve azametini bilmeleri için ve onlara bunu anlatmak gâyesi ile yazdığı bu sekiz bölümden oluşan eserde, gökler, Arş, Kûrsî, Cehennem, ay, yıldızlar, güneş, yeryüzü, ilim, hendese (geometri), iklimler, dağlar, denizler, şehirler, mescidler, Süleymân (a. s)'ın tahti ve saltanatı, Belkis'in saltanatı ve ömürleri, helâke uğrayan beldeler, otalar, yemişler, sûretler ve kiyâmet alâmetleri gibi konulara değinmektedir. Çelebioğlu, a.g.m., aynı yer; Uzun, a.g.m., aynı yer.

<sup>203</sup> Zekerîyyâ Kazvînî'nin coğrafya, kozmoğrafya ve biyolojiye dair *Acâib-ül-Mahlükât* adlı eserini ana kaynak tutarak hazırlanan bu eserde, ay, yıldızlar, göklerdeki melekler, Azrâîl (a.s), günler, aylar, rüzgârlar, denizler, deniz canavarları ve denizdeki mahlükât, çeşmeler, mâdenler, nebatlar, insan âzâları, cinler, yiyecekler, kuşlar, haşerât gibi daha pek çok seyden bahsetmektedir. Uzun, a.g.m., VII, 383.

<sup>204</sup> Muhyiddîn İbnü'l-Arabi'nin *Fusûs-ül-Hikem* adlı eserine ağabeyi Yazıcızâde Mehmed'in yaptığı Arapça şerhin Türkçe tercumesidir. Otuz bölümden müteşekkil bu eserde, peygamberlerin makâmları, kissalar, mî'râc, gazâ etmek, Muhammed (s. a. s) gazâları, şehîdlerin namazının kılınışı, kiyâmet alâmetleri, Cennet, Cehennem, nebîler, vefîler, güneşe göre vakit bulmak, hafthanın günleri, çeşitli sürelerin tefsîri, Peygamberimizin vefâti, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Fâtima, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in vefâtları, Peygamberimizin mübarek zevceleri gibi konular yer almıştır. Çelebioğlu, a.g.m., II, 50-51; Uzun, a.g.m., aynı yer.

<sup>205</sup> *Melhâme* veya *Bostânî'l-Hakâyîk* olarak da anılan bu eser, Ahmed-i Bîcân'ınbabası Sâlih Efendi'nin aynı adı taşıyan eserinin nesre çevrilmiş şeklidir. Astronomi, astroloji ve meteoroloji ile ilgili bir eserdir. Çelebioğlu, a.g.m., II, 51; Uzun, a.g.m., aynı yer.

<sup>206</sup> Ahmed-i Bîcân'ın bilinen tek manzûm eseridir. Kırk beyitlik mesnevî tarzında yazılan eserde, yakut, elmas, zümrüt, fîrûze, akik gibi mücevherlerin daha çok tibbî hususiyetleri ve etkileri, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılışları hakkında bilgiler verilir. Çelebioğlu, a.g.m., aynı yer; Uzun, a.g.m., aynı yer.

<sup>207</sup> Ali Âlfî, *Tuhfetü'l-Mücâhidîn*, Nuriosmaniye Ktp., No: 2293, vr. 497b.

burada tamamlamıştır<sup>208</sup>. Bizzat kendisi eserlerinde, "Muhammed bin Salih el-Kâtib el-muvattin bi-dâri'l-i cihâd ahseni'l-bilâd Gelibolu"<sup>209</sup> demekle Gelibolu'yu vatan edinip oraya sonradan yerleşiklerini ifade etmiş olur.

*Hem üstâdim benim Zeyne'l-Arab'dı  
Kim içi dışı ilim ile edebdi*

*Çü himmet etti erdim ona ön ben  
Erişdim Haydar-ı Hâfi'ye son ben*

*Ara yerde çok etdim istifâde  
Hem ön, son kim ki etdiyse ifâde*

beyitlerinden Haydar-ı Hâfi ve Zeyne'l Arab gibi meşhûr âlimlerden öğrendiklerinin dışında pek çok eser okuyarak kendisini yetiştirdiği anlaşılmakadır. Arapça ve Farsça'yı iyi öğrenip, tefsîr, hadîs, kelâm, fıkıh ilimlerinde de kendisini yetiştiren Yazıcızâde Mehmed, böylece şerîat ilimlerini elde etmiş, tasavvufa yönelmeye başlamıştır. Ancak o kapının ne zaman, kimin eliyle açılacak, henüz belli değildir<sup>210</sup>.

Hacı Bayrâm-ı Velî, Ankara'da Edirne'ye giderken Gelibolu'dan geçmiş, Yazıcızâde kardeşlere bu yolun kaplarını açmıştır. Hacı Bayrâm Gelibolu'ya uğradıklarında onları huzuruna dâvet etmiş, yüzlerinde istidât işaretlerini görünce onlara himmet etmiştir<sup>211</sup>.

Yazıcızâde Mehmed Efendi, bir şiirinde intisâbını ve şeyhini şöyle anlatır:

*Bu râz ile râz içindeyken ben  
Bu nâz ile niyâz içindeyken ben*

*Görürem halde sultânu'l-meşâyih  
Görürem vakitte bürhânu'l-meşâyih*

*Cihânın kutb u mâh-ı Hâci Bayram  
Cihânın şeyhi şâh-ı Hâci Bayram*

<sup>208</sup> Amil Çelebioğlu-Kemal Eraslan, "Yazıcıoğlu", İA, XIII, 366; Mustafa Uzun, "Yazıcıoğlu Mehmed", SGAD, VII, 384; *Büyük Türk Klasikleri*, İst. 1985, II, 153; Ahmet Tuna, a.g.e., s. 43-44.

<sup>209</sup> Bkz. Yazıcıoğlu Mehmed, *Meğâribu'z-Zaman*, Süleymaniye Ktp., Ayasofya No: 2081, vr. 3a. Uzun, a.g.m., aynı yer.

<sup>210</sup> Bkz. Sarı Abdullah Efendi, *Semerâtü'l-Fuâd fi'l-Mebde ve'l-Meâd*, İst. 1238, s. 233-238; *Târih-i Edirne*, *Hikâyet-i Beşir Çelebi*, İst. 1960, s. 7; Fuat Bayramoğlu, a.g.e., I, 30; Cebecioglu, a.g.e., s. 64.

*Gözüktü sir ile şol müjdegânî  
Ki verdi Hak sana şol zindegânî*

*Söziünden feth ola şehr-i tarîkat  
Söziünde hatm ola bahr-i hakîkat<sup>212</sup>*

Hacı Bayrâm-ı Velî'nin irşâdiyla önünde yeni ufuklar açılan Yazıcızâde Mehmed Efendi, "Selâmullah erişsin size yâ Şeyh/Tükenmez himmet eylen bize yâ Şeyh" beytinde ifade ettiği gibi çeşitli himmetlere nâil olmuştur. Bunlardan en önemlisi, *Muhammediyye* adlı Türkçe manzûm eserini kaleme almıştır. Zira bu eser, onun şöhretini, tesirini göstermesi kadar şeyhinden aldığı himmetlerin göstergesi olması açısından da önemlidir. Esas itibariyle her bölümün bir vakit namaza işâret olarak beş bölümden meydana *Meğâribî'z-Zaman* adlı Arapça eserin, Türkçe nazma çekilmiş olmakla beraber onun şâirlik, nasihatçılık yönünü göstermesi bakımından da mühimdir. Eserde, kâinâtın yaratılışı, peygamberler ve hayat hikâyeleri, melekler, kiyâmet ve makâm-ı a'lâ'da Hakk'ın sözlerine dair konular işlenir<sup>213</sup>. Ufak tefek bazı farklılıklarla *Meğârib*<sup>214</sup>, *Muhammediyye* ve *Envâri'l-Âşıkîn* aynı eserin nüshaları gibidir<sup>215</sup>.

Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin *Meğâribî'z-Zaman* başka bir Arapça eseri vardır ki o da, *Serhu'l-Fusûsi'l-Hikem'*<sup>216</sup>dir. Hacmi daha küçük olup, Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin *Fusûs'unun* muhtasar bir şerhidir. Ahmed-i Bîcân, ağabeyinin bu eserini *Müntehâ* adıyla 870/1465 senesinde Türkçe'ye çevirmiştir. *Tefsîr-i Süre-i Fâtîha* adlı bir eseri daha olduğu nakledilmektedir<sup>217</sup>.

Burada yeri gelmişken hemen ifade edelim ki, Yazıcızâde Mehmed Efendi asıl çile çekerek yazdığı *Muhammediyye'si* ile şöhret bulmuştur. *Muhammediyye*, asırlardır Anadolu'da, Kırım'da, Kazan'da, Başkurt Türkleri arasında okunmuş ve elden düşmemiştir<sup>218</sup>. Anadolu'da her evde bir *Muhammediyye* nüshası var-

<sup>212</sup> Bkz. Bayramoğlu, *a.g.e.*, I, 33.

<sup>213</sup> *Muhammediyye'nin* yazılış sebebi, yazıldığı yer ve süresi, hakkındaki menkibeler, üzerindeki iptal çizgileri, adı ve nevi, bölümleri konusu, şekil, tür, kafiye, dil ve üslub özellikleri, ele alınan dînî ve tasavvûfî konular hk. geniş bilgi için bkz. Çelebioğlu, *Muhammediye*, M.E.B. Yay., İst. 1996, I, 81-170.

<sup>214</sup> Yazıcızâde,meshûr *Muhammediyye* adlı eserini yazmadan önce, Arapça olarak *Meğâribî'z-Zaman'*ı yazmış, kardeşi Ahmed-i Bîcân'a, "Şimdi sen dahi, bu kitab ki *Meğâribî'z-Zaman'*dır, Türkçe'ye çevir. Tâ kim bizim ilin kavmi maâriften ve envâr-i ilimden fayda görserüler" diye ricâda bulunmuş, o da Türkçe'ye çevirip *Envâri'l-Âşıkîn* adını vermiştir. *Meğâribî'z-Zaman* ve nüshaları hk. geniş bilgi için bkz. Çelebioğlu, *a.g.e.*, I, 81-82, 171-174.

<sup>215</sup> Uzun, *a.g.m.*, VII, 385.

<sup>216</sup> *Serhu'l-Fusûsi'l-Hikem* ve nüshaları hk. geniş bilgi için bkz. Çelebioğlu, *a.g.e.*, I, 174-177.

<sup>217</sup> Vassâf, *a.g.e.*, II, 273.

<sup>218</sup> Fuat Köprülü, *Eski Şairlerimiz, Divan Edebiyatı Antolojisi*, İst. 1934, s. 68.

dir. Nitekim Evliyâ Çelebi, Gelibolu, Ankara ve Amasya halkın Muhammediyye'yi ezbere okumakla tanındığını kaydeder<sup>219</sup>. Muhammediyye okuyan kimseye "Muhammediye-hân" adı verilirdi. Eser, kiş gecelerinde okunur, yer yer ağlanırıdı. Suyu hiç kesilmeyen bir ırmak coşkunluğu içinde okunurdu<sup>220</sup>.

Her satırında Allah sevgisi, Resûlullah aşkı, muhabbeti, ashâb-ı kirâm sevgisi anlatılan, kulun Rabbine olan aczyeti ve sevgisi dile getirilen Muhammediyye'nin müellif hattıyla olan nüshası, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü'nde 431/A numarayla kayıtlı olup, eser 853/1449 senesinde telif edilmiştir. Yakın zamanda Gelibolu'dan Ankara'ya götürülmüş olup, hâlen Sultan II. Abdülhâmid tarafından yapılan sedef kakmalı abanoz ağacından bir sandık içinde muhâfaza edilmektedir. Muhammediyye'nin diğer yazma nüshaları nesih hattıyla yazılmış ve hareketlidir<sup>221</sup>. İsmâîl Hakkı Bursevî (ö. 1138/1725), Muhammediyye'ye *Ferâhu'r-Rûh*<sup>222</sup> adıyla iki cild hâlinde mükemmel bir şerh yazmıştır<sup>223</sup>.

Yazıcızâde Muhammed Efendi, bir ara Konya muzafferiyetini bildirmek için Sultan Murâd-ı Hûdâvendigâr Gâzî tarafından sefâretle Mısır'a gönderilmiş, sonra Gelibolu'ya dönüp, itikâf ve inzivâya çekilerek ibâdet ve tefekkürle meşgûl olmuştur. O, bu hâlini şöyle dile getirmiştir:

*Meğer günlerde bir gün emr-i takdîr  
Oturmuşdum Gelibolu'da sırra  
Elimi çekmiş idim cümle halkdan  
Dilimde zikr idi kalbimde zikrâ*<sup>224</sup>

<sup>219</sup> Bkz. Evliyâ Çelebi, *a.g.e.*, VIII, 177.

<sup>220</sup> Vassâf, *a.g.e.*, II, 274; Mustafa Uzun, "Muhammediyye", *DIA*, XXX, 587.

<sup>221</sup> İstanbul'da otuz ikisi Süleymaniye Küütphanesi'nde olmak üzere elli sekiz tam, yedi eksik nüshası tespit edilmiştir. Bunların dışında Anadolu kütüphanelerinde otuzdan fazla, Kahire, Londra ve Vatikan kütüphanelerinde onu aşkın yazması vardır (Geniş bilgi için bkz. Çelebioğlu, *a.g.e.*, I, 57-79). Eski harflerle yirminin üzerinde baskısının yapılmış olması, eserin gördüğüraigbeti göstermektedir. Amil Çelebioğlu, Muhammediyye üzerinde hazırladığı doktora çalışmasının (Erzurum 1971) metin kısmını günümüz Türkçe'sine yaklaştırarak müellif ve ser hakkında kısa bir giriş ve lugatçe ile birlikte yayımlamış (I-IV, İst. 1975), esas ilmî neşir daha sonra gerçekleştirılmıştır. Eserin Âgah Güçlü (İst. 1969) ve Abdükkadir Akçíek (İst. 1984) tarafından yapılmış Latin harflî baskıları da vardır. Uzun, *a.g.m.*, aynı yer.

<sup>222</sup> Eser, Mustafa Utku tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır (I-V, İst. 2000-2004). Hüseyin Yenice (İst. 1987) ve Murat Ali Karavelioğlu (İst. 1999) eserin I. cildi, Sunay Yılmaz ise II. cildi (İst. 1993) üzerinde yüksek lisans tezi hazırlamışlardır.

<sup>223</sup> Bu şerh ve diğerleri bk. geniş bilgi için bkz. Çelebioğlu, *a.g.e.*, I, 189-197; Ali Namli, *İsmâîl Hakkı Bursevî, Hayatı, Eserleri ve Tarikat Anlayışı*, İnsan Yay., İst. 2001, s. 171-172.

<sup>224</sup> Çelebioğlu, *a.g.e.*, I, 38

Çilehânesi, Gelibolu'da namazgâh yörenesinde, Hamza köyü sahillerinde büyük bir kayaya oyulmuş, birbiri içinden geçen iki küçük hücreden ibarettir. Kapı önüne gelirken meydanın solunda bir kuyu vardır. Hücrelerin üzerine yine taştan oyulmuş merdivenlerle çıkışılabilmektedir. Şifâhî rivâyetlere göre, üstte de Ahmed-i Bîcân'a ait bir hücre var imiş<sup>225</sup>.

Yazıcızâde'nin bu çilehânedede ne zaman ve ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Rivâyetler iki ile sekiz sene arasında ve *Muhammediyye*'yi de inzivâgâhında yazdığı şeklindedir<sup>226</sup>. Evliyâ Çelebi de 1069-70/1658-59'da buraya uğramış ve "Yazıcızâde'nin makâmi, deniz kıyısında bir kaya içinde bir mağara olup, Mehmed Efendi'nin savmaası imiş. Muhammediyye kitâbını orada telif etmiştir. Hâlâ bu mağara girenlerin dimağları kokulanır" demiştir<sup>227</sup>.

855/1451 senesinde vefât eden Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin mezarı, Gelibolu'nun biraz dışında, İstanbul yolu üzerinde, Yazıcızâde çeşmesinden ve hemen yakınında yüksekte kalan kardeşi Ahmed-i Bîcân'ın kabrinden yüz elli adım kadar içeride, küçük türbe kısmındadır<sup>228</sup>. Kabri, büyük bir zât olması ve eserlerinden *Muhammediyye*'nin şöhreti sebebiyle ziyâret mahallidir<sup>229</sup>.

Yukarıda Yazıcızâde'nin Hacı Bayrâm-ı Veli'den hilâfet aldığı belirtmiştim. Kaynaklarda onun doğrudan doğruya bir Bayrâmî mûrsidi olarak faaliyet gösterdiğine, dervişlerinin olduğuna ve kendinden sonra yerine bir vekil bıraklığına dair bir kayıt ve işâret yoksa da yakın zamana kadar Gelibolu'da bir Yazıcıoğlu Tekkesi'nin bulunduğuunu bilmekteyiz<sup>230</sup>. Nitekim *Seyahatnâme*'de, "Yazıcızâde Tekkesi ulu âsitâne olup, Bayrâmiyye tarîkatından fukarasi çoktur..."<sup>231</sup> denilirken, Râşid Tarihi'nin 1076/1665 vakayı kısmında, "Padişahın Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin merkadını ziyâret etmesi" başlığı altında,

<sup>225</sup> Çelebioğlu, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>226</sup> Bkz. İ. Hakkı Bursevî, *Ferâhu'r-Rûh*, I, 15, 145.

<sup>227</sup> Evliyâ Çelebi, *a.g.e.*, VIII, 178-179.

<sup>228</sup> Ali, *Tuhfetü'l-Mücâhidîn*, vr. 497b; Çelebioğlu, *a.g.e.*, I, 36. Ayrıca Yazıcızâde'nin türbesinin taamîyesi hakkında 10 Rebîulevvel 1295/25 Mart 1877 tarihli ferman vardır. Bkz. BOA, İ.DH., Dosya No: 745.

<sup>229</sup> Ahmet Tuna'nın verdiği bilgiye göre, Bu mezarlıkta bugün sadece Yazıcızâde Mehmed Efendi, kardeşi Ahmed-i Bîcân ve Şerbetçi Baba'nın kabirleri bellidir. Osmanlı döneminde "İkinci Karacaahmed Mezarlığı" adıyla ünlü yüzlerce kıymetli şahsiyetin yattığı bir yer olarak bilinir. Ortasından bir caddenin geçirilmesi, çevre düzenlemesinde mezarlığın düzeltilerek yok edilmesi, bu târihî mezarlığı silip bitirmiştir. Birer târihî vesika niteliğinde olan mezar taşları kırılıp mozayik yapılması, birkaç tanesinin de, Alâeddin Kalfa Mezarlığı'na kaldırılmasıyla yok edilmiştir. Bkz. Tuna, *a.g.e.*, s. 157.

<sup>230</sup> Şifâhî rivâyetlere göre harap olan tekke binası 1940-45 yıllarında Vakıflar İdaresi tarafından iki yüz elli liraya satılmış, alan şahıs da son kısımları yıktırmış böylece bugün tekke tamamen yok olmuştur. Çelebioğlu, *a.g.e.*, I, 39.

<sup>231</sup> Evliyâ Çelebi, *a.g.e.*, VIII, 175.

*“...Muhammediyye sâhibi merhûm Yazıcızâde Mehmed Efendi hazretlerinin münevver merkadlerini ziyâret buyurup, daha önce teşriflerinde zâviyesi fukarâsına vakf buyurdukları köyün beratını bu defa bizzat hatt-i hümâyûnları ile tahrir ve terkim ve atiyye-i vâfiye bile zâviyedârin eline teslim olundu”<sup>232</sup> ve *Tuhfetü'l-Müçâhidîn* adlı eserde “...Hademe ve hâfızları ve civarında olan fakirleri zâviyelerine gelen nuzurat ve sadakârlarla besleyip kifâyet edermiş. Başkasına muhtaç ettirmezmiş. Hâlâ Bayrâmî tarîkatında nice âşık-ı şûrîdeleri var”<sup>233</sup> denilmektedir<sup>234</sup>.*

Bu ifadelerden de anlaşılıyor ki Yazıcıoğlu Mehmed'in Hacı Bayrâm'dan hilâfet almakla birlikte kendisinin de hilâfet verdiğine, dervişlerinin tarîkatının yakın devirlere kadar devam ettiğine muhakkak nazarıyla bakabilirsek de şimdilik fazla aydınlatıcı ve yeterli bilgiye sahip değiliz. Şöyle ki Evliyâ Çelebi, Abdi Baba adında bir zâtın onun halîfesi olduğunu belirterek kabrinin ziyâret-gâh olduğunu kaydederken<sup>235</sup>, Vassâf Efendi, gerek Ahmed-i Bîcân'ın gerekse Yazıcızâde Mehmed'in meşîhatının teselsül etmediğini ifade etmektedir<sup>236</sup>. Ancak Yazıcızâde eserlerinde bazı dost ve sevdiklerinin ismini zikretmiştir ki bunlar, Mahmud Paşa, Ahmed-i Has ve Dervîş Bâyezîd'dir<sup>237</sup>.

### 5. Celvetiyye

Azîz Mahmûd Hüdâyî (ö. 1032/1623) tarafından Anadolu topraklarında tesis edilen Celvetîliğîn<sup>238</sup>, İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra Gelibolu ve çevresinde de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Celvetiyye'yi Gelibolu'da bir süre Gafûrî Mahmûd Efendi (ö. 1078/1667) ve Süleyman Zâtî Efendi (ö. 1151/1738) temsil etmişlerdir.

Gafûrî Mahmûd Efendi, Gelibolu olup<sup>239</sup>, ilk tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve mülâzemete nâil olacak kadar ilim tah-

<sup>232</sup> Râşid Tarihi, İst. Tsz. , I, 104-105.

<sup>233</sup> Ali, a.g.e., vr. 498a.

<sup>234</sup> Baþbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde 27 Zilhicce 1266/4 Ekim 1850 tarihli “Gelibolu sancığında Yazıcızâde Dergâhı'nın taamîyesine dair” ferman da vardır. Bkz. BOA, İ. MVL., Dosya No: 186.

<sup>235</sup> Evliyâ Çelebi, a.g.e., VIII, 172.

<sup>236</sup> Bkz. Vassâf, a.g.e., II, 274.

<sup>237</sup> Geniş bilgi için bkz. Çelebioğlu, a.g.e., I, 32-36.

<sup>238</sup> Hüdâyî ve Celvetiyye hk. geniş bilgi için bkz. Hasan Kâmil Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkati, İst. 1990, s. 149-153; a.mlf., “Celvetiyye”, DIA, VII, 273; Selami Şimşek, Keşanlı Süleyman Zâtî ve XVIII. Asırda Celvetilik, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 2005, s. 208-260.

<sup>239</sup> Bursalı OM, I, 136; A. Bâdi, a.g.e., III, 94.

sîli ile meşgûl olmuştur. Bilâhare tasavvuf yoluna da sülük ederek Hûdâyî Âsitânesi şeyhi Muk'ad Ahmed Efendi'ye intisab etmiştir<sup>240</sup>.

Sülükunu tamamlayınca memleketine halîfe olarak gönderildiyse de pek fazla kalmadan tekrar İstanbul'a dönmüş ve Zeyrek Câmii Kûrsî Vâizliği'nde bulunmuştur<sup>241</sup>.

Daha sonra Üsküdar Vâlide Sultan Câmii Vâizliği'ne atanmış, buradan da 1070/1659 yılında Fâtih Câmii Vâizliği'ne naklolunmuştur. 1075/1664 yılında Mehmed Cennet Efendi yerine Hûdâyî Âsitânesi'ne postnişân olmuştı<sup>242</sup>. "Açınız Mahmûd Efendi rûhuna el-fâtiha", "Mûrşid-i kâmil-i Hak buldu makâm-i mahmûd" misralarının delâleti olan 1078/1667'de vefât edince şeyhi Muk'ad Ahmed Efendi yanına defnedilmiştir. Mahmûd Efendi'nin "Gafûrî" mahlasıyla şiirler de yazmıştır<sup>243</sup>. *Dîvânçe-i İlâhiyyât'*<sup>244</sup> vardır.

Bir gazelinden:

*Çün bahar irüb şecerler sebz u revnakgîr olur  
Âyet-i sun'-i Hûdâ'yı her varak tefsîr olur*

*Nûr-ı zikrullah ile her kim ki kalbi oldu ak  
Sûretâ ol şâb ise ma'nîde lâlin pîr olur*

*Sicn-i tenden kurtulub irdi sarây-ı vahdete  
Hisn-i tevhîd içre kim pâ-bestî zencîr olur*

*Âşık-ı sâdîk isen terk eyle hâb u râhatı  
Ey Gafûrî tâlib-i dîdâr olan şebgîr olur<sup>245</sup>*

Süleyman Zâtî Efendi de, Gelibolu'da doğmuş olup<sup>246</sup>, XVIII. asır Türk sûfi ve dîvân şâirlerindendir. Doğum tarihi ile ilgili olarak ne kendi eserlerinde ne

<sup>240</sup> Şeyhî, *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyüddin Efendi No: 2361, I, vr. 283a.

<sup>241</sup> S. İbrahim Uşşâkîzâde, *Zeyl-i Şekâik* (Tîkpi Basım), Otto Harrossowitz, Wiesbaden 1965., s. 554 vd.

<sup>242</sup> Şeyhî, c. I, vr. 283b; Uşşâkîzâde, a.g.e., s. 555.

<sup>243</sup> A. Bâdi, a.g.e., aynı yer; Vasfi Mahir Kocatürk, *Tekke Şiiri Antolojisi*, Ank. 1968, 2. Bsk., s. 323.

<sup>244</sup> Bkz. Gafûrî Mahmûd Gelibovî, *Dîvân*, Hacı Selimağa Ktp., Hûdayî Tekkesi No: 1262/2.

<sup>245</sup> Bursali, a.g.e., aynı yer.

<sup>246</sup> Vassâf, a.g.e., III, 59; a.mlf., *Kemalnâme-i İsmail Hakkı*, haz. M. Murat Yurtsever, Bursa 2000, s. 75; Bursali, OM, I, 72; Fehmi Kuyumcu, *Evlîyânın Dilinden*, Ank. 1978, s. 316; Ahmet Atîyyetullah, "Zâtî", *Kâmûsu'l-Îslâmî*, Kahire 1963, II, 434; Meydan Larousse, İst. 1976, XII, 909; Atilla Özkirimli, "Zâtî", TEA, İst. 1984, IV, 1248; Mehmet Kanar, "Zâtî", İA, İst. 1986, XIII, 467; Komisyon, "Zâtî Süleyman Efendi", TDEA, İst. 1998, VIII, 647.

de kaynaklarda herhangi bir kayıt yoktur. *Sicill-i Osmâni* ve *Hediyyetü'l-Ârifîn*'de Bursali olduğu<sup>247</sup> ve bazı eserlerde Keşan'da dünyaya geldiği kaydedilirse de<sup>248</sup> kendisi, *Miftâhu'l-Mesâil* adlı eserinin mukaddimesinde Gelibolu'lu olduğunu ifade etmiştir<sup>249</sup>. Kanaatimizce onun Bursa'lı olarak gösterilmesi, tahlil hayatını ve seyr u sülükunu burada şeyhi İsmail Hakkı Bursevî'nin kontrolünde tamamlaması; Keşan'lı olarak gösterilmesi de buraya yerleşerek bir tekke kurması, ömrünün sonuna kadar burada hizmet ve faaliyetlerini yürütmesi sebebiyledir.

Süleyman Zâtî Efendi, seyr u sülükunu tamamladıktan sonra şeyhi İsmail Hakkı Bursevî tarafından irşâd vazifesiyle Gelibolu'ya gönderilmiştir<sup>250</sup>. Zâtî Efendi, *Şerh-i Kasîde-i Ferîde li-İsmail Hakkî* adlı eserinde Gelibolu'ya gönderiliş sebebini ve menkîbesini şöyle anlatmaktadır: "1135/1723 senesi başlarında Hz. Pîrimiz, Şam'dan gelip Üsküdar'da sâkin olurlardı<sup>251</sup>. Meşâyîhün bilinen âdeti üzere bana istihâre yapmamı emrettiler. O gece rüyamda kendimi Gelibolu'daki Yazıcızâde Muhammed Efendi'nin mağarasına varmış olarak gördüm ve Yazıcızâde Hazretleri bana iltifatta bulunarak mübârek eliyle sırtımı üç kere sıvazladılar. Ardından elimden tutup şehrin içine götürdüler ve güyâ şehri bize teslim ettiler. Bundan sonra kendimi İstanbul'da Kasımpaşa'da gördüm. Ertesi gün Pîrim, "Gece rüyanda ne gördün?" diye bana sordu. Ben de kendisinden ayrılmamak için Gelibolu'ya gittiğimi söylemeden sadece, Kasımpaşa'ya gittiğimi anlattım. Sözümü bitirince Pîrim gülerek, "Önce Gelibolu'yu görmedin mi?" diye sordu. Ben o anda kendimi kaybederek mübârek ayağına düştüm. Uyandığımda yaptığım hatadan dolayı Hz. Pîr'in ellerine kapandım. Ağlamaya başladılar. Sonra bu hakîre hitaben: "Oğlum! Çok zamanдан beri Allah'a, bizim talebelerimizden birisinin Gelibolu'ya gitmesi ve orada Yazıcızâde'nin rûhaniyeti bereketiyle irfan taliplerini ve imân ehlini büyüklerin yoluna dâvet ve en güzel sûrette hizmet etmesi için niyâzda bulunurdum. Elhamdüllâh duâmız kabul olundu" diyerek Gelibolu'ya halî-

<sup>247</sup> Bkz. Bağdatlı İsmail Paşa, *Hediyyetü'l-Ârifîn Esmâ'u'l-Miellîfîn ve Âsâru'l-Musannîfîn*, M. E. Başimevi, Ank. 1951, I, 403; Mehmed Süreyyâ, *Sicill-i Osmâni* (SO), I-V, Matabaa-i Âmire, İst. 1308, II, 342.

<sup>248</sup> Bkz. Râmîz, *Âdâb-i Zurefâ*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih No: 762, vr. 122b; Vasfi Mahir Kocatürk, *Türk Edebiyatı Tarihi*, Ank. 1964, s. 555; a.mlf., *Tekke Şiiri Antolojisi*, s. 403; Heyet, *Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü*, Ank. 1988, s. 547; Rıdvan Canım, *Edirne Şâirleri*, Ank. 1995, s. 396.

<sup>249</sup> Süleyman Zâtî, *Miftâhu'l-Mesâil ve Misbâhu'l-Mehâil*, Süleymaniye Ktp. Haşim Paşa, No: 29, vr. 1b.

<sup>250</sup> Süreyyâ, SO., II, 342; Bursali, OM, I, 72; Vassâf, a.g.e., aynı yer.

<sup>251</sup> Bursevî kendi eserlerinde Şam'dan ayrıldıktan elli beş gün sonra 1132 yılı Şaban ayının son günü (Temmuz 1720) Üsküdar'a ulaştığını söylemektedir. Bkz. İ Hakkı Bursevî, *Kitabu's-Silsile-i Celvetiyye* (Silsilenâme-i Celveti), Millet Ktp., Şer'iyye No: 1040, vr. 83a; a.mlf., *Mecmâa-i Hakkî*, BEYBEK, Genel No: 41, vr. 55a.

fe olarak görevlendirdiler. Yola çıkmadan önce de şu tenbihlerde bulundular: “1137/1725 senesine kadar Gelibolu şehrinden bir adım dışarı çıkma. Bin bir gün hicrân çilesini tamamladıktan sonra biz dahi bir sebep zuhûruyla Bursa’ya vardığımızda eğer 1137/1725 senesinin sonuna deðin âhirete göçmezsek ziyâretimize gel. Eğer âhirete göçersek huküm Allah’ındır. Sen me’mûr olduğun işlerle meşgûl olup sonra başka zamanda hicret ile işâret olunduðunda üßenmeyip, hicreti lütuf ve saâdet bilerek her nereye işâret olunursa başüstüne deyip meşâyihin yolundan ayrılma ve riâyetinden hâli olma” buyurdular. Daha sonra çilemi tamamlayıp ziyâretine karar verdiğimde, Hz. Pîr’in vefât ettiði haberini aldım. Gözyaþlarına boğularak onun hasretiyle yanıp tutuşmaya başladım. İşte o zaman bu hakîre söylediği işâretleri anladım ancak ne fâide, Yüce Mevlâ’nın hükmü yerine gelmişti”<sup>252</sup>.

Bu menkibeden anlıyoruz ki müellifimiz, 1135/1723 senesinde bir süre İstanbul Üsküdar’da kalmış ve yine aynı tarihte mûrsidi Bursevî’nin bir işâretiyle Gelibolu’ya halîfe olarak tayin edilmiştir. Zâtî, Gelibolu’da iki sene halîfe olarak hizmet ettikten sonra mûrsidinin vefât haberini almış ve tenbihlediği üzere hicret ederek Keşan’a yerleşmiştir.

İlme, tasavvufa ve edebiyata yakınlığı olan Zâtî, ikisi tercüme ve şerh olmak üzere altı eser kaleme almıştır ki, şunlardır: *Dîvân*<sup>253</sup>, *Sevânihu’n-Nevâdir fi Ma’rifeti’l-Anâsîr*, *Risâle fi Mebde-i İnsân*, *Miftâhu'l-Mesâil* ve *Misbâhu'l-Mahâil*, *Serh-i Kasîde-i Ferîde li-İsmail Hakkî* ve *Serh-i Muammâ-yi Nakşî-i Akkirmânî*. Zâtî Efendi, 1151/1738 yılında Keşan’da vefât etmiş olup, kabri Balkan Savaşları sırasında yıkılmış ve günümüze ulaşmamıştır<sup>254</sup>.

Bursali, *Osmanlı Müellifleri* adlı eserinde Süleyman Zâtî hakkında “Şâir ve irfân sâhibi bir zâtî. Yazmış olduğu şiirler tasavvufî muhtevâlı olup, şeyhinin rûhâniyetinden istifâde ettiði açıkça görülmektedir” ifadelerini kullanmaktadır<sup>255</sup>.

Zâtî Efendi, bir tekke şâiri olmasının yanı sıra, manzûmelerinde dîvân şîiri-nin vezin ve nazîm şekillerini kullanmıştır. Lirik ve didaktik özellikler taşıyan

<sup>252</sup> Süleyman Zâtî, *Serh-i Kasîde-i Ferîde li-İsmail Hakkî*, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmûd Efendi No: 2746, vr. 65b. Bu menkibe için ayrıca bkz. Vassâf, *Sefnîe*, III, 59-60; a.mlf., *Kemâlnâme-i Hakkî*, s. 75-76; Şemseddin Sâmî, *Kâmûsu'l-A'lâm*, I-VI, İst. 1308-1316/1889-99., III, 2224; Süreyyâ, SO, II, 342; Bursali, OM, I, 72.

<sup>253</sup> *Dîvân*, yeni harflerle de neşredilmiştir. Bkz. Zâtî, *Dîvân*, *Sevânihu’n-Nevâdir fi Ma’rifeti’l-Anâsîr*, haz. Mehmet Arslan, Sivas 1994.

<sup>254</sup> Süleyman Zâtî Efendi’nin hayatı, eserleri, görüşleri ve tarîkatı hk. geniş bilgi için bkz. Selami Şimşek, *Keşanlı Süleyman Zâtî ve XVIII. Asırda Celvetîlik*, ATÜSBE, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 2005; a.mlf., “Keşanlı Şeyh Süleyman Zâtî Efendi’nin Bazı Akâid Meselelerine Dâir Düşünceleri”, *Marîfe*, Yıl: 5, Sayı: 3, Kış 2005, ss. 361-375.

<sup>255</sup> Bkz. Bursali, OM, I, 73.

şüirleri bilhassa tekke muhitlerinde sevgi ve takdir görmüş, ilgiyle okunmuş-tur<sup>256</sup>. Nitekim Hüseyin Vassâf Efendi *Sefîne*'de, "Şiirde ve tasavvufta pek yüksek-tir. Dîvân'ı serâpâ hakâyık ile mâlî olub bi-hakkın sâhib-i nazm u kemâldir" ifadelerine yer vermiştir<sup>257</sup>.

*Nedir bu kenz-i mahfiyken nümâyân olduğun cânâ  
Nedir âlemde her ma'denlere kân olduğun cânâ*

*Sen ol zât-i mu'allâsin nazîrin yok senin ammâ  
Nedir ya sûretâ enva' u elvân olduğun cânâ*

*Beni bu bâğ-ı dehr içre kimesne bulmadı dersin  
Nedir dilden dile âlemde destân olduğun cânâ*

*Demişsin ben semâvât u zemîne siğmazamaslâ  
Nedir mü'minlerin gönülinde pinhân olduğun cânâ*

*Yakarsın nâr-ı hicrâna velî âşikları her dem  
Nedir vaslinla gâhî derde dermân olduğun cânâ*

*Bu Zâtî'nin vücûdun mahv edip hep aldın varlığını  
Nedir cânında anın sen yine cân olduğun cânâ<sup>258</sup>  
ârifâne gazellerindendir.*

## 6. Nakşibendiyye

Muhammed Bahâüddin Nakşibend (ö. 791/1389) tarafından kurulan Nakşibendîlik<sup>259</sup>, Mehmed Süreyyâ, Ahmed Bâdi Efendi ve Tabibzâde'nin verdiği bilgilere göre Gelibolu'da Şeyh Mustafa Efendi (ö. 1176/1762), Çanakkale'de Şeyh Hacı Hâfız Mehmed Efendi (ö. 1199/1784) tarafından bir süre temsil edilmişdir<sup>260</sup>.

<sup>256</sup> Canım, a.g.e., aynı yer.

<sup>257</sup> Bkz. Vassâf, *Kemâlnâme-i Hakkı*, s. 76-77.

<sup>258</sup> Zâtî, *Dîvân*, (Sevânihu'n-Nevâdir fî Ma'rifeti'l-Anâsır'la birlikte), İst. 1257, s. 5.

<sup>259</sup> Nakşibendilik hk. geniş bilgi için bkz. Harîrîzâde, a.g.e., I, vr. 34b-40a; Vassâf, a.g.e., II, 1-240; Hamid Algar, "A Brief History of the Naqshbandi Order", *Varia Turcica*, XVIII, İst. 1990, s. 15-19. Ekrem İşin, "Nakşibendilik", *DBIA*, VI, 31-39.

<sup>260</sup> Bkz. Süreyyâ, *SO*, IV, 438; A. Bâdi, a.g .e., III, 95; Tabibzâde M. Zâkir Şükrî, *Die Istanbuller Derwisch-Konvente und ihre Scheiche* (Mecmâa-i Tekâyâ), Yayımlayan: M. Serhan Tayşı-Klaus Kreiser, Freiburg 1980, s. 56.

Şeyh Mustafa Efendi, Gelibolu'da dünyaya gelmiş olup, çeşitli ilimleri tahlilden sonra Nakşibendiyye yoluna sülük ederek icâzet almış ve sonrasında İstanbul'da Murad Buhâri Tekkesi'ne dördüncü postnişin olarak atanmıştır. 1176/1762 senesinde irtihâl etmekle yerine Hacı Hâfız Mehmed Efendi postnişin olmuştur<sup>261</sup>.

Şeyh Haci Hâfız Mehmed Efendi ise, Çanakkale'de dünyaya gelmiş olup, tarîkat icâzetini aldıktan sonra Murad Buhâri Tekkesi'ne beşinci postnişin olarak atanmıştır. 1199/1784 tarihinde vefât etmekle yerine Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1208/1793) meşîhatı üstlenmiştir<sup>262</sup>.

## 7. Kâdiriyе

Gelibolu'da faaliyetleri görülen tarîkatlardan birisi de, Abdulkâdir Geylânî (ö. 561-62/1166-67) tarafından Bağdat'ta kurulmuş olan Kâdiriyе<sup>263</sup> gelmektedir. Kâdirîliğin Rûmeli ve Balkanlara yayılması ise, tarîkatın Rûmiyye kolu kendisine nisbet edilen İsmâil-i Rûmî (ö. 1053/1643) tarafından gerçekleşmiştir. Şöyle ki Rûmî, Tosya ve Kastamonu'da kendi adına tekkeler kurduktan sonra bir dizi seyahata çıkarak sırasıyla İzmir, Manisa, Bursa, İzmit, Tekirdağ, Edirne ve Balkanlara gitmiş, tarîkatını buralarda yaymaya çalışmıştır<sup>264</sup>.

Kâdiriyе'yi Gelibolu'da kimlerin temsil ettiği hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Ancak şehirde Ahmed Bâdi Efendi'nin *Riyâz*'ında üç<sup>265</sup> ve 1310 *Tarihli Edirne Salnâme*'sında ise iki Kâdirî tekkesi<sup>266</sup> bulunduğuundan söz edilmektedir. Bâdi Efendi bu tekkeлерin sadece sayısını vermekle yetinirken, söz konusu salnâme tekkeлерin adı ve âyin gününü belirtmiştir. *Salnâme*'ye göre, Gelibolu'da mukabele günü Pazartesi olan Abdüsselâm Tekkesi ve mukabele günü Perşembe olan Yazıcıoğlu Çilehânesi vardır<sup>267</sup>. Ayrıca Yazıcıoğlu Çilehânesi'nde Kâdirî âyinlerinin yapılmasından da anlaşılıyor ki, söz konusu tekke yukarıda da belirttiğimiz üzere Bayrâmîlige mensup iken, XIX. asırda Kâdirîlige geçmiştir.

<sup>261</sup> Süreyyâ, *SO*, aynı yer; A. Bâdi, *a.g.e.*, aynı yer; Tabibzâde, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>262</sup> Süreyyâ, *SO*, aynı yer; Tabibzâde, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>263</sup> Geylânî ve Kâdirîlik hk. geniş bilgi için bkz. Vicdânî, *a.g.e.*, s. 36-69; C. Server Revnakoğlu, "Tarikatların Tarihine Toplu Bakış: Kâdirîlik", *Yeni Tarih Dünyası*, I/1, (17 Eylül 1953), s. 17-19; D. S. Morgoliouth, "Kâdiriyе", *IA*, VI, 50-54; Ekrem Işın, "Kâdirîlik", *DBIA*, IV, 372-377; Dilarver Gürer, *Abdulkâdir Geylânî, Hayatı, Eserleri, Görüşleri*, İst. 1999.

<sup>264</sup> S. Sirri Ali, *Tuhfe-i Rûmî*, Nşr. Mustafa S. Kaçalın, İst. 1992, s. 48-52; Vicdânî, *a.g.e.*, s. 132; C. Sever Revnakoğlu, "Rumîlik ve İsmail-i Rumî", *Yeni Tarih Dünyası*, Sayı: 8, İst. 1953, s. 348-350.

<sup>265</sup> Bkz. A. Bâdi, *a.g.e.*, III, 79.

<sup>266</sup> Bkz. *A.g.salnâme*, s. 610.

<sup>267</sup> *A.g.salnâme*, aynı yer.

### **8. Rifâiyye**

Anadolu'ya ilk giren tarîkatlardan birisi olan Rifâilik<sup>268</sup>, Seyyid Ahmed Rifâî (ö. 578/1183) tarafından Irak'ın güneyinde kurulmuştur. Tarîkat XIII. asırın başlarından itibaren Ortadoğu başta olmak üzere Anadolu<sup>269</sup> ve Balkanlar'da<sup>270</sup> yaygınlaşmıştır.

Gelibolu'da Rifâiliği de hangi zâtların temsil ettiği hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Ancak yine mezkûr salnâme ve Ahmed Bâdi Efendi'nin eserinden bir Rifâî tekkesinin bulunduğu öğrenmektedir<sup>271</sup>. Salnâme'ye göre bu tekkenin mukabele günü Perşembe olup, adı Perşembe Tekkesi'dir<sup>272</sup>.

### **9. Sa'diyye**

Kudüs civarında doğup, Urfa'ya bağlı Birecik Kasabası'nda irtihâl eden Sa'deddin Cibâvî (ö. 700/1301) tesis edilen Sa'dilik<sup>273</sup>, Gelibolu'da üç tekke ile temsil edilmiştir: Salı Tekkesi, Çarşamba Tekkesi ve Cuma Tekkesi<sup>274</sup>. Söz konusu tekkelerde kimlerin postnişin olduğu hakkında herhangi bir malumat yoktur. Sadece Salı Tekkesi'nin mukabele gününün Salı, Çarşamba Tekke'sinin Çarşamba ve Cuma Tekke'sinin ise Cuma günü olduğu kaydedilmektedir<sup>275</sup>.

### **Sonuç**

Temelleri alperenler, âhiler ve Bektâşî dervişleri tarafından atılan, zamanla pek çok tarîkat ve tekkeye ev sahipliği yapan Gelibolu'da Halvetiyye, bu tarîkatın Ahmedîyye koluna bağlı Mîsrîyye, Cihangiriyye, Cerrâhiyye, Uşşâkiyye, Câhidiyye ve İrşâdiyye, Şemsiyye koluna bağlı Sivâsiyye, Cemâliyye koluna bağlı Şâbâniyye ve Sünbüliyye, Mevleviyye, Bayrâmiyye, Celvetiyye,

<sup>268</sup> Bu konuda geniş bilgi için bkz. Sadi Bayram, "Anadolu'da İlk Rifâîler ve Hz. Zeynelâbidin Ali er-Rifâî Soyu Hakkında Yeni Hipotezler", *Kayseri Yöresi Tarihi Sempozyum Bildirileri*, Kayseri 1997, s. 27-33; a.mlf., "Samsun Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri", 19 Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Samsun 1990, s. 15 vd.; A. Rıza Karabulut, *Meşhur Mutasavvıflar*, Kayseri 1984, s. 171-180.

<sup>269</sup> Seyyid Ahmed Rifâî'nin oğlu Taceddin'in Konya'ya gelişleri için bkz. Ahmed Eflâkî, *Âriflerin Menkîberleri*, M. E. B. Yay., İst. 1966, c. II, s. 132-133.

<sup>270</sup> Rifâiliğin Balkanlar'daki faaliyetleri hk. geniş bilgi için bkz. Metin İzeti, *Balkanlar'da Tasavvuf*, Gelenek Yay., 2004, s. 211-222.

<sup>271</sup> Bkz. *A.g.salnâme*, aynı yer; A. Bâdi, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>272</sup> *A.g.salnâme*, aynı yer.

<sup>273</sup> Sa'dilik hk. geniş bilgi için bkz. Harîrîzâde, *a.g.e.*, II, 129b-138b; Vassâf, *a.g.e.*, I, 342-370; Ekrem İşin, "Sâdilik", *DBIA*, VI, 391-396.

<sup>274</sup> Bkz. *A.g.salnâme*, aynı yer; A. Bâdi, *a.g.e.*, aynı yer.

<sup>275</sup> Bkz. *A.g.salnâme*, aynı yer.

Kâdiriyye, Rifâiyye, Nakşibendiyye, Sa'diyye ve Bektâsiyye olmak üzere toplam 19 tarîkatın tasavvuf kültürü ve literatürüne rastlamak mümkündür.

Gelibolu ve çevresinde Halvetîlik, hangi kola mensup olduğu tespit edilemeyen 5, Mîsrî koluna bağlı 1, Cerrâhî 4, Uşşâkî 4, Câhidî 3, İrşâdî 11, Sivâsî 2 ve Şâbânî koluna bağlı 2 olmak üzere toplam 32 şeyh ile temsil edilirken, Melevîlik 15, Bayrâmîlik 3, Celvetîlik 2, Nakşibendîlik 2 ve Bektâşîlik 8 şeyh ile temsil edilmiştir. Buna göre Halvetî şeyhleri % 52'lik oranla ilk sırayı alırken, ikinci sırayı % 24'le Melevî ve üçüncülüğü de % 13'lük oranla Bektâşî şeyhleri almaktadır. Dördüncü sırayı Bayrâmîlik % 5'lük oranla alırken, Nakşibendîlik ve Celvetîlik % 3'lük oranla son sırayı paylaşmaktadır. Aşağıdaki grafikde bu dağılım daha net görülebilmektedir:



Tekke sayısına bir bakacak olursak, Halvetîlik, hangi kola bağlı olduğu tespit edilemeyen 1, Cerrâhî koluna bağlı 1, Uşşâkî 1, Câhidî 1, İrşâdî 1, Şâbânî 1 ve Sünbûlî koluna bağlı 1 olmak üzere toplam 7 tekke ile kendisini gösterirken, Melevîlik 1, Bayrâmîlik 1, Kâdirîlik 3, Rifâîlik 1, Sa'dîlik 3 ve Bektâşîlik 9 tekke ile kendisini göstermiştir. Ayrıca hangi tarîkata mensup oldukları tespit edilemeyen 9 tekke de vardır. Bu bilgilere göre, Bektâşî tekkeleri ile hangi tarîkata mensup olduğu tespit edilemeyen tekkeler % 26'luk oranla birinci sırayı alırken, % 21'luk oranla Halvetîlik ikinci sırayı, % 9'luk oranla Kâdirîlik ve Sa'dîlik üçüncü sırayı almaktadır. Son sırayı ise, % 3'lük oranlarla Melevîlik ve Rifâîlik paylaşmaktadır. Bu dağılımı yüzdelik oranlarıyla gösteren grafik aşağıdadır:



Gelibolu ve çevresinde söz konusu tarîkatlara mensup pek çok sûfi şâirin de yetiştiğini görmekteyiz. Şöyle ki, Halvetîliğin Uşşâkiyye kolundan Ömer Karîbî, Âlim Sinan Efendi, Kuloğlu Mustafa Efendi'nin, Câhidiyye kolundan Ahmed Câhidi Efendi'nin ve İrşâdiyye kolundan Tâlib-i İrşâdî ve Hüseyin Hüsnü Efendi'nin, Melevîlige mensup Ağazâde Mehmed Hakîkî Dede, Sâbir Parsâ Muhammed Dede ve Azmî Hüseyin Dede'nin, Bayrâmîlige mensup Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin, Celvetîlige mensup Gafûrî Mahmûd Efendi ve Süleyman Zâtî Efendi'nin hem şair hem de birer dîvânlarının olduğunu biliyoruz.

Bunların yanı sıra gerek dönemin ileri gelen devlet ricâli, gerek Gelibolu halkı üzerinde oldukça etkili olmuş ve etkileri hâlâ devam eden sûfi şahsiyetler de vardır. Bunlardan ilk akla gelen Halvetîliğin Uşşâkiyye koluna bağlı Câhidiyye şûbesi kendisine nispet edilen Câhidî Ahmed Efendi'dir. Nitekim devrin sultani IV. Mehmed gördüğü bir rüya üzerine ziyâretine gelmiş, sohbeti ile şereflenerek duasına mazhar olmuştur. Bu sebeple de halk arasında "Evliyâ Sultan" veya "Ahmed Câhidî Sultan" diye yâd edilmiştir. Ayrıca onun kerâmetleri arasında anlatılan, "Denizden yürüyerek Kilitbahir'den Çanakkale'ye geçişî" ve "Çanakkale Savaşları sırasında Boğaz Komutanı Cevat Paşa'ya manevî destek vererek 26 kutsal mayının döşenmesine sebep olduğu" halk arasında bugün bile yaşamaktadır.

Evliyâ Çelebi'nin türbesini ziyâret ederek hakkında bilgi verdiği Şâbâniyye kolundan Şeyh Mehmed-i Dâğı'ye de halk tarafından oldukça sevilip sayılışmış, devrin Osmanlı sultanları tarafından büyük ilgi ve yakınlık gösterilmiştir. Nitekim Bâbu's-sa'âde ağalarından Gazanfer Ağa müridlerinden olup, Sultan III. Murad, III. Mehmed ve Sultan I. Ahmed dönemlerinde İstanbul'a davet edilmiş ve adı geçen padişahlar tarafından saygıyla karşılanmıştır. Ayrıca Gelibolu'da

bulunduğu mahalle, bir mescid ve bir zâviye yaptırılmış ve Üçbaşlar Köyü de kendisine temlik olunmuştur.

Halk ve devlet nezdinde büyük bir itibara sahip olan bir diğer şahsiyet de Gelibolu Mevlevîhânesi'ni inşâ ettirerek buraya ilk postnişân olan Ağazâde Mehmed Hakîkî Dede'dir. Devrin kaptân-ı deryâsı Ohrılı Hüseyin Paşa Akdeniz seferinden dönerken Gelibolu Mevlevîhânesi'ne uğrayıp kerâmetleriyle meşhur olan şeyh Ağazâde Mehmed Dede'ye intisap etmiş ve ondan yakında sadaret mührünün kendisine verileceği haberini almıştır. Hüseyin Paşa vezir-i azam olduktan sonra ise, Beşiktaş Mevlevîhânesi'ni yaptııp Mehmed Dede'den ilk postnişân olmasını istemiş, böylece her iki mevlevîhânenin meşihatını birlikte yürütmeye başlayan Mehmed Dede, ikisinde de Çarşambaya rastlayan mü-kabelelere münavebeli olarak iştirak edebilmek için küçük bir yelkenliyle Gelibolu-İstanbul arasında gidip gelerek bir haftasını Beşiktaş'ta, bir haftasını Gelibolu'da geçirmiştir. Ancak Hüseyin Paşa'nın Sultan II. Osman'la birlikte öldürülmesinden sonra Beşiktaş Mevlevîhânesi postnişânlığını bırakıp Gelibolu'da kalmıştır.

Yine Gelibolu Mevlevîhânesi'nin son dönem şeyhlerinden Mustafa Dâniş Dede'nin ata sporu güreşe ilgi duyduğunu, bu sebeple de güreş müsabakaları tertip ettiğini ve bir müsabakaya devrin onde gelen güreşçilerinden Koca, Yusuf, Kurtdereli, Adalî Halil ve Katrancı gibi ünlü başpehlivanları çağırıldığını biliyoruz. Gelibolu Mevlevîhânesi ile ilgili olarak ayrıca, son postnişân Burhâneddin Dede'yi de burada zikretmek gereklidir. Zira Burhâneddin Dede, I. Dünya Savaşı sırasında yedi dervişiyle birlikte IV. Ordu emrindeki Mevlevî alayına katılıp üç yıl Şam'da kalmıştır. Ancak onun Millî Mücadele döneminde tutumu biraz farklı olmuş, gerek Saray ve İstanbul yönetimine yakınlığı veya bağlılığı sebebiyle, gerekse bu mücadale aleyhine yapılan propagandaların tesi-ri altında kalması dolayısıyla bu mücadaleye kayıtsız kalmıştır.

Gelibolu Mevlevîhânesi ile ilgili son olarak, Tanzimat-ı Hayriyye münasebetiyle burada bulunan şeyh ve dervişlere otuzar kuruş maaş bağlandığını, 1265/1849'dan itibaren de, derviş ve fakirlerin yemek masraflarına harcanmak kaydıyla mukataa ve timar bedelinden tahsis edilen 13.620 kuruşla haftada iki akşam bütün Gelibolu fakirlerine yemek verildiğini kaydetmek gereklidir.

Özelde Gelibolu, genelde Türk halk kültürü içinde zikredilmesi gereken mühim şahsiyetlerden ikisi de Bayrâmîlige mensup Ahmed-i Bîcân ve Yazıcızâde Mehmed kardeşlerdir. Şöyle ki, Ahmed-i Bîcân *Envâriü'l-Âşikîn*, Yazıcızâde Mehmed Efendi *Muhammediyye* adlı Türkçe eserleriyle şöhret bul-

muş, asırlardır Gelibolu başta olmak üzere Anadolu'da, Kırım'da, Kazan'da, Başkurt Türkleri arasında okunmuş ve elden düşmemiştir. Anadolu'da her evde bir *Muhammediyye* veya *Envâriü'l-Âşikîn* nüshasının bulunması, Evliyâ Çelebi'nin Gelibolu, Ankara, Amasya halkının *Muhammediyye*'yi ezbere okumakla tanındığını kaydetmesi, bu iki sūfî şahsiyetin gerek Gelibolu, gerekse Türk halk kültürü içindeki yerı ve önemini göstermesi açısından yeterli olsa gerektir.

Hülâsâ, Gelibolu, pek çok tasavvufî okul, sūfî ve tekkeye ev sahipliği yapmış tarihî bir şehrimiz olup, zengin bir tasavvufî kültür ve literatüre sahiptir. Makalemiz bu alanda ışık tutup, yeni çalışmaların yapılmasa vesile olabilirse amacına ulaşmış olacaktır. ©

## KAYNAKLAR

### A.Genel Eserler

#### 1. Kitaplar

*1310 Tarihli Edirne Salnâmesi.*

ABDULKADİROĞLU, Abdülkerim, *Halvetiyye Tarîkatının Şâbaniyye Kolu Şeyh Şâbân-ı Veli ve Kiilliyesi*, Kastamonu Şaban-ı Veli Derneği Yay., Kastamonu 1991.

ABDURRAHÎM DEDE, *Bati Trakya'da Bektaşilik ve Bektaşilik Hakkında Arşiv ve Kütiüp-hanelerimizde Bulunan Yazma Eserler*, Hacı Bektaş Veli Turizm Derneği Yay., Ankara 1977.

AHMED RİFAT, *Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafîyye*, I-VII, Mahmütbey Matbaası İst. 1300.

AHMED-İ BÎCÂN, *Envâri'l-Âşikîn*, Matbaa-i Osmaniye, İst. 1305.

ALEMDAROĞLU, Mehmet-İrdesel, Mehmet, *Târihî, Coğrafî, İktisâdî ve Turistik Yönetileyle Gelibolu*, Fırınçioğlu Matbaası, Gelibolu 1964.

ALİ ENVER, *Semahâne-i Edeb*, nşr. Rifat, Alem Matbaası, İst. 1309.

AŞKAR, Mustafa, *Niyâzî-i Misrî, Hayatı, Eserleri, Görüşleri*, İnsan Yay., İst. 2004.

ATÂYÎ, Nev'izâde, *Hadâiku'l-Hakâik fî Tekmileyi's-Şekâik*, II, haz. A. Özcan, Çağrı Yayımları, İst. 1989.

ATTÂR, Feridüddin, *Tezkiretü'l-Evliyâ*, Trc. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İst. 1985.

AYVANSARAYÎ, Hüseyin, *Mecmuâ-i Tevârih*, haz. F. Ç. Derin-Vahid Çabuk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İst. 1973.

AYVERDİ, Ekrem Hakkı, *Osmanlı Mimarisi*, II, İstanbul Fetih Derneği İstanbul Enstitüsü, İst. 1972.

BAĞDATLI, İsmail Paşa, *Hediyetü'l-Ârifîn Esmâ'u'l-Müellifîn ve Âsâru'l-Musannîfîn*, M. E. Basimevi, Ank. 1951, I, 403.

BANDIRMALİZÂDE, Ahmed Münin, *Mir'âtu't-Turuk*, Cemal Efendi Matbbası, Dersaadet 1306.

BAYRAMOĞLU, Fuat, *Hacı Bayrâm-ı Veli*, I-II, T.T.K. Yay., Ank. 1989.

BEŞİR ÇELEBÎ, *Târih-i Edirne, Hikâyet-i Beşir Çelebi*, yay. İsmail Hikmet Ertaylan, İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İst. 1960.

BURSALI, M. Tahir, *Osmanlı Müellifleri* (OM), I-III, Matbaa-i Âmire, İst. 1333.

BURSEVÎ, İsmail Hakkı, *Ferâhu'r-Rûh*, I-II, Matbaatü'l-Kübra, Bulak 1252..

\_\_\_\_\_, *Şerh-i Mesnevî*, I-II, Matbaa-i Âmire, İst. 1287.

CANIM, Rıdvan, *Edirne Şâirleri*, Akçağ Ank. 1995.

CEBECİOĞLU, Ethem, *Hacı Bayramı Veli*, T. D. V. Yay., Ank. 1991.

- CALIKOĞLU, M. Asım, *Sünbul Efendi ve Merkez Efendi'nin Resimli Hayatı ve Hüviyetleri*, yay. Nurullah Kılıç, İsmail Akgün Matbaası, İst. 1960.
- ÇELEBİOĞLU, Amil, *Muhammediye*, I-II, M.E.B. Yay., İst. 1996.  
\_\_\_\_\_, *Muhammediye*, I-IV, Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser, İstanbul 1975.
- Divan-i Hazret-i Talip İrşadi ve Divan-i Hazret-i Hüseyin Hüsnü*, haz. A. Talip Çatalyürek, İzmir Renk Matbaacılık, Uşak 1996.
- EFLÂKÎ, Ahmed, *Âriflerin Menkibeleri*, I-II, M. E. B. Yay., İst. 1966.
- EMECEN, Feridun, "Gelibolu", *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (DİA), XIV, ss. 1-5.
- EREN, Ramazan, *Çanakkale ve Kilitü'l-Bahir Köyümüzün Sultanı Câhidî Efendi*, Nesil Matbaacılık, İst. 1984.  
\_\_\_\_\_, *Çanakkale ve Yöresi Türk Devri Eserleri*, Grafik Sanatlar Matbaacılık, İst. 1990.
- ERGUN, S. Nüzhet, *Bektâşî Şairleri*, Devlet Matbaası, İst. 1930.  
\_\_\_\_\_, *Türk Müzikisi Antolojisi*, İstanbul Üniversitesi Yay., İst. 1943, II, 498.  
\_\_\_\_\_, *Türk Şairleri*, I, (y.y.) İst. 1936.
- ESRÂR DEDE, *Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye*, Haz. İlhan Genç, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ank. 2000.
- EVLÎYÂ ÇELEBÎ *Seyahatnamesi*, I-X, Haz. Zuhuri Danışman, Kardeş Matbaası, İst. 1970.
- GÖLPINARLI, Abdülbaki, *Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik*, İnkılap Yay., İst. 1983.
- GÜRER, Dilaver, *Abdülkâdir Geylânî, hayatı, Eserleri, Görüşleri*, İnsan Yay., İst. 1999.
- HASLUCK, F. W., *Bektâşilik Tetkikleri*, Çev., Ragîb Hulusi (Özden), Haz. Mehmet Kanar, İst. 2003.
- HOCAZÂDE, A. Hilmi, *Ziyâret-i Evlîyâ*, Haz. Selami Şimşek, Buhara Yay., İst. 2005.
- İNAL, İbnülemin M. Kemal, *Son Asır Türk Şairleri* (SATŞ), I, Orhaniye Matbaası, İst. 1930.
- İRDESEL, Mehmet, *Gelibolu ve Yöresi Tarihi* (Gelibolu'yu Tanıyalım), Geltur Ajans Turistik Yayınları, İst. 1994.
- İSMAİL BELİĞ, *Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân*, Hûdavendigar Matbaası, Bursa 1302.
- İZETÎ, Metin, *Balkanlar'da Tasavvuf*, Gelenek Yay., 2004.
- KARABULUT, A. Rıza, *Meşhur Mutasavvıflar*, Kayseri 1984.
- KEMALPAŞAZÂDE AHMED, *Tevârih-i Âli-i Osman*, nşr., Şerafettin Turan, T.T.K. Yay., Ankara 1983.
- KIZILER, Hamdi, *Câhidî Ahmet Efendi ve Tasavvuf Felsefesi*, Tutku Yay., Ank. 2006.
- KOCATÜRK, Vasfi Mahir, *Tekke Şiiri Antolojisi*, 2. bsk., Edebiyat Yay., Ank. 1968,  
\_\_\_\_\_, *Türk Edebiyatı Tarihi*, Edebiyat Yay., Ank. 1964.
- KOMİSYON, *Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü*, K. B. Yay., Ank. 1988.
- KÖPRÜLÜ, M. Fuat, *Eski Şairlerimiz, Divan Edebiyatı Antolojisi*, İst. 1934.

- KÖSTÜKLÜ, Nuri, *Vatan Savunmasında Mevlevîhaneler* (Balkan Savaşlarından Millî Mücadeleye), Çizgi Kitabevi Yay., Konya 2005.
- KURTOĞLU, Fevzi, *Gelibolu ve Yöresi Tarihi*, Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu, İst. 1938.
- KUYUMCU, Fehmi, *Evlîyânın Dilinden*, Nur Yay., Ank. 1978, s. 316.
- KÜÇÜK, Sezai, *Mevlevîliği Son Yüzyılı*, Simurg Yay., İst. 2003.
- MA'SÙM ALÌ ŞÂH, *Tarâiku'l-Hakâik*, I-II, Tahran 1339.
- MEHMED SÜREYYÂ, *Sicillî-i Osmânî* (SO), I-V, Matabaa-i Âmire, İst. 1308.
- MEHMED ŞEMSEDDİN, *Yâdigâr-i Şemsi* (Bursa Dergâhları), haz. Mustafa Kara-Kadir Atlansoy, Uludağ Yay., Bursa 1997.
- MUALLİM NÂCÎ, *Osmanlı Şairleri*, Haz. Cemal Kurnaz, M.E.B. Yay., İst. 1995.
- NAMLI, Ali, *İsmâîl Hakkı Bursevî, Hayatı, Eserleri ve Tarîkat Anlayışı*, İnsan Yay., İst. 2001.
- OCAK, A. Yaşar, *Veysel Karanî ve Üveysîlik*, Dergah Yay., İst. 1982.
- OLGUN, Tâhirü'l-Mevlevî, *Çilehâne Mektupları*, Haz. Cemal Kurnaz-Gülgün Erişen, Akçağ Yay., Ank. 1995.
- ÖCALAN, H. Basri, *Bursa'da Tasavvuf Kültürü* (XVII. Yüzyıl), Gaye Kitabevi, Bursa 2000.
- ÖMER FUÂDÎ, *Menâkib-i Şâbân-i Veli*, Vilayet Matbaası, Kastamonu 1293.
- ÖNGÖREN, Reşat, *Osmanlılarda Tasavvuf (Anadolu'da Sûfiler, Devlet ve Ulemâ XVI. Yüzyıl)*, İz Yay., İst. 2000.
- ÖZDAMAR, Mustafa, *Gönül Cerrahu Nureddin Cerrâhî ve Cerrâhîler*, Kırk Kandil Yay., İst. 1997.
- ÖZMEN, İsmail, *Alevi ve Bektaşı Şiirleri Antolojisi*, I-V, K. B. Yay., Ankara 1998.
- ÖZTÜRK, M. Cemal, *Cerrâhîlik, Hz. Pîr Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı*, Gelenek Yay., İst. 2004.
- SÂKIB MUSTAFA DEDE, *Sefîne-i Nefise-i fi'l-Menâkibi'l-Mevleviyye*, I-III, Matbaatü'l-Vehbiyye, Mısır 1283.
- SARI ABDULLAH EFENDÎ, *Semerâti'l-Fuâd fi'l-Mebde ve'l-Meâd*, Matbaa-i Amire, İst. 1288.
- SERİN, Rahmi, *İslâm Tasavvufunda Halvetîk ve Halvetîler*, Petek Yay., İst. 1984.
- SEYYİD SIRRI ALÌ, *Tuhfe-i Rûmî*, Nşr. Mustafa S. Kaçalin, Asitane Yay., İst. 1992.
- ŞEMSEDDİN SÂMÎ, *Kâmûsu'l-A'lâm*, I-VI, Mihran Matbaası, İst. 1308-1316/1889-99.
- ŞEHÎ MEHMED, *Vakâyî'il-Fuzalâ*, III, nşr. Abdulkadir Özcan, Çağrı Yay., İst. 1989.
- ŞİMŞEK, Selami, *Keşan'lı Süleyman Zâtî ve XVIII. Asırda Celvetîlik*, ATÜSBE, Basıl-mamış Doktora Tezi, Erzurum 2005.
- TABİBZÂDE, M. Zâkir Şükî, *Die Istanbuler Derwisch-Konvente und ihre Scheiche* (Mecmûa-i Tekâyâ), Yayımlayan: M. Serhan Tayşı-Klaus Kreiser, Freiburg 1980.

- TUNA, Ahmet, *Gelibolu'nun Gönül Erleri*, Emirler Matbaacılık, İst. 2005.
- TÜRER, Osman, *Osmanlılarda Tasavvuf Hayat –Halvetilik Örneği-* (*Hediyyetü'l-İhvân*), İnsan Yay., İst. 2005.
- ULUDAĞ, Süleyman, *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*, Marifet Yay., İst. 1995.
- UŞŞÂKÎZÂDE, S. İbrahim, *Zeyl-i Şekâik* (Tıpkı Basım), Otto Harrossowitz, Wiesbaden 1965.
- UZUNCARŞILI, İ. Hakkı, *Karesi Meşâhiri*, Karesi Vilâyet Matbaası 1322.
- VASSÂF, Hüseyin, *Kemalnâme-i İsmail Hakki*, haz. M. Murat Yurtsever, Arasta Yay., Bursa 2000.
- VELİKÂHYAOĞLU, Nazif, *Sümbüliyye Tarîkatı ve Kocamustafapaşa Külliyesi*, Çağrı Yay., İst. 1999.
- VİCDÂNÎ, M. Sâdîk, *Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye* (Tarîkatler ve Silsileleri), Haz. İrfan Gündüz, Enderun Kitabevi, İst. 1995.
- YAZAR, L. Nihal, *Halvetiyye Tarîkatının Şâbâniyye Kolu, Menâkib-ı Şâbân-ı Velî ve Türbenâme*, Mas Matbaacılık, Ank. 1985.
- YAZİCİOĞLU MEHMED, *Muhammediye*, I-IV, Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser., İst. 1975.
- \_\_\_\_\_, *Muhammediye*, I-II, M. E. B. Yay., İst. 1996.
- YILMAZ, Ali, "Şeyh Şâbân-ı Velî", SGAD, VIII, 122-128.
- YILMAZ, Hasan Kâmil, *Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı*, İst. 1990.
- YILMAZ, Necdet, *Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (Sûfîler, Devlet ve Ulemâ, XVII. Yüzyıl)*, OSAV Yay., İst. 2001.
- YOLDAŞ, Kazım, *Sâbir Pârsâ Divanı*, Kitabevi Yay., İst. 2005.
- YÜCER, H. Mahmut, *Osmanlı Toplumunda Tasavvuf* (19. Yüzeyil), İnsan Yay., İst. 2003.
- ZÂTİ, Süleyman, *Dîvân*, (Sevânihu'n-Nevâdir fî Ma'rifeti'l-Anâsîr'la birlikte), İst. 1257.
- \_\_\_\_\_, *Dîvân, Sevânihu'n-Nevâdir fî Ma'rifeti'l-Anâsîr*, haz. Mehmet Arslan, Dilek Matbaası, Sivas 1994.

## 2. Makaleler

- ALGAR, Hamid, "A Brief History of the Naqshbandi Order", *Varia Turcica*, XVIII, İst. 1990, s. 15-19.
- ALTUNER, Nuran, "Câhidî Ahmed Efendi (ö. 1070/1659)", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi*, Yıl: 9, Sayı: 6, Mayıs 2001, s. 159.
- AVCI, Ülkü Pınar, "Unutulan Bir Gönül Eri: Şeyh Mehmed-i Dağı", *Hacı Bektaş Velî Kültür Araştırmaları Dergisi*, Kış 2002, Sayı: 24, s. 17-18.

- BAYRAM, Sadi, "Samsun Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri", *19 Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi*, Sayı: 5, Samsun 1990, s. 15 vd.
- \_\_\_\_\_ "Anadolu'da İlk Rifâîler ve Hz. Zeynelâbidin Ali er-Rifâî Soyu Hakkında Yeni Hipotezler", *Kayseri Yöresi Tarihi Sempozyum Bildirileri*, Kayseri 1997, s. 27-33.
- ÇABUK, Vahit, "Sümbüliyye Tarîkatı Şeyhleri Hakkında Manzûme", *Millî Gençlik*, Sayı: 27 (Şubat 1978), s. 6-10.
- ÇELEBİOĞLU, Amil, "Yazıcı Salih ve Şemsiyyesi", *Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi*, Sayı: 1, Erzurum 1976, s. 171-218.
- DURU, Necip Fazıl, "Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî'nin İlk On Sekiz Beytini Şerhi", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi*, Temmuz-Aralık 2003, Yıl: 4, Sayı: 11, ss. 150-175.
- ERDOĞAN, Muzaffer, "Mevlevî Kuruluşları Arasında İstanbul Mevlevihaneleri", *İÜEF Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi*, İst. 1976, Sayı: 4-5, s. 6-35.
- KARA, Mustafa, "Bursa Tekkeleri", *Tarih ve Toplum*, c. XII, İst. 1989, Sayı: 49, s. 305.
- KIZILER, Hamdi, "Câhidî Ahmed Efendi'nin Abdest, Namaz ve Hac" İbâdetlerine Dair Bazı Batınî Yorumları", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi*, Yıl: 7, Sayı: 17, Temmuz-Aralık 2006, ss. 151-159.
- ÖNGÖREN, Reşat, "Osmanlılarda Devlet Ricâli-Meşâyîh Münâsebetlerini Gösteren Yeni Bir Kaynak: Âlî'nin Şeyh Mehmed Dâğî ile Alakalı Menâkıbü", *İslâm Araştırmaları*, Sayı: 1, 1997, ss. 107-113.
- REVNAKOĞLU, C. Server, "Tarikatların Tarihine Toplu Bakış: Kâdirîlik", *Yeni Tarih Dünyası*, I/1, (17 Eylül 1953), s. 17-19.
- \_\_\_\_\_ "Rumîlik ve İsmail-i Rumî", *Yeni Tarih Dünyası*, Sayı: 8, İst. 1953, s. 348-350.
- ŞİMŞEK, Selami, "XVIII ve XIX. Asırlarda Edirne'de Tasavvuf ve Tarîkatların Genel Durumu", *EKEV Akademik Araştırmalar Dergisi*, Yaz 2004, Yıl: 8, Sayı: 20, ss. 259-276.
- \_\_\_\_\_ "Keşanlı Şeyh Süleyman Zâtî Efendi'nin Bazı Akâid Meselelerine Dair Düşünceleri", *Marife*, Yıl: 5, Sayı: 3, Kış 2005, ss. 361-375.
- UZLUK, F. Nafiz, "Mevlevî Hilâfetnâmeleri", *Vakıflar Dergisi*, Sayı: IX, s. 392.
- ÜNVER, A. Süheyl, "Osmanlı İmparatorluğu Mevlevîhaneleri ve Son Şeyhleri", *Mevlânâ Güldestesi*, Konya 1964, s. 34.
- \_\_\_\_\_ "Beşiktaş-Çırağan Mevlevîhâne Hakkında", *Mevlana ve Yaşama Sevinci*, Haz. Halıcı, Feyzi, Konya 1978, s. 166-168.
- YAKIT, İsmail, "Mevlevîlikte ve Mevlevîhanelerde Ebced Hesabının Rolü", *Selçuk Üniversitesi Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, Sayı: 2, s. 34.
- 3. Ansiklopedi Maddeleri**
- ATIYYETULLAH, Ahmet, "Zâtî", *Kâmûsu'l-İslâmî*, Kahire 1963, II, 434.

- AZAMAT, Nihat, "Câhidî Ahmed Efendi", *DİA*, VII, 16.
- BAYRAMOĞLU, Fuat-Azamat, Nihat, "Bayrâmiyye", *DİA*, V, 269-273.
- BAYRI, Mehmed Halid, "Câhidî", *TFA.*, Sayı: 58, (1954), s. 874-875.
- Büyük Türk Klasikleri*, Ötüken-Söğüt Yay., İstanbul 1985, II, 153.
- ÇELEBİOĞLU, Amil, "Ahmet Bican", *DİA*, II, 49.
- \_\_\_\_\_, "Yazıcıoğlu", *İA*, XIII, 366.
- ÇELEBİOĞLU, Amil-Eraslan, Kemal, "Ahmet Bican", *İA*, I, 181.
- EYİCE, Semavi, "Ahmed Bican Türbesi", *DİA*, II, 52.
- GÖLPINARLI, Abdülbaki, "Bayrâmiyye", *İA*, II, 423-426.
- IŞIN, Ekrem, "Bayrâmîlik", *DBİA*, II, 104-107.
- \_\_\_\_\_, "Kâdirilik", *DBİA*, IV, 372-377.
- \_\_\_\_\_, "Mevlevîlik", *DBİA*, V, 422.
- \_\_\_\_\_, "Nakşîbendîlik", *DBİA*, VI, 31-39.
- \_\_\_\_\_, "Sâdîlik", *DBİA*, VI, 391-396.
- \_\_\_\_\_, "Sümbüliyye", *DBİA*, VII, 15.
- \_\_\_\_\_, "Şâbânîlik", *DBİA*, İst. 1994, VII, 121-123.
- İNALCIK, Halil, "Gelibolu", *El2* (İng.), II, 983-987.
- KANAR, Mehmet, "Zâtî", *İA*, İst. 1986, XIII, 467.
- KOÇU, Reşat Ekrem, "Ahmed Celâleddin Dede", *İslâm Ansiklopedisi* (İA), İst. 1958, I, 334-335.
- KOMİSYON, "Burgaz", *AnaBritannica*, V, 120.
- KOMİSYON, "Zâtî Süleyman Efendi", *TDEA*, İst. 1998, VIII, 647.
- MEYDAN LAROUSSE, İst. 1976, XII, 909.
- MORGOLİOUTH, D. S., "Kâdirîye", *İA*, VI, 50-54.
- ÖZKIRIMLI, Atilla, "Zâtî", *TEA*, İst. 1984, IV, 1248.
- TANRIOKUR, Bariyüda, "Gelibolu Mevlevîhânesi", *DİA*, XIV, 6-7.
- \_\_\_\_\_, "Sünbül Efendi", *SGAD*, VIII, 41-45.
- TAYŞI, M. Serhan, "Câhidî Ahmed Efendi", *Sahabeden Günümüze Allah Dostları* (SGAD), VIII, 251.
- UÇMAN, Abdullah, "Ahmed Celâleddin Dede", *DİA*, İst. 1992, I, 53.
- UZUN, Mustafa, "Ahmed Bican", *SGAD*, VII, 381.
- \_\_\_\_\_, "Envâru'l-Âşikîn", *DİA*, XI, 258-250.
- \_\_\_\_\_, "Yazıcıoğlu Mehmed", *SGAD*, VII, 384.
- YILMAZ, Ali, "Şeyh Şâbân-ı Vefî", *SGAD*, VIII, 122-128.
- YILMAZ, Hasan Kâmil, "Celvetiyye", *DİA*, VII, 273.

**B. Yazma Eserler**

AHMED BÂDÎ, *Riyâz-ı Belde-i Edirne*, I-III, Beyazıt Devlet Ktp., Genel No: 10393.

- AHMED ZİYÂEDDİN, *Gülzâr-i Sulehâ Vefeyât-i Urefâ*, BEYBEK, Orhan No: 1018/2.
- ALÎ ÂLÎ, *Tuhfetü'l-Mücâhidîn*, Nuriosmaniye Ktp., No: 2293.
- ÂLİM SİNAN EFENDÎ, *Terceme-i Mesâbih-i Siinne*, müst. Mahmud b. Mustafa, Manisa Akhisar Zeynelzâde Koleksiyonu, No: 261/1.
- \_\_\_\_\_ *Tercüme-i Akâid*, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa No: 613.
- AYVANSARAYÎ, Hüseyin, *Tercümetü'l-Meşâyh*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi No: 1375.
- BURSEVÎ, İsmail Hakkı, *Kitabu's-Silsile-i Celvetiyye* (Silsilenâme-i Celvetî), Millet Ktp., Şer'îyye No: 1040.
- \_\_\_\_\_ *Mecmâa-i Hakkî*, Bursa Eski Yazma Eserler Kütüphanesi (BEYBEK), Genel No: 41.
- CÂHÎDÎ Ahmed Efendi, *Dîvân*, Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü No: 796.
- \_\_\_\_\_ *Dîvân*, Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşâkî Tekkesi No: 245.
- \_\_\_\_\_ *Nasîhatnâme*, Süleymaniye Ktp., Uşşâkî Tekkesi No: 119.
- GELİBOLULU ÂLÎ, *Künhü'l-Ahbâr*, Nuriosmaniye Ktp., No: 3409.
- GELİBOVÎ, Gafûrî Mahmûd, *Dîvân*, Hacı Selimağa Ktp., Hüdayi Tekkesi No: 1262/2.
- İBRAHÎM FAHREDDİN EFENDÎ, *Envâr-i Pîr Nureddin*, I-V, İSAM Ktp. No: 3893 (Fotokopi nûsha).
- İZBUDAK, Veled Çelebi, *Konya Vilâyetinin Ahvâl-i Umûmiyye-i Tarihiyyesi*, Hacı Selimağa Ktp., Hüdayi No: 1159.
- KULOĞLU MUSTAFA, *Dîvân*, Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt No: 3596.
- \_\_\_\_\_ *Manzûm Etvâr-i Seb'a*, Süleymaniye Ktp., Reşîd Efendi No: 1003.
- \_\_\_\_\_ *Şerh-i Divan-i Mesâbih*, Müst. Hamza Nurettin, H. 1128, Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt No: 1222.
- MEHMED FAHREDDİN, *Gülzâr-i Îrfân fî Zübde'i'l-Hakâyik-i ve'l-Beyân*, T.T.K. Ktp., Yazma Eserler No: 679.
- MÜSTAKÎMZÂDE, Süleyman Sa'deddin, *Mecelletü'n-Nisâb fî'n-Niseb ve'l-Künâ ve'l-Elkâb*, Süleymaniye Ktp., Halet Efendi No: 628.
- NEHCÎ, Mustafa, *Tuhfetü's-Sâlikîn ve Hediyyetü'l-Mütereşşidîn*, İstanbul B. B. Ktp., Osman Ergin Yazmaları No: 637.
- PARSÂ MUHAMMED DEDE, *Dîvân*, Nuriosmaniye Ktp., No: 4959.
- \_\_\_\_\_ *Dîvân*, Topkapı Sarayı Ktp., Hazine Kitapları No. 969.
- RÂMÎZ, Âdâb-i Zurefâ, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih No: 762.
- SAFAYÎ, *Tezkire-i Şuarâ*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi No: 2549.
- SAHÎH AHMED DEDE, *Mecmâatü'l-Tevârîhü'l-Mevleviyye*, Süleymaniye Ktp., Yaza ma Bağışlar No: 1462.
- SEYH ÖMER KARÎBÎ, *Dîvânçe*, Süleymaniye Ktp., Uşşâkî Tekkesi No: 245/2.

- ŞEHÎ MEHMED, *Vekâyi'l-Fuzalâ*, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi No: 2361.
- TUMAN, Nail, *Tuhfe-i Nailî*, M.E.B. Yayımlar Dairesi Başkanlığı Ktp., No: B. 870, 1949.
- VASSÂF, Hüseyin, *Sefîne-i Evlîyâ-ı Ebrâr*, I-V, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar No: 2305-2309.
- YAZİCİOĞLU MEHMED, *Meğâribu'z-Zaman*, Süleymaniye Ktp., Ayasofya No: 2081.
- ZÂTİ, Süleyman, *Miftâhu'l-Mesâil ve Misbâhu'l-Mehâil*, Süleymaniye Ktp. Haşim Paşa, No: 29.
- \_\_\_\_\_ *Şerh-i Kasîde-i Ferîde li-İsmail Hakkî*, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmûd Efendi No: 2746.

**C. Arşivler**

- BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ (BOA), HR. MKT., Dosya No: 31.
- BOA, İ. MVL., Dosya No: 171.
- BOA, İ. MVL., Dosya No: 186.
- BOA, İ. MVL., Dosya No: 206.
- BOA, İ. MVL., Dosya No: 446.
- BOA, İ. MVL., Dosya No: 98.
- BOA, İ.DH., Dosya No: 745.
- BOA, İ.MVL., Dosya No: 298.
- BOA, İD, 40348, (17 M 1265/1849).
- BOA, MD, No: 3160, s. 618-619.
- BOA, TD, No: 75, s. 9-36.
- KONYA MEVLÂNÂ MÜZESİ ARŞİVİ (KMMA), Dosya No: 65/5/1.
- KMMA, Dosya No: 65/5/2.
- KMMA, Dosya No: 65/5/3.
- KMMA Dosya No: 65/6.
- KMMA, Dosya No: 65/8.