

PAPER DETAILS

TITLE: Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve Kavâ'id-i Kirâ'at-i Fâtiha-i Serîf Adlı Risâlesi

AUTHORS: Mehmet ERGÜN

PAGES: 285-310

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1179712>

Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve *Kavâ'id-i Kırâ'at-i Fâtiha-i Şerîf* Adlı Risâlesi

Öz: Kur'an'daki yüz on dört süre içerisinde Fâtiha sûresinin ayrı bir önemi vardır. Bütün namazlarda okunması, onun özelliklerinden biridir. Bu yönyle Fâtiha sûresinin doğru okunması, namazın geçerli olması için gereklidir. Bu sebeple insanların Fâtiha sûresini doğru okumaları için çeşitli kitaplar yazılmıştır. Bunlardan biri de Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî tarafından yazılmış olan *Kavâ'id-i Kırâ'at-i Fâtiha-i Şerîf*adlı risâledir. Eserin müellifi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye tesadüf edilememiştir. Bu çalışmada hâlihazırda yazma hâlinde bulunan ilgili risâlenin transkripsiyon alfabesi ile neşri ve günümüz Türkçesi ile ifade edilmiş hâli istifadeye sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Fâtiha sûresi, tecvid, Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî, transkripsiyon.

**Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî and His Epistle Named
*Kavâ'id-i Qırâ'at-i Fâtiha-i Şerîf***

Abstract: The surah al-Fâtiha has a special significance within one hundred and fourteen surahs in the Qur'an. To be read in all prayers is one of its features. The correct reading of the surah of Fâtiha is necessary for the prayer to be valid. For this reason, various books have been written for people to read the surah of Fâtiha correctly. One of them is the book named *Kavâ'id-i Qırâ'at-i Fâtiha-i Şerîf*, written by Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî. We could not find any information about the author of the work. In this study, we aimed to present this book, which is a manuscript, to the benefit of today's people by writing and simplifying it with the transcription alphabet.

Keywords: Qiraat/reading, surah al-Fâtiha, tajweed, Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî, transcription.

Bu çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi tarafından (2019-048) desteklenmiştir.

MCBÜ İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, mehmet.ergun@cbu.edu.tr

ATIF: Ergün, Mehmet. "Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî ve *Kavâ'id-i Kırâ'at-i Fâtiha-i Şerîf* Adlı Risâlesi". *Tâkkîk İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* 3/1 (Haziran/June 2020): 285-310.

Geliş Tarihi: 11.04.2020 **Kabul Tarihi:** 01.05.2020 **DOI:** 10.5281/zenodo.3904510 **ORCID:** orcid.org/0000-0003-1036-3115

A. Araştırma ve Değerlendirme

Giriş

Tefsir tarihine baktığımızda özellikle XII. yüzyıldan itibaren Kur'ân'ın tamamı yerine belli bir sûrenin veya bir âyet/âyetler grubunun tefsirini konu alan eserlerin ağırlıklı olarak telif edildiğini görmekteyiz. Bunun ardından o döneme kadarki bilgi birikimi açısından Kur'ân'ın bütünüü içeren yeterli miktarda tefsirin yazılmış olması ve müelliflerin daha özel bir konuya deðinmek istemesi gibi etkenler bulunmaktadır.¹

İlim adamları müstakil süre/âyet tefsirlerini telif ederken üzerinde çalışacakları sûrenin belirlenmesinde bu sûrelerin/âyetlerin fazilet ve önemlerini esas almışlardır. Bu açıdan Fâtiha sûresinin ayrı bir özellik taşıdığı tartışılmaz bir gerçekktir. Daha Asr-ı Saâdet döneminde İranlıların Selmân-ı Fârisî'ye mektup yazarak Fâtiha'nın Farsçaya tercümesini istemeleri,² bu süre üzerinde çalışmanın daha o zamandan başladığını göstermektedir. Fâtiha sûresinin fazileti ve önemi hakkındaki rivâyetler de diğer sûrelere nazaran oldukça fazladır.³ Bunun yanı sıra insanlara tebliğ edilen mesajların özlü bir ifadesi olarak, Fâtiha'nın Kur'ân'ın hemen başında yer alıyor olması ise bu sûreye olan ilgi ve alakanın bir başka sebebi olarak karşımıza çıkar.⁴ Dahası Kur'ân-ı Kerîm'de “*And olsun ki biz sana tekrarlanan yedyi ve yüce Kur'ân'ı verdik*”⁵ buyurulmuş ve âayette geçen “*Seb'u'l-Mesâni*” ifadesi müfessirlerin çoğunuğu tarafından yedi âyetlik Fâtiha sûresi şeklinde anlaşılmıştır.⁶

1 Ahmet Faruk Güney, “Yazma İhlas Sûresi Tefsirleri Bibliyografyası”, *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 9/18 (2011), 275.

2 Şihâbüddîn Mahmûd b. Abdillâh el-Âlûsî, *Rûhu'l-me'ânî*, 16 cilt, thk. Alî Abdülbârî Atiyye (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmîyye, 1415), 6/365.

3 Buhârî, “Fezâ'ilü'l-Ķur'ân”, 9; Müslim, “Şalât”, 38, 40, 254.

4 Erhan Yetik, “Tasavvufi Açıdan Fatiha Tefsiri: İsmail Ankaravi'nin Futuhatı Ayniyesi Üzerine Bir Çalışma” *Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 8 (1996), 47.

5 el-Hicr 15/87.

6 Mukâtil b. Süleyman, *Tefsîru Muķâtil b. Süleymân*, thk. Abdullâh Muhammed Şehhâtêh (Beyrut: Dâru İhyâ'i-Türâs, 1423) 2/436; Muhammed b. Cerîr et-Taberî, *Câmi'u'l-beyân fi te'vîli'l-Ķur'ân*, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Beyrut: Müessesetür-Risâle, 1420/2000), 17/133-138; Ebû İshâk ez-Zeccâc, *Me'âni'l-Ķur'ân ve i'râbuhû*, thk. Abdülcelil Abduhu Şibli (Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1408/1988) 3/185.

Fâtiha sûresi, Allah'tan istemeyi, hamd etmeyi ve ibadet etmeyi öğreten, Kur'ân'ın anası ve hazine gibi anlamlara gelen bir sûredir.⁷ Fâtiha; açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak anlamındaki *feth* kökünden türemiş bir isim olup, hâtimenin ziddi olarak bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı ve giriş manalarında kullanılır.⁸

İncelediğimiz eser açısından Resûlullah'tan nakledilen, “*Fâtiha okumayan kimsenin namazı olmaz!*”⁹ ve “*Kim bir namaz kilar da onda Fâtihatü'l-Kitâb'ı okumazsa o namaz noksandır, noksandır, tamam değildir!*”¹⁰ şeklindeki hadisler sebebiyle namazlarda Fâtiha sûresini okumanın Hanefî mezhebine göre vâcip, diğer üç mezhebe göreysse farz kabul edilmesi,¹¹ bu sûrenin tam hakkını vermek suretiyle yanlışsız olarak okunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Fâtiha sûresinin namazlarda okunmasının hükmü ve hatalı okunması durumunda namazın bozulup bozulmayacağı ile ilgili hususlar, fıkıh kaynaklarında da yer almaktadır. Bunun dışında Fâtiha sûresinin kıraatını konu alan müstakil eserlerde ise harflerin mahrecinden çıkarılması, namazın bozulmasına sebep olan hataların neler olduğu, vakf ve ibtidâ kuralları, şeddeli harfleri telaffuz ederken sâkin harflerin tutulma süreleri gibi hususlara deðinilmiştir.

1. Fatiha Okuma Kuralları Konulu Eserler

Türkiye'deki yazma eser kütüphanelerinde Fâtiha sûresinin okuma kurallarıyla ilgili olarak kaleme alınan, bizim tespit edebildiğimiz eserler şunlardır:

- 1) *Risâletü'l-vâžîha fi şerhi tecvîdi'l-Fâtiha*: Ali b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Mergînânî (ö. 593/1197) tarafından Arapça yazılmış olan bu eserin Hızır b. Ali isimli bir müstensih tarafından 1122/1709 tarihinde istinsah edilen bir nüs-

7 Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullâh el-Beydâvî, *Envâru't-tenzîl ve esrâru't-te'vîl*, thk. Muhammed Abdurrahman el-Mar'âslî (Beyrut: Dâru İhyâ'i-Türâsi'l-Arabî, 1418), 1/25.

8 İsmail b. Hammâd el-Cevherî, “*fth*”, *es-Şîhâb tacü'l-lüga ve şîbâbu'l-'Arabîyye*, thk. Ahmed Abdülgefûr Attâr (Beyrut: Dâru'l-Îlmi li'l-Melâyîn, 1999), 1/389; Ebu'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, “*fth*”, *Lisânu'l-'Arab* (Beyrut: Dâru Sâdir, 1990), 2/538.

9 Buhârî, “*Şalât*”, 14; Müslim, “*Şalât*”, 34; İbn Mâce, “*İlkâmetüs-Şalât*”, 11; Tirmîzî, “*Şalât*”, 183.

10 Müslim, “*Şalât*”, 38, 41; Ebû Dâvûd, “*Şalât*”, 132, “*Tatavvu*”, 13; Tirmîzî, “*Şalât*”, 116, 166.

11 Ebu'l-Velîd Muhammed b. Ahmed İbn Rûşd, *Bidâyetü'l-müctebid ve nihâyetü'l-mukteşid* (Kahire: Daru'l-Hadîs, 1425/2004), 1/135-136.

hası, Ankara Milli Kütüphane'deki Adana İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu 01 Hk 731/10 numaralı demirbaşa kayıtlıdır.

2) *Serbu Kaşîdeti'l-Vâzîha fî tecvîdi'l-Fâtîha*: Bu eser, Burhânüddîn Ebû İshâk İbrâhim b. Ömer b. İbrâhim b. Halîl el-Câ'berî (ö. 732/1332) tarafından Arapça yazılmış olan 22 beyitlik *el-Vâzîha fî tecvîdi'l-Fâtîha* adlı manzumenin şerhidir. Kütüphane kayıtlarında sadece manzume sahibi olan el-Câ'berî'nin adı yer alıyor olup, şârihin kim olduğu ise bilinmemektedir. Fâtîha sûresini okuma kurallarıyla ilgili eserler arasında nüshası en fazla olan eserin de bu şerh olduğunu görmekteyiz. Eserin tespit edilen nüshalarını şöyle sıralayabiliriz:

- a. Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 45 Hk 8037/4.
- b. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi, nr. 07 El 2562/3.
- c. Milli Kütüphane, Ankara Samsun İl Halk Kütüphanesi, nr. 55 Hk 125/2. Bu nüsha 1020/1611 tarihinde Ömer b. Mehmed tarafından istinsah edilmiştir.
- d. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa, nr. 34 Fa 1235/2.
- e. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Hâfız Ahmed Paşa, nr. 34 Ha 3/3.
- f. Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi, nr. 42 Yu 53/5.

3) *Kaşîdetü'l-Fâtîha fî tecvîdi'l-Fâtîha*: Ebû Yahyâ Şemsüddîn Muhammed b. Mahmûd b. Muhammed es-Semerkandî (ö. 780/1378) tarafından kaleme alınan bu eser, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 42 Kon 4819/5 numaralı demirbaşa kayıtlıdır.

4) *Risâle beyâni vücûhi kırâ'ati evveli'l-Fâtîha 'inde İbn Keşîr*: Türkçe kaleme alınmış olan bu eserin müellifi ve yazım tarihi bilinmemektedir. Eser, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 21 Hk 294/3 numaralı demirbaşa kayıtlıdır.

5) *Risâle fî tecvîdi'l-Fâtîha*: Arapça olan bu eserin müellifi ve yazım tarihi bilinmemektedir. Tespit edilen nüshası, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nin Isparta Şarkikaraağaç İlçe Halk Kütüphanesi koleksiyonunda, 32 Şarkı 80 numaralı demirbaşa kayıtlıdır.

6) *Risâle fî kırâ'ati sûreti'l-Fâtîha*: Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi 05 Ba 392/4 numarada kayıtlı olan bu eser Arapça olup eserin müellifi bilinmemektedir.

7) *Makâşîdu'n-nâsiha fî tecvîdi'l-Fâtihâ*: Dili Arapça olan bu eserin müellifi bilinmemektedir. Tespit edilen nüsha Atîf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi 34 Atf 47/11 numaralı demirbaşa kayıtlıdır.

8) *Fâtihâ'nın Okunmasına Dair Bir Risâle*: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 42 Kon 790/1 numaralı demirbaşa kayıtlı olan bu eserin müellifi bilinmemektedir.

9) *el-Haṭâ'u fi'l-Kur'ân min sûreti'l-Fâtihâ*: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 42 Kon 859/6 numarada kayıtlı bulunan eserin müellifi bilinmemektedir.

10) *Kavâ'idu Fâtihâ*: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 42 Kon 3217/5 numarada kayıtlı olan eserin müellifi bilinmemektedir.

11) *Kavâ'id-i Kirâ'at-i Fâtihâ-i Şerîf*: Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi 45 Hk 6176/2 numarada kayıtlı olup, bu çalışmada neşredilen Türkçe eserdir. Kütüphane kayıtlarında müellifinin adı belirtilmemekle birlikte eserin sonunda 28 Cemâziyelevvel 1192 (24 Haziran 1778) tarihinde Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî tarafından yazılmış olduğu bilgisi yer almaktadır. İlgili katalogda nüshanın fizikî özellikleri hakkında şu bilgiler verilmektedir:

Ölçü : 120 x 180 ; 62 x 130 mm

Yaprak : 23a-27b

Satır : 17

Yazı Türü : Harekeli nesih, söz başları kırmızı

Kağıt : Kağıtlar nohut rengi ve rutubet lekeli, ayrıca filigranlı

Cilt : Çehârkûşe, koyu vişne rengi meşin, üstü aşınmış ve rutubet lekeli, ebru kağıt kaplı mukavva cilt

2. Risalenin İçeriği ve Neşirde İzlenen Yöntem

Yaptığımız araştırmalar neticesinde eserin müellifi olan Küçük Hâfız b. Muhammed es-Selânikî hakkında herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Kaynaklarda 1141/1738 tarihinden sonra vefat ettiği bilinen ve *Nüzhetü'l-üşşâk* ile *Şerîh-i Kaşide-i Rüsûhî* adlı eserlerin sahibi olan Küçük Hâfız Mustafa Efendi adlı bir kişiden bahsedilmekte ise de bu kişinin hayatı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Müellif, Türkçe olarak kaleme aldığı bu eserinde anadili Arapça olmayan Müslüman-Türk halkının, İslam dinindeki en önemli günlük ibadet durumundaki namazın ayrılmaz bir parçası olan Fâtiha sûresini okurken düştüğü veya düşebileceği hataları elli yedi madde hâlinde sıralamıştır.

Eser dâhilinde az da olsa faydalanan kaynakların isimlerinin zikredildiği görülür. Biz bu kaynaklardan ulaşabildiklerimizi dipnot olarak belirttik. Bununla beraber eserde ismi zikredilen, ancak bizim ulaşamadığımız bazı refranslar da söz konusudur. Mesela bir yerde İmam Mansûr-ı Irâkî adlı bir kişinin görüşü, eser ismi verilmeksiz aktarılmış olup, yaptığımız araştırmalarda böyle bir kişi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşlamamıştır. Bunun yanı sıra fıkıh disiplinine ait *Kitâb-ı Menâkîb* adlı bir eserden de alıntı yapılmasına rağmen bu kitabı da tam olarak tespit edemedik.

Bu malumat azlığına rağmen Fâtiha sûresini okuma kurallarını konu alan yazma bir eserin yazma eserler kütüphanelerinin kataloglarında bir isim olarak kalmayıp günümüz insanının istifadesine sunulması gerektiğini düşünerek bu çalışmayı yapmayı uygun gördük. Temennimiz, bir başka araştırmacı tarafından bizim ulaşamadığımız bilgilerin ikmal edilmesi yönündedir.

Son olarak, elimizde tek nüshası bulunan bu eseri neşrederken takip ettiğimiz yönteme dair de kısa bir notu burada belirtmemiz yerinde olacaktır. Elimizdeki nüsha, tamlayan ekinin kesreyle kullanımının oturduğu kabul edilen bir döneme ait olduğundan, metinde kimi zaman “-nun/-nün” şeklinde yuvarlak ve kimi zamansa “-nın/-nin” şeklinde düz olarak harekelenen tamlayan eklerinin hepsi düz olarak yazıya geçirilmiş, aynı şekilde bazen “-dur/-dür” bazense “-dır/-dir” şeklinde harekelenen ek fil yazımlarında da yine düz sesiler tercih edilerek bir imlâ birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Öte yandan metinde, özellikle de terkip ibarelerinde yer alan birtakım harekeleme hataları da göz ardı edilmiş, çeviriyeziya doğru ibare geçirilerek bu hususta herhangi ilave bir açıklamaya gerek görülmemiştir.

قواعِدِ قِاعَةِ فَاتِحَةِ شَرِيفِ بِيَانِتَهُ دُرْمَا
 يلَكْ كَرْكَرِكَ أَعْمَدَ قَرَاءُ سَبِيعَةَ حَمْمَمَ اللَّهُ تَعَالَى
 بِسْوَرْ مُشَلَّدِرْ هَرِيمَ سُورَةَ فَاتِحَةَ أَوْ قُرْدَقَدَهُ
 الَّتِي يَدِي بَرَدَهُ رِغَایَتَهُ اِيدَوبُ كُورَدَهُ كُوزَدَهُ
 هَرِيمَنِي كَنَدِي تَخْنِجَنَدَهُ أَدَاهِيَدَرْسَهُ فَاتِحَةَ
 دُرْسَتَهُ وَقُسْتَهُ لَوْرِسِيمَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 دِيدَكَنَهُ بَايِعَتِسَمَلَهُ بَايِقَيَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ دِيدَكَهُ
 دُوَلَّهُ دِمَيَهُ وَالْحَمْدُ دِيدَكَهُ دَالِلَهُ خَرَكَسَبَينَ
 صَعِيفَهُ دِيهُ يَنَهُ دِيدَكَهُ لَامَكَ كَسْرِسَيَانَ شَدَّهُ
 دِيهُ وَلَفِظُ الْحَمْدُ أَوْ زَرِينَهُ وَقَفَائِيَهُ وَسَكَهُ
 حَدَّهُ زَايَهُ صَاحِيَهُ تَيَسِيَهُ يَدَرِكَهُ بَنَ استَهَكَهُ
 سُلَوَالِيَهُ أَيْلَدَمَ حَلَقَهُ اِيدَرَهُ سُورَةَ فَاتِحَةَ دَهُ
 بِنَجَهُ يَرَدَهُ شَيْطَانُهُ أَدَيُهُ وَارِدَرُهُ لَكَبِي وَهِرَهُ
 كَبِي كَنَعَ كَبِي كَسَنَ كَبِي بُوُ وَاقِعُ مِدَنِ دِيمُ •
 بِسْوَرَهُ لَكَرَهُ سُورَةَ فَاتِحَةَ دَهُ هَرِسْسَطَانَهُ دَيِ
 يَوْهَرَهُ لَأَيْوَهَجَهُ دِكَلَرَهُ كَهُ أَوْلَهُ وَخَلَقَهُ دِيدَهُ
 رِوَايَتُ صَحَيْحٍ دِيكَلَهُ رَمَاهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ بَعْدَا

جَانَرْمَ جَانَرْمَ دَرْدَرْمَ دَرْمَانَ مَعِنِي قُرْنَ
كَهْمَنَهْ أَيْمَانَ هَرْقَتَيْإِيقَانَ اُلُوبَهْ بَحْلَيَه
قُرْنَانَ قُرْنَانَ فُكَّا يَحْمَنَهْ دَرْبُزَهَانَ
قُرْنَانَ فُكَّا يَحْمَنَهْ دَرْسَبِيلَهَانَجَانَه
تَمَتُ الْكِتَابُ يَعْوَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْفَاتُ
يَنِدِي أَصْنَعَعَيْأَعْبَادَ كَوْجَنَه
حَافِظَا بْنَ مُحَمَّدَ اِسْلَامِي
فِي تَوْمَ النَّاهِيَنَ وَالْعَشِيرَنَ
فِي شَرِحِ حَادِي الْأَوَّلِ
لِسَنَةِ اِثْنَا وَ
تِسْعَيَنَه
وَهِيَكَه
وَكَه
كَه

Eserin bitiş bölümü, 27^b.

B. Çeviriyatı

[22b] / Қavā‘id-i Қırā’at-i Fātiha-i Şerīf Beyānındadır

Bilmek gerekdir ki e’imme-i қurrā-i seb’ā *rahimehumullāhu te’ālā* buyurmuşlardır: “Her kim süre-i Fātiha’yı okuduğda elli yedi yerde rī‘āyet edüp gözede gözede her birini kendi mahrecinden edā ederse Fātiha’yı dürüst okumış olur.”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dēdikde bā-i besmeleyi pā okumaya.

dēdikde **دُلَّهُ الْحَمْدُ** dēmeye, ve **دُلَّهُ الْحَمْدُ** dēdikde **دَالٌ لَّهُ** dēmeye, **لَامٌ لَّهُ** dēdikde kesresini şedidce dēye ve lafz-1 **أَلْحَمْدُ** üzerine vakf etmeye ve sekteden һazer ede. Şāhib-i *Tefsīr* eydür ki; “Ben üstādımdan su’āl eyledim; һalk eydüler, süre-i Fātiha’da nice yerde şeytān adı vardır; **ذُلْلٰى** gibi ve **هَرَبٌ** gibi, **كَنْسٌ** gibi. Bu vāki‘ midir dēdim. Buyurdılar ki; süre-i Fātiha’da hīç şeytān adı yokdur, lāyık dahi degildir ki ola. Ve һalķuñ dēdikleri rivāyet şahīh degildir.” Ammā Şeyhū'l-islām Ebu'l-L-Leys, *Zelletü'l-kārī* adlu kitābında buyurmuş ki; “Eger bir kelimeniñ āhirin kelime-i āhireniñ evveline ulaştırsa namazı bāṭil olur. Bunuñ misli Kur’ān’da çokdur, iħtirāz lāzımdir. Misāli; **وَمَنْ لَوْمَةَ لَا تَمْ** dēdikde hemze edüp dēmeye, **أَسْوَءُ قُشْحَنْ** dēdikde hemze edüp dēmeye, **إِمْرَأَ سَوْءٍ** dēdikde hemze edüp dēmeye, **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ** dēdikde hemzesi niñ za’ifce dēye, **نَوْنُ نَصْرُ اللَّهِ** inī қavice dēye ki kelimeler birbirinde ayrılın.” Dahi bu nuñ gibi yererde bir kelimeniñ āhirin bir kelime evveline ulaştırmaya; hattā ‘ulemā ittifāk eylemişler; “Eger bir kimesne **كَافٌ إِيَّاكَ** inī ina ulaştırsa ve teşdīd ile okusa namazı bāṭil olur” dēmişler. Pes gerekdir ki **هَرَبٌ رَّبٌ اللَّهِ** dēdikde **هَرَبٌ** dēmeye, **هَا رَا** inī kesresini za’ifce dēye, **رَا** inī fethasını қavice telaffuz eyleye ve dahi **لَهُ** ismini rūşence söyleye, gāliz söylemeye. Ve dahi **لَهُ رَبٌ** inī ve **رَبٌ** / teşdīdinde mübālağa eyleye. Ve dahi **لَهُ** lafziniñ üzerine vakf ve sekte etmeye. Ve **عِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** inī ina һareke vērdikde ғunnededen şakınmak gerekdir.

Ve dahi **أَلَّرَّحَمِ الرَّحِيمِ** edası zamānında **مُ’iniñ** һarekesini ғunnededen şakınmak gerekdir ve **رَا**’larıñ teşdīdinde ziyāde mübālağa etmemek gerekdir, tā nice **رَا**’lar dēnilmiş olmaya, nitekim zamāne қavmi һarf-i müşeddediñ ba’zısı

teşdîde ol kadar mübâlağa éderler ki nice hârfler ziyâde olur. Onuñ sebebi oldur ki teşdidiñ ve meddiñ haddini ve mikdârını bilmediklerindendir. Ammâ teşdidiñ haddi oldur ki bir hârfi bir hârfiñ içine köyup evvelki hârfüñ bedeline hârf-i sâniyeye bir şedde vârmekdir, ya'ñı hârf-i sâniyede iki hârf mikdârı añañmadır. Ve dahî ķurrâlar buyurmışlardır ki وَاحْذَرُوا الْأَتْكَاءَ عَلَى الْمُشَدّدِ ya'ñı müşeddediñ teşdîdinde mübâlağa eylemekden nehy eylemişlerdir. Ve dahî medleri çekdikde *lekezât*'dan nehy olunmışdır. *Lekezât* / dêyü neye dérler? Cevâb: Medleri çekerken boğazı birbirine urup terennüm eylemege dérler. Ve dahî *Zelletü'l-kârî* adlu kitâbında getürmiş ki; "Teşdidiñ terkiyle namâz bâtil olur; meger ol teşdîd ola ki lâm-1 ta'rîfden bedel ola, anıñ terkiyle namâz bâtil olmaz. Misâl; آنَا أَلَّا مَلِكٌ يَوْمَ لِمْ'a idgâm olunur ve idgâm olundugunda aślâ ma'nâya hâlel gelmez. Ammâ teşdîdüñ terki câ'iz olmayan yerde teşdîde ziyâde mübâlağa eyleyüp hâddin hîfz eyleye."

[24a]

Ve dahî كَيْوُمْ مَالِكِ يَوْمَ كَافِ dêdikde dêmeye, tâ ki كَيْوُمْ olmaya ve lafzınıñ üzerine sekte eylemeye. Ve dahî كَيْوُمْ الدِّينِ دَالِ يَوْمَ الدِّينِ dêdikde gunneden şakına, ya'ñı hârekесini açık dêye, واو' in sükûnunu tîzce dêye, tâ ki bir med hâşıl olmaya. Sözümüz hemân bu kelimeye degildir, cümle sâkinleri bu üslüb / üzere tîzce edâ oluna. Ve dahî دَالِ يَوْمَ الدِّينِ نُونْ يَوْمَ الدِّينِ نُونْ üzerine vakf eyledikde revm icrâ eyleye. Revm dêyü hârekeyi taleb éderken âvâzı za'if peydâ eylemeye dérler.

[24b]

Ve dahî إِيَّاكَ niñ elifine hâreke vârdüğü zamânda gunneden şakına ve diliñ ucunu dimâg cânibine iletmeye, zîrâ hemze rûşen edâ olunmuş olmaz. Ve dahî إِيَّاكَ 'ya hâreke vârdüğü zamânda gunneden hâzer eyleye, teşdidi كَعْبُدُ كَافِ de mübâlağa eylemeye, belki mülâyimce okuya. Ve dahî كَعْبُدُ كَافِ dêmeye, teşbih gibi olmaya; meselâ إِيَّاكَ niñ كَافِ'ında hârekesi za'ifce dêyüp تَعْبُدُ نُونْ in hârekesi niñ kâvîce dêye ve dahî واو' إِيَّاكَ niñ hârekelerini güşâdece dêye, ki hârfler kendi mahrecinden edâ olunmuş ola. Ve dahî كَنْسَتَعِينِ كَافِ إِيَّاكَ niñ hârekelerini za'ifce dêyüp تَعْبُدُ نُونْ ina hârekelerini güşâdece dêye, tâ kim كَنْسْ olmaya. / Ve dahî تَسْتَعِينِ تَسْتَعِينِ in'niñ açaçk dêye ve dahî Kur'an-1 'Azîm'de her ne yerde ki sâkin gele ve ba'dehû تَسْتَعِينِ تَسْتَعِينِ 'yi güşâde dêmek lazımdır, tâ kim دَالِ سِينِ olmaya. Ve dahî عِينِ نُونْ hârekelerin vârmekde gunneden hâzer eyleye. Ve dahî ve âhîrki نُونْ in hârekelerini vârdıkde işmâm eyleye. İşmâm dêyü dudaqlar

[25a]

deprenmekdir. Bir şavt olmamak ile pes işmāmī, a'mā olan fehm eylemez. Ve işmāmīn edası böyle olur ki diliñ ucunu **نون**'ıñ mahrecine köyup andan şoñra iki dudakları ile i'rāba işāret eylemekdir.

Ve dahı **إِهْدِنَا** niñ hemzesine häreke vërdüğü zaman çeñeyi tutmak gerekdir; ve ağzını açmaya ve gunneden hazer eyleye. Ve **إِهْدِنَا**'yı şöyle edā eylemek gerekdir ki edā éden kimesnenin göbegi häreket eyleye ve dahı **نون إِهْدِنَا** niñına häreke vërdüğü zaman gunneden hazer eyleye ve işiden kimesne bile ki eliflidir. Misali;

[25b] **صَاد** / **وَدَعُوا اللَّهَ** gibi. Ve dahı **صَاد** in'iñ teşdīdinde mübalağa eylemeye ve dahı **سِين** / **طَا** gibi. Ve dahı bu edāda **صَاد** okusa cā'izdir. Ve dahı tā-i müstakīmi **طَا** okumaya ve härekesin güşade eyleye. Ve dahı **صِرَاطٍ** da teşdīd getürmeye ve dahı **طَا** in'iñ okumaya. Ve dahı **الَّذِينَ لَمْ** niñ teşdīdinde mübalağayı az eyleye.

Ve dahı **أَنْعَمْتَ** niñ hemzesini bir hoşça edā eyleye mahrecinden ve dahı **عَيْنٌ**'a häreket vërmeye hazer eyleye ve **عَيْنٌ**'de **أَنْعَمْتَ** kendi mahrecinden edā eyleye ki boğazın açık tuta. Ve dahı **تَعَلَّيْهِمْ** dêmeye, pes häreke-i tā'yı za'ifce deyüp **عَلَيْهِمْ** in'iñ härekesi ile kavice déye ve dahı **عَلَيْهِمْ** üzerine vakf eylemeye, zīrā İmām Secāvendī böyle buyurmuşlar ki **عَلَيْهِمْ** üzerine vakf yokdur. Ammā İmām Mansūr-ı 'Irākī, 'ilm-i Kur'an'da cümleden ileridir, eyitmişler ki **عَلَيْهِمْ** üzerine vakfı cā'iz görmiştir. Ve dahı lafz-ı / **غَيْرٌ** in'iñ fethasın beyān edüp **يَا**'sının sükünumunu bir hoşça ri'ayet eyleye, tā kim *imāle* olmaya. Ve dahı **مِيمٌ** / **مَغْضُوبٌ** in'iñ härekesini vërmekde gunneden hazer eyleye ve dahı **غَيْنٌ** in'iñ sükünumunu sur'at üzere tögrü edā eyleye ve dahı **ضَادٌ** kendi mahrecinden söyleye; **ذَالٌ** / **ظَالٌ** dan hazer eyleye, zīrā ekser e'imme namazı bātil olur demişler. Ve fiķh-ı şerîfde *Kitāb-ı Menākib*'da getürmişdir ki; bir kimesne **ضَادٌ** / **ظَالٌ** ya teşbih okusa elbetde namazı bātil olur. Ve dahı **بِعَلَيْهِمْ** / **بِعَلَيْهِمْ** in'iñ härekesini kavice déye ve dahı **عَلَيْهِمْ** / **عَلَيْهِمْ** in'iñ sükünumunu tögrü okuya. Ve dahı **وَلَا الضَّالِّينَ** / **وَلَا الضَّالِّينَ** in'iñ kendi mahrecinden bir hoşça edā eyleye, ya'nī mīm-i sākini **وَلَا** / **وَلَا** a idgām eylemeye; iżhār-ı şefevidir, idgāmdan hazer eyleye. Ve dahı **وَلَا الضَّالِّينَ** / **وَلَا الضَّالِّينَ** in'iñ teşdīdinde mübalağa eylemeye, / ammā meddiniñ çekmesinde mübalağa eyleye, zīrā muħakkikler yanında bu med dört elif miķdārincadır, nitekim yukarıda beyān olundı. Ve dahı **وَلَا الضَّالِّينَ** / **وَلَا الضَّالِّينَ** in'iñ mahrecine köyup **يَا** üzerine med eyleye. Ve dahı sûre-i Fātiha'da iki yerde vakf vardır; birisi

يَوْمُ الدِّينِ نَسْتَعِينُ ve birisi نَسْتَعِينُdur. Ve bu usûl, ki vaşl ve vakf ve ķat̄' ve med ve teşdîd, ki beyân olundı, yalnız Fâtiha'ya mahşüs degildir; Kur'ân-ı 'Azîm'de cemî' yerde bu üslûb üzere okuna.

Ve dahî her kim ki Kur'ân-ı 'Azîm'i bu zîkr olunan ķavâ'id ile okumağa ķâdir ise imâmet eyleye, nice hâvf ile. Ve kim ki böyle żabt̄-ı ķavâ'id ile okumağa ķâdir olmasa onuñ üzerine vâcibdir ki kendi namâzı nice endîşe ile edâ edebile, ve imâmet emr-i 'azîmdir, 'uhdesine almaya.

*Ve'l-ḥamdu lillāhi Rabbī'l-ālemīn ve's-ṣalātu ve's-selāmu 'alā seyyidinā
Muḥammedin ve ālibī ve ṣahibihī ecma'īn.*

Beyt: Kullara fermân / cânلara cânân / Derdlere dermân ma'nî-i Kur'ân [27a]
// Hem bize īmân hem ķatı īkân / Olupdur cümleye fermân-ı Kur'ân // Anıñ içindedir burhân-ı Kur'ân / Anıñ içindedir sebîl-i bâg-ı cânân

*Temmetü'l-kitâb bi-'avnillâhi'l-Meliki'l-Vehhâb, min yedi eż'afî'l-'ibâd, Kü-
çük Hâfız bin Muhammed es-Selânikî fî yevmi's-ṣâmin ve'l-'îşrîn fî şebri Cemâzi-
ye'l-evvel sene işnâ ve tis'în ve mi'e ve elf.*

C. Günümüz Türkçesi

Fâtiha Sûresini Okuma Kuralları

Bilinmesi gereklidir ki yedi kîraat imamı¹ –Allah onlara rahmet eylesin– “Fâtiha sûresini okuyacak kişi ancak elli yedi yerde kuralları gözetir ve harflerin her birini kendi mahrecinden çıkarırsa Fâtiha sûresini doğru okumuş olur” demişlerdir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱)

1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ derken besmelenin başındaki b harfini p şeklinde okumamalıdır.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲)

2. الْحَمْدُ لِلَّهِ derken kelimesinin sonundaki د harfi ile sonrasında لِلَّهِ ke- limesini birleştirerek دُلِلَهِ dememelidir.
3. الْحَمْدُ derken د harfinin harekesini hafifçe söylememelidir.
4. لِلَّهِ derken ل harfinin kesresini şiddetli bir şekilde söylememelidir.
5. الْحَمْدُ dedikten sonra durmamalı ve burada sesini kesmemeye dikkat etmelidir. *Tefsîr*² kitabı'nın yazarı³ şöyle demektedir: “Ben hocama, halk Fâtiha

1 Kîraat: “Kur’ân kelimelerinin nasıl okunacağını ve râvilerine nispet etmek suretiyle bu kelimeler üzerindeki farklı okunuşları konu edinen bir ilimdir.” Şemsüddîn Ebû'l-Hayr Îbnü'l-Cezerî, *Müncidü'l-mukri'in ve mürşidi't-tâlibîn* (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1420/1999), 9. Yedi kîraat imamı, kronolojik sıraya göre şunlardır: 1. Abdullâh b. Âmir el-Yahsubî (ö. 118/736), 2. Ebû Ma'bed Abdullâh b. Kesîr (ö. 120/738), 3. Âsim b. Behdele (ö. 127/745), 4. Ebû Amr b. Alâ el-Basrî (ö. 154/771), 5. Hamza b. Habîb (ö. 156/773), 6. Nâfi' b. Abdurrahman el-Leysî (ö. 169/785), 7. Ali b. Hamza el-Kisâî (ö. 189/805).

2 Eserin tam adı şöyledir: *et-Tefsîr fî kîrâ'ati's-seb'i*. Ebû Amr ed-Dâni'nin yedi kîraat ile ilgili eserlerinden.

3 Ebû Amr Osmân b. Saîd b. Osmân ed-Dâni (371-444/981-1053). Endülüslü kîraat âlimi. Geniş bilgi için bk. Abdurrahman Çetin, *Endülüslü Alîm Ebû Amred Ed-Dâni ve Kîraat İlmindeki Yeri* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015).

sûresinde pek çok yerde şeytanın **دُلْلُهِرَبْ كَنْسْ كَعْ كَنْسْ** gibi isimlerinin olduğunu söylüyorlar,⁴ bu gerçek midir, diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: Fâtiha sûresinde şeytanın hiçbir adı geçmemektedir. Hem şeytanın isimleri Kur'ân'da zikredilmeye layık olmadığı hâlde bu denilen nasıl olur? Halkın bu konuda söyleditiği rivâyet de sahîh değildir.”⁵ Ancak Şeyhu'l-İslâm Ebu'l-Leys⁶, *Zelletü'l-kârî*⁷ adlı kitabında şöyle demiştir: “Bir kimse şayet bir kelimenin son harfini, sonrasında gelen kelimenin baş tarafına bitiştirek okursa namazı geçersiz olur.⁸ Kur'ân'da bunun örneği çok olduğu için dikkatli olmak gereklidir. Örneğin; **وَمَنْ يُوقَ شَحَّ** demeli,⁹ **أَسْوَءِ امْرَءَ سَوْءٍ**¹⁰ âyetini okurken hemzeyi sonraki kelimeye birleştirerek **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَ**¹¹ diye okumamalı,¹² âyetini okurken **أَنْصُرُ اللَّهِ** dememeli ve kelimeleri birbirinden ayırmak için **نَصْرُ اللَّهِ** kelimesindeki hemzeyi zayıfça söyleyip kelimesinin başındaki harfini ise vurgulayarak söylemeliidir.” Aynı şekilde başka yerlerde de bir kelimenin son harfini sonraki kelimenin başıyla birleştirmemek gerektiği konusunda âlimler ittifak etmişler ve “Eğer bir kimse **إِيَّاكَ** kelimesindeki harfini **تَسْتَعِينُ** kelimesinin başındaki **نَ** harfine bitiştirek ve vurgulayarak **كَنْسْتَعِينُ** şeklinde okursa namazı geçersiz olur” demişlerdir.

4 Yaptığımız araştırmalar sonucunda ed-Dânî'nin *et-Teyşîr* adlı kitabında böyle bir bilgiye rastlayamadık. Bununla beraber Muhammed Kâzım el-Yezdî'nin (ö. 1337/1919) *el-'Urvetü'l-vüskâ* adlı kitabında, kelimelerin okunurken birbirinden ayrılması gerektiği, bitiştirerek okunduğu takdirde ise yeni kelimelerin ortaya çıkabileceği konusuna deðinilerek bu hususta dikkatli olunması gerektiği ifade edilmektedir. Muhammed Kâzım el-Yezdî, *el-'Urvetü'l-vüskâ*, ta'lîk: Alî el-Hüseyînî es-Sîstânî (Beyrut: Dâru'l-Müerrihi'l-Arabî, 2007), 2/136.

5 Fâtiha sûresindeki kelimelerin bitiştirilerek okunması sonucu ortaya çıkan bu kelimelerin şeytanın isimlerinden olduğu yönündeki rivayete <https://www.tebyan.net/QuranIndex.aspx?pid=309400> sitesinde rastladık (Erişim 19 Şubat 2020).

6 Ebu'l-Leys el-Muharrem b. Muhammed ez-Zîlî (ö. 1010/1601'den sonra)

7 *Zelletü'l-kârî bi-'inâyeti'r-Rabbi'l-Bârî*. Kur'ân okurken yapılan i'râb hataları ile harf ve kelime yanlışlarından bahsedeen bir eserdir. Yazma nüshası Millî Kütüphane 2820/4 numarada kayıtlı olan eser, Ömer Yûsuf Abdülgeçit Hemedân tarafından tâhakkîl olarak neşredilmiştir (Amman: Cem'iyyetü'l-Muhâfaza ale'l-Kur'âni'l-Kerîm, 2018).

8 Ebu'l-Leys el-Muharrem b. Muhammed ez-Zîlî, *Zelletü'l-kârî bi-'inâyeti'r-Rabbi'l-Bârî* (Ankara: Millî Kütüphane, 2820/4), 80a.

9 el-Hâşr 59/9.

10 Meryem 19/28.

11 el-Mâide 5/54.

12 en-Nasr 110/1.

6. Aynı şekilde **لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** derken **هِرَبٌ** dememeli; **هِرَبٌ** harfinin kesresini zayıfça, **ر** harfinin fethasını ise kuvvetlice söylemelidir.
7. Ayrıca **لِلَّهِ** ismini kaba olarak değil, bilakis açıkça söylemeli ve **رَبُّ** ile **لِلَّهِ** kelimelerinin vurgulamalarını da kuvvetlice yapmalıdır.
8. Bunun yanı sıra **لِلَّهِ** lafzının üzerinde *vakf*¹³ veya *sekte*¹⁴ yapmamalıdır.
9. **رَبُّ الْعَالَمِينَ** ifadesindeki **ع** harfinin harekesini okurken de *gunne*¹⁵ yapmaktan sakınmalıdır.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۳)

10. **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** kelimelerini söyleyerken **الرَّحْمَنِ** kelimesindeki **ر** harfinin harekesinde *gunne* yapmaktan kaçınmalıdır.
11. Yine bu kelimelerdeki **ر** harflerinin şeddelerini söyleyerken, olduğundan fazla **ر** harfi telaffuz etmemek için aşırıya kaçmamalıdır. Nitekim günümüz insanları şeddeli harfleri söyleyerken vurguda o kadar aşırıya kaçarlar ki okunan harflerin sayısı fazlalaşmış olur. Bunun sebebi de halkın şddenin ve meddin sınırı ile miktarını bilmemeleridir. Bir harfi şeddeli okumanın sınırı, aynı türden bir harfin diğer harfin içine katılıp birinci harfin yerine ikinci harfin üzerine şedde işaretini konulmasıdır, yani ikinci harfin iki harf yerine geçeceği anlamına gelmektedir. Bu konuda kıraat âlimleri **وَاحْذَرُوا الْأَنْكَاءَ عَلَى الْمُشَدَّدِ** yani “Şeddeli harfin üzerine aşırı vurgu yapmaktan sakının” şeklinde uyarıcı bulunmuşlardır. Aynı şekilde medleri, yani uzatılarak okunması gereken harfleri çekerken *lekezât*'tan, yani boğazı birbirine vurup titretmekten de sakındırmışlardır. Ebu'l-Leys, bu konuya ilgili olarak *Zelletü'l-kârî* adlı kitabında şöyle demektedir: “Şddenin terk edilmesi hâlinde namaz

13 Vakf, durmak anlamına gelir. Okumaya tekrar başlamak üzere nefesle birlikte sesin de kesilmesi demektir. Geniş bilgi için bk. Şemsüddin Ebu'l-Hayr İbnü'l-Cezerî, *en-Nesr fi'l-kırâ'ati'l-'aşr*, thk. Ali Muhammed ed-Dibâ' (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmîyye, ts.), 1/240.

14 Sekte, nefes almadan sesin kesilmesi demektir. Bu esnada ses bir elif miktarı kadar kesilir ve nefes almadan tekrar okumaya devam edilir. İbnü'l-Cezerî, *en-Nesr*, 1/240.

15 Gunne, sesi genizden (burundan) söylemek, burnundan çıkarır gibi okumak ve genizden gelen ses anımlarına gelmektedir. Abdülfettâh b. es-Seyyid 'Acemî, *Hidayetü'l-kârî ilâ tecvîdi Kelâmi'l-Bârî* (Medine: Mektebetü Taybe, ts.), 1/177.

geçersiz olur; ancak **اَكْتَابُ اللّٰهِ اَكْلَمُ** gibi *lâm-i ta’riften*¹⁶ sonra *idğâm-i şemsiyye*¹⁷ harflerinden birinin gelmesi sebebiyle konulan şeddenin terkiyle namaz bozulmaz. *İdğâm-i şemsiyye* harfleri on dört tanedir.¹⁸ Bunlar, isimlerin başına gelen **الْ** takısındaki **جْ**’a idğâm olunur ve idğâm olunduğunda asla manayı bozmaz. Ancak şeddenin terkinin câiz olmadığı yerlerde şeddeye gereğinden fazla vurgu yapmak suretiyle sınırı aşmamak gereklidir.”¹⁹

مَالِكٍ يَوْمَ الدِّينِ (٤)

12. **كِيَوْمٌ** derken **مَالِكٍ يَوْمٍ** de memelidir. Bunun için **ك** harfinin harekesini zayıfça söyleyip **ي** harfinin harekesini vurgulu söylemeli ve sekte yapmamalıdır.
 13. Ayrıca **يَوْمَ الدِّينِ** derken gunne yapmaktan sakınmalı, burada bir med oluşmaması için **ي** harfinin harekesini açık olarak, **و** harfinin sükûnunu ise süratlice söylemelidir. Bu konudaki uyarımız sadece bu kelimeye has değildir, bütün sâkin (cezmi) harfler bu şekilde süratlice okunmalıdır.
 14. **الدِّينِ** kelimesindeki **د** harfinin harekesi açık olarak söylemeliidir.
 15. **يَوْمَ الدِّينِ** ibaresi üzerinde durulduğu zaman, sondaki **ن** harfinde *revm* yapılmalıdır. *RevM*; bir harekenin varlığına işaret etmek için o harekeyi zayıf sesle belirtmektir.²⁰

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

16. Aynı şekilde **إِيَّاكَ** kelimesindeki elif harfinin harekesini telaffuz ederken gunne yapmaktan sakınmalıdır.

¹⁶ Arapçada mârife (belirli) isimlerin başına gelen “الـ” takısı.

17 Arapçada isimlerin başına gelip onlara mârifelik (belirlilik) kazandıran lâm-ı ta'rîf (الـ) takısından sonra şemsî harflerden biri gelirse *idgâm-ı şemsiyye* olur. Bu durumda lâm-ı ta'rîfin lâmi, kendisinden sonra gelen şemsî harfe tamamen idgâm edilir. İdgâm-ı şemsiyye denmesinin sebebi, mahreçlerinin birbirine olan yakınlığından dolayı lâm-ı ta'rîfin kendisinden sonra gelen şemsî harflerden birine çevrilmesi, onun içinde tamamen eritilerek kaybedilmesi dolayısıyladır.

18 Şemsî harfler şunlardır: ت، ث، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن

¹⁹ Ebu'l-Leys ez-Zîlî, *Zelletü'l-kâri*, 73b, 74a, 74b.

20 İbnü'l-Cezerî, *en-Nesr*, 1/296.

17. Bu kelimedeki hemzenin belli olacak şekilde söylemesi için dilin ucunu damağın yan tarafına değdirmemelidir.
 18. Yine **إِيَّاكَ** kelimesindeki **ي** harfinin harekesini söyleken gunne yapmamaya dikkat etmelidir.
 19. **إِيَّاكَ** kelimesindeki şeddeye gereğinden fazla vurgu yapmamalı, aksine yumuşak bir şekilde okumalıdır.
 20. Ayrıca **كَنْبُدُ** dememelidir.
 21. Teşbih (benzetme) edatı olan **ك** harfi gibi algılanmamalıdır. Bunun için de **إِيَّاكَ** kelimesindeki **ك** harfinin harekesini zayıfça söyleyip **نَبْدُ** kelimesindeki **ن** harfinin harekesini kuvvetlice söylemelidir.
 22. Harflerin kendi mahreçlerinden söylemiş olması amacıyla **أَوْ إِيَّاكَ** kelimesindeki **و** harfinin harekesi açık şekilde söylemenmelidir.
 23. Bu âyette de kelimeler arasını ayırmaya dikkat edilerek **كَنْسَتِعِينَ** dememelidir.
 24. **كَنْسْ** şeklinde okumamak için ise **إِيَّاكَ** kelimesindeki **ك** harfinin harekesini zayıfça söyleyip **نَسْتَعِينَ** kelimesindeki **ن** harfinin harekesini açık şekilde söylemelidir.
 25. Aynı şekilde **نَسْتَعِينَ** kelimesindeki **ت** harfini açık şekilde okumalıdır. Sadece burada değil, Kur'an'ın herhangi bir yerinde sâkin **س** harfinden sonra **ت** harfi gelirse bu harfin telaffuzunun **د** harfine benzemesi için **ت** harfini açık şekilde söylemelidir.
 26. **نَسْتَعِينَ** kelimesindeki **ع** harfinin harekesini söyleken de gunne yapılmamalıdır.
 27. Ayrıca kelimenin sonundaki **ن** harfinin harekesini söyleken *işmâm*²¹ yapmalıdır. *İşmâm*; dudakların (öne doğru) uzatılmasıdır. Üzerinde *işmâm* yapılan harfin harekesine ait bir ses çıkmadığı için kör olan birisi bunu anlayamaz. *İşmâm*, dilin ucunu **ن** harfinin mahrecine koyduktan sonra iki dudağı ile harfin harekesine işaret edilerek yapılır (dudaklar o harfin harekesini söyleyecekmiş gibi şekil alır).
-
21. İşmâm, harekeyi sessizce göstermek anlamına gelmektedir. Dammeli bir harfin üzerinde durulduğu zaman sükündan sonra damme harekeye işaret etmek için dudakların ileriye doğru toplanıp yumulmasıdır. İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 1/296.

إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)

28. **إِهْدِنَا** kelimesindeki hemzenin harekesi söylendiği zaman ceneyi tutmalı, ağızı açmamaya dikkat etmeli ve gunne yapmaktan sakınmalıdır.
29. **إِهْدِنَا** kelimesini söyleyen kişinin (ه harfinin mahreci karın bölgesi olduğu için) göbeği hareket etmelidir.
30. Ayrıca **إِهْدِنَا** kelimesindeki ن harfinin harekesini söyleterken gunne yapmamaya dikkat edilmelidir. ²² ve ذَاقُوا الشَّجَرَةَ ²³ ayetlerinde olduğu gibi bu kelimenin okunuşunu işten bir kişi, bunun elifli bir kelime olduğunu anlamalıdır.
31. **صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** kelimesindeki ص harfinin şeddesi üzerine gereğinden fazla vurgu yapmamalıdır.
32. Bu kelimedeki ط harfini ت şeklinde okumamalıdır. Ancak harfinin س okunması câizdir.²⁴
33. Aynı şekilde **أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** kelimesindeki ط harfini ت şeklinde okumamalı ve bu harfin harekesini açık şekilde söylemelidir.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

34. **صِرَاطَ** kelimesini okurken şedde yapmamalıdır.
35. **صِرَاطَ** kelimesindeki ط harfini ت şeklinde okumamalıdır.
36. **الَّذِينَ** kelimesindeki ل harfindeki şeddeyi vurgulamayı ölçülü yapmalıdır.
37. **أَنْعَمْتَ** kelimesindeki hemzeyi mahrecinden çıkarmak suretiyle net bir şekilde söylemelidir.

22 el-A'râf 7/22.

23 Yûnus 10/22.

24 İbnü'l-Cezerî, *en-Nesr*, 1/12. صِرَاط kelimesinin aslı سِرَاط olması sebebiyle kîraat imamlarından İbn Kesîr'in (ö. 120/738) râvisi Kunbül (ö. 291/903) ile Ya'kûb'un (ö. 205/820) râvisi Ruveys (ö. 238/852), bu kelimedeki ص harfini, aslına itibar ederek س ile okumuşlardır. Hamza'nın (ö. 156/775) râvilerinden Hallâd (220/835) ise sadece Fâtiha'daki صِرَاط kelimelerindeki ص harfelerini س ile okumuştur.

38. Ayrıca **أَنْعَمْتَ** kelimesindeki **ع** harfinin harekesini söyleyerken dikkatli olmalıdır.
39. **ع** harfini boğazını açık tutmak suretiyle kendi mahrecinden çıkarmalıdır.
40. **أَنْعَمْتَ** kelimesinin sonundaki **ث** harfi ile sonrasında gelen **عَلَيْهِمْ** kelimesini birleştirerek **تَعَلَّيْهِمْ** şeklinde okumamalıdır.
41. Bunun için **ت** harfinin harekesini zayıfça söylemelidir.
42. **عَلَيْهِمْ** kelimesindeki **ع** harfinin harekesini ise kuvvetli şekilde söylemelidir.
43. Ayrıca **عَلَيْهِمْ** kelimesi üzerinde durmamalıdır. Çünkü İmam Secâvendî **عَلَيْهِمْ** kelimesi üzerinde vakf olmadığını söylemiştir.²⁵ Öte yandan Kur’ân ilminde herkesten daha ileri seviyede olan İmam Mansûr-ı Irâkî²⁶ ise **عَلَيْهِمْ** kelimesi üzerine vakfetmeyi câiz görmüştür.²⁷
44. **غَيْرِ** kelimesindeki **غ** harfinin fethasını belli etmeli, **ي** harfinin sükûnunu ise *imâle*²⁸ olmaması için hafifçe söylemelidir.
45. **مَغْضُوبٌ** kelimesindeki **م** harfinin harekesini söyleyerken gunne yapmaktan kaçınmalıdır.
46. Ayrıca bu kelimedeki **غ** harfinin sükûnunu hızlıca doğru olarak söylemelidir.
47. **ض** harfini kendi mahrecinden çıkarmalı ve böylece **ذ**, **د** ve **ظ** harflerine benzetmekten sakınmalıdır. Aksi durumda kıraat âlimlerinin çoğunuğu namazın geçersiz olacağını söylemişlerdir. Fıkha dair *Kitâb-ı Menâkîb* isimli eserde bir kimsenin **ض** harfini **ذ** veya **ظ** harfine benzeterek okuduğu takdirde namazının geçersiz olacağı belirtilmektedir.²⁹

25 Ebû Abdillâh (Ebû Ca’fer) Muhammed b. Tayfûr es-Secâvendî el-Gaznevî, *Kitâbu'l-vakf ve'l-ibtidâ*, thk. Muhammed Hâsim Dervîş (Ammân: Dâru'l-Menâhic, 1422/2001), 125.

26 Bu kişi hakkında bilgi bulamadık.

27 Medine ve Basra ekolü, bu bölümü müstakil bir âyet kabul ettikleri için vakfi câiz görmüşlerdir. Ebu'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî, *Nevâhidü'l-ebkâr ve şevâridü'l-efkâr* (Mekke: Câmi‘atü Ümmi'l-Kurrâ, 1424/2005), 1/46.

28 Meyl kökünden türeyen ve “bir şeyi bir tarafa doğru eğmek, yatırmak, meylettirmek” anlamına gelen imâle, sarf ve kıraat ilimlerinde “fethayı kesreye ve elifi yâ'ya yaklaştırarak seslendirmek” demektir. Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl en-Nehhâs, *Irâbu'l-Kur’ân*, ta’lik: Abdülmün‘im Halil İbrâhîm (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1421), 1/11.

29 Yaptığımız araştırmalar sonucunda burada hangi kitabı kastedildiğini tam olarak tespit ede-

48. Ayrıca kelimesinin sonundaki ب harfi ile sonrasında gelen عَلَيْهِمْ kelimesini bitirerek بِعَلَيْهِمْ şeklinde okumamalıdır.
49. Bunun için kelimesinin sonundaki ب harfinin harekesini zayıfça söylemelidir.
50. kelimesindeki ع harfinin harekesini ise kuvvetlice söylemelidir.
51. kelimesinin sonundaki م harfinin sükûnunu doğru okumalıdır.
52. kelimesindeki وَلَا الضَّالِّينَ harfini kendi mahrecinden güzelce söylemeli, yani sâkin م harfini و harfine idgâm yapmamalıdır. Çünkü burada *izhâr-i şefevî* vardır.
53. kelimesindeki ض harfinin şeddesini söyleken aşırı vurgu yapmamalı, bununla beraber meddi çekerken ise mübalağa yapmalıdır (yani uzatmayı kısa kesmeden sürdürmelidir). Nitekim yukarıda da açıklandığı üzere bu alanın uzmanlarına göre ض harfinin üzerindeki meddi (medd-i lâzım), dört elif miktarı çekmek gereklidir.
54. Bunun yanında yine وَلَا الضَّالِّينَ kelimesinde dili ن harfinin mahrecine koyup ي harfinin üzerinde med (medd-i âriz) yapmalıdır.
55. Fâtiha sûresinde iki yerde vakf (durak) vardır.
56. Birincisi يَوْمُ الدِّين ayetinden sonra,
57. İkincisi ise نَسْتَعِينُ kelimesinden sonradır.

Burada açıklanan vasl, vakf, kat', med ve şedde konuları sadece Fâtiha sûresine mahsus değildir. Yüce Kur'an'daki benzer bütün yerlerde yine bu üslûba göre okumak gereklidir. Yüce Kur'an'ı bu söylediğimiz kuralları gözeterek okuyamayacak durumda olan kişiler, imamlık yapmaktan kaçınmalı, hatta bu kurallara göre okuyamayan kişi kendi namazını bile endişe ile kılmalıdır. İmamlık sorumluluğu büyük bir görev olduğu için onu üzerine almamalıdır.

medik. Adında "Menâkib" ibaresi geçen kitaplarda da bu konuya rastlayamadık. Ancak burada zikredilen görüş, şu kaynakta geçmektedir: Abdülkerîm b. Muhammed Ebu'l-Kâsim el-Kazvînî, *el-'Azîz şerîhu'l-Vecîz*, thk. Alî Muhammed İvaz - Âdil Ahmed Abdülmecvûd (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1417/1997), 1/496-497.

Hamd, âlemlerin Rabbinedir. Salât ve selam, Efendimiz Hz. Muhammed'in, onun ailesinin ve ashâbinin üzerine olsun.

Şiir: Kullara ferman canlara cânan / Dertlere derman mânâ-yı Kur'ân //
Hem bize îmân hem katı ikân / Olmuştur cümleye fermân-ı Kur'ân // Onun
içindedir burhân-ı Kur'ân / Onun içindedir sebîl-i bâğ-ı cânan

Bu kitap, her şeyin sahibi olup kullarına bolca ihsanda bulunan Yüce Allah'ın inâyetiyle 28 Cemâziyelevvel 1192 (24 Haziran 1778) tarihinde, kulların en zayıfi, Selânikli Muhammed'in oğlu Küçük Hâfız tarafından tamamlanmıştır.

Kaynakça

Abdüllettâh b. es-Seyyid 'Acemî. *Hidâyetü'l-kârî ilâ tecvîdi Kelâmi'l-Bârî*. 2 Cilt. Medine: Mektebetü Taybe, 2. Basım, ts.

Âlûsî, Şihâbüddîn Mahmûd b. Abdillâh. *Rûbu'l-me'ânî*. 16 Cilt. thk. Alî Abdülbârî Atiyye. Beirut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1415.

Beydâvî, Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullâh. *Envâru't-tenzîl ve esrâru't-te'vîl*. thk. Muhammed Abdurrahman el-Mar'aşlî. Beirut: Dâru İhyâ'i't-Türâsi'l-Arabî, 1418.

Buhârî, Muhammed b. İsmâîl. *el-Câmi'u's-şâbîh*. thk. Muhammed Züheyr b. Nâsîr. 9 Cilt. Beirut: Dâru Tâvkî'n-Necât, 1422.

Cevherî, İsmail b. Hammâd. *eş-Şîhâbî tâcü'l-lügâ ve şîhâbû'l-'Arabiyye*. thk. Ahmed Abdülgefur Attâr. 5 Cilt. Beirut: Dâru'l-İlmi li'l-Melâyîn, 1999.

Dânî, Osmân b. Saîd Ebû Amr. *et-Teyâr fi'l-kirâ'ati's-seb'*. Beirut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1404/1984.

Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş'as. *es-Sünen*. thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd. 4 Cilt. Beirut: el-Mektebetü'l-Asriyye, ts.

Ebu'l-Leys el-Muharrem b. Muhammed ez-Zîlî. *Zellelü'l-kârî bi-'inâyeti'r-Rabbi'l-Bârî*. Ankara: Milli Kütüphane, 2820/4.

Güney, Ahmet Faruk. "Yazma İhlâs Sûresi Tefsirleri Bibliyografyası". *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 9/18 (2011), 275-302.

İbnü'l-Cezerî, Şemseddîn Ebu'l-Hayr. *Müncidü'l-mukri'in ve mürsidi't-ṭâlibîn*. Beirut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1420/1999.

----- *en-Nesr fi'l-kirâ'ati'l-'aşr*. thk. Ali Muhammed ed-Dîbâ'. 2 Cilt. Beirut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.

İbn Mâce Ebû Abdullâh. *es-Sünen*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki. 2 Cilt. Kahire: Dâru İhyâ'i'l-Kütübi'l-Arabî, ts.

İbn Manzûr, Ebu'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem. *Lisânü'l-'Arab*. 15 Cilt. Beirut: Dâru Sadîr, 1990.

İbn Rûşd, Ebu'l-Velîd Muhammed b. Ahmed. *Bidâyetü'l-müctebid ve nibâyetü'l-mukteşid*. 4 Cilt. Kahire: Dâru'l-Hadîs, 1425/2004.

Kazvînî, Abdülkerîm b. Muhammed Ebu'l-Kâsim. *el-'Azîz şerhu'l-Vecîz*. thk. Alî Muhammed İvaz - Âdil Ahmed Abdülmecvûd. 13 Cilt. Beirut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1417/1997.

Mukâtil b. Süleyman. *Tefsîru Mukâtil b. Süleymân*. thk. Abdullâh Muhammed Şehhâteh. 5 Cilt. Beirut: Dâru İhyâ'i't-Türâsi'l-Arabî, 1423.

Müslim b. el-Haccâc Ebu'l-Hasen. *eş-Şâbîh*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 5 Cilt. Beirut: Dâru İhyâ'i't-Türâsi'l-Arabî, ts.

Nehhâs, Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl. *İ'râbu'l-Kur'ân*. ta'lîk: Abdülmün'im Halil İbrâhim. Beirut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1421/2000.

- Secâvendî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Tayfûr el-Gaznevî. *Kitâbu'l-vakf ve'l-ibtidâ*. thk. Muhammed Hâsim Dervîş. Ammân: Dâru'l-Menâhic, 1422/2001.
- Süyûtî, Ebu'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî. *Nevâhidü'l-ebkâr ve şevâridü'l-efkâr*. 3 Cilt. Mekke: Câmi'atü Ümmi'l-Kurrâ, 1424/2005.
- Taberî, Muhammed b. Cerîr. *Câmi'u'l-beyân fî te'vîli'l-Kur'ân*. thk. Ahmed Muhammed Şâkir. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1420/2000.
- Tirmizî, Muhammed b. Îsâ. *es-Sünen*. thk. Ahmed Muhammed Şâkir - Muhammed Fuâd Abdülbâkî - İbrâhîm Utbe İvaz. 5 Cilt. Kahire: Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1395/1975.
- Yetik, Erhan. "Tasavvufi Açıdan Fâtihâ Tefsiri: İsmail Ankaravî'nin Futuhâtı Ayniyesi Üzerine Bir Çalışma". *Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 8 (1996), 45-107.
- Yezdî, Kâzım. *el-'Urvetü'l-vüskâ*. ta'lîk: Alî el-Hüseynî es-Sîstânî. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Müerrîhi'l-Arabi, 2007.
- Zeccâc, Ebû Îshâk. *Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbuhû*. thk. Abdulcelil Abduhu Şîblî. 5 Cilt. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1408/1988.

Küçük Hāfiẓ b. Muḥammad as-Salānīkī and His Epistle Named *Ķavā'idi Ķiraāt Fātiha-i Şerīf*

By Assist. Prof. Mehmet ERGÜN

The writing, known to be invented by the Sumerians, was the most important invention in the development of science and technique today and in the construction of civilization. For this reason, writing materials are important because they carry knowledge, culture and experience. When it comes to writing material, manuscripts come to mind. When this is the case, it is understood that the importance and the necessity of publishing such works resplendent with information and have not yet been brought to the world by publishing them.

Books were handwritten and reproduced before the printing press was invented or when its use was not widespread. Manuscripts, the products of this period, have been the only way to transfer all kinds of information to future generations for centuries. These works are a resource for the modern science world to recognize the past cultural heritage. It is also an important aid in the formation of forward-looking authentic notions. Therefore, it is of great importance that the manuscript is presented to the benefit of researchers and interested parties. However, with the introduction of Latin letters after the letter revolution that took place during the Republican era, it has been difficult to read these works written in Arabic letters.

Turkey, in terms of rare manuscripts is among the countries with extensive collections. There are also quite a lot of manuscripts that are not officially registered in the hand of civilian citizens. Therefore, it is important in many respects that these works are published by people who are trained by our country, and not by other countries.

Since the twelfth century, the works on the exegesis of a certain part of the Qur'an began to increase. The reason for this is that the tafseer books covering all of the Qur'an have reached sufficient amount until then. That's why scientists wanted to address more specific topics. When determining the verses and suras they will examine, they paid attention to their importance. The surah al-Fatiha is one of the most important parts of the Qur'an. There are many nar-

rations about this. Prophet Muhammed said that the prayer performed without reading the surah al-Fatiha will not be valid.

Salah (prayer) is one of the important principles of Islam. One of the indispensable principles of prayer is Qiraat (recitation). It is declared by the Prophet Muhammed that the qiraat can be performed by reading surah al-Fatiha from the Qur'an. Prophet Muhammed himself performed prayer by reading Surah al-Fatiha and the first followers of the prophet kept this procedure. The sensitiveness began in the era of prophet about this procedure took its last form at time of sect leaders (imam). At last, reading al-Fatiha in performing prayer is determined as fard (compulsory) or wadjib (obligatory). Approval of the reading al-Fatiha, naturally gives rises the importance of necessity of reading authentically and legitimately. The basic rules about of reading authentically and legitimately were determined by recitation leader scholars and evidence of those rules were given by sect leaders.

Küçük Hafız b. Muhammed as-Salānikī wrote a book named “Qavā‘id-i Qiraāt-i Fatiha” (rules for reading Fatiha) to apprise the Turks whose mother tongue is not Arabic when reading the surah al-Fatiha. This book was written in Turkish language. He told people to be careful in fifty-seven places while reading this surah. These are such as saying the letters correctly, highlighting the places that need to be emphasized, paying attention to places to pause and pass, and preventing the misunderstanding of words.

The author acknowledged the names of some of the sources he used in his work. We stated in footnotes that we have reached from these sources. However, although the name is mentioned in the work, there are also sources that we cannot reach. The opinion of a person named “Imām Mansur Irākī” was conveyed without giving the name of the work, but we could not find information about such a person. In addition to this, although a quotation was made from a book called “Kitāb-ı Manākīb”, we could not identify this book.

The author's name did not exist in the library records. However, at the end of the work, it is stated that it was written by Muhammed as-Salānikī. We could not find any information about the author. The only thing we know is that he wrote this book in 1777. Additionally, there is no information about another book which he has written. Despite this lack of information, we did not want it to stay as a manuscript in the library. We have done such a study in order to help people. We hope that the information we have been missing will be completed by other researchers.

Keywords: Qiraat/reading, surah al-Fatiha, tajweed, Küçük Hafız b. Muhammed es-Selānikī, transcription.