

PAPER DETAILS

TITLE: Mevlâna'nın Torunlarından Pir Hüseyin Efendi'nin Hayatı ve Vakıfları

AUTHORS: Hamit SAFAKCI

PAGES: 99-112

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/813345>



Vakıflar Dergisi

Yıl: Aralık 2020 • Sayı: 54

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları

VAKIFLAR DERGİSİ

Yıl: Aralık 2020 - Sayı: 54 - Hakemli Dergidir. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
Vakıflar Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve EBSCO veritabanı tarafından taranmaktadır.

Sertifika No: 16651

ISSN: 1011-7474

e-ISSN: 2564-6796

Sahibi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Adına
Burhan ERSOY

Yayın Koordinatörü

Rifat TÜRKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mevlüt ÇAM

Yayın Yönetmeni

Mehmet KURTOĞLU

Editör

Hüseyin ÇINAR

İngilizce Editörü

Miyase KOYUNCU KAYA

Teknik Editör

Hasan DEMİRTAŞ

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Mehmet BULUT İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof.Dr. Hüseyin ÇINAR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof.Dr. Yılmaz KURT Ankara Üniversitesi (Emekli)

Prof.Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Ali YILMAZ Uşak Üniversitesi

Doç.Dr. Miyase KOYUNCU KAYA Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Murat YILMAZ Ahmet Yesevi Üniversitesi

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mahmut AK İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Enver ÇAKAR Fırat Üniversitesi

Prof Dr. Abide DOĞAN Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Géza DAVID Macar Bilimler Akademisi

Prof.Dr. Abdullah EKİNCİ Harran Üniversitesi

Prof.Dr. Özber ERGENÇ Bilkent Üniversitesi

Prof.Dr. Suraiya FAROQHİ İbn Haldun Üniversitesi

Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof.Dr. Mahmut KAYA İstanbul Üniversitesi (Emekli)

Prof.Dr. Yunus KOÇ Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. İlber ORTAYLI MEF Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof.Dr. Eugenia KERMELİ ÜNAL Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Ayşıl TÜKEL YAVUZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli)

Prof.Dr. Bahaeeddin YEDİYILDIZ Hacettepe Üniversitesi (Emekli)

Prof.Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Vefa ÇOBANOĞLU İstanbul Üniversitesi

Dr. Rhoads MURPHEY Birmingham Üniversitesi (Emekli)

Evangeila BALTA Ulusal Yunan Araştırma Vakıf/ Yunanistan

Yayın ve Danışma Kurullarındaki isimler unvan ve soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Dergimize gönderilen yazılar, önce yayın kuruluna incelenir ve uygun bulunanlar, değerlendirilmek üzere alanında çalışması ile tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Dergide çıkan yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Yayınlanan yazı, belge ve fotoğrafların her türlü hukuki mesuliyeti yazarına aittir.

Yazışma Adresi

T.C.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı

Vakıflar Dergisi Atatürk Bulvarı No.:10 06050 Ulus / Ankara / Türkiye

Tel: (0312) 509 60 00 - Faks: (0312) 324 47 22

e-posta: vakiflardergisi@vgm.gov.tr • web: www.vgm.gov.tr - <https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakiflar>

İÇİNDEKİLER / CONTENT

XIII. Asırdan Günümüze Sivas'ta Bir Rum Abdalı: Şeyh Erzurumî ve Zaviyesi.....	9
A Rumelian Abdal in Sivas from the 13th Century to the Present: Sheikh Erzurumî and His Lodge	
Saim Savaş - Pınar Savaş	
Hatunsaray-Şeyh Şiblî Zaviyesi'ne Dair Yeni Bir Kaynak: Karamanoğlu I. Süleyman Bey'in Vakfiyesi.....	29
A New Source About Hatunsaray-Sheikh Shibli Zawiya: Waqfiyya of Karamanoglu Suleiman I	
Ayşe Değerli - Yusuf Küçükdağ	
Ömer Paşa Ve Elmalı'daki Vakfı Üzerine Bazı Tespitler.....	41
Some Observations on Ömer Pasha and His Waqf in Elmalı	
Hatice Durgun	
Hamid-ili'nde Ulaşım Sistemi ve Zaviyeler.....	59
Transportation System and Zaviyahs in Hamid-ili	
İlker Yiğit	
XVI-XVIII. Yüzyıllarda Üsküp ve Manastır'da Kurulan Sibyan Mektebi Vakıfları	87
Waqfs Established for the Primary School in Skopje and Bitola in the XVI-XVIIIth Centuries	
Mumin Omerov	
Mevlâna'nın Torunlarından Pir Hüseyin Efendi'nin Hayatı ve Vakıfları	99
The Life and Waqfs of Pir Hüseyin Efendi, One of Mevlâna's Grandsons	
Hamit Şafakçı	
Manisa'daki Hâtûniye, Sultâniye ve Murâdiye Külliyyelerinin 1764-1765 Tarihli Tamirâtları	113
The Repairs of Hâtûniye, Sultâniye and Murâdiye Complexes in Manisa Dated 1764-1765	
Ertan Gökmen	
19. Yüzyılda Osmanlı Vakıf Tarım İşletmeleri (Edremid, Kemeredremid, Ayvalık ve Ayvacık Örneği).....	139
Ottoman Waqf Agricultural Enterprises Structure and Problems in the 19th Century: (Example of Edremid, Kemeredremid, Ayvalık, Ayvacık)	
Nihal Cihan Temizer - Said Öztürk	
Mazbut Vakıfların Günüümüz Hayır Hizmetleri	161
Contemporary Philanthropic Services of Mazbut Waqfs	
Eyüp Sabri Kala	
Amasya Kumacık Hamamının İlk İnşasındaki Planına Dair Bir Değerlendirme.....	185
An Evaluation of the First Construction Plan of Amasya Kumacık Bath	
Sibel Yarar	
Kastamonu Turnalı Camii'nde Candaroğulları Ve Osmanlılar Zamanına Ait Yeni Bulunmuş Vakıf Hatim Cüzleri....	201
The New-Found Koranic Waqf Fasicules from the Candarids and the Ottoman Periods in Turnalı Mosque of Kastamonu	
Cevdet Yakupoğlu - Namiq Musalı	
Kocaeli Hereke Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'ndeki Hümâyûn Camii	235
Imperial Mosque in Kocaeli Hereke Weaving Factory	
Salih Tanık	
Yunt Dağı Karakılınçlı Köyü Camii'nde Yazının Bezeme Unsuru Olarak Kullanımı ve Yapının Mimari Analizi	257
The Use of Script as Decoration Element in Yunt Mountain Karakılınçlı Village Mosque and Architectural Analysis of The Structure	
Ramazan Uykur	
Kitâbiyyât / Book Review	283
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Rehberi	284
Yılmaz Kurt	
Balat ve Çine Vakıfları	286
Hasan Demirtaş	
Vefâyât / Obituary	289
Kendi Dünyasında Bir Seyyah, Sanat Tarihinin İzinde Bir Hoca: Mehmet Fatih Müderrisoğlu	
Mehmet Kurtoğlu - Faruk Bürkük	
Mehmet Çetin'in Ardından.....	299
Murat Yılmaz	

Mevlâna'nın Torunlarından Pir Hüseyin Efendi'nin hayatı ve Vakıfları*

Hamit Şafakçı**

Öz

Bu çalışmada Mevlâna neslinden Pir Hüseyin Efendi'nin hayatı ve vakıfları incelenmiştir. 1580 yılında doğan Hüseyin Efendi, 1666 yılında vefat etmiştir. Mevlâna Dergâhi'nın 17. postnışını olan Hüseyin Efendi, Sultan İbrahim'e arakiyye giydirilmesi, Abaza isyanındaki durumu ve Kadızadelilerin semaya bakışı gibi olaylarla muhatap olmuştur. Yaşadığı olaylar anlatıldıktan sonra vakıflarına değinilmiştir. Ona ait önemli eserlerden biri, Kapı Camii'dir demek abartı olmaz. Bu caminin yanında mescit, müallimhane ve çeşme yaptırılmıştır. Ayrıca var olan bazı vakıflara da para tahsis etmiştir. 1659 yılında vakıflarında görevli 28 kişiye günlük 75 akçe ödemiştir. Bu vakıfların en önemli gelir kaynağı, Hüseyin Efendi'nin vakfettiği han ve dükkânlarından elde edilen kiralardır. Bu anlamda hayırsever bir kişiydi. Araştırmada üç vakfiyedeki bilgiler diğer belgeler ve incelemeler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Şeyh Hüseyin Efendi, vakif, vakfiye, Konya, cami.

The Life and Waqfs of Pir Hüseyin Efendi, One of Mevlâna's Grandsons

Abstract

In this study, the life and the waqfs of Pir Hüseyin Efendi, descendant of Mevlâna, were examined. Hüseyin Efendi, born in 1580, died in 1666. Hüseyin Efendi, who was the 17th sheikh (head of a dervish lodge) of the Mevlâna Dervish Lodge, witnessed events such as Sultan Ibrahim's wearing of a dervish cone, his situation in the Abkhazian rebellion and the Kadızadelis movement. After explaining the events he experienced, his waqfs were mentioned. It is not an exaggeration to say that one of his important works is the Kapı (Gate) Mosque. Alongside this mosque, a masjid, a teacher's house (a kind of school) and a fountain were built. He also allocated money to some existing waqfs. In 1659, a total of 75 silver coins was daily paid to 28 people working in their waqfs. The most important source of income for these waqfs was the rents obtained from the inns and shops which were devoted by Hüseyin Efendi. In this sense, he was a philanthropist. In the research, the information in the three waqfiyahs was evaluated by comparing it with other documents and reviews.

Keywords: Sheikh Hüseyin Efendi, waqf, waqfiyah, Konya, mosque.

* DOI: 10.16971/vakiflar.623197

Makalenin Geliş Tarihi / Received Date: Eylül 2019 / September 2019

Makalenin Kabul Tarihi / Accepted Date: Haziran 2020 / June 2020

** Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, hamitsafakci@artvin.edu.tr; ORCID: 0000-0002-1290-3392

Giriş

Allah rızası için yapılan hayır eserleri kadar bu işlere vesile olan kişilerin hayat hikâyeleri de merak edilmektedir. Hayır sahiplerinin temel amacı, kıyamete kadar isimlerinin hayatı yâd edilmesidir. Bu anlamda çalışmada Pir Hüseyin Efendi'nin¹ gelir tahsis ettiği ya da yaptırdığı vakıf eserler üzerinde durulmuştur. Bu yapılardan biri Kapı Camii olup Osmanlı döneminde Konya'da yaptırılan nadir eserlerdedir. Bazlarının bu durumu Osmanlı'nın Konya'ya yatırımadığı şeklinde değerlendirilmeleri doğru değildir. Zira Konya'da Anadolu Selçuklu ve Karamanoğulları dönemine ait pek çok cami, mescit, medrese, çeşme, han ve hamam mevcuttu. Dolayısıyla ihtiyaç olmadığından Osmanlı'nın diğer yerlere yaptığı kadar yatırım yapmadığı söylenebilir. Ayrıca bu yatırımların daha çok varlıklı şahıslar tarafından yapılan hayır kurumları olduğu da unutulmamalıdır. Bu bağlamda dönemi açısından Konya'nın onde gelenlerinden olduğu anlaşılan Hüseyin Efendi'nin hayatı ile yaptırdığı eserleri aşağıda irdelenmiştir.

1. Pir Hüseyin Efendi'nin Hayatı

Pir Hüseyin Efendi, 988/1580-1581 yılında doğdu. 89 yıl yaşayan Çelebi, 62 yaşında mesned-nişin oldu. 1077/1666-1667 yılında vefat eden Hüseyin Efendi, 27 yıl şeyhlik yaptı (Seyyid Sahîh Ahmed Dede, 2011: 275, 307, 314). Burada verilen yillardan 988 hicri yılı genel olarak zikredilmiştir (Seyyid Fazıl Mehmed Paşa, 2010:122; Önder, 1949: 1). Dolayısıyla Hüseyin Efendi'nin doğumunu 1580 yıldır. Ancak 86 yıl yaşadığı söyleyenler de vardır. 27 yıl hilafet makamında kaldığı da ortak fikirlerdir (Seyyid Fazıl Mehmed Paşa, 2010:122; Önder, 1949: 1). Pir Hüseyin Efendi'nin öldüğü yıl ile ilgili de farklı fikirler vardır. Seyyid Fazıl Mehmed Paşa (2010: 122) 1074/1663, Mehmed Süreyya (1996: 699) 1071/1660-1661 ve sonraki araştırmacılar 1666 yılını vermiştir (Gölpınarlı, 2006a: 150; Top, 2016: 301). Önder (1949: 1; 1971: 245) ise iki çalışmasında 1663 ve 1666 yıllarını vererek aslında ortadaki karışıklığı da göz önüne sermiştir. Doktor Nazmi (1922: 39) ise Pir Hüseyin Efendi'nin 1071/1660-1661'de Konya'da vefat ettiğini söyler. Bütün bu verilere göre 1666 yılı kabul edilebilir. 1580 yılında doğup 86 yıl yaşadığı kabul edildiğinde 1666 yılı ortaya çıkmaktadır. Hicri tarihe göre 89 yıl, miladi tarihe göre ise 86 yıl yaşamadığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu farklılık kullanılan takvimlerle alakalıdır.

Mevlâna neslinden olan Pir Hüseyin, Mevlâna Dergâhı postnişinliğine şöyle gelmişti: Çelebilik² makamında görev yaparken Sultan IV. Murad (1623-1640) tarafından azledilerek İstanbul'a sürülen Ebubekir bin Ferruh Çelebi'nin (ö. 1642) yerine, teamüle aykırı olarak inas yani Mevlâna'nın kız tarafından gelen celebilerden Karahisar Mevlevihanesi şeyhi Mehmed Arif Efendi makama tayin edildi. Onun 1640 yılında vefati üzerine Ebubekir Çelebi teklif edilen postnişinlik görevini kabul etmeyince Hüseyin Efendi, Sultan İbrahim'in (1640-1648) 8 Ekim 1640 tarihli beratiyla 17. halife olarak Mevlâna Dergâhı postnişinliğine getirildi (Şafak, 2012: 255). Pir unvanıyla şeyhlige gelen Hüseyin'in³ babası

- 1 Makalede tanıtılan Hüseyin; pir, şeyh, çelebi ve efendi gibi unvanlarla anılmıştır. Hatta bu unvanların birkaçı birlikte kullanılmıştır. Daha ziyade Pir Hüseyin Çelebi olarak bilinmesine rağmen yaptırdığı vakıf eserleri Pir Hüseyin Efendi adıyla anıldığından makalede bu isim tercih edilmiştir. Ancak farklı unvanlarla da olsa bahsedilen kişilerin aynı olduğu unutulmamalıdır.
- 2 Konya Mevlevihanesi postnişini olan *çelebi efendi*, Mevlâna'nın mutlak vekili ve bütün Mevlevî şeyhlerinin mercii idi. Zira Mevlevî şeyhlerinin azlı ve nasbı ona aitti. Hangi dergâha giderse şeyh postu kendisine sunulurdu (Pakalın, 1993: 345). Nitekim Yenikapı Mevlevihanesi şeyhligine atanın Hacı Ahmed Dede, Konya'da seccadenin olan Pir Hüseyin Efendi'den meşihatname almıştı (Seyyid Sahîh Ahmed Dede, 2011: 308). Çelebi efendilere hükümet tarafından büyük ehemmiyet verilirdi. Uzun zaman yeni padişahlara kılıç kuşatma hakkı hemen celebi efendilere inhîsar etmiştir (Pakalın, 1993: 345).
- 3 Mevlâna Dergâhı postnişinlerini sırasıyla kaydeden Mehmed Said Hemdem Çelebi'nin listesine göre 17. postnişin *Pir Hüseyin Çelebi Efendi ibn Hasan Çelebi ibn Ferruh Çelebi Efendi ibn Hüsrev Çelebi*'dir (Şafak, 2016: 159). 1785 yılında 23. halife olan Mehmed Emin Efendi'nin nesebinden hareketle Pir Hüseyin'in sonraki yıllara ait nesli ise şöyle sıralanabilir: *Çelebi Hacı Seyyid Mehmed Emin Efendi ibn İsmail Çelebi ibn Bayram Çelebi ibn Abdülahad Çelebi ibn Çelebi Pir Hüseyin Efendi* (Seyyid Sahîh Ahmed Dede, 2011: 340).

Hasan Çelebi bin Ferruh Çelebi'dir dolayısıyla Mehmed Arif Küçük'ten⁴ daha çok hak sahibidir (Sâkib Mustafa Dede, 1283: 174).

Hüseyin Efendi'nin adı bazı hadiselerde geçmektedir. Bunlardan birine göre Sultan İbrahim'in saltanatının sonlarına doğru, sultanın zihindeki sıkıntılar ile kötülükleri uzaklaştırmak için çeşitli yollara başvurulmuştu. Hekimlere muayene ettirilerek ilaç tedavisi yanında şeyhe de müracaat edilmişti. Zikir, sema ve safa akabinde arakiyye⁵ tekbir buyrulmuş, tam padişaha giydirilecekken şehzadeye giydirilsin emri üzerine öyle yapılmıştı. Bunun üzerine şeyh acilen memleketine dönmüş ve bu durumu padişahlığın şehzadeye geleceği şeklinde yorumlamıştır⁶ (Sâkib Mustafa Dede, 1283: 176). Ancak olaya ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini "Sakib Dede'ye inanırsak İbrahim'in deliliği geçsin diye padişaha arakiyye tekbir etmek⁷ üzere Pir Hüseyin Çelebi'yi İstanbul'a çağırılmışlar" (Gölpınarlı, 2006a: 160) şeklinde ifade edenler de göz ardı edilmemelidir.

Hüseyin Efendi zamanında çelebiler arasında postu elde etmek için çekişmeler olmuştu. Dervîş Çelebi, şeyhliği talep etmiş ama kendisine Galata Hânkahı şeyhliği verilmiştir⁸ (Sâkib Mustafa Dede, 1283: 175). İsyân hadiselerinde Hüseyin Efendi'nin ismi zikredilmiştir. Köprülü Mehmed Paşa (ö. 1661) zamanında Abaza Hasan Paşa'nın isyanda Konya'yı karargâh olarak kullanması, Konya ileri gelenleri ile Çelebi'yi tedirgin etmiş ve töhmet altında bırakmıştır. Fakat bunlarla mücadele edecek bir kuvvet yoktu (Sâkib Mustafa Dede, 1283: 176; Top, 2016: 301). Hüseyin Efendi'nin Hasan Paşa'yı Konya'ya davet ettiğini ve paşaya arakiyye giydirdiğini söyleyen iki kişi ortaya çıktı. Hâlbuki şeyh, paşaya nasihat için gitmişti. Nitekim Mısır hazinesini taşıyanlar İstanbul'a ulaşınca, hazinenin isyancıların eline geçmemesini ve Karaman'ın yıkılmamasını Pir Hüseyin'in engellediği anlaşılmıştır. Dolayısıyla şeyhe atılan iftiralar boşça çıkmış (Sâkib Mustafa Dede, 1283: 177) ve bahsedilen kişiler tek bir iple boğulmuşlardır (Gölpınarlı, 2006a: 160).

Anadolu karışıklıklarla uğraşırken başkentte de başka sıkıntılar vardı. Kadızadeler, tasavvuf erbâbına ve tarikatlara karşı amansız bir savaş açmışlardı. Hatta bir kısmı şeyhülislamdan "sema etmenin haram, sema edenlerin kâfir olduklarına dair" fetva almış, tekkeleri basıp dervişleri dağıtmayı planlaşmışlardır. Bu durumu öğrenen Köprülü, elebaşları Kıbrıs'a sürdürmüştü (Top, 2016: 301). Böyle bir ortamda ayının

4 Asırlarca çelebi efendilik makamına Mevlâna'nın erkek evladından gelenlerin en ehliyetlileri getirilmiştir. Yalnız Çelebi Ebubekir Efendi isminden biri, lazım olan bütün vasıflara sahip olmakla birlikte, bazı olumsuz olayların tesiriyle makamında uzaklaştırılmış ve kız evlattan gelen Karahisarlı Arif Çelebi Efendi getirilmiştir (Pakalın, 1993: 345). 1630 yılında çelebilik makamına oturan Ebubekir Çelebi, 1638 yılında Bağdat Seferi'ne giderken Konya'ya uğrayan IV. Murad'la görüştü. Karşılıklı hediyyeler verildi. Suyla'dan yilda bir yük akçe alma hakkı da verilmiştir. Hâlbuki Konya halkı, ahalinin fukara olması nedeniyle tekâlif-i şakkadan muafiyete dair bir istekte bulunmasını rica etmiştir. Ayrıca Çelebi'nin mutfaç için birşey arttırmaması şikayet edilmiştir. Seferden dönen sultana bu parayı da biriktirdiği paraya eklediği haber verilince evi aranmış ve paralar bulunmuştur. Asılmasını istemesine rağmen şeyhülislamın araya girmesiyle İstanbul'a sürülmüştür. 1638 yılından önce ölmüştür. Sakib Dede ise 1642 yılında olduğunu söyleyerek (Gölpınarlı, 2006a: 159; Naîmâ Mustafa Efendi, 2014: 868-869). (Bu kişinin görevden alınması, mallarının müsadere edilmesi ve İstanbul'a sürgün edilmesi hakkında bk. Uzunçarşılı, *Osmâni Târihi*, C. III/1, TTK Yay., Ankara 1995, s. 200-201). Yine Mevlâna Vakfı mütevelliisi olan Ebubekir Çelebi'nin, kendi isteğine göre hareket ederek vakıf görevlilerinin maaşlarını ödemediği, görevleri başka kişilere verdiği belirtilmiştir. Ayrıca vakıfta kalan görevlilerin de ücretlerini tam olarak vermediği, vakıf reyasından da haksız para aldığı yönünde şikayetler vardır (BOA, İE.EV. 7-857).

5 Terlik, ter emen anlamına gelen *arâkîyye*; başa giyilen ve dövmeye yün keşeden yapılan beyaz yahut kahverengi, çok defa yukarı kısmı, aşağıya nispetle yassı olan üstü, iki tarafın birleşmesinden meydana gelen bir çizgi arz eden, boyu kısa serpuşa denirdi. Dilde arakiyye tarzına gelmiş (Gölpınarlı, 2006b: 16), sonraları yalnız dervîş serpuşu manasında kullanılmıştır (Pakalın, 1993: 64).

6 Bu olayın anlatılışı hakkında bk. Şafak (2012: 255); Top (2016: 300); Gölpınarlı (2006a: 160).

7 Arakiyye tarikatlara göre değişen bir merasimle giydirilirdi. Muhtelif salavatlar ve gülbankaların yanı sıra mutlaka tekbir getirilmek suretiyle yapıldığı için *arakiyye tekbirlemek* denirdi. Mevlevîler de arakiyye tekbirleme merasimi yapardı (Tanman, 1991: 266). Dolayısıyla *Allâhüekber* diye tekbir getirerek arakiyyeleri giydir dikleri merasimleri vardı.

8 Olayın nakline dair ayrıca bk. Gölpınarlı, 2006a: 160; Top, 2016: 300.

yasaklanması gören (Seyyid Sahîh Ahmed Dede, 2011: 314) Pir Hüseyin, sema ayinine⁹ son şeklini vermişti (Özcan, 2004: 464).

Çeşitli olaylarla anılan Pir Hüseyin Efendi'nin ailesine dair bilinenler ise şöyledir: Babası Hasan Çelebi bin Ferruh Çelebi, ninesi Aynî Hatun'du. Kendisinden önce ölen eşlerinin adları Hanî ve Mısırlı Kadın diye meşhur olan Şirzade Hatun'du (Konyalı, 1997: 430). *Veled Çelebi Silsilenamesi*'ne göre beş erkek çocuğu vardı (Şafak, 2012: 255). 1650 yılında 72 yaşındaki Pir Hüseyin'in oğlu Abdülahad Çelebi dünyaya geldi. Öldüğünde oğlu Abdülahad Çelebi, 17 yaşındaydı¹⁰ (Seyyid Sahîh Ahmed Dede, 2011: 309, 314).

Pir Hüseyin güzel sözlerle anılmıştır. Zira o; sema ve safâ meclisleri düzenleyen, Hazret-i Pîr'in divanıyla ilgilenen ve cemaati terk etmeyen biriydi (Sâkîb Mustafa Dede, 1283: 177). Âlim ve cömertti (Mehmed Süreyya, 1996: 699). Olgunluk ve huyunun güzelliği gereği bağlanan aslan gibi mübarek gün ve gecelerde Allah'ı zikrederken ve hadisler okurken bunları gizl yapardı. Bu gecelerde uykuyu terk ederdi. Yaratılışı gereği geceyi aydınlatan bir ışık gibiydi. Aynı zamanda mert ve edepli bir insandı. Sayılan bu özelliklerinden dolayı Sâkîb Mustafa Dede (1283: 174), onun şeyh olacağının önceden belli olduğunu da belirtmiştir.

2. Pir Hüseyin Efendi'nin Vakıfları

Hayatı hakkında yukarıda bilgi verilen Pir Hüseyin Efendi'nin vakfiyesinden hareketle vakıfları irdelenmiştir. Bu anlamda tarihleri aynı olan iki vakfiye incelenmiş ve Konyalı'nın (1997: 429) gördüğü vakfiye ile karşılaştırılmıştır. Bahsedilen iki vakfiye de surettir. Bunlardan biri Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA)'nde, diğer Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)'ndedir. Evâsit-ı Receb 1069/4-13 Nisan 1659 tarihli vakfiye suretlerine göre vâkif Pir Hüseyin, Mevlâna Türbesi'nde "hâlâ şeyh ve seccadenîn olan sâhibü'l-hayrât ve'l-hasenât eş-Şeyh Hüseyin Efendi ibn Hasan Çelebi es-Siddîk el-Mevlevî" olarak tanıtılmaktadır. Pir Hüseyin, türbe yakınlarında kendi malıyla yaptırdığı han ile kahve dükkânları ve diğer mülklerini vakfetmiş, akrabalarından Mustafa Çelebi ibn Ahmed'i hayatı oldukça günlük bir akçeyele vakfına mütevelli tayin etmiştir. Bahsedilen mülkler kiraya verilecek, aylık kirasi tahsil edilerek vakıfların masraflarına harcanacaktı. Onun ölümünden sonra "evlâdîm ve evlâd-ı evlâdîm batnen ba'de batnin ve karnen ba'de karnin mutasarrif olalar"¹¹ diyerek vakıfta kimin tasarrufta bulunacağını da tayin etmiştir (VGMA. VKF.d. 2178: 38; BOA, EV. HMH.d 5052: 3; Belge 1).

Vakfiye suretinin altında ulemadan Mustafa Efendi (Konya müftüsü), müderrislerden Mevlâna Mehmed Efendi ve şeyhlerden Abdülhalim Efendi'nin isimleri vardır (VGMA. VKF.d. 2178: 39). Diğer surette ise sadece Konya müftüsü Mustafa Efendi yazılmıştır (BOA, EV. HMH.d 5052: 3). İ. Hakkı Konyalı'nın bahsettiği vakfiyede şahitler ile vakfiyeyi tasdik edenler daha ayrıntılıdır. Bu bakımdan buradaki bilgiler önemlidir. Ankara'da Kuyud-ı Kadime Arşivinde bulunan Konya livasına ait mufassal bir defterde caminin 1060/1650 yılında yapıldığını işaret eden Arapça bir vakfiyesi vardır. Vâkif, mabedin tevliyetini Mustafa Çelebi'ye vermiştir. Ondan sonra evladına şart koşmuştur. Vakfiyenin üstünde Konya kadısı Mehmed ibn Şeyh İbrahim ile Konya müftüsü Mustafa Efendi'nin tasdikleri vardır (Konyalı, 1997: 429). Yukarıda anlatıldığı üzere vakfiyenin tarihi 1659 olmalıdır. Ancak vakfiyeye eksik yazılmış ya da yanlış okunmuş olmalıdır.

9 Mevlâvî ayini ya da sema, Mevlâna'nın dini toplantılarında duyduğu ilahi aşkla herhangi bir kaideye bağlı kalmaksızın yaptığı semalardan (dönüş) alınan ilhamla, kendisinden sonra düzenlenip geliştirilerek şekillenmiş, bir zikir toplantısıdır (Özcan, 2004: 464).

10 Burada verilen yaşlar, hicri takvime göredir.

11 Bu ifaderin anlamı için bk. Hamit Şafakçı, "Turgutogulları'ndan Sultan Hatun'un Vakfı", *Vakıflar Dergisi*, S. 44, Ankara 2015, s. 56.

Vakfiyede kayıtlı şahitler şunlardır: Sultan Süleyman Camii vaizi Şeyh Abdurrahman, ulemâdan Sadreddin Konevî Türbesi'nde vaiz Şeyh Mustafa, Alaeddin Camii vaizi Şeyh Mahmud ibn Ömer, Şerafeddin Camii vaizi Abdülhalim ibn Muharrem, kadılarından Mevlâna Ali ibn Mahmud, Mevlâna Türbesi imamı Mevlâna Hammâmî Hacı Mehmed ibn Mustafa, hatiplerden Mevlâna Abdurrahman, tarikatçı Ahmed Çelebi ibn Mustafa, Dervîş Mehmed, Mevlâna Türbesi kapıcılarından Dervîş Sefer (Konyalı, 1997: 429). Bu şahitler, bahsedilen dönemde Konya'nın onde gelen kişilerini göstermesi açısından önemlidir. Yine bahsi geçen tarihte Konya'daki bazı ibadethaneler ile görevlileri de öğrenilebilmektedir. Şahitler arasında Mevlevîlerin de olduğu anlaşılmaktadır. Üç vakfiyede de Konya müftüsü Mustafa Efendi zikredilmiştir. Pir Hüseyin Efendi'nin vakfiyelerde bahsedilen hayır eserleri şunlardır.

2.a. Pir Hüseyin Camii/ Kapı Camii

Pir Hüseyin, Konya şehri suru haricinde bir cami ile caminin ihtiyacı olan çeşmeleri yaptırmıştı. Diğer hayatı "hasenât-ı Hüseyniye" olarak ahalî arasında bilinirdi. Burada Mesnevî ve Kur'an okunmaktadır (Sâkîb Mustafa Dede, 1283: 178). Pir Hüseyin Camii ya da Kapı Camii olarak bilinen mabet, vakfiyede At Pazarı yakınılarında gösterilmektedir¹² (VGMA, VKF.d. 2178: 38). Yani bulunduğu yerle tarif edilmiştir. Ancak vakfiyenin başlığında *Kapu Camii* olarak adlandırılmıştır. Nitekim sonraki çalışmalarda Kapı Camii'nin asıl adının *ihyaiyye* olduğu, Konya Kalesi'nin At Pazarı Kapısı ile Telli Kapısı arasında olduğundan Kapı Camii adını aldığı belirtilmiştir (Doktor Nazmi, 1922: 39; Önder, 1971: 245; Konyalı, 1997: 426). Bir minaresi bulunan caminin üzeri eğik yüzeyle böülülmüş ve kurşunla örtülmüştür. Sade ve basit bir mimari tarzı vardır (Önder, 1949: 1).

Mevlâna'nın torunlarından Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden Şeyh Hüseyin Efendi tarafından yaptırılan Kapı Camii'nin yapılış tarihini Önder (1971: 245) 1069/1658 yılı olarak verirken Konyalı (1997: 429) 1060/1650 yılını öne sürer. Doktor Nazmi (1922: 39) ise 1069/1658-1659 tarihine işaret eder. İncelenen vakfiye suretlerine göre caminin ilk yapılış tarihinin 1659 olduğu anlaşılmaktadır. Kapı Camii üzerinde altı satıldan oluşan ve Konyalı şair Şevki tarafından kaleme alınan kitabe, sülüs hatla mermer üzerine yazılmıştır:

Pir Hüseyin nesl-i pîr kıldı binâsın ibtidâ

Anda İslâm, eyledi Hakk'a salât ile du'â ... (Muşmal vd. 2009: 455)

Bu ifade camiyi ilk yaptıranın Pir Hüseyin olduğuna işaret etmektedir. Sonraki satırlarda Eşenlerlioğlu'nun, son inşasını ise hayır sahiplerinin yaptığı vurgulanmıştır. Kâgir, tuğla örgü bir kubbesi bulunduğu sanılan ilk yapı, bilinmeyen bir sebeple yıkılmış yerine 1811 yılında taşlarından faydalananak Konya müftüsü Eşenlerlizade Seyyid Abdurrahman (ö. 1815) tarafından yeniden yaptırılmıştır (Önder, 1971: 245). 1867 yılında Konya Çarşısı yanarken cami de yanmışdır¹³ (Konyalı, 1997: 430). Bu yangında cami civarındaki vakıf dükkanlarından 192'si de yanarak büyük bir zarar meydana gelmişti. O zaman postnişin

12 Vakfiyede belirtilen hususlar diğer belgelerle de teyit edilmektedir. Bunlara göre Hüseyin Efendi Camii, Konya'da At Pazarı Kapısı haricindeydi (VGMA, VGMA. HRF.d. 1107: 15a). Camiyi yaptıran Şeyh Hüseyin Efendi, Mevlâna evladındandı (VGMA, HRF.d. 1119: 112b). Camide hariçten kimse görev almaz. Mevlâna neslinden olan kişiler görev alındı (VGMA, HRF.d. 1112: 5b). Hurufat defterlerine göre bahsedilen vakıflara yapılan tüm atamalara dair bk. Temel (2019: 466-506).

13 Konya'da meydana gelen büyük yangında yanan Kapı Camii'nin yeniden yapılmasına dair keşif defterinin leflerinde yanan camilerin planları vardır (BOA, A.MKT.MHM 406/10). 1867 yılında Konya Çarşısı'nda çıkan yangın, Kapı Camii bitişiginden çubukçu dükkanının altında bulunan kahve ocağındaki mangal ateşinin dükkan sahibi tarafından söndürülenerek kabasıyla bırakılması nedeniyle çıktı (Muşmal, 2008: 105-106). 1867 yanından sonra yapılan keşif ve yeniden inşa süreci hakkında bk. Muşmal vd. 2009. Bu çalışmada çok ayrıntılı bir anlatım olduğundan bu yila ait veriler buradan takip edilebilir. Aynı şekilde caminin bugünkü durumu ile mimari özellikleri de bu incelemeye belirtildiğinden bu çalışmaya müracaat edilebilir.

olan Mahmud Sadreddin, dükkanı yanmış olanlardan 41.150 kuruş toplayarak dükkanları¹⁴ yeniden yaptırmıştı. Yanan cami için ise halktan para toplanmış ve 1871 yılında üçüncü kez inşa¹⁵ edilmiştir. Bu inşasında yıkılan Konya Kalesi taşları kullanılmıştır (Önder, 1949: 1; Doktor Nazmi, 1922: 39). 21 Haziran 1878 tarihinde caminin adı Hüseyin Efendi Camii namıdağın Kapı Camii olarak zikredilmiştir. Bu tarihte caminin hitabetine Halil Efendi atanmıştır (VGMA. VKF.d. 2179: 124). Caminin yeniden yapılmasına rağmen bu tarihte hâlâ aynı isimle anılması dikkat çekmektedir.

Kapı Camii'nin 1831-1836 yıllarına ait gelir-gider kaydına göre 35 dükkan vakfa kira ödemiştir. Kira ücretleri üç akçe ile 80 akçe arasındaydı. Dükkanlar arasında leblebici, kahvehane, mumhane, tüfekçi, demirci, boyahane, keçeci, kuyumcu, yemenici gibi işletmeler vardı. Dükkanlardan altı yılda toplam 5.233 akçe gelir kaydedilmiştir. Buradan Çelebi Efendi'ye verilen altı yıllık çeşitli ücretlerin¹⁶ toplamı 4.971 akçe kiradan düşülmüş ve 262 akçe kalmıştır. Yazıcı ücreti 11, muhasebe harcı 229 ve zahire masrafi 2.740 akçe olmak üzere 2.969 akçe ise nakit gelirine eşitti. Caminin diğer masrafları ise 100 kiyye muma 300 akçe, beş berat ücreti 80 akçe, mütevelliye 200 akçe olmak üzere 580 akçe, altı yıl (H. 1247-1252) boyunca toplam masrafi 3.480 akçeydi. Bahsedilen dükkanlar¹⁷ ilgili yıllarda vakıf tarafından tamir ettirilmiştir. 1836 yılında ise Kapı Camii'nin minare kapısı ve kandil sandıkları tamir ettirilmiş ve caminin perdelerine bakım yapılmıştı (VGMA. VKF.d. 2178: 39).

Pir Hüseyin, At Pazarı yakınılarında yaptırdığı camiye hatip olana günlük iki akçe, iki müezzine ikişer akçe, dört devirhana birer akçe, cuma günü muhaddis¹⁸ olarak görev yapana iki akçe, üç vakıt imamı olana iki akçe; kayyım, ferraş ve çerağdar olana üç akçe, kandil mumu için bir akçe olmak üzere günlük 18 akçe vakfetmiştir¹⁹ (VGMA. VKF.d. 2178: 38; Tablo 1).

Kapı Camii Vakfı'nın tevliyeti “batnen ba'de batn evlâd-i zükûrunun aslahına” şart koşulmuştur (KSS 115: 38-1). Yani vâkıfin neslinden olmak, erkek evladının soyundan gelmek ile görevde uygun olmak gibi özelliliklere sahip olan vakfın mütevelliisi olabilirdi.

Farklı vakıflardaki görevleri bazen aynı kişiler yapabilmekteydi. Mevlâna evladından Hüseyin Efendi Türbesi'nde iki akçe ile cüzhan, Çelebi Hanı Mescidi'nde iki akçe ile ikinci namazından sonra Kur'an okumakla görevli ve Şeyh Aliman Mahallesi'ndeki muallimhanede üç akçeyle muallim-i sibyan olan Mehmed bin Abdülahad'ın berati 1730 yılında yenilenmiştir (VGMA, HRF.d. 1109: 11b). 18 Temmuz 1835 tarihinde, Hüseyin Efendi Camii'nde günlük üç akçe ile nazır olan Hüseyin bin Osman'ın ölümü

14 Camiye ait vakf dükkanlarının hududu hakkında bk. Önder (1949: 2).

15 Yangının ardından cami, Eşenlerli Abdurrahman Efendi'nin torunu Abdurrahman Efendi ile halkın yardımıyla taş malzemeden yeniden inşa edilmiştir (Muşmal vd. 2009: 447).

16 Mevlâna postnisi Mehmed Said Efendi tarafından görevlendirilen Mesnevihanzade Osman Efendi'nin kiradan ödediği miktarlar şöyledi: Çelebi Efendi'ye 18, caminin imam ve hatibine 256, caminin kayyımıma 150, kandilciye 30, mihrap üzerindeki muma 86, revgan-ı zeyt için 160, kandil ve şema 30, Şeyh Ali hatibine 12 ve Tahtatepen hatibine altı akçe olmak üzere 1831-1834 yılları arasında 748,5 akçe yazılmıştır. 1835 ve 1836 yıllarında ise türbedeki muallimhanenin hocası Ahmed Efendi ile halifelerine 240 akçe zamla 988,5 akçe kaydedilirken toplam masraf 4.971 akçeye ulaşmıştır (VGMA. VKF.d. 2178: 39).

17 Caminin vakf dükkanları konusunda cumhuriyet döneminde de sıkıntılarda olmuştur. 29 Kasım 1946 tarihinde, Kapı Camii bitişliğinde vakfa ait dört dükkanın yıkılma tehlikesi olmamasına rağmen belediye yıkırılma teşebbüsünün engellenmesi istenmiştir. Bu istek üzerine böyle bir duruma mahal verilmemesi ilgililere bildirilmiştir (BCA, 030.10.191.306.19).

18 Hadis öğreten öğretim elemanına muhaddis denirdi. Devirhan ise her cuma namazından önce, Kur'an'ın bir cüzünü okumakla görevli olan ve bu şekilde Kur'an'ı hatmeden görevlidir (Yediylidiz, 2003: 370, 375).

19 Hüseyin Efendi Camii'nde çeşitli tarihlerde görev alanlar ve günlük ücretleri şöyledi; imam (iki akçe), kayyım (dört akçe), cüzhan (yarım akçe), nazır (üç akçe), hatip (iki akçe), devirhan (bir akçe), şeyh (bir akçe), vaiz (iki akçe), sermahfil (bir akçe), mütevelli (ücretsiz), ferraş (bir akçe), müezzin (iki akçe) ve bevvab (iki akçe) (VGMA, HRF.d. 1140: 243a; VGMA, HRF.d. 1107: 14b, 15b, 20a, 22a, 23b, 27a, 28a, 29b, 37a). Vakfiyeden daha yüksek günlük ücret çıkışının nedeni, camiye belirli şartlarla başka gelirler bağışlayanların olmasıyla alakalıdır. Bahsedilen ücretler, farklı da olabilmekteydi. Nitekim 1749 yılı başlarında camide cüzhan olana günlük iki akçe, han ve dükkan kiralardan verilmiştir (VGMA, HRF.d. 1112: 19a).

üzerine oğulları es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Ahmed Çelebilere tevcih olunmuştu. Aynı tarihte caminin günlük üç akçeye hatip ve devirhanı olarak aynı kişiler atanmıştı (VGMA. VKF.d. 2176: 93).

Camiye, Hüseyin Efendi dışında dükkân veya para bağışlayanlar da vardı. Bunlardan biri Hacı Mehmed bin el-Hac Abdi idi. Dükkanlardan elde edilen gelirden günlük üç akçeyi pazar ve pazartesi günleri ders verecek dersiamlara şart koşmuştu (VGMA, HRF.d. 1109: 23b). el-Hac Abdullah, pazartesi ve çarşamba günleri ders vermek üzere bir miktar parayı camiye vakfetmiş ve akrabalarının yararlanmasını şart koşmuştu (VGMA, HRF.d. 1109: 23b). Yine el-Hac Mevlüd Vakfı'ndan günlük sekiz akçe dersiyeye ayrılmıştı (VGMA, HRF.d. 1107: 23a; 45 *Numaralı Konya Şer'iye Sicili...* 2008: 657-658).

At Pazarı'ndaki Hüseyin Efendi Camii'nde vaiz olanlara Mescidli adlı köyden bağ ve bahçe, 1676 yılında vakfedilmişti (3 *Numaralı Konya Şer'iye Sicili...* 2013: 103). Camide cumartesi günü vaiz olanlara iki akçe, Mevlüd oğlu Mustafa adlı hayır sahibinin vakfettiği 40 kuruşun ribhinden ödenmişti (VGMA, HRF.d. 1113: 4a). Seyyid Hacı Mustafa bin Seyyid Ömer adlı kişi, Kapı Camii'ne 1712 tarihli vakfiyesinde vakfettiği gelirin 2/3'ünü camideki vaize, 1/3'ünü ise evlada şart koşmuştu (3 *Numaralı Konya Şer'iye Sicili...* 2013: 111). Yine Hacı Süleyman adlı hayır sahibi, camiye bıraktığı paranın gelirini vaiz olacaklara tahsis etmişti (VGMA, HRF.d. 1112: 16b). Sadece verilen örnekler bile cami yapıldıktan sonra birçok kişinin camiye vakıflar bıraktığını göstermektedir. Birbirinden farklı ve sayıca burada zikredilenlerden daha kalabalık olduğu düşünülen hayır sahiplerinden hareketle Konyalıların yapılışından itibaren Kapı Camii'ne farklı bir anlam yüklediği söylenebilir.

2.b. Pir Hüseyin Camii

Pir Hüseyin'in Şeyh Aliman Zaviyesi yakınında yaptırdığı cami, Pir Hüseyin Camii olarak zikredilmiştir. Türbe yakınındaki bu cami, Şeyh Aliman Mahallesi'ndeydi. Minber koyduran Şeyh Seyyid Hasan'ın adıyla da anılırdı (Küçükdağ, 1989: 36). Caminin hatibine günlük iki akçe, müezzinine bir akçe ve muhaddisine bir akçe bırakılmıştı (VGMA.VKF.d. 2178: 38; Tablo 1). 1749 yılı başlarında, camide müezzin olan kişi günlük bir akçe ücret almıştı (VGMA, HRF.d. 1112: 19a). Dolayısıyla vakfiyedeki şartta uygundur. Ancak vakfiyede olmayan görevliler de vakıfta görev alabilmişti. 12 Eylül 1703 tarihinde Şeyh Aliman Mahallesi'ndeki Hüseyin Efendi Camii'nde üç akçe ile nazır olan Mehmed ölünce Şeyh İbrahim atanmıştı (VGMA, HRF.d. 1107: 14b).

2.c. Çelebi Hanı Mescidi

Hüseyin Efendi, Çelebiler Hanı²⁰ içerisinde bir mescit yaptırmıştı. Mescitte beş vakit namaz kıldıran imama günlük dört akçe ve her gün öğle vaktinde Kur'an'dan bir cüz okuyacak olan müezzine iki akçe olmak üzere günlük toplam altı akçe bırakılmıştı (VGMA.d 2178: 38; Tablo 1). Vakfiyede ayrılan gelir, sonraki yıllara ait kayıtlarda²¹ da zikredilmiştir. 27 Nisan 1811 tarihinde, Çelebiler Mescidi'nde günlük dört akçe ile imam olan Mevlâna evladından es-Seyyid Abdulhay'ın ölümü üzerine görevi, Mevlâna postnişini olan Mevlâna Said'e tevcih edilmiştir. 11 Ocak 1816 tarihinde, Şeyh Hüseyin'in yaptırdığı mescitte iki akçeyle ikinci vaktinde Kur'an talisi olan es-Seyyid Hafız Pir ibn es-Seyyid İsmail'in vefatı nedeniyle görevi aynı postnişine verilmiştir. 1836 yılında, vakfiyede geçen Çelebiler Hanı diye bilinen han ile içindeki mescidin tamamen harap olduğu ve vakfin ihyası için kudretleri olmadığından harap kaldığı da bildirilmiştir (VGMA.d 2178: 39).

20 Çelebi Hanı, At Pazarı Kapısı dışında Piri Paşa Mahallesi'nde idi. Mevlâna soyundan gelen Mehmed Çelebi tarafından inşa ettirildiği için Mehmed Çelebi Hanı ya da Çelebiler Hanı olarak zikredilmiştir. 1707 yılında han, harabe haldeydi. Çelebi Hanı, Konya'ya gelen tütin tüccarlarının kaldığı, tütin ticaretinin yapıldığı bir yerdi (Küçükdağ, 2011: 318).

21 Şeyh Hüseyin Efendi'nin Çelebi Hanı'nda yaptırdığı mescidin müezzinine iki akçe ve her gün bir cüz okumak şartıyla cüzhana bir akçe verildiğinin vakfiyede yazılı olduğu belirtilmiştir (VGMA, HRF.d. 1107: 44b; VGMA, HRF.d. 1111: 4b).

2.ç. Şeyh Hüseyin Efendi Muallimhanesi

Şeyh Hüseyin, türbe yakınlarında bir muallimhane²² yaptırmıştı. Vakfiyesine göre muallimhanedeki hocaya günlük dört akçe, halifeye iki akçe, burada günde iki cüz okuyacak görevliye iki akçe ve sibyana yedi akçe olmak üzere günlük toplam 15 akçe verilecekti (VGMA.d 2178: 38; Tablo 1). Şeyh Hüseyin Efendi'nin yaptırdığı türbe ve muallimhanede 9 Mart 1723'te, iki akçeyle cüzhan ve Çelebi Han'ndaki mescitte iki akçeyle Kur'an okuyan Mevlâna evladından Mustafa ölünce oğlu Mehmed atanmıştı (VGMA, HRF.d. 1107: 45a).

Şeyh Hüseyin Efendi Vakfı'na ait han ve dükkânların kirasından almak üzere günlük dört akçeyle Türbe-i Celaliye yakınlarındaki mektepte muallim, iki akçeyle halife ve bir akçeyle Şeyh Ahmed Mahallesi'ndeki Ahmed Efendi Camii'nde devirhanlık ile Mevlâna Türbesi'nde iki akçeyle cüzhanlık, At Pazarı haricindeki Hüseyin Efendi Camii'nde iki akçeyle vaizlik cihetlerine mutasarrif olan es-Seyyid Abdurrahman Halife'nin ölümü üzerine bu görevler dört ogluna müstereken 21 Aralık 1759 tarihinde verilmiştir (VGMA, HRF.d. 1106: 21b). Buradan hareketle farklı görevlerin bir kişiye verilebildiği gibi aynı görevlerin ortak olarak birçok kişiye verilebildiği de söylenebilir. Ancak atamalarda Mevlâna neslinden oldukları özellikle vurgulanmıştır. 18 Temmuz 1835 tarihinde, Hüseyin Efendi'nin bıraktığı han ve dükkânlarından almak üzere günlük dört akçeyle Türbe-i Celaliye yakınlarındaki mektepte muallim ve iki akçe ile Mevlâna Türbesi'nde cüzhan olan Hüseyin bin Osman'ın ölümü üzerine yerine oğulları es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Ahmed Çelebiler getirilmiştir (VGMA. VKF.d. 2176: 94). 1835 yılında muallim olarak atan es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Ahmed Çelebilere eskiden 100 akçe aylık verilirken 500 akçe zam yapılarak ücretleri 600 akçeye çıkarılmıştır (VGMA. HRF.d. 152-799).

2.d. Hüseyin Efendi Mektebi

Konya'da Şeyh Aliman Mahallesi'nde Hüseyin Efendi Mektebi adıyla bilinen bir mektep vardı²³ (VGMA, HRF.d. 1107: 21a; VGMA, HRF.d. 1112: 19a). Vakfiye göre Şeyh Aliman Zaviyesi yakınlarında yaptırdığı mektebin muallimine²⁴ günlük üç akçe, halifesine günlük bir akçe ve sibyana üç akçe verilecekti (VGMA, HRF. d. 2178: 38; Tablo 1). 1749 yılı başlarında, muallim üç akçe ve halife bir akçe olmak üzere ücretlerini Şeyh Hüseyin Efendi'nin vakfettiği han ve dükkân kiralardan almışlardı. Vakfiyede kayıtlı olduğu ifade edilen bu meblağlara rağmen iki görevde deraigbet olmadığı ya da boş olduğu gerekçesiyle belirtilen tarihlerde atama yapılmıştı (VGMA, HRF. d. 1112: 19a).

2.e. Şeyh Hüseyin Efendi Mektebi/Hızırılık Mektebi

Şeyh Hüseyin Efendi, Hızırılık makamında Hızırılık Mektebi veya banisi olması dolayısıyla Şeyh Hüseyin Efendi Mektebi olarak bilinen bir mektep yaptırmıştı. 28 Mayıs 1721 tarihinde, At Pazarı Kapısı'ndaki mektebin baş halifeliği Mevlâna evladından es-Seyyid Abdurrahman bin Bayram'a iki akçe ile verilmiştir (VGMA, HRF. d. 1107: 41a). Dolayısıyla vakfiyede öngörülmüş olmasa da ihtiyaç olduğunda yeni bir görevli, atanabilmektedi. 1730 yılında, Hızırılık makamındaki muallimhanede üç akçe ile muallim-i sibyan olan Mustafa bin Ebubekir yerine Mehmed Halife atanmıştı (VGMA, HRF. d. 1109: 11b). Bu atama kaydında mektebin yeri açık bir şekilde Hızırılık olarak ifade edilmiştir. 1721 yılı kaydında da At Pazarı Kapısı ifadesi kullanıldığından Hızırılık olarak anılan yeri burada aramak gereklidir. Vakfiyede muallim olana günlük üç akçe, halifeye bir akçe ve bu mektepte okuyan sibyana altı akçeden toplam 10 akçe ücret verileceği yazılıdır²⁵ (VGMA.VKF.d. 2178: 38; Tablo 1).

22 Sibyan mektebi, dârütta'lîm, dârülîlm, muallimhâne, mahalle mektebi, taş mektep ve mekteb-i ibtidâiyye gibi adlarla anılmışlardır. Bu mekteplerin hocalarına muallim, yardımcılarına kalfa (halife) denilmiştir (Baltacı, 2004: 6).

23 Şeyh Aliman, zaviyesi içinde bir de mescit yaptırmıştı. Vefatından sonra buraya gömülmüştür. Türbenin doğu şimalinde bir de mektep vardı. Bu mektep, zaviyenin yerine kurulmuştu (Konyali, 1997: 744-745).

24 Sibyan mekteplerinin hocaları genellikle medrese mezunu olup cami ve mescitlerde imam-hatiplik veya müezzinlik yapan kimselerdi (Baltacı, 2004: 7).

25 Sonraki yıllarda da mektebin muallimine günlük üç akçe ücret verilmiştir (VGMA, HRF. d. 1107: 45a; VGMA, HRF. d. 1108: 6a; VGMA, HRF. d. 1112: 19a).

Bahsedilen üç mektebin isimleri ve birbirine yakınlığı dolayısıyla aynı mektepler olduğu düşünülebilir. Ancak ekteki tablo ve vakfiyede görüleceği üzere üç farklı mektepten bahsedilmektedir. Şeyh Hüseyin Efendi Muallimhanesi, türbe yakınlarındadır. Şeyh Hüseyin Efendi Mektebi, Şeyh Aliman Mahallesi'ndedir. Hızırlık Mektebi ise At Pazarı civarındadır. Ayrıca vakfiyede üçüne de tahsisatlar yapılmıştır. Yine üç vakfa, hurufat defterlerinde atamalar yapılmıştır. 1722 yılı²⁶ kayıtlarında buralara yapılan atamalar peşpeşe yazılmıştır. Yine 1749 yılı²⁷ atamaları da mekteplerin farklı olduğunu desteklemektedir.

2.f. Asitanede Mevlid Okunması

Asitanede her yıl Rebî'ü'l-evvel ayında mevlid²⁸ okunması yanında bazı işlere üç akçe ayrılmıştı (VGMA, VKF.d. 2178: 38; Tablo 1). Asitanede, Mevlâna Dergâhi olduğundan burada yılda bir kere mevlid okunması gerekiyordu.

2.g. Musluk Hayrâtı

Şeyh Hüseyin, At Pazarı Kapısı yakınında -burası Batı Kapısı olarak da anılmış-(VGMA, HRF. d. 1112: 19a) yaptırdığı cami için bir de musluk yaptırmış ve bunun için bir akçe ayırmıştı (VGMA, VKF.d. 2178: 38; Tablo 1). Musluk görevlisine günlük bir akçe ayırdığını bazı belgeler de haber vermektedir (VGMA, HRF. d. 1112: 19a).

2.ğ. Şeyh Hüseyin Efendi Camii/ Ahmed Efendi Camii

Pir Hüseyin'in Konya'nın Şeyh Ahmed Mahallesi'nde²⁹ yaptırdığı bir cami vardır. Vakfiyesinde caminin hatip ve muhaddisine iki akçe; sermahfil, müezzin, tarifhan ve devirhana üç akçe olmak üzere beş akçe verileceği kayıtlıdır (VGMA. VKF.d. 2178: 38; Tablo 1). At Pazarı Kapısı haricinde bulunan cami, Şeyh Ahmed Mahallesi'ndeydi (VGMA, HRF. d. 1107: 19a, 30b). Vakfiyede Şeyh Hüseyin'in yaptırdığı belirtilen cami, bazı kayıtlarda Ahmed Efendi Camii olarak da anılmıştır. 7 Mayıs 1723 tarihinde Mevlâna evladından Şeyh Hüseyin Evkâfi mahsulünden almak üzere Şeyh Ahmed Mahallesi'ndeki Ahmed Efendi Camii'nde bir akçe ile devirhan olan Abdurrahman'ın beratsız olduğu belirtilmiştir (VGMA, HRF. d. 1107: 45b). Bazı kayıtlarda ise Şeyh Ahmed Mahallesi'ndeki Şeyh Hüseyin Efendi Camii (VGMA, HRF. d. 1106: 5b) olarak zikredilmiştir. Tayin edilen gelir, Şeyh Hüseyin Efendi tarafından vakfedildiğinden³⁰ aynı camiler olmalıdır.

Konya'da benzer isimlere sahip camiler vardır. *Fevkani Camii* olarak bilinen (VGMA, HRF. d. 1109: 14a) Şeyh Ahmed Efendi Camii, Mevlâna Dergâhi'nin batısında, Kapı Camii'nin doğusundaydı. Cami, 1867'de yanına yerine Aziziye Camii yapılmıştır (Ağaoğlu, 2004: 383, 385). 1659 tarihli vakfiyeden sonra yapıldığı anlaşılan bu caminin isim benzerliği dışında bahsedilen camiyle bir ilgisi yoktur. Bir diğer ise Şeyh Ahmed Mahallesi Karakurt Caddesi üzerinde bulunan ve günümüzde Tahtatepen Camii adıyla anılan mabettir.

26 1722 yılına ait iki hurufat defterinde vakıflara yapılan atamaların arka arkaya yazılması, bunların farklı vakıflar olduğunu teyit etmektedir. Şeyh Aliman Mahallesi'ndeki muallimhaneye bir akçele halife-i sibyan olan Mustafa ölünce Mehmed atanmıştır. Asitan yakınındaki muallimhaneye iki akçele halife-i sibyan olan Ahmed vefat edince Seyyid Abdurrahman getirilmiştir. Hızırlık makamındaki muallimhanenin üç akçele muallimi Mustafa ölünce Mehmed Halife tayin edilmiştir (VGMA, HRF. d. 1107: 45a; VGMA, HRF. d. 1119: 112b).

27 1749 yılında bahsedilen üç mektebe atamalar yapılmıştır. Şeyh Aliman Mahallesi'ndeki mektebin halifesine bir akçe ve aynı mahalledeki caminin müezzinine bir akçe olmak üzere, vakfiyede kayıtlı bu meblağı, Ali bin Abdullah vakıftan almak şartıyla atanmıştır. Bu mahalledeki mektebin muallimine üç akçe vakfiyede tayin edildiğinden görev, Seyyid Hüseyin'e verilmiştir. Hızırlık Mektebi muallimine üç akçe şartı vakfiyede olduğundan Yakub bin Ahmed Halife görev almıştır. Türbe yakınlarındaki mektebin muallimine dört akçe ve türbede cüz okuyacak căzihane iki akçe vakfiyede tahsis edilmesine rağmen zamanla boş kaldırdan Osman bin el-Hac Mustafa atanmıştır (VGMA, HRF. d. 1112: 19a). Bu mekteplere yapılan atamalar için bk. VGMA, HRF. d. 1112: 27a, 28a; VGMA, HRF. d. 1107: 21a, 30a, 41a, 44a, 44b. Bu belgeleri görmemi sağlayan değerli meslektaşım Dr. Öğretim Üyesi Eşref Temel'e teşekkür ederim.

28 1409 yılında, Süleyman Çelebi tarafından yazılan *mevlid*, çeşitli vesilelerle ve bilhassa peygamberin doğum yıldönümü münasebetiyle okunurdu (Yediyıldız, 2003: 375). Nitekim peygamberin doğduğu ayda okutulması vakfiyede şart koşulmuştur.

29 Vakfiyede bu durum şöyle ifade edilmiştir: ... *mahmiye-i Konya mahallâtından Şeyh Ahmed Mahallesi'nde bina eylediğim cămi'-i şerîfe...* (BOA, EV. HMH.d 5052: 3; VGMA. VKF.d. 2178: 38)

30 Şeyh Ahmed Mahallesi'nde Ahmed Efendi Camii'nde evlâd-ı Mevlâna'dan Şeyh Hüseyin Vakfı'ndan bir akçe ile căzihân olan Abdurrahman'ın berâti tecđid (VGMA, HRF.d. 1106: 16a) ifadesinden bahsedilen mabetlerin aynı olduğu anlaşılmaktadır.

1434'te Danişmend Mustafa tarafından yaptırılmış daha sonra Hacı Adil tarafından tamir ettirilmiştir. Bu nedenle çeşitli tarihlerde Danişmend Mustafa, Hacı Adil, Pir Hüseyin ve Tahtatepen isimleriyle anılmıştır. Konyalı, Turgutogullarından Pir Hüseyin'in bu mabede vakıflar bıraktığını zikreder. Buranın Hüseyin Efendi Evkafı'na ait olduğu ve mütevelliisinin 1672'de Ahmed oğlu el-Hac Mustafa olduğu görülür (Ağaoğlu, 2015: 230; Konyalı, 1997: 562). Vakfiyede bahsedilen cami ile bu cami aynı olmalıdır. Zira camiye gelir bırakın hayırseverlerden biri olan Hüseyin Efendi çalışmada tanıtlanmış kişidir. İkincisi 1672 yılındaki mütevelli, Hüseyin Efendi'nin tüm vakıflarının tevliyetini verdiği el-Hac Mustafa'dır.

2.h. El-Hâc İshak Efendi Camii Vakfı

İçkale Kapısı önünde merhum el-Hac İshak Efendi'nin yaptırdığı bir cami vardı. Burasının vakfi olmadığından camide görevli hatibe günlük iki akçe, müezzin ve devirhana bir akçe ve haftanın iki gününde Muhammediye okuyana³¹ bir akçeden bu vakfa günlük toplam dört akçe yazılmıştı (VGMA. VKF.d. 2178: 38; Tablo 1). 9 Mart 1723 tarihinde, Mevlâna neslinden Şeyh Hüseyin Efendi Vakfı mahsulünden bir akçe ile el-Hac İshak Camii'nde *Muhammediye* adlı kitabı haftada iki defa okuyan Ahmed yerine vâkıfın evladından Mahmud Halife atanmıştı (VGMA, HRF.d. 1107: 45a).

Sonuç

Pir Hüseyin Efendi, 1580 yılında dünyaya gelmiş ve 1666 yılına kadar 86 sene yaşamıştır. Şeyh, pir, efendi ve çelebi unvanlarıyla anılmıştır. Muhtemelen eğitimini babası ile Melevî çevrelerinden almıştır. Zira Mevlâna Dergâhı postnişinliği görevine getirilmesi onun iyi bir eğitim aldığıının kanıtıdır. Yine postnişinlik için birçok talipmasına rağmen onun görevde kalması da ilmiyle alakalı olmalıdır. Şeyh Hüseyin Efendi'nin postnişin olduğu yıllar Sultan İbrahim ile Sultan IV. Mehmed dönemleridir. Yukarıda anlatıldığı üzere postnişin tarafından arakîye giydirilmesi hadisesi, Melevîlere devletin bakışını göstermesi açısından da önemlidir. Abaza Hasan Paşa isyanı nedeniyle Hüseyin Efendi'nin şikayet edilerek görevden alındırmaya çalışılması ise Melevîler arasındaki iç çekişmeleri göstermektedir. Kadızadeleller gibi semaya bakışı pek müspet olmayan bir grubun onun postnişinliği döneminde etkin olması ve semaya son şeklini de Şeyh Hüseyin Efendi'nin vermesi de ilginç olaylardandır. Hüseyin Efendi, postnişin olmakla birlikte önemli bir hayırseverdi.

Şeyh Hüseyin Efendi, türbe yakınılarında yaptırdığı han ve kahvehane dükkânı ile diğer dükkânların gelirlerini vakfetmiştir. 1659 yılına ait vakfiyesinde akrabası olan Mustafa Çelebi ibn Ahmed hayatı oldukça günlük bir akçe ile mütevelli olacak. Bu dükkânlar kiraya verilecek, kiralara aylık olarak toplanacak ve masraflara harcanacaktır. Onun vefatından sonra ise vâkıfın evladından biri tevliyeti yürütecekti. Vakfiyesinde kira gelirleri, kendisinin yaptırdığı binalar ya da daha önce var olup geliri olmayanlara bırakılmıştır. Bunlara ayrılan günlük ücret toplamı 75 akçedir. Ancak vakıflarda görev alan toplam 28 görevliye ve çocuklara 74 akçe yazılmıştır. Dolayısıyla vakfiyede bir akçe eksik yazılmıştır.

Vakıfları arasında en bilineni Kapı Camii'dir. Günümüzde aynı isimle ibadete açık olan cami, birkaç kez yeniden inşa edilmiştir. İlk inşası 1659 yılı olan cami, At Pazarı yakınlarındaydı. Cami, vâkıfın adıyla da anılırdı. Yaptırdığı diğer camiler de kayıtlarda onun ismiyle zikredilmiştir. Türbe yakınındaki muallimhane, At Pazarı Kapısı'ndaki mektep ile Şeyh Aliman Mahallesi'ndeki mektep de onun adını taşımaktaydı. Kurumların isimleri genelde banilerinin adıyla zikredilirdi. Çelebiler Hanı içerisinde yaptırdığı mescit ise hanın ismiyle anılmıştır. Ancak bütün kayıtlarda mescidi onun yaptırdığı belirtilmiştir.

31 Gelibolulu Yazıcızade Muhammed Efendi tarafından Türkçe olarak şiir halinde kaleme alınan *Muhammediye* adlı eseri okumak için tayin edilen kişiye *Muhammediyehan* denilirdi (Yediylidiz, 2003: 375-376).

Kaynaklar

1. Arşiv Kaynakları

1.1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA)

030.10.191.306.19.

1.2. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)

Evkâf-ı Haremeyn Muhasebeciliği Defterleri (EV.HMH.d): 5052.

İbnülemin Vakif (*iE.EV*): 7-857.

Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM): 406/10.

1.3. Konya Şer'iye Sicilleri (KSS)

3 Numaralı Konya Şer'iye Sicili (987-1330 / 1579-1912) (*Transkripsiyon ve Dizin*) (2013). (Haz. Doğan Yörük), Konya: Palet Yayınları.

45 Numaralı Konya Şer'iye Sicili (1126-1127/1714-1715) (*Transkripsiyon ve Dizin*) (2008). (Haz. İzzet Sak-Cemal Çetin), Konya: Selçuklu Belediyesi Yayınları.

115.

1.4. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA)

Defterler (VKF.d.): 152, 2176, 2178, 2179.

Hurufat Defterleri (HRF.d.): 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1119, 1140.

2. Kitaplar, Tezler ve Makaleler

Ağaoğlu, Sami (2004). "Musahip Mustafa Paşa Vakfı". *Selçuk Üniversitesi Türkイヤt Araştırmaları Dergisi*, S. 15: 377-399.

_____ (2015). "Şeyh Ahmet Efendi". *Konya Ansiklopedisi*, C. 8, (Edit: Muhammet Ali Orak), Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları. 230-231.

Baltacı, Cahit (2004). "Mektep: Osmanlılar'da Mektep". *DİA*, C. 29, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 6-7.

Doktor Nazmi (1922). *Türkiye'nin Sıhhi-i İctimâî Coğrafyası Konya Vilayeti*. Ankara: Öğüd Matbaası.

Gölpınarlı, Abdülbâki (2006a). *Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik*. İstanbul: İnkılap Yayınları.

_____ Belgeleri (2006b). *Mevlevî Âdab ve Erkâni*. İstanbul: İnkılap Yayınları.

Konyalı, İbrahim Hakkı (1997). *Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi*. Ankara: Burak Matbaası.

Küçükdağ, Yusuf (1989). *Lâle Devri'nde Konya*. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

_____ (2011). "Çelebi Hanı". *Konya Ansiklopedisi*, C. 2, (Edit: Mehmet Birekul), Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 318.

Mehmed Süreyya (1996). *Sicill-i Osmanî*. C. 3, (Hazırlayanlar: Nuri Akbayar-Seyit Ali Kahraman), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Muşmal, Hüseyin (2008). "1867 Konya Çarşısı Yangını ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme Denemesi". *Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C. 32/1, 97-116.

- Muşmal, Hüseyin-Çetinaslan, Mustafa (2009). "Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii'nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri". *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, C. 2/6: 446-480.
- Naîmâ Mustafa Efendi (2014). *Târih-i Na'imâ: Ravzatü'l-Hüseyen fî Hulâsatî Ahbâri'l-Hâfikayn*. C. III, (Haz. Mehmet İpsirli), Ankara: TTK Yayıncıları.
- Önder, Mehmet (1949). "Konya'da Osmanlı Devri Eserlerinden: Kapu Camii". *Konya Dergisi*, S. 131-132: 1-2.
- Önder, Mehmet (1971). *Mevlâna Şehri Konya (Tarihi Kılavuz)*. Ankara: Güven Matbaası.
- Özcan, Nuri (2004). "Mevlevî Âyini" *DİA*, C. 29, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 464-466.
- Pakalın, Mehmet Zeki (1993). *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*. C. I, İstanbul: MEB Yayınları.
- Sâkîb Mustafa Dede (1283). *Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân*. C. I, Mısır.
- Seyyid Fazıl Mehmed Paşa (2010). *Mevleviyye Silsilesi*. (Haz. Tahir Hafızalioğlu), İstanbul: İnsan Yayınları.
- Seyyid Sahîh Ahmed Dede (2011). *Mevlevîlerin Tarihi -Mecmûatü't-Tevârîhi'l-Mevleviyye-*. (Haz. Cem Zorlu), İstanbul: İnsan Yayınları.
- Şafak, Yakup (2012). "Hüseyin Çelebi". *Konya Ansiklopedisi*, C. IV, (Edit. Muhammet Ali Orak), Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları. 255.
- (2016). "Mehmed Said Hemdem Çelebi'nin Hazırladığı Konya MevlânaDergâhı Postnişinleri Listesi". *Nüsha*, S. 43, 153-166.
- Tanman, M. Bahâ (1991). "Arakîyye". *DİA*, C. 3, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 266-267.
- Temel, Eşref (2019). *Konya Kazası Hurufât Defterleri (1104-1250//1693-1835) (Tasnif Edilmiş Transkripsiyon ve Dizin)*. Çizgi Kitabevi Yayınları.
- Top, H. Hüseyin (2016). *Mevlevî Usûl ve Âdâbı*. İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Yediyıldız, Bahaeeddin (2003). XVIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakîf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi. Ankara: TTK Yayınları.

Tablo 1: Vakfiyesine Göre Pir Hüseyin'in Vakıfları ve Buradaki Görevlilerinin Ücretleri³²

Sıra No	Han ve Dükkan Gelirlerinin Vakfedildiği Vakıflar	Mütevelli	İmam	Hatip	Müezzin	Devirhan	Hatip ve muhaddis	Müezzin ve devirhan	Muhaddis	Kayım, ferrâş, çerağdır	Sermahfi, müezzin, tarîfhan	Halife	Cühan	Muhammediyehan	Muallim	Sibyan	Mevlid okutmak	Müm-i çerağ	Toplam ücret (Günlük-Akçe)
1	Pir Hüseyin Camii/Kapı Camii	1	1	2	4			1	1										10
	<i>Ücretleri</i>	2	2	4	4			2	3										1 18
2	Şeyh Hüseyin Efendi Muallimhanesi										1	1	1						3
	<i>Ücretleri</i>										2	2	4	7					15
3	Asitane'de Mevlid Okunması																		
	<i>Ücretleri</i>																	3	3
4	Çelebi Hanı Mescidi	1		1															2
	<i>Ücretleri</i>	4		2															6
5	el-Hac İshak Efendi Camii	1				1						1							3
	<i>Ücretleri</i>	2				1						1							4
6	Hüseyin Efendi Mektebi (Şeyh Aliman Mahallesi)										1		1						2
	<i>Ücretleri</i>										1		3	3					7
7	Pir Hüseyin Camii (Şeyh Aliman Mahallesi)	1	1				1												3
	<i>Ücretleri</i>	2	1				1												4
8	Şeyh Hüseyin Efendi Mektebi/Hızırlık Mektebi										1		1						2
	<i>Ücretleri</i>										1		3	6					10
9	Şeyh Hüseyin Efendi Camii (Şeyh Ahmed Mahallesi)					1				1									2
	<i>Ücretleri</i>					2			3										5
10	Musluk Hayratı																		
	<i>Ücretleri</i>																1	1	
	Bütün vakıf	1																	1
	<i>Ücretleri</i>	1																	1
	Toplam görevli	1	2	3	4	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3				74

32 Vakfin adının karşısında yazanlar, görevlilerin sayısını belirtirken ücretleri kısmı ise görevlilere ödenen akçe üzerinden günlük ücretleridir. Toplam ücret kısmında italik yazılanlar o vakfa ait toplam ücreti, koyu yazılanlar ise ilgili vakıftaki toplam görevli sayısını göstermektedir.

Belge 1: Çelebi Hüseyin Efendi'nin Vakfiyesi Sureti (BOA, EV. HMH.d 5052: 3)