

PAPER DETAILS

TITLE: BIR TEKKE BIYOGRAFİSİ: GÜLSEN-I AZİZ

AUTHORS: Bilal Güzel

PAGES: 100-140

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4210666>

**Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÜZEL**

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
bilalguzel87@gmail.com  
Ankara/TÜRKİYE  
ORCID 

**BİR TEKKE BİYOGRAFİSİ:  
GÜLŞEN-İ AZİZ**

A TEKKE BIOGRAPHY: GÜLŞEN-I  
AZİZ

Makale Türü: Araştırma Makalesi / Article Information: Research Article  
Yükleme Tarihi / Received Date: 12.09.2024  
Kabul Tarihi / Accepted Date: 14.10.2024  
Yayımlanma Tarihi / Date Published: 31.10.2024

**İntihal / Plagiarism**

Bu makale turnitin programında taramıştır.  
This article was checked by turnitin.



**Atif/Citation**

Güzel, Bilal. "Bir Tekke Biyografisi: Gülşen-i Azîz". *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]* 10/21 (Güz 2024), 100-140.

Güzel, Bilal. "A Tekke Biography: Gülşen-i Azîz". *Hikmet-Journal of Academic Literature* 10/21 (Fall 2024), 100-140.



10.28981/hikmet.1549234



Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÜZEL

BİR TEKKE BİYOGRAFİSİ: GÜLŞEN-İ AZİZ

A TEKKE BIOGRAPHY: GÜLŞEN-İ AZİZ

ÖZ

Anadolu sahisi Türk edebiyatında ilk biyografik eser XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılmıştır. Lâmiî Çelebi'nin Nefahatü'l-Üns ismiyle kaleme aldığı bu eser, sufi biyograflarını içerir. Daha sonra başta şuara tezkireleri, ulema biyografları olmak üzere biyografik eserler çeşitlilik kazanır ve takip eden yüzyıllar içerisinde tematik ve bölgесel biyografik eserlerin sayısında artış gözlemlenir. Bu makalenin konusunu teşkil eden Abdüllatif Fazlı (ö.?)'nın Gülşen-i Aziz adlı çalışması tematik biyografik eser geleneğinin bir parçasıdır. Eserde, Halveti şeyhi Nureddin Cerrâhî'ye mensup ileri gelen kişilerin tekkeleri, zaviyeleri anlatılmış ve önemli şeyhlerin biyografları kaydedilmiştir. Gülşen-i Aziz'de tertip yöntemi olarak Cerrâhî Tekkesi merkeze alınır ve burada şeyhlik yapan önemli kişilerin biyograflerine yer verilir. Eserde on altı kişiye ait biyografi vardır. Biyograflarına yer verilen şahısların ölümleri üzerine yazılan manzum tarihler de eserde yer alır. Bu çalışma, Gülşen-i Aziz'in eldeki tek metni olan Ali Emiri Efendi Millet Kütüphanesi Şerîyye 1099 numarada kayıtlı nüshasının çeviri yazısını ve bunun üzerinde yapılan incelemeyi içermektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Gülşen-i Aziz, Abdüllatif Fazlı, Cerrâhiyye, Biyografi, Sufi Biyografisi.

ABSTRACT

The first biographical work in Anatolian Turkish literature was written in the first quarter of the 16th century. This work, written by Lâmiî Çelebi under the title *Nefahatü'l-Üns*, includes Sufi biographies. Later on, biographical works, especially poet and scholar biographies, diversified and the number of thematic and regional biographical works increased in the following centuries. *Gülşen-i Aziz*, written by Abdüllatif Fazlı (d.?), which is the subject of this article, is also a part of this thematic biographical work tradition. The work includes the dervish lodges, zawiyyas and biographies of important sheikhs who are the followers of the Halveti sheikh Nureddin Jarrâhi. In *Gülşen-i Aziz*, Cerrâhî zawiyyas are taken as the center as a method of organization and the biographies of important people who served as sheikhs in this place are included. There are biographies of sixteen people in total. The poetic dates written upon the deaths of the people whose biographies are included are also recorded. This study includes the translation of the only available copy of *Gülşen-i Aziz*, the copy registered in Ali Emiri Efendi Millet Library, Şerîyye 1099, and the analysis of this translation text.

**Keywords:** *Gülşen-i Aziz*, Abdüllatif Fazlı, Cerrâhiyye, Biography, Sufi Biography.

## Giriş

Türk edebiyatının ilk biyografik eserleri, XV. yüzyılda Ali Şîr Nevâyî (ö.1501) tarafından yazılan şair tezkiresi türündeki *Mecâlisü'n-Nefâyîs* ile Molla Câmî'den ilavelerle tercüme edilen sufi biyograflerinden müteşekkil *Nesâyimü'l-Mahabbbe*'dir. Anadolu sahası Türk edebiyatında yazılan ilk biyografik eser ise XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde Lâmiî Çelebi (ö.1532)'nin Molla Câmî (ö.1492)'den ilavelerle tercüme ettiği bir sufi biyografisi olan *Fütâhu'l-Mücâhidîn* veya diğer adıyla *Nefahâtü'l-Üns*'tür. Lâmiî'nin bu eserinden bir süre sonra Sehî Bey (ö.1548-49) Anadolu sahasının ilk şair tezkiresi *Heşt-Bihîş*'i kaleme alır. Böylece Anadolu sahasında XX. yüzyılın ortalarına kadar kesintisiz bir biçimde devam edecek olan şair tezkiresi yazma geleneği başlamış olur. Öte yandan XVI. yüzyılda yine Anadolu sahasında Taşköprü-zâde Ahmed Efendi (ö.1561) *Şakâikü'n-Nu'mâniyye*'yi kaleme alır. *Şakâikü'n-Nu'mâniyye*, ulema biyograflerini ihtiva eden ilk eserdir. Bu eserle birlikte ulema biyografisi yazmak bir geleneğe dönüşür ve XX. yüzyıla kadar adı geçen çalışmaya pek çok tercüme, telhis ve zeyil yazılır.

XVII. yüzyılla birlikte çoğalan kültürel malzeme sayesinde biyografik eserlerin sayısı belirgin bir biçimde artış kaydeder ve çeşitli konulara has tematik örnekler görülmeye başlanır. Hükümdar, şeyhülislam, vezir, kaptaniderya, resilülküttap, nakibüleşraf, darüssaade ağaları, hattat, musikişinas, tarihçi, çiçekçi gibi farklı meslek ve zümrelere mensup kişilere ait biyograflerin yanı sıra bir şehri, bölgeyi yahut tekkeyi merkeze alarak oluşturulan tematik biyografler de kaleme alınır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan eden *Gülşen-i Azîz*, Halvetiyye tarikatının Cerrâhiyye kolunun kurucusu Nureddîn Cerrâhî'nin ve ona intisap etmiş önemli kişilerin biyograflerini içermektedir.

Bu çalışmada *Gülşen-i Azîz*'in metni transkipsiyonlu metni hazırlanmış ve bu metin üzerinde yapılan incelemede eserin dil, üslup, imla ve içerik özellikleri hakkında tespitlere yer verilmiştir. *Gülşen-i Azîz*'in Mehmet Cemal Öztürk tarafından popüler yayını gerçekleştirilmiş fakat bu yayında eserin içeriğine dair herhangi bir bilgi verilmemiştir (2018). Mehmet Serhan Tayşı ise eseri sadece günümüz Türkçesine aktarmıştır (1997).

## Abdüllatîf Fazlî

*Gülşen-i Azîz*'in müellifi, Abdüllatîf Fazlî b. Mehemed Şâkir'dir. Biyografik kaynaklarda müellifle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Mehmet Arslan, Fazlî'nin Mehmed Şâkir Efendi'nin oğlu olduğunu ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1270/1854 yılından sonra vefat

etmiş olabileceğini belirtir (2014). Arslan, Fazlî'nin bilinen tek eserinin *Gülşen-i Azîz* olduğunu söyleyip şiir yazıp yazmadığı hakkında bilgi vermez. Ancak, Fazlî'nin kaleme aldığı bir tarih manzumesini örnek olarak kaydeder (2014).

Mehmet Cemâl Öztürk ise herhangi bir kaynak göstermeden Abdüllatîf Fazlî'nin hayatı hakkında bilgi verir (2018). Öztürk'e göre Fazlî, Kavaklı Şâkir Efendi'nin büyük oğludur ve Kumrulu Şeyhi Latîf Efendi olarak bilinir. Fazlî, Fatih Camii'nde öğrenim görürken Bâb Mahkemesi kalemine girer ardından da babasından hilafet alır. Daha sonra, sırasıyla Hâcegî Tekkesi şeyhliği, Nişancı şeyhliği, Kumrulu Mescid'deki Salı Tekkesi şeyhliği görevlerini yapar ve bu tekkeyi yeniden inşa ettirir. Fazlî, 1303/1885 yılında vefat eder ve Kumrulu Tekkesi haziresinde, kendisinden önce vefat eden bilinen tek çocuğu Mehmet Rızâeddin'in kabrine defnedilir (2018, 95).

Yukarıdaki bilgiler dışında Abdüllatîf Fazlî, eseri *Gülşen-i Azîz*'de yer verdiği biyografiler içinde bazen kendisinden de bahseder. Bu bilgiler sırasıyla şu şekildedir:

Abdüllatîf Fazlî, Seyyid Mehmed Şâkir'in oğludur (vr. 2b). Babası Şâkir Efendi, Fethiye Medresesi'nde müderrislik yaparken 1197/1782-83 yılında Cerrâhî Tekkesinde şeyh olan Mehmed Moravî'ye intisap ederek seyrüsülâku, zahir ve batın ilimleri ondan öğrenir (vr. 24b). Abdüllatîf Fazlî, Mehmed Ârif Dede (ö. ?)'nin Cerrâhî şeyhi olduğu dönemde dört yaşında olmasına rağmen Cerrâhî Tekkesi'nin 1233/1817-18'deki yenilenmeden önceki hâlini hatırlar (vr. 17a). Abdüllatîf Fazlî, 1246/1830-31'de Cerrâhî Tekkesi'nde imamlık ve türbe-i şerif hizmetini yürütür (vr. 18b). Fazlî, Abdülazîz Efendi vefat ettiğinde (1270/1853-54) vasiyeti üzerine gasil işlemlerini kendisinin yaptığını belirtir (vr. 20a). "Ayaklı kütüphane" olarak tanınan Tûtî Şeyh Hasan el-Hamdî Efendi, Abdüllatîf Fazlî'nin selefidir (vr. 2a).

Bu bilgilerden hareketle Abdüllatîf Fazlî'nin biyografisi şu şekilde toplanabilir:

Abdüllatîf Fazlî, Seyyid Mehmed Şâkir Efendi'nin oğludur. Babası müderrislik yaparken Cerrâhî'ye intisap eder ve akabinde şeyh olur. Mehmed Ârif Dede'nin 1220/1805-06'da Cerrâhî Tekkesi şeyhligine geldiği ve Fazlî'nin de dört yaşında olması onun şeyhlik dönemine rastladığı dikkate alındığında Fazlî'nin 1216/1801-02'dan önce doğmuş olması beklenemez. Fazlî, dört yaşında olmasına karşın Cerrâhî Tekkesi'nin yenilenmeden önceki hâlini hatırladığını belirtir. Tekkenin 1233/1817-18'de yenilendiği göz önünde bulundurulursa,

Fazlî'nin 1229/1813-14'ten sonra da doğmuş olma ihtimali yoktur. Bu durumda, Fazlî 1216/-1801-02 ile 1229/1813-14 yılları arasında, yani XIX. yüzyılın ilk on beş yılında doğmuş olmalıdır. Fazlî, 1246/1830-31'de Cerrâhî Tekkesi'nde imam ve türbe hizmetlisi olarak görev yapar. Cerrâhî Şeyhi Azbülazîz Efendi, ölünce kendisini Fazlî'nin yıkamasını vasiyet eder, onun bu isteği 1270/1853-54'te Fazlî tarafından yerine getirilir. Bu sebeple Fazlî'nin ölümü bu tarihten sonra olmalıdır.

### Gülşen-i Azîz

Eserin ismi kütüphane katalogunda *Gülzâr-ı Azîz* olarak kayıtlıdır<sup>1</sup>. Ancak, hem nüshanın herhangi bir yerinde hem de metinde bu yönde bir kayda rastlanılmamaktadır. Nûshada kütüphane kaydının ve Ali Emiri Efendi'nin mührünün bulunduğu "1a" numaralı varakta kurşun kalemlle yazılmış "*Gülşen-i Azîz*" kaydı bulunmaktadır. Ek olarak müellif, mukaddimedede eserin isminin *Gülşen-i Azîz* olduğunu beyan eder. Ancak, bu ismi neden seçtiği hakkında bir açıklama yapmaz (vr. 1b). Fazlî, eser hakkında bilgi verirken yazım tarihini belirtmez. Eserde biyografisi anlatılan son kişi olan Abdulazîz Efendi'nin ölüm tarihi 1270/1853-54'tür. Dolayısıyla *Gülşen-i Azîz*'in bu tarihten sonra yazılmış olması gereklidir.

*Gülşen-i Azîz*'in kütüphanelerde kayıtlı tek nüshası bulunmaktadır. İlgili nûsha da Ali Emiri Millet Kütüphanesi Şeriyye 1099 numarada yer almaktadır. İlaveten Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi "Cerrâhiyye" maddesinin kaynakça kısmında *Gülşen-i Azîz*'in Toköz Ailesi özel kütüphanesinde bir nûshasının olduğuna dair kayıt vardır (Yola, 1993, 420). Ancak, bu nûshaya dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Eserin Ali Emiri Millet Kütüphanesi nûshası 21 varaktan meydana gelmektedir. Her varakta farklı sayıda satır vardır. Nûsha, talik yazı ile kaleme alınmış; başlıklar ve tarihler kırmızı, biyografler ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Nûshada müstensih kaydı bulunmamaktadır. Zahriyede kırmızı mürekkeple "es-Şeyhi's-Şüyûh es-Seyyid Ahmed ibn Mustafâ el-Belhî el-Halvetî, sene 1000" kaydı yer almaktadır. Ancak, bu kişinin eseri istinsah ettiğine dair bir kayıt yoktur.

Abdüllatîf Fazlî, eserin mukaddimesinde 1115/1704-1240/1824-25 tarihleri arasında Nureddîn Cerrâhî'ye mensup önemli kişileri ve onların tekkelerini, zaviyelerini, hâl tercümelerini, vefat tarihlerini, mezarlarının

<sup>1</sup> Eserin katalog bilgileri için bkz.: <https://portal.yek.gov.tr/works/detail/167129> [Erişim Tarihi: 11.06.2024]

yerlerini hakkıyla beyan etmek ve bu sayede hayırla yâd edilmek için eseri kaleme aldığı belirtir.

Abdüllatîf Fazlî, *Gülşen-i Azîz*'i birine takdim edip etmediği hususunda bilgi vermez. Eserin mukaddime bölümünün sonunda, biyografilere geçmeden önce, kırmızı mürekkep ile “*Ebu'l-hayrât el-Gâzî Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis 'Aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân* (vr. 3a)” ifadesi bulunur. III. Ahmed'in 1149/1736 tarihinde olduğu dikkate alındığında *Gülşen-i Azîz*'in ona sunulması mümkün değildir. Cerrâhî Tekkesi'nin III. Ahmed'in emriyle yaptırılmış (Öztürk, 2007, 252) olması göz önünde bulundurulursa müellifin, mukaddime bölümünün sonunda, III. Ahmed'i hayırla yâd etmesi, tekkeyi yaptırdığı için sultana duyduğu minnet olmalıdır.

*Gülşen-i Azîz*'de on altı biyografi yer almaktadır. Nûshada sadece Moravî Yahyâ Efendi biyografisi için başlık konulmamış (vr. 11a) diğerlerinde ise önce başlık konulmuş sonra biyografler anlatılmıştır. Eserde yer alan biyografler sırasıyla şunlardır: Nureddîn Cerrâhî, Süleymân Veliyyüddîn Üsküdârî, Şeyh Mehemmed Hüsâmeddîn, Ser-tarîk-zâde Mehemmed Emîn, Şeyh 'Abdî Efendi, Moravî Yahyâ Efendi, Şeyh Seyyid 'Abdü's-Şekûr, İbrâhîm Eyyûbî Fethî, Mehemmed el-Moravî, 'Abdu'r-rahmân Hilmî, Mehemmed Sâdîk Efendi, Şeyh Mustafâ Efendi, Mehemmed Emîn Efendi, Mehemmed 'Ârif Dede İbn 'Abdü's-Şekûr, 'Abdu'l-'Azîz Efendi, Ser-tarîk 'Abdu'llâh es-Sabûrî. Ayrıca kimi biyograflerde şeyhlerin halifeleri hakkında da birer ikişer cümlelik kısa bilgi mevcuttur.

Müellif, *Gülşen-i Azîz*'de bazen manzum parçalara ve biyografisi anlatılan şahısların ölümleri üzerine yazılmış tarih şiirlerine de yer verir. Azmî Dede (ö. 1892), Cezbî Ahmed Efendi (ö. 1829), Lebîb Efendi (ö. ?), Ârif Dede (ö. ?), Fitnat Hanım (ö. 1780), Hoca Neşet (ö. 1807), Gâlib (ö. 1799), Tevfîk (ö. ?), Nazîf Efendi (ö. ?), Vehbî-zâde Hayrî Efendi (ö. 1851), Hasan Birrî (ö. ?), Vesîm (ö. ?), Sa'dî (ö. ?), Latîfî (ö. ?) ve Hilmî (ö. ?) eserde ismi geçip manzumesi kayıtlı olan şairlerdir. Bu şairler XVIII. ve XIX. yüzyıllarda İstanbul'da yaşamış ve tekke, tasavvuf çevreleri ile irtibatı bulunan kişilerdir.

*Gülşen-i Azîz*'in kaleme aldığı XIX. yüzyılda nesir eserlerinin dil ve üslubuna bakıldığından klasik nesir üslubunun bu asırda da devam ettiği görülmektedir. Dil, önceki yüzyıllarda olduğu gibi genelde ağırdır, uzun, terkipli ve secili cümle kullanımı sanatlı anlatımın bir parçası olarak sürdürmekle beraber bu yüzyılda nesir dilinin sadeleşmesi, anlaşılır olması yolunda çalışmalar da vardır (Mengi, 2007, 65). Bu çabalara rağmen yazarların kendisini tür üslubundan soyutlayamamaları, eski eğitim sisteminin sürmesi, Arapça, Farsça öğretiminin

öneminden bir şey kaybetmeden devam etmesi gibi sebeplerle (Coşkun, 2007, 667) mensur eserlerde klasik üslup kullanılmaya devam etmiştir.

*Gülşen-i Azîz*'in üslup özellikleri değerlendirildiğinde XIX. yüzyılın genel nesir üslubunun tersine sade ve açık bir anlatıma sahip olduğu hemen göze çarpar. Metinde seciye hemen hemen hiç baş vurulmadığı ve sanatlı anlatımdan uzak durulduğu görülür. Kelime kadrosu, halkın büyük bir çoğunluğu tarafından bilinen Arapça ve Farsça sözcükler ile dinî terminolojiden oluşmaktadır. Arapça iktibaslar, bir ikisi dışında *raziye'l-lâhu te'âlâ* (vr. 5a) ve *Rahmetu'llâhi 'aleyhüm ecma'în* (vr. 5b) gibi kalıp ifadelerdir. Bu kalıp ifadelerde biyografik eserlerin tür üslubunun bir parçası olarak “Eyyûb el-Ensârî *raziye 'anhü'l-Bârî* (vr. 13a), Nûre'd-dîn el-Cerrâhî el-Halvetî *kaddesallâhi sirrahu'l-celî* (vr. 3a)” örneklerinde olduğu üzere biyografisi anlatılan şahsin ismi ile secili ifadelerin kullanımına dikkat edilmiştir. Cümlelerin kısa olduğu metinde Arapça, Farsça tamlamaların çoğu ikili olup zincirleme tamlamalara daha az yer verilmiştir. Bunlar, Osmanlı nesrinin folklorik üslup özelliklerini yansımaktadır (İsen, 2011, 150). Bu verilerden hareketle *Gülşen-i Azîz* hakkında folklorik üslup ile kaleme alınmış bir eser tanımlamasını yapmak yanlış olmaz.

*Gülşen-i Azîz*'in bazı kısımlarında anlatım bozukluklarıyla karşılaşmak mümkündür. Örneğin, “kolaylık olması için” demek yerine “sühulet olsun için (vr. 1b)” denilerek anlam düşüklüğüne neden olunmuştur. “Ba‘de salât-ı zuhri edâdan sonra (vr. 8b)” ifadesinde aynı anlama gelen “ba‘de” ve “sonra” kelimeleri arka arkaya kullanılmıştır. “Peder-i vâlâ-gülerleri” olması gereken ifadede “pederleri vâlâ-gülerleri (vr. 9a)” şeklinde iki çokluk eki yan yana yazılmıştır. Bir başka yerde “irşat seccadesine oturan” demek istenir; ancak, “câlis-nişân-ı seccâde-i irşâd (vr. 10a)” denilerek oturan anlamına gelen Arapça “câlis” ve Farsça “nişân” bir arada kullanılmıştır.

Eserde, standart imlaya uymayan yazımlar da görülmektedir. Bazı yerlerde “ha” ile “hî” harflerinin karşılığı bazı yerlerde de imlanın bozulduğu göze çarpar. Ayrıca kimi kelimelerin de konuşma dilindeki gibi yazılılığı gözlemlenir. Aynı kelimenin iki farklı harfle kaleme alındığı örnekler mevcuttur. Örneğin; “zât” kelimesi hem “zât” (زَاتٌ) hem de “zât” (زَاتٍ) olarak, “irşâd” kelimesi de “irşâd” (إرشاد) ve “irşâd” (إرشاد) olarak iki farklı biçimde yazılır. “Tütî” şeklinde “ti” ile yazılması gereken kelime, “te” ile “tütî” (تُتِي), “zel” ile yazılması gereken “mezkûr” kelimesi “mezkûr” (مذکور) “ze” ile; “izhâr” şeklinde güzel “he”

ile yazılması gereken kelime de “izhār” (إظهار) şeklinde “ha” ile kaleme alınır. Standart imla gereği “izn” yazılması gereken kelime “izin” (ازن); “Baba HıZR” yazılması gereken sözcük “Baba Hıdır” (بابا حیدر) şeklinde yani konuşma dilindeki gibi yazılır. Müte‘ārif kelimesinde de hareke ile karşılanması gereken “e” sesi güzel “he” ile (هـ) yazılır. İncelemeye konu olan bu nüshada istinsah kaydı bulunmadığı için imla yanlışlarının müelliften mi müstensihten mi kaynaklandığını kestirmek zordur.

### Sonuç

*Gülşen-i Azîz*, İstanbul Karagümruk’ta bulunan Cerrâhî Tekkesi’ni merkeze alarak yazılan biyografik bir eserdir. Eldeki tek nüshası Ali Emiri Millet Kütüphanesi Şeriyye 1099 numarada kayıtlıdır. Eserin müellifi bir Cerrâhî mensubu olan Abdüllatîf Fazlî Efendi’dir. Fazlî, mukaddimede eserin isminin *Gülşen-i Azîz* olduğunu belirtip Nureddîn Cerrâhî’ye mensup önemli kişilerin biyografilerini, tekkelerini, vefat tarihlerini, mezarlarının yerlerini hakkıyla beyan etmek ve hayırla yâd edilmek için bu eseri kaleme aldığı dile getirir. Eserde Halvetiyye tarikatının Cerrâhiyye kolunun kurucusu Nureddîn Cerrâhî ve onun halifelerinden oluşan on altı şahsa ait biyografi mevcuttur. Eserin yazım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1270/1854’ten sonra kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Osmanlı nesrinin folklorik üslubu ile sade ve anlaşılır bir biçimde yazılan eserde yer yer anlatım bozuklukları ve imla hatalarıyla karşılaşılmaktadır. Müellif, biyografileri anlatırken manzum parçalara ve tarih manzumelerine de yer verir.

Bir tekke merkezinde meydana getirilen *Gülşen-i Azîz* adlı biyografik eser, Anadolu sahasında XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayıp XX. yüzyıla kadar aralıksız süren biyografik eser yazma geleneğinin Cerrâhiye Tarikatı ileri gelenleri özelinde hazırlanmış değerli bir halkasıdır.

## GÜLŞEN-İ AZİZ

[1b]Destūr Yā Evliyā'ullāh Meded

Bismillāhirrahmanirrahīm

*Nakli tabakatı Şernubî ve minhüm Seyyidi Nûre'd-dîn el-Cerrâhî sâkini İstanbulu'l-ulyâ ye'tî bi-'âmi hamsete 'âşere ve mi'ete ve elfi ya'ış mine'l-ömri erbe'ate ve erbe'ine seneten ve min kerâmâtihi innallâhe te'âlâ yukrimu 'aleyhi bi-duhûli'l-cennete yevme mevthi ve min kerâmâtihi innaallâhe te'âlâ yutalli'uhu 'alâ makâmihi fi'l-âhireti ve hüve fi'd-dünyâ. Ve minhâ se'le te'âlâ ve hüve fi 'âlimi'l-ğayb en yükime zuvvârehû fe'stecâbellâhu te'âlâ du'âehu âmîn bi-hürmeti seyyidi'l-mûrseljn<sup>2</sup> ma'lûm olsun ki biñ yüz on beş târihinden biñ iki yüz kırk<sup>3</sup> senesine gelince silsile-i hażret-i Nûre'd-dîn el-Cerrâhî efendimize mensûb olan ricâlullâhi ve onda tekâyâ vü zevâyâsını ve meşâyîh-i eslâfımızın terceme-i aḥvâl ü târih-i vefâtları ve mahall-i medfenleri lâyıkıyla beyân olunmak için ve bir de bu fâkı̄r-i 'âciziñ murâdi haŷr ile yâd ve rûh<sup>4</sup>-i dâ'iyanıma bir fâtiha ihsân iden 'azîzâniñ âbâ vüecdâdınıñ ervâh-ı şeriflerine Hakk celle ve celâluhû hażretleri bir haṭmat-i şerîf şevâbı ihsân buyursun bir de bu kitâbı mütâla'a iden ilhvânimizâ sühûlet olsun için tekâyâ vü zevâyâ üzere tertîb olup bu târih kitâbınıñ ismine Gûlşen-i 'Azîz tesmiye olundı. Ma'lûm ola ki ibtidâ Hażret-i Şeyhünâ ve Mûrşidünâ Mehemed Nûre'd-dîn el-Cerrâhî el-Ḥalvetî kuddise sirrahû [2a] hażretleriniñ terceme-i hâl-i 'âlîlerini kaleme almış olan Muhsin-zâde Gâzî Mehemed Paşa'niñ Şeyh 'Abdu'l-'Azîz Efendi'niñ pederlerinde maḥfûz olan yedi kît'a evrâklarında aḥz ve ba'z-ı zamân-ı şerifler erişüp gice ve gündiz naşıhat-ı mûrşîdânlarıyla şeref-yâb oldığım ki selefim Ayaklı kütüp-hâne dimek ile ma'rûf Tûti<sup>5</sup> Şeyh Hasan el-Hamdi Efendi ve ṭârik-i Kâdiriyeden Kabâ Kulağ Tekyesi şeyhi yüz on yaşında Şeyh Süleymân Efendi ve Açı Çeşme şeyhi Şâlih Efendi ve Durmuş Dede şeyhi Seyyid Mehemed Sa'îd Efendi ve Beykoz şeyhi Ra'ûfî Seyyid Yahyâ Efendi ve Selvi Buruni Tekyesi şeyhi Emin Naşş-bendî ve Eyüb'de Oluklı Bayır şeyhi Hasan Efendi ve yine Eyüb'de Rifâ'i Şeyh Hasib Efendi Emîr Buhâri Şeyhi Çelebi Efendi ve Murâd Monlâ şeyhi el-Hâc*

<sup>2</sup> Şernubî'nin Tabakat'ında nakledilenler arasında İstanbul sakinlerinden Nureddîn el-Cerrâhî de bulunmaktadır. İstanbul'a bin yüz on beş senesinde gelmiştir ve kırk dört yıl yaşamıştır. Allah'ın onu öldüğü gün cennete girdirmesi bu Nureddîn Cerrâhî'nin kerametlerindendir. Bir diğer kerameti de daha dünyada iken Allah onu ahiretteki makamına muttali kılmıştır. Başka bir kerameti de şudur Allah'dan "gayb aleminde kendisini ziyaret edenlere ikramda bulunmasını dilemiştir." Allah da duasını kabul etmiştir. Peygamberlerin efendisi hürmetine âmin.

<sup>3</sup> Nûshada "kırk" yazılmış.

<sup>4</sup> Nûshada "ruh" yazılmış.

<sup>5</sup> Nûshada "Tûti" yazılmış.

Seyyid Mehemed Murad Efendi ve ‘Abdü’s-selām şeyhi el-Ḥāc Mehemed Emīn Sa‘dī ve Nūre’d-dīn Ḥānkāḥı şeyhi Mehemed ‘Ārif Dede Efendi ve Seyyid Nīzām şeyhi Seyyid Mehemed Necib Efendi ve Ḥekim<sup>6</sup>oğlu Shayhi Naṣrū’d-dīn Efendi ve Ṣekā’i-zāde Shayh Ḥasan Efendi ve Ḳādiri-ḥāne şeyhi Shayh Emīn Efendi ve ḥūsāmū’d-dīn-i ‘Uṣṣākī āsitānesi şeyhi Seyyid ‘Alā’ü’d-dīn Efendi ve Mehemed Paşa şeyhi Shayh Ḥūsēyn Efendi ve Tercemān şeyhi Sūnbūlī ‘Abdü'l-Ḥalīm Efendi ve Gūlşenī şeyhi ‘Alī Rizā Efendi Ayaşofya Ḥatībi Kara Ḥāfiẓ Efendi ve Fātiḥ Ḥatīb<sup>7</sup>’i Ṭarīk-i ‘Uṣṣākiyye’den Shayh Mehemed Efendi ve Naṣūḥi-zāde<sup>8</sup> Şemsü’d-dīn Efendi ve ḥaṣret-i Hüdā’i āsitānesi şeyhi Seyyid Efendi ve Bandırmalı Yūsuf Efendi Tekyesi şeyhi el-Ḥāc Ḡālib Efendi bu ism-i şeriflerini beyan ile degme zevāt-ı ‘azām ḥaṣerātları biñ iki yüz kırk<sup>9</sup> tārihinde her birerleri makām-ı mübārekelerinde birer pīr-i ṭariqat ve ‘ālim ü fāżıl ve mürşid-i kāmil ve ‘ulemā katında maḳbūl merḡūb kimi altmış sinninde ve kimisi yüz on yaşında ve ekābir-i Nakşiyye’den el-Ḥāc [2b] eş-Shayh es-Seyyid Ḥāce ḥūsām Efendi ve yine Yedikule civārında Feyzī Efendi-zāde<sup>10</sup> küçük maṛrūfdur. Yine Üsküdār’da<sup>11</sup> Alacamināre şeyhi Naṣūḥi Nakşiyye’den İbrāhīm Efendi Raḥmetullāhi ‘aleyhim ecma’in ḥaṣerātlarınıñ ekşerisi<sup>12</sup> biñ iki yüz kırk iki tārihinde Bektāsiyye mes’eləsinden ṭolayı ḥużūr-ı şāhānede ‘ulemā-yı zāhir ile ictimā‘ ve zikr-i cehri ve devrān-ı şerif için bir çok kelimāt ȝuhūra gelüp meclis-i ‘āliye hītām<sup>13</sup> verilmiş ve ṭarafeyn birbirleriyle muṣāfaḥa idüp ve zāt-ı şāhāne ṭarafından daḥi memnūn olaraq gerüye ‘avdetlerini Keçeci-zāde izzet Monlā Efendi merhūm ba‘de “Üss-i Zafer” tārihine derc ile ḷayd u imlā itmişler. Bu zevāt<sup>14</sup>-ı ‘izāmlarınıñ ekşerisiyle<sup>15</sup> gice ve gündüz muḥabbetleriyle ve ba‘zılılarıyla mülākāt ve ziyāret-i ‘aliyyelerine varulup şeref-i şohbetleriyle müşerref olarak ve naṣīhat-i mürşidāneleriyle ‘alā-ḳadri’l-ḳābiliyye mütenaşṣih ve ba‘z-ı mübārek dürer-i ‘aliyyeleriniñ pīrān-ı ‘izām u eslāf-ı kirām ḥaḳķında olan kelimāt-ı mürşidānelerini ḥīfz ile bu kitābiñ derünına ḷayd olındı. Ancaq bu ‘abd-i ‘āciz-i pūr-takṣir es-Seyyid Derviṣ ‘Abdu'l-latīf Fażlī ibni Seyyid Mehemed Şākir ibn es-Seyyid Süleymān’iñ murādi cenāb-ı pīr efendimiz

<sup>6</sup> Nūshada “Hekim” yazılmış.

<sup>7</sup> Nūshada “Ḥatīb” yazılmış.

<sup>8</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>9</sup> Nūshada “kırk” yazılmış.

<sup>10</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>11</sup> Nūshada “Üsküdār” yazılmış.

<sup>12</sup> Nūshada “ekserisi” yazılmış.

<sup>13</sup> Nūshada “hītām” yazılmış.

<sup>14</sup> Nūshada “zevāt” yazılmış.

<sup>15</sup> Nūshada “ekşerisiyle” yazılmış.

hażretleriniň teşrifleri ve meşayih-i eslaf-ı ‘izāmiň hılfet ve maḥall-i medfenleri vefat tāriḥleri ve makām-ı mübārekleri ve zamānlarına erişüp ba‘z-ı tercüme-i hāllerini teberrüken bu maḥalle ķayd olundi. Sādāt-ı Nūre’d-dīn’iň terceme-i hāller ve tāriḥ-i vefatları lāyıkıyla bu āna ķadar beyān oldığına sebeb şu keyfiyyet ki ʐuhūr-ı cenāb-ı pīr-i müşārun ileyhde devlet-i ‘aliyyemiziň şuriş zamānına teşādüfi ki Muşlı ve Patrona<sup>16</sup> ve İbrāhim Pāşa’niň vaķa‘sı ve Sultān Ahmet Hān Hażretleri’niň ħal<sup>c</sup> ķažiyyesi cümle-i ‘ālemi dil-gir ü me'yūs bırakmış olduğu sebebiyle ķalmış oldığındaň bu ‘ācize daħħi bir ġayret düşerek ve rūħāniyyet-i cenāb-ı pīr-i müşārun ileyhiň rūħāniyyet-i [3a] ‘aliyyelerine istināden zikri mesbük evrāklar ʐayı<sup>c</sup>den maşūn olmaķ içün işbu tāriḥ kitābını taħrīr idüp aħbab-1 iħvānlarmiza yādigār eyledik. Ve billāhi’t-tevfik<sup>17</sup> Zuhūr-ı hażret-i Mehemed Nūre’d-dīn el-Cerrāħi el-ħalveti ve ħānkāħ-ı ‘ālileri olan āsitāne-i sa‘ādetleriniň ibtidā binası beyān

Āsitāne-i Pīr-i Cenāb-ı müşārun ileyhden geceň meşayih-i kirām қaddesallāhu esrārehüm Hażerātlarınıň ‘adetleri.

Ebu'l-ħayrāt el-Ğāzī Sultān Ahmet Hān-ı Šāliš ‘aleyhi'r-raħmeti ve'l-ġufrān<sup>18</sup>

### **Ser-Ṭarīkat Seyyidenā Mehemed Nūre’d-dīn el-Cerrāħi el-ħalveti kaddesallāhu sırrahu'l-‘celi**

Hicret-i seniyyeniň biň seksen ړokuzı tāriħinde pāy-ı taħt<sup>19</sup>-ı ‘Oṣmāni sellemehumu'llāhu ilā yevmi'l-ķiyāmeh<sup>20</sup> olan İstānbūl'da Cerrāħ Mehemed Paşa қurbunda sākin ve Sultān Mehemed Hān Hażretleri’niň Mīrāħūr ağalığından müteķā<sup>c</sup>id olan ‘Abdullāh Aġa’niň şulb-i pāk-i ‘aliyyesinden bi-‘ināyetillāhi te'ālā vücūda gelen şeyħünā vü mürşidünā pīrimiz ve sultānimiz ve seyyidenā Mehemed Nūre’d-dīn hażretleri ki biň seksen ړokuz ħudūdında dūnyāya teşrif idüp hīn-i şabāvetlerinden berü taħsil-i ‘ilm-i şerif ve taħsil-i kemālāt ile meşgūl iken peder-i vālalarınıň aħħaġġ-ı eħibbāsından şāħib-fetvā Şeyħü'l-İslām Mevlānā Yeñišeħirli ‘Alī Efendi hażretleriniň iżāret-i [3b] ‘aliyyesiyle müşārun ileyh hażretleriniň kemāl-i liyākatlerine nażaran ru'ūs-ı hümāyūna yed-i müşārun ileyhe i‘ṭā ve silk-i ‘ulemā-yı kirāma dāħil қadri ‘ālileri mezid ve zamānınıň

<sup>16</sup> Nūshada “Patorna” yazılmış.

<sup>17</sup> Allah muvaffak kilsin.

<sup>18</sup> Allah’ın rahmet ve bağışlaması onun üzerine olsun.

<sup>19</sup> Nūshada “taħt” yazılmış.

<sup>20</sup> Allah onları kiyamete kadar esirgesin.

‘ulemāsından taḥṣil-i ‘ilm ü kesb-i kemāl iderek nūrun-‘alā-nūr olmuşlar  
*Allāhümme yessir lenā<sup>21</sup> āmjn.*

[fe‘ilātūn fe‘ilātūn fe‘ilātūn fe‘ilātūn]  
 Mażhar-ı nūr-ı Ehād hīlkati Nūre’d-dīniñ  
 Maşdar-ı feyz-i ebed fitratı Nūre’d-dīniñ  
 Taḥt-ı pā-peykeriniñ remzini ḥimā eyler  
 Nokṭa-i dā’ire-i vahdet[i] Nūre’d-dīniñ  
 Ka‘be-i şidk-ı şafā ķible-i mihrāb-ı du‘ā  
 Cāmi‘-i nūr-ı Ḥudā şireti Nūre’d-dīniñ  
 Vāriş-ı ăl-i ‘abā maḥrem-i esrār-ı Ḥudā  
 Ağa t̄inetidir t̄ineti Nūre’d-dīniñ  
 Dāfi‘-i renc ü elem māni‘-i bīmār u ǵam  
 Nāfi‘-i bi>r-i etem şerbeti Nūre’d-dīniñ

Taḥṣil-i ‘ilm-i şerif ile meşgūl iken be-lutf-ı te‘ālā ṭarīkiniñ iktiżāsı olmak cihetileyi Mışr-ı Kāhire mevleviyeti ḥasbe’-t-ṭarīk müşārun ileyh hażretlerine bā-fermān-ı pādişāhı ihsān buyurulup ‘ulemā vü erkān-ı saltanat-ı seniyye ricāli miyānında ķadr-i ‘ālileri tezāyüd ve gāyet müttakj vü müteşerri‘ oldıklarına ol zamāniñ mükeyyifâtından hiç bir şey kendülerinde olmadığı bu minvāl üzre iken ḥasbe’-t-ṭarīk Mışr-ı Kāhire mevleviyeti teveccüh ve bā-irāde Kāhire-i mezbūruñ hükūmet-i şer‘iyye meşmūriyyeti eṣnāsında<sup>22</sup> min-ṭarafi’llāh ṭarīkat-ı ‘aliyye-i şūfiyyeye meyl ü muhabbetleri derūn-ı ‘aliyyelerinde tezāyüd idüp elṭāf-ı ilāhiyye ve ihsān-ı Rabbāniyye ve ilhāmāt-ı Sübhāniyye ile Kāhire-i mezküreniñ mevleviyet ve hükūmet-i şer‘iyyesini fedā idüp “Kāmil olurmuş Ehl-i Haķ/ Toğmazdan evvel anesi” kelām-ı şerifiniñ mefhūmı zuhūr ile āteş-i ‘aşķ-ı ilāhijniñ giddikce derūn-ı ‘ālilerinde tezāyüd ile ol vaktiñ meşayiħinden medīne-i Üsküdār’də vāķı‘ Şeyh ‘Alı es-Selāmī kuddise sirrahū hażretleriniñ seccāde-nişin-i irşād olan Köstendil müftisi ve ṭarīkat-ı ‘aliyye-i Ḥalvetiyye ekābirinden ‘ilm-i ʐāhirileri ve կuvvet-i կudsiiyesi ՚afāķi tutmuş ilā yevminā hāzā ՚asitāne-i ‘aliyyede [4a] ve Rūmeli ve Anatoli ՚araflarında erkān-ı şerifleri icrā olan medīne-i Üsküdār’də Hażret-i Şeyh ‘Alı Selāmī Hānkāh-ı şerifinde seccāde-nişin-i irşād olan

<sup>21</sup> Allah’ım sen bize kolaylaştır.

<sup>22</sup> Nūshada “esnāsında” yazılmış.

kuṭbü'l-ārifin cenāb-ı Şeyh 'Alī el-Köstendilī ḥażretleriniñ āsitāne-i 'aliyyelerine ilticā ve dāmen-i mürşidānlarından aḥz-ı bey'at ve hırka-i mübārekleriñ egin-i 'ālilerine iksā ḥuẓūr-ı şeyhde nice müddet h̄idmet ve seyr-i sūlūk ile muḳayyed iken cenāb-ı 'Aziz 'Alī el-Köstendilī cenābları mažhar-ı tāmları olan müşārun ileyh Nūre'd-din el-Cerrāḥī ḥażretlerine elṭāf-ı ılahiyye olan izn<sup>23</sup> ü icāzet ihsāniyla irşāda me'mūr ve h̄ilāfet du'asına nā'il-i feyz-i Şamedānı̄ olan Nūre'd-din el-Cerrāḥī ķulunuñ yevm-i 'araşātda livāsını nūr-ı ılahiyyeñ ile tezyin ve yedini ṭutup rāh-ı ḥaḳka h̄idmet iden süllāki feyz-i Sübhāniyyeñe nā'il eyle deyü du'ā buyurdıkları mervīdir. Vaṭan-ı tevellīdleri<sup>24</sup> olan āsitāne-i 'aliyyede Cerrāḥ Paşa civārında olmak ḥasebiyle cenāb-ı Şeyh el-Köstendilī ḥażretleri Mehemmed Nūre'd-din el-Cerrāḥī deyü tesmiyye buyurmuşlar ism-i şerifleri Mehemmed mahlaş-ı 'ālileri Nūre'd-din laḳab-ı seniyyeleri Cerrāḥī olmuşdur. Künyeleri ebu'l-fuyūzāt mühr-i şerifleriniñ cevānib-i erba'a dört köşe olmağla "**Lā ilāhe illallāh Muḥammedun Resūlullāh**" tezāyin olup mührün kuṭb-ḥānesinde yalnız Nūre'd-din lafz-ı şerifi ḥakk olmuşdur.

Hālā maḳām-ı mübāreklerinde maḥfūzdur. Cenāb-ı pīr-i müşārun ileyh ḥażretleriniñ senede bir def'a ki Zi'l-hiccti's-şerifiñ ṭokuzinci 'arefe günü Edirne Қapusı ḥāricinde Rāmiz kışla-i hümāyūnı caddesinde taraf-ı yesārda Sır Tekye dimekle ma'rūf ricāl-i Ḥamzaviyye iṭlāk olan maḳābirleri ki kuṭb-ı Nūre'd-din Efendi-zāde ḥażret-i Seyyid Mehemmed Muṣliḥü'd-din efendimiziñ ḥāk-i pāy-ı 'itr-nākları ittişālinde zāviye ki el-yevm nemāz-gāh olan maḥalle pīr-i müşārun ileyh ḥāş<sup>25</sup> olmak üzre kendülere[4b] mensüb iki üç fuḳarālar ile 'alā ṭarīki'z-ziyāret maḥall-i mezküre teşrif ba'de şalāt-ı 'aşrı cemā'at ile edā ve bir mikdār tevhid [ü] tesbīh ile meşgūl ba'de'd-du'ā yine āsitāne-i 'aliyyelerine teşrif buyurdıkları cümle 'indinde müsellemdir. Ve pīr-i müşārun ileyh muhibbānına naşihat olmak üzre bir 'aded nuṭk-ı şerifi el-yevm zākirān kırā'at iderler ibtidā maḳām-ı ḥażret-i pīre defn-i ḥāk olan müşārun ileyhiñ hemşiresi Şāliha Bacı Sulṭān ḥażretleri tāriḥleri (sene 1127) ba'de pīr efendimiziñ vālide-i muḥteremleri Emīne Bacı Sulṭān efendimiz vefāt idüp kerime-i 'aliyyeleri ittişāline defn-i ḥāk<sup>26</sup> olmuşlar vefātları sene 1128 cenāb-ı pīriñ peder-i 'ālileri 'Abdullāh Ağa ḥażretleri ba'de vefāt ki maḥdūm-ı ekremleriniñ dār-ı bekāya teşriflerinden şoñra olup Edirne Қapusı ḥāricinde Şeyhü'l-İslām Dürri<sup>27</sup>-zāde

<sup>23</sup> Nūshada "izin" yazılmış.

<sup>24</sup> Nūshada "Vaṭan u tevellīdleri" yazılmış.

<sup>25</sup> Nūshada "ḥāş" yazılmış.

<sup>26</sup> Nūshada "ḥāk" yazılmış.

<sup>27</sup> Kelime nūshada okunduğu gibi "ورى" şeklinde yazılmış.

keletalistiñda orta mahalde merhūmuñ diger evlādları ve akrabāları ittişāline defn olmuşlar. *Rahmetullāhi 'aleyhī*. Sene: 1147.

[fā'ilātūn fā'ilātūn fā'ilātūn fā'ilūn]  
Gūş idince fevtini Hātif didi tārijhini  
Cāy itdi 'adni 'Abdullāh Mi'rāc Gicesi

Cenāb-ı pīr-i müşārun ileyhiñ ruhşat-ı Köstendilj ile medjne-i Üsküdar'dan vaşan-ı aşliyesi olan āsitāne-i 'aliyyede Cerrāh Mehemed Paşa Cāmi'-i Şerifi ķurbunda hāne<sup>28</sup>-i sa'ādetlerine teşrif ba'de Cāmi'-i mezkürda nice zamān iskān ve ȝikr-i tevhīd ü irşād<sup>29</sup> ile muğayyed iken müşārun ileyh hażretleriniñ şit-ı 'aliyyesi gün-be-gün tezāyud ile pādişāh-ı 'ālem-penāh Sultān Ahmed Hān hażretleriniñ sem'-i hümāyūnlarına şeyh-i müşārun ileyh hażretleriniñ evşāf-ı cemilesi vāşıl olarak pādişāh-ı cihān hażretleri şeyh-i müşārun ileyhiñ tebdil-i hey'et ziyāret-i mürşidānlarına ikbāl ile ḥarekāt ve 'ilm-i fażl[ı]larına gāyet şāh-ı 'ālem Sultān memnūniyyeti hasebiyle cenāb-ı pīr efendimizē āsitāne olup [5a] bir zāviye-i 'āli-i zībā müceddeden inşāsına irāde-i 'aliyye ta'alluk buyurulmakla der-'akab İstanbul'da Ҡaragümruk civārında vāki' Kethudā Ҡadın cāmi'-i şerifi ittişālinde kā'in kübrā kapu kethudāsı Ebūbekr Efendi merhūmuñ mahlūlindan hānesi<sup>30</sup> zāviyeye tebdil olup cenāb-ı şeyh Nūre'd-din el-Cerrāhî hażretleri bā-irāde-i şāhāne tevcīh olup müceddeden yalñız bir mihrāb-ı şerif ve bir maḥfil-i şāhāne-i laṭīf inşā ile hānkāh-ı 'āli tezāyin olarak Sımkesh Hāndan olmaç üzre şehriyye on bir buçuk ġurūş ta'yīn olmuşdur. Važ'-ı muğābele-i şerif bāzārirtesi günü ve cum'a gicesi ve bāzārirtesi gicesi biñ yüz töksan altı tārijhine կadar bu minvāl üzre muğābele-i şerif icrā olmuş tārijh-i mezkür<sup>31</sup>da Moravî Şeyh Mehemed Efendi gice cem'iyyet ile muğābele-i şerifleri terk idüp yalñız bāzārirtesi günü el-yevm Allāhü'l-ħamđ icrā olunmakda olduğu māşā'allāhu te'ālā ba'de cenāb-ı pīr-i ṭariķat-ı Şeyhünā ve Seyyidünā Mehemed Nūre'd-din Cerrāh cenābları ol maķām-ı 'alilerinde yalñız on sekiz sene irşād<sup>32</sup> ile muğayyed iken sinn-i şerifleri kırk dörde vāşıl olup müsteski 'illetinden 'ömr-i şerifler[i] āhîre resîde olarak biñ yüz otuz üç senesi zi'l-hicceti'l-şerifde ṭokuzinci 'arefe günü 'ale's-şabāh rūh-ı pür<sup>33</sup>-nūrları mele-i a'lāya pervāz idüp vaşıyyet-i

<sup>28</sup> Nūshada "hāne" yazılmış.

<sup>29</sup> Nūshada "irşād" yazılmış.

<sup>30</sup> Nūshada "hāne" yazılmış.

<sup>31</sup> Nūshada "mezkür" yazılmış.

<sup>32</sup> Nūshada "irşād" yazılmış.

<sup>33</sup> Nūshada "رُور" olarak vav harfi ile yazılmış.

seniyyeleri üzere ḡasillerini ve namāzlarını ḥalifesi cenāb-ı Ser-ṭarīk-zāde ḥażretleri edā idüp maḳām-ı mübārekelerinde medfūne olan vālide-i muḥteremleri Ḳadem-i sa‘ādetleri ucuna defn-i ḥāk<sup>34</sup>-i ‘itr-nāk olmuşlar. Ḳaddesellāhu sirrahu'l-ekrem ve rażiyellāhu te'ālā anhu, el-cennetu tahtē akdāmi'l-ummehāt<sup>35</sup> sırr-ı şerifi nūmāyān olmuş. Bu da cenāb-ı ḥażret-i pīr-i müşārun ileyhiñ kerāmāt-1 'aliyyesi bu fakīriñ manzūrum olan īmād-zāde merhūmuñ mecmū'asındadır ki ba'ż-ı ekābir-i meşāyiḥ ḥażerātlarıyla hem-dem olmak hasebiyle Şeyh Nūre'd-dīn el-Cerrāḥı ḥażretleriniñ cenāzeleri günü hānkāh-ı şerifinde [5b] olduğım cihetle ol gün hāşşa [vü] āmdan başka ma'lūm u müte'ārif<sup>36</sup> yedi sekizden mütecāviz ḥattā cümle 'indinde müsellem-i meşhūr "yā imām" dimek ile ma'rūf ve digeri "Firākī Oṭabaşı" bu iki sultānu'l-mecāzibinden zevāt<sup>37</sup>-1 'āli-ḳadrlar Şeyh Nūre'd-dīn ḥażretlerini kabr-i şeriflerine ba'de'd-defn<sup>38</sup> ol cemā'at bu iki mecāzib-i İlahiyeniñ ḥarekāt u sekenātlarına müterakkib iki mūmā iley Firākī Oṭabaşı ḥatm-ı şerifiñ du'āsiñ tekmil idüp diger sultānu'l-mecāzib<sup>39</sup> "yā imām ḥażretleri" bir bülend āvāz ile bu meclis-i mātemde her kim hāzır<sup>40</sup> ise cümlesi ricālullāhdır deyü şayha idüp ol mahalden gā'ib oldukları şayān-ı tahrīr oldu deyü nakibü'l-eşrāf īmād-zāde mecmū'asına kayd itmiş olduklarıdan bu 'āciz daḥı teberrüken bu mahalle tahrīr eyledik. Rahmetullāhi 'aleyhim ecma'ın. Cenāb-ı pīr-i müşārun ileyhiñ eṭvār-ı seb'a üzre Mürşid-i Derviṣān isminde bir 'aded risāle-i merğubesi olup nişfi žāyi olmuşdur. İki 'aded evrād-ı şerifleri olup el-yevm bendegāni vü muhibbāni kırā'at iderler. Cenāb-ı pīr efendimiziñ vaşıyyet-i 'ālieleriniñ biri de budur ki bizlere mensüb olan hulefālarımız bir dergāh ve bir zāviye müceddeden binā vü ihdās ider iseler Cum'a günü cenāb-ı ḥażret-i Sünbül Efendi āsitānelerine ri'āyet ve hürmet itmemiş olurlar. Zīrā āsitāne-i müşārun iley mahzen<sup>41</sup>-i feyz-i İlahi'dir. Anıñcun ol makāma hürmet itmek cümle ehl-i ṭarīke lāzımdir. El-ḥāşıl Cum'a günü muķābele-i şerife bed' itmeyeler anıñcun zamān-ı ḥażret-i pīrden bu āna gelince kadar ṭarīk-i Nūre'd-dīn'de cum'a günü olmadığı cümle-i meşāyiḥ ü derviṣān 'indinde müsellemdir. Cenāb-ı ḥażret-i Sünbül tarafından cenāb-ı pīr efendimiz tarafına

<sup>34</sup> Nūshada "ḥāk" yazılmış.

<sup>35</sup> Allah yüce ruhlarını şad eylesin. Allah ondan razı olsun. Cennet annelerin ayakları altındadır.

<sup>36</sup> Nūshada "عَارِفٌ مَّنْ" şeklinde yazılmış.

<sup>37</sup> Nūshada "zevāt" yazılmış.

<sup>38</sup> İbare nūshada "بِحُرْدَ دَفْنٍ" şeklinde elif ve lam harfleri olmadan yazılmış.

<sup>39</sup> Nūshada "meçāzib" yazılmış.

<sup>40</sup> Nūshada "hāzır" yazılmış.

<sup>41</sup> Nūshada "mahzen" yazılmış.

bir füyüzât-ı ma‘nevkiye olduğunu bu kažiyye şehâdet ider. Mesmû‘âtımıza göre ba‘z-ı Torlaç Dervîş hey’etinde şân-i kâdr [6a] Ehlullâhı tezyîf ile me’lûf ve ba‘z-ı e‘izze hażerâtlarını taḥkîr idüp bir takım nâdân kimesneleri eglendirme ve çok bilür şu zât her şey’e aşinâdır çok şey tedkîk itmişdir diyerek bühtân-ı ‘azîmler ile me’lûf olduklarına ta‘accüb ideriz *hafâzakellâhu min şer‘îl-mu‘ânidîne ve'l-müünâfiķîn*<sup>42</sup>.

Hażret-i pîr-i müşârun ileyhiň bendegânlarından ‘Azmī Dede Efendi cenâb-ı pîr efendimiziň kelimât-ı kudsîyyelerini nazmile kaleme almış olduklarındaň bu fâkîr dahı zâyīden maşûn olsun için bu mahalle tâhrîr eyledik.

[fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün]

Hâkk'a temkîn-i rîzâda hamd iden mesrûr olur

Dâ‘imâ zîkr ü şalât[1] şügl idenler nûr olur

Bir kişi kim Hâkk[1] sevse Hâkkı söyler dâ‘imâ

Şâhib-i ‘îrfân olup ol ‘âkîbet mağfûr olur

Ehl-i tevhîdiň ķulûbı ‘arş-ı a‘lâdan yüce

Yek nazarda gör anı [kim] devr ider maḥmûr olur

Bir ‘abâ-pûşî görince eyleme ķahr-ı nażar

Kibr ile me’lûf olanıň āħiri makħûr olur

Bâhîr-ı ‘aşkiň lezzetiň al virme dünyâya göñül

Olmasıň bigâneden zîrâ ki Haķdan dûr olur

Şeyh Nûre’d-dîn-i ķutb nuṭķıdır bu ‘Azmiyâ

Bir mahalden bir mahalle naķl ider mesrûr olur

Hażret-i pîr efendimiziň kendü te’lîfi olmak üzere *Mûrşid-i Dervîşân* isminde bir ‘aded yedi ṭavr üzre risâle-i şerifleri olup nişfi zâyīc olmuşdur. Biri şâgîr ve digeri kebîr olarak iki evrâd-ı şerifleri el-yevm şark u ġarbda ķırâ’at olunmaķda olduğu cümle ‘indinde müsellemmdir. Hażret-i müşârun ileyhiň tercümesi. Cenâb-ı pîriň târîħ-i vefâtlarınıň āħir beyti

<sup>42</sup> Allah seni inatçı ve münafiklärın şerrinden korusun.

[fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]  
 Hāşılı merd-i Hudā idi işit tāriħini<sup>43</sup>  
 Göcdi Nūre’d-dīn Efendi cennet-i a'lāya dek  
 Diger Tāriħ 1133  
 [mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn]  
 Zebānı Sa‘diye gelüp didi tāriħini lafzen  
 Sene biñ yüz otuz üçde idüp cā bāg-ı ‘adnātı  
 Yine Digeri  
 [fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]  
 Rıħletiñ gūş eyleyüp Hātif didi tāriħini  
 Oldı Nūre’d-dīn Efendi tā'ir-i dār-ı na‘im [6b]  
 Yine Diger Tāriħ  
 [fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]  
 Lutf-ı Hak ile Laħiż söyledim tāriħini  
 Açıdı bāl-ı himmeti gide Cenāb-ı Haqq'a dek  
 İstanbul'da Yüksek Kaldırırm-nām mahalde ɿbibin<sup>44</sup>-ı Şerif Tekyesi şeyhi  
 Himmet-zāde sūlālesinden Cezbî<sup>45</sup> Şeyh es-Seyyid Ahmed Efendi hażretleriniñ  
 cenāb-ı pīr efendimiziñ haqq-ı ālilerine söyledikleri kaşıde-i merğubesi  
 [mütekerrir muhammes]  
 [fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]  
 Pīr-i Nūre’d-dīn el-Cerrāħi ol Nūru'l-Hudā  
 Zātına itdi anıñ ‘uşşāk bī-had iktidā  
 Cümle ehlullāh pür-nūrdır kim ol veli  
 Mihr-i vālāy-ı velāsı itdi dehri rūşenā  
 İns ü cinle oldı ol ancak imām-ı etkiyā

<sup>43</sup> Nūshada “tāriħ” yazılmış.<sup>44</sup> Nūshada “ɿibuñ” yazılmış.<sup>45</sup> Nūshada “Cezbî” yazılmış.

Medfen-i nūrunu [hep] eyle ziyāret rūz [u] şeb  
 İsteriseñ dola ƙalbiñ hānesi ‘aşķıyla heb  
 Nūrdır ol nūr-ı Ḥak’dır ol meh-i vālā-neseb  
*Mihr-i vālā-yı velāsı itdi dehri rūşenā*  
*İns ü cinle oldu ol ancak imām-ı etkiyā*  
 Yāsemindir cümle ehlullāh içinde ol veli  
 Dāllarıdır her veli añınla o merd ekmeli  
 Sırr-ı Ḥakkā vāşıl olmuşdur anıñ bātin eli  
*Mihr-i vālā-yı velāsı itdi dehri rūşenā*  
*İns ü cinle oldu ol ancak imām-ı etkiyā*  
 Münker efkārını ƙoǵıl yek nażarla gel aña  
 Sürilür erkān-ı pāki olıcaq rūz-ı cezā  
 Bende-i dergāhıdır anıñ gürūh-ı evliyā  
*Mihr-i vālā-yı velāsı itdi dehri rūşenā*  
*İns ü cinle oldu ol ancak imām-ı etkiyā*  
 Cezebiyā bir ‘āciz [ü] ednādır u [ki hem] raḥmet diler  
 Cümle ehlullāh ya‘nī şıdk ile hizmet diler  
*Yevme tublā<sup>46</sup>da muhaşşal cümleden şefkat diler*  
*Mihr-i vālā-yı velāsı itdi dehri rūşenā*  
*İns ü cinle oldu ol ancak imām-ı etkiyā*  
 Cenāb-ı pīr efendimiziñ iki ‘aded Şubhiyye vü ‘ışāciyye olmak üzre kendü  
 te’lifi kebir ü şaqır evrād-ı şerifleri olup ilā yevminā hāzā şark u ġarbda tilāvet  
 olur. Haźretiñ bir ‘aded nuṭk-ı şerifi vardır. Ba‘z-ı mesmū‘atımıza [7a] göre gūyā  
 Müstakīm-zāde merħūm bir ṭakīm nā-lāyiķ sözler ile risālesinde haźret-i Nūre’d-  
 dīn el-Cerrāḥī haqqında kelāmları bir ṭakīm aşħāb-ı garaż sened ittiḥāz idüp nefş-  
 i emmāreniñ ġalebesiyle kendüleriñ kemāllerini gūyā iżħār<sup>47</sup> idüp de nāsı  
 eglendirmek içün muġayir-i şeriçat kelāmları muhibb-i evliyāyım diyen

<sup>46</sup>Sırların ortaya çıkacağı gün. Ku’ân, et-Târik 86/9..<sup>47</sup>Nūshada “iżħār” yazılmış.

kimesneler nasıl bu kelāmlar ile vakıt geçirirler Müstakīm-zāde merhūma mahzā bühtān-ı ‘azīm olduğuna delilim şudır ki Nüre’d-dīn ḥaṣretleriniñ evāḥir-i vakıtinde Müstakīm-zāde ḥaṣretleriniñ vakıt-i evā’ili olup vakıt-i şabāvetleriñi yā üç yā beş yaşında oldıkları mahzā ki bir ehl-i ḡaraż kimesne Müstakīm-zāde merhūmuñ risālesiniñ içine taḥrīr ü ilāve iderek ḫayd idüp bir ṭākīm kimesneleri iğfāl idüp ṭarafgirlik ḡayreti olduğu āşikār olmuşdur. Degil evliyāya bir mü’min karındāşına bile sū’-i ḫan itmegi ḥaqq celle ve ‘alā ḥaṣretleri nehy kılup nerde ḫaldı ki maḥbūb-ı İlāhī olmuş zevātlara<sup>48</sup> bir ḡayr-ı ḥaqq kelām itmegi nasıl vicdān kabūl ider. Ne’uzü billāhi te’āla<sup>49</sup>. Cenāb-ı pīr-i müşārun ileyh ḥaṣretleriniñ ‘omr-i ‘ālīleri āhire resîde olup ḥalīfe-i evveli olan Üsküdāriyyū’l-aslı Şeyh Süleymān Efendi ki Veliyyū’d-dīn Efendi dimekle ma’rūf evvelce bunların bey‘atları Köstendilī ‘Alī Efendi cenāblarından olup ba‘de emr-i Köstendilī ile terbiye ve ḥilāfetlerini ḥaṣret-i pīr-i müşārun ileyh emr buyurulmuş olduğından pīr-i müşārun ileyh ibtidā bu Üsküdārī Süleymān Veliyyū’d-dīn cenāb-ı pīrden ḥilāfet du‘āsına nā’il olup ba‘de'l-ḥilāfe on iki sene ser-ṭarīklik hidmet-i celilesiyle cenāb-ı pīriñ hidmet-i ‘ālīlerinde oldukları pīr-i müşārun ileyhiñ yedi ḥalifesi vardır. ḥalīfe-i evveli Şeyh Süleymān Veli ikinci ḥalifesi Şeyh Mehemmed Hüsām üçüncü ḥalifesi Ser-ṭarīk-zāde Mehemmed Emīn dördüncü ḥalifesi Moravī Yahyā Efendi beşinci ḥalifesi Mehemmed Ziyā’ū’d-dīn Çelebi Efendi dimekle ma’rūf Edirne’de Şari Sultān Selīm [7b] Hān ḥaṣretleriniñ cāmi‘-i şerifi imāmı iken biñ yüz seksen üç tārihinde dār-ı bekā idüp Ḳadir-hāne dergāhında medfūndur. Altıncı ḥalifesi Şeyh Muṣṭafā Tekfurṭāğı bu zāt-ı şerif Tekfurṭāğı’nda bir zāviye binā idüp nice müddet ol zāviyede zīkr ü tevhīd ile me’lūf iken ‘omrleri hītam buldukda bu zāt daḥı dār-ı bekāya rīḥlet idüp Cāmi‘-i Kebir’de medfūndur. Tārih-i vefātları biñ yüz yetmiş ikidir. Yedinci ḥalifesi Seyyid Yūnus Efendi Mūṣul’dir. Bu zāt daḥı Mūṣul’da bir mescid-i zībā binā idüp ol mescide nice müddet tedris ile meşgūl iken ‘omri āhire resîde olup biñ yüz altmış bir tārihinde dār-ı bekā idüp kendü mescid-i şeriflerinde medfūn oldukları merviđdir.

### Şeyh Süleymān Veliyyū’d-dīn Üsküdārī:

Evvelce zīkri sebķat itmiş olan Şeyh Süleymān Veli ḥaṣretleri ki cenāb-ı pīriñ ḥalifesi olup ve կuvve-i կudsiyyeye mālik bir zāt-ı ‘ālī-ķadr ve cenāb-ı pīr efendimiziñ կulefā vü bendegānları cümlesi bu zāt-ı şerifi mürşid ittiḥāz<sup>50</sup> idüp cenāb-ı pīrdeñ şoñra āsitāne-i maķām-ı [8a] ḥaṣret-i pīre bu zāt-ı ‘ālī-ķadr cenāb-

<sup>48</sup> Nūshada “zevātlara” yazılmış.

<sup>49</sup> Yüce Allah'a siğınırız.

<sup>50</sup> Nūshada “ittiḥāz” yazılmış.

ı Nûre'd-dîn el-Cerrâhi efendimiziň dâr-ı bekâya teşriflerinden şoňra seccâde-i hažret-i pire ibtidâ bunlar kućud buyurmuşlar yigirmi üç sene maķâm-ı pîrde sâlikânı teslîk-i terbiye ile meşgûl sinn-i şerîfleri "74" mevlûdları medîne-i Üsküdâr iki 'aded *Nuťk-ı Şerîf'i* vardır. Ve üç ħalîfesi daňı vardır. ħalîfe-i evvelî cenâb-ı pîr-i müşârun ileyhiň birâder-i ekremî Şeyh İbrâhîm Cenâbları maħlaşları Feyzî'dir. Hâfiżu'l-Kur'ân 'âlim ü fâzıl bir zât<sup>51</sup>-i 'âli dâ'imâ tâlibâna kîrâ'at-ı Kur'ân-ı 'azîmü's-şân ile meşgûl ve zamân-ı hažret-i pîr-i müşârun ileyhden ba'de zamân Ser-târiķ-zâdeniň vefâtlarından iki mâh evvelce vefât idüp türbe-i şerîf dâhîlinde vâlideleriniň ittişâlinde şol cânibine defn-i hâk<sup>52</sup> olmuşlar *rahmetullâhi 'âleyhi*. Bu zât-ı şerîf mücerredü'l-eṭvâr 'âlim ü fâzıl ve müteşerri'i meşâyîh ü 'ulemâ katında maķbul kerrâtle kendülere dergâh-ı şerîf teklif olunmuş ise kabûl buyurmamış olduğu mervîdir. Mûmâ ileyh Şeyh Süleymân Veliyyü'd-dîn hažretleri ki mücerredü'l-hâl olup 'ömr-i şerîfi āhire resîde ve "ircîj" emr-i şerîfine imtisâlen<sup>53</sup> dâr-ı āhirete rîhlet idüp cenâb-ı pîr efendimiziň ķadem-i sa'ādeti ucına defn-i hâk<sup>54</sup>-i 'îtr-nâk olmuşlar. Қaddesallâhu sirrahû. Lebîb Efendi merhûm-ı müşârun ileyhiň vefâtına bir târiħ inşâ itmiştir. Sene: 1158.

[fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün ]

Tûrbesinde yazdı târiħini mücevher Lebîb

Şeyh Süleymân Veliyyü'd-dîn câdîr bu cihân

**es-Şeyh Mehemmed Hüsâme'd-dîn қaddesallâhu sirrahû**

Hažret-i Şeyh Süleymân Veliyyü'd-dîn *kuddise sirrahu'l-metîn* dâr-ı bekâ idüp hažret-i pîr-i müşârun [8b] ileyhiň diger ħalîfesi igci şan'atiyla te'ayyûş iden Şeyh Mehemmed Hüsâme'd-dîn Efendi ki cenâb-ı pîr hažretleriniň hayatılarında Sultan Mehemmed Hân-ı Fâtiħ kurbunda Hâcegi-zâde Muştâfâ Efendi merhûmuň câmi'i şerîfine imâm ve ħaṭîb olup ol câmi'i mezkûr<sup>55</sup>da ol câmi'de edâ-yi hizmet ve izn<sup>56</sup>-i hažret-i pîr ile pençenbe günleri ba'de şalât-ı zuhri edâdan şoňra cem'iyyetle āyîn-i Halvetiyyeyi icrâ ider iken vaktâ ki zikri mesbûk Nûre'd-dîn āsitânesi pûst-nişini Şeyh Süleymân Velî cenâbları dâr-ı bekâya rîhlet bu zât-ı 'âli-ķadr Şeyh Mehemmed Hüsâme'd-dîn Efendi āsitâne-i pire nakl ile pûst-ı irşâda kućud idüp nice müddet ol maķâm-ı mübârekede seccâde-nişin ve nice sâlikânı

<sup>51</sup> Nûshada "zât" yazılmış.

<sup>52</sup> Nûshada "hâk" yazılmış.

<sup>53</sup> Nûshada "imtisâlen" yazılmış.

<sup>54</sup> Nûshada "hâk" yazılmış.

<sup>55</sup> Nûshada "mezkûr" yazılmış.

<sup>56</sup> Nûshada "izin" yazılmış.

ırşād<sup>57</sup> ile muğayyed iken bu zāt-ı şerifiñ ‘ömür āhire resîde bi-emrillâhi te’ālā dār-ı bekâ idüp yine ol maķām-ı ‘ālide medfûn olan selefi eş-Şeyh Süleymân Veliyyü’d-dîn Cenâblarınıñ şol cānibine defn-i hâk<sup>58</sup> olmuşlar. Kuddise sîrrahū. Vefâtları târihi biñ yüz altmış sekiz sînn-i ‘âlileri seksen iki hâfiż u ‘âlim fâzıl u ‘âbid ve zühđ<sup>59</sup> ü taķvâ şâhibi yediden ziyâde ḥalîfesi varmış kendülerini ibtidâ ȝikr itdikleri Hâcegi-zâde Muştâfâ Efendi merhûmuñ câmi‘-i şerîfinde āvîze olan levhâda

[fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün]

Tâ olnca rişte-i feyz āşikâr

Tekye-i İgci saña olsun medâr

mûmâ ileyh Mehemmed Hüsâme’d-dîn kuddise sîrrahû medjîne-i Üsküdâr ‘Atîk Vâlide Câmi‘-i Şerîfi Mü’ezzini<sup>60</sup> Hâfiż Ahmed Efendi’niñ şulb-i pâkinden tevellüd idüp vakt-i sabâvetlerinde taħṣîl-i kemâl iderek ve min ciheti’d-dünyeviyyet igci şan‘atiyla ta‘ayyûş buyurup kendülerine min ṭarâfillâh ‘âşk-ı īlâhi düşüp ol târiħde ekâbir-i meşâyiħ-i Ḥalvetiyyeden Selâmî Dergâhında [9a] mesnet-nişin-i ırşâd olan Şeyh ‘Ali el-Köstendîlî cenâblarından ahz-ı bey‘at ile yed-i tevbeye mâlik olarak seyr ü sülûka կadr-i ‘âlîsi gün-be-gün terfi‘ diger pîr-dâşı evvelâ ȝikri mesbûk Şeyh Süleymân Veliyyü’d-dîn Hażretleri ile ma‘ân pîr-i ṭâriķat Şeyh Nûre’d-dîn el-Cerrâħî hażretlerine ba‘de bu iki Sultânîn teslîk-i terbiyelerini cenâb-ı Köstendîlî efendimiz emr ü irâde buyurup bu iki sultânlar cenâb-ı hażret-i pîrden ahz-ı feyz iderek hîlafet ü icâzet du‘âsına nâ’il-i feyz olmuşlar bu қažiyye umûr-ı ma‘nevîyyeden imiş ki ba‘de bu iki sultânlar hażret-i pîr-i dest-ġiriň seccâdesine iclâs buyurmuşlar kâddesallâhu esrârehüm. Hüsâme’d-dîn Efendi’niñ ɬulefâsından Edirneli Fikri-zâde-i Anâtolî ikinci ḥalîfesi ‘Abdullâh Efendi’niñ mahdûmı ve ser-zâkirân âsîtâne-i maķām-ı pîr ɬużûrunda “meded Yâ resûlullâh” diyüp ‘ömür sürmüş eş-Şeyh es-Seyyid Hasan Efendi ki zamân-ı hażret-i pîrden şoñra otuz beş sene ser-zâkirânlık şerefiyle şerefyâb olup ‘omrleri sekseni tecâvüz iderek dâr-ı bekâya riħlet idüp Edirne ɬâpusu ɬâricinde Eyüb’e gider iken şâq cenâħda kenâra defn olmuşlar. Raħmetullâhi ‘aleyhim. Târiħ-i vefâtları sene 1168 Receb 18 el-yevm ‘alâmetleri mevcûddir. Hüsâmî’d-dîn Efendi’niñ iki nuṭķ-ı şerîfi vardır. Şeyh Hüsâm Efendi biñ yüz altmış sekiz ɬudûdında dâr-ı bekâ idüp yine hażret-i pîr efendimiziñ üçüncü ḥalîfesi olan eş-Şeyhi’s-ṣûyûħ Mevlânâ Mehemmed Emîn el-mâ'rûf bi-Ser-ṭâriķ-zâde kâddesallâhu sîrrahû Ser-ṭâriķ-zâde

<sup>57</sup> Nûshada “ırşâd” yazılmış.

<sup>58</sup> Nûshada “hâk” yazılmış.

<sup>59</sup> Nûshada “zühđ” yazılmış.

<sup>60</sup> Nûshada “Mü’ezzin” yazılmış.

hażretleriniň pederleri vālā-güherleri olan Fātiḥ Sultān Mehemed Ḥān civārında Mi‘mār ‘Atīk Yūsuf Sinānū’d-dīn ve nām-ı diger Kumrılı Mescid mahallesinde kā’in ṭarīk-i ‘aliyye-i Ḥalvetiyye<sup>61</sup> ve Şemsiyyeden ‘Abdu'l-bāki Ḥalifesi ve ol zamān[9b] Cemīc-i ṭarīk-i Ḥalvetiyye’niň ser-ṭarīki olan Şeyhü'l-fāżil [u] ‘ālim ‘Abdullāh eş-Şabūri hażretleri ki oldıkları menzil-i ‘ālilerine mihrāb-ı şerif vaż‘ ile menzil-i mezkūri<sup>62</sup> bir ḥānkāh-ı ‘ālī-i zībā idüp cem‘iyyet ile şālı günleri ba‘de şalāti’z-żuhr erkān-ı Şemsiyyeyi icrā ve nice sālikānī feyz-i İlāhiyye ile ḥandān<sup>63</sup> ve bir müddetden şoňra şulb-i pāk-i ‘aliyyeleri olan maḥdūm-ı ekremi eş-Şeyhi’s-şüyūh Mehemed Emīn Cenābları zamānında ‘ulemāsından taḥṣil-i ‘ilm-i kemāllerine nażar iderler Şeyh ‘Abdullāh efendimiz maḥdūm-ı ekremelerini Cenāb-ı Nūre’d-dīn el-Cerrāhi efendimize teslīk-i terbiyelerini havāle idüp bir müddet seyr ü sūlūk ve hizmet-i hażret-i pīr ile şeref-yāb olaraq hilāfet ü icāzet du‘āsına mazhariyetleri nūmāyān ve ‘ulemā içinde ma‘rif ve meşāyiḥ-i derviṣān katında maḥbūbu'l-kulüb olduklarını keşf ile ol vaqt Şeyh ‘Abdullāh hażretleri vaż‘-ı mihrāb buyurdukları dergāh-ı şerīfiň vakfiyyesini maḥdūm-ı ekremeleriniň ism-i şerīflerine Ser-ṭarīk-zāde<sup>64</sup>niň Şālı Tekyesi deyü կayd-ı vakfiyye tescīl olup Şeyh ‘Abdullāh Efendi cenābları ol maķām-ı ‘ālide yigirmi sene yine āyīn-i Şemsiyye olaraq zikr ü tevhīd-i şerif ve sālikānī sūlūklarıyla կayd ve sinn-i ‘ālileri seksen beşi tecāvüz mūmā ileyh hażretleri cemīc-i hulefā vü sālikānlarınıň sūlūk u terbiye vü ma‘neviiyyelerini teslīm izn-i hażret-i pīr efendimiz ile seccāde-i iṛşād<sup>65</sup>larına maḥdūm-ı ekremelerini iclās mūmā ileyh hażretleri ba‘de bir қaç māh müddetden şoňra nā-mizāc olup dār-ı bekāya biň yüz yigirmi iki (sene 1122) rihlet idüp Edirne կapusu hāricinde hażret-i Emīr-i Buḥārī āsitānesi mihrābı öñünde Kemāl Paşa merhūmuň կabr-i şerifi taraf-ı yesārında hażretiň vālid ü vālidesi կabr-i şerīfleri ittişāline defn-i ḥāk<sup>66</sup>-i ‘itīr-nāk olmuşlar. Kaddesallāhu surrahū. el-yevm ‘alāmetleri kadın ‘alāmeti gibi olmaǵla çok kimesneler bilmezler tārīh-i vefātı [10a]

Göçdi bekā mülkine

Ser-ṭarīk-i şūfiyān Sene: 1122

<sup>61</sup> Nūshada “‘ṭarīk-i aliyye ve Ḥalvetiyye” yazılmış.

<sup>62</sup> Nūshada “mezkür” yazılmış.

<sup>63</sup> Nūshada “ḥandān” yazılmış.

<sup>64</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>65</sup> Nūshada “iṛşād” yazılmış.

<sup>66</sup> Nūshada “ḥāk” yazılmış.

Müşârun ileyh һаzretleriniň mahdûm-ı ekremeleri ki ism-i şerifi Қuddûsi Ser-ṭarîk-zâde deyü ‘ilm-i zâhiri ve ‘ilm-i bâtinî sebebiyle şöhret buldukları hâş<sup>67</sup> u ‘avâm ‘indinde müte‘ârif<sup>68</sup> olmuşlar himmet-i ‘alîlerine Cenâb-ı Feyyâz-ı Muṭlak üzerlerimize hâzır kılsun. Amîn yâ Mu‘in.

**Mevlânâ Ser-Ṭarîk-zâde es-Seyyid eş-Şeyh Mehemmed Emîn kuddise surrahû:**

### Üçüncü dereceden

Āsitâne-i һаzret-i Nûre’d-dîn el-Cerrâhi’de câlis-nişân-i seccâde-i irşâd<sup>69</sup> olan cenâb-ı pîr efendimiziň ikinci һalîfesi İgci Şeyh Mehemmed Hüsâme’d-dîn el-Üskûdârı һаzretleri ki ol târihde dâr-ı bekâya riħlet idüp Ser-ṭarîk-zâde<sup>70</sup> һаzretleri kendü makâm-ı mübârekesi olan Қumrılı Mescid Şalı Dergâh-ı şerîfinde ȝîkr ü tevhîd ba‘de cum‘a ve şalı günleri Füṣûş-ı Hikem müzâkere<sup>71</sup> buyurarak vaqt-i şerifleri güzer ider iken āsitâne-i makâm-ı Nûre’d-dîn el-Cerrâhi’ye nakl ile seccâde-i irşâda kû‘ûd buyurup bu sultân-ı ‘âli-ķadr daḥî bir kaç sene iğâmet iderek ‘omrleri seksen ve kîle yetmiş dört olup dâr-ı āhirete ‘âzim olmuşlar kâddesallâhu surrahû. Eyyûb el-Enşârı civârında Dâvûd Ağa mahallesinde ve Dâvûd Ağa Câmi‘i ittişâlinde [10b] kâ‘in müşârun ileyh Ser-ṭarîk-zâde<sup>72</sup>niň һalîle-i muhteremleri Ҳamîde Bacı Sultânıň menzile-i ‘alîlerini zâviye olmak üzere vakf eyledikleri dergâh-ı şerîfe Ser-ṭarîk-zâde<sup>73</sup> Efendi’niň vaşıyyet-i ‘alîleri üzre һalîle-i muhteremleriniň binâ vü ihdâs<sup>74</sup> itdikleri Bâzâr Dergâh-ı şerîfinde medfûn olan Ҳamîde Bacı Sultânıň türbe-i maḥşûşalarına<sup>75</sup> defn-i hâk<sup>76</sup>-i ‘itîr-nâk olmuşlar. Raḥmetullâhi ‘aleysi. Bu sultânıň vefâtına iki ‘aded târih :

[fe‘ilâtün mefa‘ilün fe‘ilün]

Gelüp üç şufî didi târihiñ

Göçdi eyvâh Şeyh Mehemmed Emîn (Sene: 1173)

<sup>67</sup> Nûshada “hâş” yazılmış.

<sup>68</sup> Nûshada ”عَارِفٌ مَّتَه“ şeklinde yazılmış.

<sup>69</sup> Nûshada “irşâd” yazılmış.

<sup>70</sup> Nûshada “zâde” yazılmış.

<sup>71</sup> Nûshada “müzâkere” yazılmış.

<sup>72</sup> Nûshada “zâde” yazılmış.

<sup>73</sup> Nûshada “zâde” yazılmış.

<sup>74</sup> Nûshada “ihdâs” yazılmış.

<sup>75</sup> Nûshada “maḥşûş” yazılmış.

<sup>76</sup> Nûshada “hâk” şeklinde yazılmış.

[fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]

Geldi bā-ḥarf-i mücevher ‘Ārifā tārīḥ aña

Ser-ṭarīk-zāde fenādan gitdi yā hū cennete (Sene: 1173)

**es-Seyyid eş-Şeyh ‘Abdī Efendi kuddise sırrahū**

#### Dördüncü Derecede

Ser-ṭarīk-zāde cenābları dār-ı bekāya rīħlet idüp müşārun ileyhde eşher-i ḥulefalarından serveri īmāmi-zāde<sup>77</sup> eş-Şeyh ‘Abdī Efendi ‘Abdu'l-‘azīz Efendi dimekle ma'rūf makām-ı āsitāne-i ḥażret-i Nūre'd-dīn el-Cerrāḥī'ye cālis-nişin-i seccāde olup iki sene irşād<sup>78</sup> ü zikr-i tevhīd ile muķayyed iken bir müddet nā-mizācılık<sup>79</sup> ile vaqtleri geçirürmekde olup ba‘de kendü hüsn-i rīħālarıyla cenāb-ı pīr efendimiziň dördüncü ḥalifesi Moravī Yaḥyā Efendi'ye makām-ı āsitāne-i pīri ḫaṣr-ı yed idüp ol makām-ı ‘āliden fāriġ olmuşlar yine Kāsim Paşa'ya teşrif idüp ḥāne<sup>80</sup>lerinde ikāmetde ‘omrleri āħire resîde olup bi-emrillāh dār-ı bekāya rīħlet idüp Kāsim Paşa'da Ṭoymaz Dere-nām mahalde medfūn olan ‘ārifi billāh īdrīs Muħtefi ḥażretleri ḫademi cenbine defn-i ḥāk<sup>81</sup> olmuşlar. Қaddesallāhu sırrahū. [11a] Kendüni bilmez bir ṭakım ȝevāt<sup>82</sup>lar bu zāt ki eslāf-ı ‘izāmdan ‘adū sā’ir bilür bilmez sözler ile eslāf-ı sā’ir-i meşāyiħ-i ḥażerātlarına ifk ü iftirā ile sözler iderler ḥafazaṇallāh min-ṣerri'l-mu‘ānidin tārīḥ-i vefātları sene 1179 sinn-i ‘ālileri 74

#### [Moravī Yaḥyā Efendi]<sup>83</sup>

Müşārun ileyh Moravī Yaḥyā Efendi muķaddemā sarāy-ı hümāyūn ḥācelerinden olup pādişāh-ı ‘ālem-penāhiň cenāb-ı pīr efendimize hüsn-i teveccühi sebebi ile pādişāh-ı zamān istifsār-ı ḥāṭır<sup>84</sup> içün pīr-i müşārun ileyhe ara şıra göndermiş olduğu cihetle mūmā ileyh Yaḥyā Efendi'niň cenāb-ı pīre muħabbetleri tezāyüd idüp ḥāce-i benām Efendi cenāb-ı ḥażret-i pīre ilticā ile bey‘at seyr ü sūlūka devām ile izn<sup>85</sup>-i ḥilafete nā'il ve teveccühāt-ı pīre mālik olduğu ve ba‘de zamān zikri mesbūk āsitāne-i ḥażret-i pīrde dördüncü derecede cālis-

<sup>77</sup> Kelime nūshada “zāde” şeklinde yazılmış.

<sup>78</sup> Kelime nūshada “irşād” şeklinde yazılmış.

<sup>79</sup> Nūshada “nā-mizāşlık” yazılan ibare “nā-mizācılık” olmalıdır.

<sup>80</sup> Kelime nūshada “ḥāne” şeklinde yazılmış.

<sup>81</sup> Kelime nūshada “ḥāk” şeklinde yazılmış.

<sup>82</sup> Kelime nūshada “zevāt” şeklinde yazılmış.

<sup>83</sup> Başlık kısmı nūshada boş bırakılmış.

<sup>84</sup> Nūshada “ḥāṭır” yazılmış.

<sup>85</sup> Nūshada “izin” yazılmış.

nişin-i ırşād olan Қāsim Paşalı Şeyh ‘Abdi Efendi istifasıyla mūmā ileyh Şeyh Yaḥyā Efendi beşinci derecede ol makām-ı āsitāne-i pīre pūst-nişin olup bermurād olmuşlar. [11b] Yüz on beş yaşıını mütecāviz zamānına irişmiş olduğım Қādiriyye’den Şeyh Resmī birāderi Қabakulaқ Tekyesi şeyhi Süleymān Efendi’niň lisānından mesmū‘um bu mūmā ileyh Yaḥyā Efendi Kütahiyeyü'l-aşl olup hīj-i şabāvetinde tāhsīl-i ‘ilm içün İstanbul’da Ayaşofya Medresesinde tāhsīl-i kemāl ol esnāda sarāy-ı hümāyūn Ḥācelerine ilhāk ile kādrleri terfī‘ gāyet fetānet şāhibi bir zāt-i şerīf imiş ‘ilm ü fetānet sāyesinde ṭaraf-ı pādişāhīden teftiṣ<sup>86</sup> içün Mora ṭaraflarına ırsāl olup hīdmet<sup>87</sup>-i devlet-i ‘aliyyeyi edā ve ba‘z-ı ṭariķat-i ‘aliyye-i şūfiyyeyi istek<sup>88</sup> iden zevāt<sup>89</sup>lar ṭariķ-i ‘aliyyeye teşvīk ve rāh-ı Ḥakk'a tergīb içün izn ü icāzet ḥattā merhūm Sāmī Paşa’niň büyük pederi ‘Abdu'l-Bākī Efendi’ye dahı izn ü icāzet virüp Mora ṭaraflarında yedi կadar zāviye ‘Abdu'l-bākī Efendi’niň himmetiyle ḥulefāniň tekeşsüri<sup>90</sup> ve Moravī Ḥāce Şeyh Yaḥyā Efendi’niň teveccühāt-ı seniyyeleriyle tezāyüd itmiş ise de ba‘de Sultān Maḥmūd Ḥān-ı Ḫānide Mora Kırāliyet olmak hasebiyle ehl-i İslāmiň olmadan hicretlerinde ol dergāh-ı şerīfler külliyyen küffār-ı bed-hāksār yedlerine geçüp maḥv oldı. Sene 1236. Mūmā ileyh Şeyh ‘Abdu'l-bākī-zāde<sup>91</sup> Şeyh Mehemmed Necīb Efendi’niň mahdūmları birisi Sāmī ve digeri ki Bākī ve yine diger üçüncü mahdūmları Hayrullāh bu üç birāderler Mışr'a hicret idüp Mışr vālisi Mehemmed ‘Alī Paşa bu üç birāderleriň kemāllerine nażar iderek bu üç zevāti birer hīdmet-i ‘aliyye ile istihdām<sup>92</sup> ba‘de zamān bu üç կarındaşlar rütbe-i ‘aliyye ile ikrām olup Sāmī Paşa ḥāzretlerine rütbe-i vezāretle kādr-i ‘aliysi terfī‘ olundı. Gelelim yine āsitāne-i makām-i pīrde beşinci pūst-nişin olan [12a] Şeyh Yaḥyā Efendi fi'l-aşl Kütahiyeyeli olup yukarıda zikri sebkət itmiş olmağla tatvīl-i kelāmdan berj olsun içün bu կadarla beyān oldı. Müşārun ileyh Şeyh Ḥāce Yaḥyā Efendi pādişāh-ı ‘ālem-penāh ṭarafından teftiṣlik<sup>93</sup> hīdmet-i seniyyesiyle Mora sevāhiline gidüp tekmił-i hīdmete der-i sa‘ādete gelüp Moravī Yaḥyā Efendi deyü mülak̄ab olmuşlar. Bu Moravī Şeyh Yaḥyā Efendi’niň dört ‘aded nuṭķ-ı şerīfi vardır.

<sup>86</sup> Nūshada “tefdiṣ” yazılmış.

<sup>87</sup> Nūshada “hīdmet” yazılmış.

<sup>88</sup> Nūshada “isdek” yazılmış.

<sup>89</sup> Nūshada “zevāt” yazılmış.

<sup>90</sup> Nūshada “tekessür” yazılmış.

<sup>91</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>92</sup> Nūshada “istihdām” yazılmış.

<sup>93</sup> Nūshada “tefdiṣ” yazılmış.

Müşārun ileyh Şeyh Yaḥyā Moravī ḥaẓretleriniñ sinn-i şerifleri bālīğ olup ‘ömrleri āhire res̄ide olduñda bu sultān daňı āhire teşrif bunlar da pîr-dâşı Şeyh Süleymān Veliyyü’d-dîn Efendi’niñ ayaq ucunda türbe-i maḥşūṣda<sup>94</sup> defn olunmuşlar. *Qaddesallāhu sirrahū*. Bu Sultāniñ fevtine iki tāriḥ söylenmiştir.

[mefā‘ılün mefā‘ılün mefā‘ılün mefā‘ılün]

Alup kilk-i terin deste<sup>95</sup> hezārān hüz̄n ile Fîtnat

İderken fikr sâl-i rihleti tāriḥini tenhā

Didi bu müşra ‘ ile nāsa i'lān eyleyüp hâtif

Ola Yaḥyā Efendi’niñ makarrı cennetü'l-mev'ā 1184

Moravī Şeyh Yaḥyā Efendi merhūmuñ mahdūm-ı ekremleri es-Seyyid eş-Şeyh el-Fâzîl ‘Abdü’ş-Şekûr Efendi ol tāriḥde Yedikule civârında el-Hâc Evlâdü’d-dîn [12b] Dergâh-ı şerîfinde pûst-nişin olan Seyyid Şeyh ‘Abdü'l-Kerîm Efendi üç nefer evlâdlarını terk iderek bi-emrillâh fevt olup ol zamâniñ ekmel-i meşayîh-i ‘izâmiñ intihâblarıyla<sup>96</sup> bâ-fermân-ı ‘âlij-şâñ Nûre'd-dîn hânkâh-ı şerîfinde pûst-nişin Şeyh Yaḥyā Moravîniñ mahdûmu ‘âlim ü fâżil eş-Şeyh ‘Abdü’ş-Şekûr Efendi mütevefâ Şeyh ‘Abdü'l-Kerîm Efendi’niñ terk itdiği mahdûmlarına Seyyid ‘Abdü’ş-Şekûr dîgeri Muştâfâ Muşlîhü'd-dîn ve yine dîgeri Mehemed Celâle'd-dîn Efendi'lere olundığı Şehîd Mehemed Paşa Tekyesi pûst-nişinleri bu zevât<sup>97</sup>ların akrabâlarındandır ki ķutb Hüseyen Efendi silsilesidir. Burada bir tâkım nefsânî zâtlar cenâb-ı Nûre'd-dîn el-Cerrâhi ḥaẓretlerine ifk ü iftirâ ile nâ-lâyîk sözler iderler imiş. Acabâ bu fi'lde bu efkârda olan kimesneler yevm-i nedâmetde hayâ itmezler mi gelelim sözümize ba‘de ḥaẓret-i pîr Nûre'd-dîn el-Cerrâhi ăsitânesinde pûst-nişin olan Şeyh Yaḥyā Moravī dâr-ı bekâ idüp mahdûm-ı mükerremi Şeyh Seyyid ‘Abdü’ş-Şekûr Efendi altıncı derecede ăsitâne-i makâm-ı Nûre'd-dîn'e teşrif itmişler peder-i vâlâları Moravî Şeyh Yaḥyā ḥaẓretlerinden tekmil-i tarîk idüp ve müstaħlef olmuşlar.

<sup>94</sup> Nûshada “mahşûş” yazılmış.

<sup>95</sup> Nûshada “Olup kilke terin hezārān hüz̄n ile Fîtnat” şeklinde olan ilk misrada vezin ve anlam sorunu olduğu için Fitnat Divanı’ndan (Çeçen, 1996, 292) kontrol edilerek düzeltildi.

<sup>96</sup> Nûshada “intihâb” yazılmış.

<sup>97</sup> Nûshada “وات ز” “وَاتْ زَ” yazılmış.

### **Hażret-i Şeyh Seyyid ‘Abdü’ş-Şekür *kuddise sırrahū***

Müşārun ileyh ‘Abdü’ş-Şekür Efendi yalñız üç sene makām-ı irşād<sup>98</sup> ile muķayyed olup sinni seksen tökuza bālīg ve ‘ömürleri āhîr olmağla bu zāt-ı ‘ālî [13a]-kadr daḥî biñ yüz sekzen yedi (sene 1187) târiḥînde dâr-ı bekâya rihlet idüp ol makām-ı mübârekde türbe-i mahşûṣda<sup>99</sup> pederi şol cānibine defn-i hâk olmuşlar. *Kaddesallâhu sırrahū*.

### **eş-Şeyh el-Ḥāc İbrāhîm Eyyûbi Fethî**

Yedinci derecede Eyyûb el-Enşârî *rażî ‘anhü'l-Bârî* civârında Baba Hîzîr<sup>100</sup> Maḥallesinde vâkı‘ Timişvar<sup>101</sup> defterdârı İbrâhîm Beg Mescidi imâmi ve tekyesi Şeyhi ve Ser-ṭârik-zâde<sup>102</sup> hażretleriniñ eşher-i hulefâlarından Hâfiż Şeyh İbrâhîm Efendi tekye-i mezkûr<sup>103</sup> ede zîkr ü tevhîd ve imâmet hizmet-i celîlesiyle meşgûl iken târiḥ-i mezkûr<sup>104</sup> da makām-ı hażret-i pîrde seccâde-nişin olan mûmâ ileyh Şeyh Seyyid ‘Abdü’ş-Şekür Efendi dâr-ı bekâya rihlet idüp mezkûr<sup>105</sup> Şeyh İbrâhîm Efendi āsitâne-i pîre naklä ile ol Sultân daḥî seccâde-i irşâd<sup>106</sup> kû‘ûd buyurmuşlar el-Ḥāc İbrâhîm Efendi deyü mu‘arrefdir. Bu sultân ol makām-ı ‘âlide yedi sene mu‘ammer olup sinni vâşil olduķda bu zāt-ı şerîf dâr-ı āhirete teşrif ile bu daḥî türbe-i mahşûṣ olan muvâceheniñ şol cānibine defn-i hâk<sup>107</sup> olmuşlar. *Rahmetullâhi ‘aleyhi târiḥ-i vefâtları* sene 1194. [13b] Mûmâ ileyh ḥâcî Şeyh İbrâhîm Efendi merhûm olup yerine Kumrılı Mescide Şâlı Dergâhında seccâde-nişin-i irşâd<sup>108</sup> olan Şeyhü’s-şüyûh Mevlânâ Şeyh Mehemmed el-Moravî āsitâne-i pîr naklä ile seccâde-i irşâda<sup>109</sup> kû‘ûd buyurmuşlar.

### **Mevlânâ eş-Şeyhi’s-Şüyûh Mehemmed el-Moravî**

Sekizinci dereceki Kumrılı Mescid Tekyesi şeyhi eş-Şeyh Mehemmed el-Moravî hażretleri bu zāt-ı ‘âlî-kadr yedi sekiz yaşında bi’l-münâsebe Mora

<sup>98</sup> Nûshada “irşâd” yazılmış.

<sup>99</sup> Nûshada “mahşûṣ” yazılmış.

<sup>100</sup> Nûshada “Dimîşvar” yazılmış.

<sup>101</sup> Nûshada “Dîmîşvar” yazılmış.

<sup>102</sup> Nûshada “zâde” yazılmış.

<sup>103</sup> Nûshada “mezkûr” yazılmış.

<sup>104</sup> Nûshada “mezkûr” yazılmış.

<sup>105</sup> Nûshada “mezkûr” yazılmış.

<sup>106</sup> Nûsha “irşâd” yazılmış.

<sup>107</sup> Nûshada “hâk” yazılmış.

<sup>108</sup> Nûshada “irşâd” yazılmış.

<sup>109</sup> Nûshada “irşâd” yazılmış.

tarafından der-i sa‘ādetē gelüp cenāb-ı Ser-ṭarīk-zāde<sup>110</sup>niñ evlādı olmadığı cihetle bu şabı Mehemmed'e meyl ü muhabbet ve evlād makāmında taht-ı terbiye ve mekteb ile uşūl-i ‘ilm-i şerife teşvīk ve Қur’ān-ı ‘azimü’s-şānı taclım ve ‘ilm-i ‘Arabiyyātı taħṣil ile ma‘ān müşārun ileyh Ser-ṭarīk-zāde<sup>111</sup> efendimizden ahz u bey‘at ile yed-i tevbeye mālik olup ‘ilm-i şerif ile ma‘ān seyr ü sülük-ı ṭarīkat-ı ‘aliyyeye rāğbet ile kadr-i ‘ālilleri gün-be-gün zāhiren vü bātinen ma‘mūr ba‘de müşārun ileyh Ser-ṭarīk-zāde<sup>112</sup> cenāblarından hīlāfet ü icāzet du‘āsına nā‘il [ve] mālik ba‘de Ser-ṭarīk-zāde<sup>113</sup> Efendi merhūmuñ āsitāne-i һažret-i pire nakl ile seccāde-i pire kū‘ud idüp Қumrılı Mescide nām-ı ‘ālilerine olan Şalı Dergāh-ı şerifini evlād-ı ma‘nevisi ki eş-şeyhi’s-şüyūh el-Moravī Mehemmed cenāblarına terk ve қaşr-ı yed buyurmuşlar. Bu zāt-ı şerifiñ zamān-ı meşihatlerinde ki biñ yüz ṭoksan altı Balaṭ ḥarīk-i kebīrinde āsitāne-i һažret-i Nūre’d-dīn muhterik<sup>114</sup> olup ba‘de müceddeden evvelki resm-i ‘atīk üzre inşāsına şeyh һažretleri muvaffak olmuşlar. 1196. Üç ‘aded tārīh һānkāh-ı şerifiñ tecdīdine [14a] levha ile āvize olmuş taťvīl olmasun içün қaşide-i tārīh tahrīr olunmadı.

Vesīmā düşdi bā-tevfīk tārīh-i itmāmī

Ne hūb<sup>115</sup> dergāh-ı Nūre’d-dīn Cerrāh behr-āsa<sup>116</sup>

[mefā‘ılün mefā‘ılün mefā‘ılün mefā‘ılün]

Çıkup bir çilekeş tā ki Vesīmā didi tārīhin

Zihī resm-i nevīn-i Dergāh-ı Nūre’d-dīn Cerrāhi

[mefā‘ılün mefā‘ılün mefā‘ılün mefā‘ılün]

Vesīmā düşdi yā Ḥayy bu muşarra‘ tārīh itmāmī

Yapıldı bī-‘adīl tecdīd olup dergāh-ı Nūre’d-dīn

Āsitāne-i makām-ı Pīr-deñ geceñ a‘izze-i kirāmiñ ‘adedlerini beyān ile  
қaşide olmaķ üzre Ḥāce Neş‘et Efendi’niñ manzūmesi

<sup>110</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>111</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>112</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>113</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>114</sup> Nūshada “muhterik” yazılmış.

<sup>115</sup> Nūshada “hūb” yazılmış.

<sup>116</sup> Beytin vezni çıkmamaktadır.

[fā'ilātūn fā'ilātūn fā'ilātūn fā'ilūn]  
 Hānkāh-ı Şeyh Nūre'd-dīn Cerrāhī gel kıl dil-küşād  
 Ol tāriķ-i Ḥalvetiyyeden bir ķul itdi ictihād  
 Mekteb-i īrfāndan ders almış ledün īlminden ol  
 Küntü kenz sırr-ı hākkdan söyledi cün vāridāt  
 Қutb-ı ālemsin nesl-i Ebū Ubeyde ibnū'l-Cerrāh<sup>117</sup>  
 Cerh iderdi қalbleri қılurdu ǵamdan āzād<sup>118</sup>  
 Ālemiñ müşkillerini feth itdi şol қutb-ı zamān  
 Pişgāhına gelen olurdu ǵamdan cün āzād<sup>119</sup>  
 Ser-ħalife Şeyh Süleymān pūsta iclās eyledi  
 Mürşid-i kāmil idi hem ehl-i hāl şeyħü'l-ibād  
 İgci Şeyh Mehemed Hüsāme'd-dīn oturdu hem bir zamān(1158)  
 Zikr ü tevhīde müdām hem zühd<sup>120</sup> ü takvāsı ziyād  
 Hażret-i Şeyh Ser-tāriķ-zāde<sup>121</sup> Mehemed Emin sene 1168  
 Ārif-i billāh u çok nāsı eyledi irşād<sup>122</sup>  
 Ehl-i tefsīrdir fuħūlde hem āzīz-i muħteşem<sup>123</sup>  
 Çok kişi feyz aldı tāc giydi budur şeyħü'l-fu'ād  
 Şeyh Seyyid 'Abdü'l-azīz eyleyüp pūst-ı kiyām 1172  
 Moravī Yaḥyā Efendi geldi ālem oldu şād 1174  
 Şeyh Yaḥyā-zāde<sup>124</sup> Şeyh 'Abdu's-Şekūre geçdi pūst  
 Feyz-i ḥak'dan hīşse-dār olmuş oldur şāhib-i evrād 1174

<sup>117</sup> Misra vezne uymamaktadır.<sup>118</sup> Nūshada “āzād” yazılmış.<sup>119</sup> Nūshada “āzād” yazılmış.<sup>120</sup> Nūshada “zühd” yazılmış.<sup>121</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.<sup>122</sup> Misra vezne uymamaktadır.<sup>123</sup> Nūshada “muħteşem” yazılmış.<sup>124</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

Şeyh Hacı İbrâhim Efendi münzevî bir zât<sup>125</sup> idi  
 Ehl-i tevhîd ehl-i hâl ihlâşla rûhuñ eyle şâd  
 Şimdi şâhib-pûst olan Şeyh Mehemmed Moravî  
 Manevî evlâdıdır oldu yüzünden ber-murâd  
 Şeyh bir zîbâ durur Şeyh Mehemmed göncası  
 Zâhir ü bâtında şeyhdir Hakk ide ömrüñ ziyâd  
 Bâni-i sâni olup yapdı tevhîd-hâneyi  
 Şeyh Mehemmed Moravî eyledi ma'mûr-âbâd 1201

Sene 1187 târijhinde bi-emr veliyü'n-nî'amî mahrûsa-i Çalaşa'ya muzâf Kâsim Paşa'da defn-i hâk<sup>126</sup>-i 'îtr-nâk pîr-i tarîkat kütbu'r-rabbânî cenâb-ı hażret-i şeyh [14b] Mehemmed Hüsâme'd-dîn 'Uşşâki el-Halvetî kaddase sîrrahu'l-Bâri âsitânelerine müşârun ileyh Nûre'd-dîn âsitânesi Şeyh Mehemmed Moravî Efendi'niñ vekâletlerinde pençenbe günü mukâbele-i şerîfden çend sâ'at akdem iki erbâb-ı diķkat teşrif idüp cenâb-ı Hażret-i Şeyh Mehemmed Moravî'den beynehümâlarında mübâhaşâ<sup>127</sup> itdikleri aşk-ı mecâzla aşk-ı hakîki uzun uzadı bir su'âldır şöyle su'âl itdiklerinde şeyh-i müşârun ileyh hażretleri şeyhâne ol meclisde olan zevât<sup>128</sup>lar cümleten memnûniyyet tezâyûd ile tebeddül olup ve ol iki zevâtlarıñ şeyh hażretleriniñ cevâb-ı şâfiilerine kâni' olduklarını Vehbi-i merhûm Şevk-engiz-nâm kitâbına kayd eylemiş bu faķîr daḥî bu kışşayı teberrüken bu maḥalle taħrîr eyledik. Şeyh-i müşârun ileyhiñ tercüme-i ahvâlini beyân iderek Hâce Neş'et Efendi merhûm ve Çalaşa Mevlevî-hâne şeyhi Çâlib Efendi daḥî Şeyh hażretleriniñ vefâtlarına iki târijh manzûm olarak tanzîm itmiş oldukları

Hâce Neş'et  
 Ola rûh-ı mübârek hürrem  
 Kâddesallâhu sîrrahu'l-ekrem 1209  
 [fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün]  
 Gevherî eşkile Çâlib yazdılar târijhini

<sup>125</sup> Nûshada "zâd" yazılmış.

<sup>126</sup> Nûshada "hâk" yazılmış.

<sup>127</sup> Nûshada "mübâhaşâ" yazılmış.

<sup>128</sup> Nûshada "zevât" yazılmış.

### Şeyh Mehemed çekdi cismin çille-i medfende ḥayf 1209

Pederim veliyyü'n-ni'metim Şeyh Mehemed Şakir Efendi ḥażretleri Fethiyye Medresesinde ders ile meşgül iken biñ yüz töksan yedi ḥudūdında ḥażret-i pır Nûre'd-dîn el-Cerrâhi ḫuddise sîrrahû efendimiz cenâblarınıñ āsitâne-i feyz-penâhlarında seccâde-nişin-i irşâd olan şeyhü's-şuyûh müşârun ileyh eş-Şeyh Mehemed el-Moravî ḥażretlerinden ahz-i bey'at ve seyr [ü] sülük ile 'ilm-i ẓâhir ü 'ilm-i bâṭin ile meşgûl bir müddetden şoñra Şeyh Mehemed el-Moravî Cenâblarınıñ ömrleri āhire reside ki altmış ile yetmiş mā-beynindeki 67 sinne bâliğ olup bi-emrillâhi te'ālâ dâr-ı bekâya teşrif (sene 1209) ol makâm-ı 'älîde türbe-i şerifde Şeyh Yahyâ Moravî ḥażretleriniñ ayağ ucına defn-i ḥâk<sup>129</sup>-i 'îtr-nâk olmuşlar. Raḥmetullâhi 'aleyyi. Ol makâm-ı mübâreke ḥâli<sup>130</sup> ve hîdmet-i 'aliyye-i pîrân mu'aṭṭal kalmasun için İstanbul'da [15a] Silivri kapusı civârında Karagöz Mehemed Paşa çeşmesi ittişâlinde Sa'dullâh Çavuş Mescidi ve dâhilinde Zerdeci-zâde<sup>131</sup> Şeyh Hüseyin Efendi zâviyesinde pûst-nişin olan ẓîkri sebkât itmiş idi. Merhûm İgci Şeyh Mehemed Hüsâme'd-dîn'iñ ḥâlifesî yüz on beş yaşında.

### es-Şeyh el-Hâc 'Abdu'r-raḥmân Hilmi

Ṭokuzinci dereceki bu zât-ı şerîf Yediküle debbâg eşnâfiniñ şeyhleri iken mezkûr<sup>132</sup> Sa'dullâh Çavuş imâmi Zerdeci-zâde<sup>133</sup> es-Şeyh Hüseyin Efendi merhûmuñ dâmâdi olup ol târihde bi'l-münâsebe Nûre'd-dîn el-Cerrâhi ḥânkâh-ı şerîfinde pûst-nişin olan İgci Şeyh Mehemed Hüsâme'd-dîn Ḥażretleriden ahz-i ṭariķat idüp ba'de zamân izn ü icâzet du'âsına nâ'il olmuşlar ba'de kâ'in<sup>134</sup> pederi biñ iki yüz târihinde yerine imâm ve zâviyedâr olup ba'de biñ iki yüz ṭokuz târihinde Moravî Şeyh Mehemed Efendi vefâtında āsitâne-i makâm-ı Nûre'd-dîn el-Cerrâhiyye nakl ile bu zât-ı şerîf yüz yaşı mütecâviz ber-murâd olmuşlar müşârun ileyh dahî bir müddet ol makâm-ı 'älîde ẓîkr ü tevhîd ile müdâvîm iken sene 1215 târihinde 'alâ-rivâye sinni yüz on beş olduğunu ȳmâ iderek ömrleri āhire reside olmagla dâr-ı āhirete teşrif ḥânkâh-ı 'älîde ṭariķa ƙârib türbe-i şerîf dâhilinde defn-i ḥâk<sup>135</sup> olmuşlar. Ṭavîlü'l-kâme dâ'imâ şâ'im fukarâya ihsân u in'âmi mebzûl bir zât-ı şerîf imîş. Raḥmetullâhi 'aleyyi.

<sup>129</sup> Nûshada "ḥâk" yazılmış.

<sup>130</sup> Nûshada "ḥâli" yazılmış.

<sup>131</sup> Nûshada "zâde" yazılmış.

<sup>132</sup> Nûshada "mezkûr" yazılmış.

<sup>133</sup> Nûshada "zâde" yazılmış.

<sup>134</sup> Nûshada "kâ'in" yazılmış.

<sup>135</sup> Nûshada "ḥâk" yazılmış.

[fā'ilātūn fā'ilātūn fā'ilātūn fā'ilūn]

Çıkup bir gerçek erenler söyledi tāriḥini<sup>136</sup>

Merkadi züvvāre oldu cilve-gāh-1 āşikān sene 1215 [15b]

### **eş-Şeyh Mehemed Şadık Efendi**

Onuncı derecede

Kāzī Çeşmesi ķurbunda merhūm Şeyhü'l-islām Dürri<sup>137</sup>-zāde<sup>138</sup> konağı karşısında İgci Şeyh Mehemed Hüsām Efendi'niň dergāh-1 şerifi püst-nişini Şeyh Mehemed Sa'de'd-din Efendi ħulefālarından eş-Şeyh Mehemed Şadık Efendi hażretleri mezkür<sup>139</sup> Şeyh 'Abdu'r-Rahman Efendi vefatında yerine āsitāne-i makām-1 pire seccāde-nişin olup 'ömürleri āhire resîde olup bir sene ol makām-1 ālide irşād ile muğayyed iken (sene 1214) dār-1 āhirete teşrif idüp ol makām-1 ālı olan türbe-i mahşüsda<sup>140</sup> defn olmuşlar. Sinn-i şerifi bâlîg olmuşlar dā'imā zeytün cekerdi tesbîh i'mâliyla ta'ayyûş buyurırlar imiş. Raḥmetullāhi 'aleyi.

### **el-Hāc eş-Şeyh Muştafā Efendi:**

On birinci derece bu zāt-1 şerif Edirne ķapusu<sup>141</sup> civârında 'Acı Çeşme mahallesinde vâkı' Ser-ṭarîk-zāde ħalifesi es-Seyyid Şeyh Ḥalîl Niżāmî Efendi ħalifesi Şeyh el-Hāc Muştafā Efendi ki 'azîzleri olan Ḥalîl Niżāmî Efendi'niň vefâtından şoñra Niżāmî Tekyesine püst-nişin olup ba'de zamân Nûre'd-din āsitânesi Şeyhi mezkür<sup>142</sup> Şeyh Mehemed Şadık Efendi vefâtlarından şoñra makām-1 hażret-i Nûre'd-din'e[16a]Seccâde-nişin olup ba'de bunlar da 'ömürleri āhir ve sinn-i şerifi \_\_\_\_\_<sup>143</sup> vâşıl olarak dār-1 bekâya rihlet idüp bunlarda ol makām-1 şerifde türbe-i ālide defn-i ḥâk<sup>144</sup> olmuşlar. Raḥmetullāhi 'aleyi. Tāriḥ-i vefâtları sene 1219.

### **Fâzilü's-Şeyh Mehemed Emin Efendi:**

On ikinci dereceki bu zāt-1 ālı-ķadr evā'il-i hâlinde talebe-i 'ulûmdan olup silk-i 'ulemâya dâhil ve zümre-i müderrisine vâşıl olarak liyâkat-1 kemâllerine

<sup>136</sup> İlk tefile vezne uymamaktadır.

<sup>137</sup> Nûshada "نۇشادا" yazılmış.

<sup>138</sup> Nûshada "zāde" yazılmış.

<sup>139</sup> Nûshada "mezkür" yazılmış.

<sup>140</sup> Nûshada "mahşüs" yazılmış.

<sup>141</sup> Kelime nûshada iki kere yazılmış.

<sup>142</sup> Nûshada "mezkür" yazılmış.

<sup>143</sup> Nûshada bu kısım kırmızı çizgi ile çizilmiş ve boş bırakılmıştır.

<sup>144</sup> Nûshada "ḥâk" yazılmış.

göre taşra<sup>145</sup> hükümet-i şer'iyyesinde ḥayl[i]<sup>146</sup> zamān istihdām<sup>147</sup> iken kendüleriniň tarīk-i śūfiyyeye meyl ü muḥabbetleri tezāyud idüp ol zamāniň aşlah-ı mevcüdlarından Kumrılı Mescid dergāhında pūst-nişin-i irşād<sup>148</sup> olan Mevlānā eş-Şeyh Mehemed Moravī hażretlerinden ahz-ı beyat idüp ḥayl[i]<sup>149</sup> zamān sa'y-ı sülük ile meşgūl elbās-ı tāc [u] hırka ile izn ü icāzet du'asına nā'il nūrun-‘alā-nūr olup ba'de şeyh-i müşārun ileyh hażretleri mu'jin olmak cihetiyle mūmā ileyh Şeyh Emīn Efendi hażretlerini ser-tarīklik hīdmet<sup>150</sup>-i celilesiyle cihet-i ma'neviyye olarak kendülere elṭāf-ı ilāhiyye olup ba'de şeyh-i kāmilleri olan Şeyh Mehemed el-Moravī hażretleri Nūre'd-dīn el-Cerrāhī Efendi'miziň āsitāne-i ‘aliyyelerine (sene 1219) nakl ile seccāde-i irşād<sup>151</sup>a ķu'udları ve vuķūc bulmağla mūmā ileyh Ser-tarīk Şeyh Fāzıl Emīn Efendi dahı ol makām-ı ‘alide (sene 1219) māh iki seccāde-nişin olup bu sultāniň dahı ‘ōmr-i şerifi sinni 75'e vāşıl olarak dār-ı bekāya rīħlet idüp yine ol makām-ı ‘alide türbe-i şerif dāhilinde ‘azizleri olan Şeyh Mehemed el-Moravī hażretleriniň қademleri tarafına defn-i ḥāk<sup>152</sup> olmuşlar. Tārīħ-i vefātları (sene 1220) bu zāt-ı şerifiň [16b] ibtidā tarīkat-ı ‘aliyye-i śūfiyye intisābına sebeb kendüleriniň tevellüd itmiş oldukları hāne<sup>153</sup>-i ‘alileri Kumrılı Mescid'de mukaddemā kendülerini pūst-nişin oldukları Ser-tarīk-zāde<sup>154</sup> cenāblarınıň Şalı Tekyesi karşusunda olmak hasebiyle hīn-i taħsilleri zamānında cenāb-ı Ser-tarīk-zāde<sup>155</sup>niň yed-i beyatlarıyla müserref ‘ilm-i zāhir ü ‘ilm-i bāṭin ile taħsil ve kesb-i kemāl ba'de zikri mesbūk Mevlānā eş-Şeyh Mehemed el-Moravī hażretlerinden ahz-ı feyz-i ilāhiyye'e nā'il olarak izn ü icāzet du'asına nā'il-i Rabbānī olmuşlar tāvīlü'l-kāme<sup>156</sup> ve mücerredü'l-hāl ġāyet celb-i қuluba mālik bir zāt-ı ‘alī-kdir imiş. Moravī Mehemed Efendi hażretleri dār-ı bekā idüp pederim ve mürşidim hażretleri bu Şeyh Emīn Fāzıl

<sup>145</sup> Nūshada “داشە” yazılmış.

<sup>146</sup> Nūshada “ḥayl” yazılmış.

<sup>147</sup> Nūshada “istihdām” yazılmış.

<sup>148</sup> Nūshada “irşād” yazılmış.

<sup>149</sup> Nūshada “ḥayl” yazılmış.

<sup>150</sup> Nūshada “hīdmet” yazılmış.

<sup>151</sup> Nūshada “irşād” yazılmış.

<sup>152</sup> Nūshada “ḥāk” yazılmış.

<sup>153</sup> Nūshada “hāne” yazılmış.

<sup>154</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>155</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>156</sup> Nūshada “مکیل تام” şeklinde yazılmış.

hażretlerinden fürū‘at-ı esmā-i şeriflerini tekmil itmişlerdir. *Rahmetullāhi ‘aleyhim ecma‘jn.*

### **es-Şeyh es-Seyyid Mehemed ‘Ārif Dede İbn ‘Abdü’ş-Şekūr:**

On üçüncü dereceki ȝikri mesbük Nûre’d-dîn el-Cerrâhî ȝasîtânesinde mukaddemâ pûst-nişin olan Şeyh ‘Abdü’ş-Şekûr hażretleriniñ mahdûmî es-Şeyh es-Seyyid Mehemed ‘Ārif Dede Efendi pederleriniñ hîj-i vefâtlarında kendüleri bâb-ı ‘âlî mühimme ȝalemi ketebesinden olup ba‘de zamân tersâne-i ‘âmirede ȝavz emîni olup bir müddet ȝidmet-i celîle ile me’lûf iken ol târihde Nûre’d-dîn el-Cerrâhî ȝasîtânesinde seccâde-nişin-i irşâd<sup>157</sup> olan es-Şeyh Mehemed Fâzîl Emîn Efendi ‘ömürleri ȝâhire resîde olup dâr-ı bekâya rîhlet idüp [17a] maḥlûlîndan bu sultân daḥî ol makâm-ı ‘aliyye pûst-nişin olarak ber-murâd olmuşlar bu zât vasaṭü'l-kâme ȝâyet zarîf nefesleri mü’essîr<sup>158</sup> ȝâyet fuḳarâ vü zu‘afâya mürûvveti mebzûl sinni 49'a vâşîl olup ‘ömürleri ȝâhire resîde olarak bi-emrillâhi te‘âlâ dâr-ı bekâya rîhlet bunlarda ol makâm-ı ‘âlide türbe-i şerîf dâhilinde cenâb-ı pîr efendimiziñ birâderi hażret-i Şeyh İbrâhîm Efendi’niñ şol cânibine defn-i hâk oldilar. *Rahmetullâhi ‘aleyhi.* Târih-i vefâtları (sene 1238) ȝâyet lihyeleri ak ve ȝekâvet<sup>159</sup>de nâdirü'l-vücûd bir zât-ı müstaķîmü'l-eṭvâr ve bu zâtîñ ‘îlmi lâhîk olmadan gerek kendü ȝârikinden ve gerek sâ'ir ȝârikden olsun hiç kimesneye dergâh tevcîh olmaz idi. Ve bu zâtîñ zamânında ve bu fakîriñ hîj-i şabâvetim ki dört yaşında olduğım hasebiyle hânkâh-ı ‘âliniñ cümle ȝapusu ve mihrâbîñ maḥalli ve tevhîd-hâne<sup>160</sup>niñ ahşâb kubbesi yıldız ile müzeyyen olması gibi şeyleri hâlâ hayâlimde kalmışdır. Biñ iki yüz otuz üç târihinde Cennet-mekân Ȣâzî Sultân Maḥmûd Hâni-ı Ȣâni hażretleri Dervîş Paşa’niñ idâresiyle hânkâh-ı şerîfiñ müceddeden ta‘mîr ve inşâsına irâde idüp semâ-hâne-i şerîf eski maḥallinden hedm ile türbe-i şerîfe muttaşıl oldu ve kifâyet miğdârı fuḳarâniñ it‘âm-ı ta‘âmina ȝamm<sup>161</sup> olup ve fuḳarâ vü zu‘afâ mesrûr u dilşâd olarak makâm-ı hażret-i Nûre’d-dîn el-Cerrâhî nûrun-‘alâ-nûr oldu. *Rahmetullâhi ‘aleyhi.* Eyyûbü'l-Enşâri civârında Arpa Emîni çeşmesi ȝurbunda defterdâr İbrâhîm mescidi tekyesi şeyhi es-Şeyh Mehemed Memîş dîvânında Tevfîk maḥlaşıyla ma‘rûfdur. Bu makâm-ı ‘âliniñ tecđidine on sekiz müşrâc bir ȝâşide inşâ itmişdir.

[mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün]

<sup>157</sup> Nûshada “irşâd” yazılmış.

<sup>158</sup> Nûshada “mü’essîr” yazılmış.

<sup>159</sup> Nûshada “zekâvet” yazılmış.

<sup>160</sup> Nûshada “hâne” yazılmış.

<sup>161</sup> Nûshada “zamm” yazılmış.

Didi Tevfik ola ismi Ḥamid beyitine tārīḥ  
 Ḥamid ismiñ ḫo şādān ola pīrāniñ ervāḥı (Sene 1233)  
 Tārīḥ-i Vefatı Sene 1238  
 [fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilün]  
 Sırrını taķdış idüp ‘Ārif Dede ḥażerâtınıñ  
 Hażret-i Haḳ medfeniñ pür-nūr ide pür-żiyā

Muķaddemā kendüleri bāb-ı ‘ālī mühimme oṭası ḥulefālarından iken birāderi medīne-i Üsküdār’da Karaca Ahmet ḳurbunda Şeyh Ḥāfiẓ İsmā‘il kuddise sırrahū Tekyesi Şeyhi Zeyne'l-‘Ābidin [17b] el-Ma‘rūf bi-Derviṣ Efendi ki Vālide-i ‘Atīk ḳurbunda Kapu Ağası Cāmī‘-i Şerifi imāmı iken birāderi Dede Efendi merhūmuñ vāsiṭasıyla müstakilleñ bir vakfiyye-i şerif bir bāb şeyh süknası ve bir bāb berber dükkāniyla bir miķdār vazife ta‘yin ile mūmā ileyh eş-Şeyh Zeyne'l-‘Ābidin Efendi şaqır maḥdūmı es-Seyyid ‘Abdu'l-‘azız Efendi ‘uhdesine meşihat-ı mezkür<sup>162</sup>eyi tevcih itdirüp kendüleri cāmī‘-i şerifde imām oldukları hālde pençenbe günleri erkān-ı Nūre'd-dīn el-Cerrāḥı el-Ḥalvetiyyeyi ba‘de’s-şalāti’z-zuhri edādan şoñra icrā-i āyın-ı şerif iderek nice müddet ol Cāmī‘-i Şerifde imāmet ve hītābet ile ve zikr-i tevhid ile meşgūl ba‘de edā-yı imāmet ve edā-yı zikr ü tevhid ile cāmī‘-i şerifde maḥdūm-ı ekremi olan Seyyid ‘Abdu'l-‘Azız Efendi kesbi liyākat itmiş oldıklarından peder-i ekremi eş-Şeyh Zeyne'l-‘Ābidin Efendi ‘āzim-i beyt olup ba‘de edā-yı Ḥacc-ı şerifden şoñra be-emr-i te‘ālā ecel-i mev‘üdlarıyla (sene 1235) tārīhinde dār-ı bekāya riħlet idüp Mekke-i Mūkerreme’de defn-i ḥāk-i ‘itr-nāk olmuşlar. Medīne-i Üsküdār’da Karaca Ahmet Cāmī‘-i Şerifi ṭaraf-ı yemini olan yol kenārında tāc-ı şerif ile ‘alāmetleri el-yevm mevcūd pederleri Hażret-i Şeyh ‘Abdü’s-Şekūr Efendi hażretlerinden müstahlef olmuşlardır. *Raḥmetullāhi ‘aleysi*.

### es-Seyyid eş-Şeyh ‘Abdu'l-‘Azız Efendi

On dördüncü dereceki zikri mesbük Nūre'd-dīn el-Cerrāḥı āsitānesi pūst-nışını [18a] Dede Efendi merhūmuñ birāder-zāde<sup>163</sup>si ve Kapu Ağası imāmı es-Seyyid ‘Abdu'l-‘Azız Efendi ki pederleri eş-Şeyh Zeyne'l-‘Ābidin Efendi’niñ dāmādlarından ‘ammileri olan Dede Efendi’niñ taht-ı terbiyesinde olup kesbi kemāl ile meşgūl olarak dā'imā du‘ā-yı ḥayriyyesine nā'il ve ṭarīkiniñ ricālini

<sup>162</sup> Kelime nüshada “mezkür” şeklinde yazılmıştır.

<sup>163</sup> Nüshada “zāde” yazılmış.

kendüsinden hoşnūd<sup>164</sup> ve cemī̄c-i ṭarīk-i ‘aliyyeniň ricālini memnūn ġāyet edib ü fetānet şāhibi ve ṭavīlū'l-kāme ve Üsküdārī Hażret-i Hāşim Efendi sūlāle-i ṭāhirelerinden oldukları cümle ‘indinde müsellem ġāyet hoş şohbet ve kelāmları ve nefesleri mü'essir<sup>165</sup> ‘ulemā ve vükelā ‘indinde maḳbūl ü merğüb pederim hażretleri Anaṭolı ḫavağında iskān itmek cihetiyle ol tārīħde pederim hażretleriniň ‘uhdelerinde olan Kımrılı Mescid Dergāhında vekālet ile Şalı günleri muķābele-i şerifi icrā iderler idi. Ve yine taħṣil-i kemālden gerü қalmayup feyż-i Rabbāniyye müterakkib ve ‘Ammisi Dede Efendi'den aħż-1 ṭariķat ba'de izn ü icāzet du‘asına nā'il olup biň iki yüz oṭuz sekiz tārīħinde ‘ammileri olan Nūre'd-dīn el-Cerrāħi āsitānesinde seccāde-nişin olan Dede Efendi bi-emrillāhi te‘ālā dār-1 bekāya riħlet idüp müteveffā müşārun ileyh Dede Efendi’niň şulb-i kebir-i maħdūmi Seyyid Yaħyā Efendi ol tārīħde šurjide-mizāc ve ṭarīk-i ‘avāmda olmak mūlābesesiyle ol maķām-1 āli ki āsitāne-i hażret-i pīr-i mūmā ileyh Yaħyā Efendi'ye tevcīħ olmayup müteveffā Şeyħ Dede Efendi’niň birāderi ki Şeyħ Zeyne'l-‘Ābidīn Efendi’niň maħdūm-1 ekremi Seyyid ‘Abdü'l-‘Aziz Efendi'ye cümle meşāyiħ hażerātlarınıň hüsni teveccühleri kendüsinde ser-māye olduğu āşikār olup ‘ammileri Dede Efendi merħūmdan münhal olan maķām-1 hażret-i pīriň seccāde-i şerife iclās idüp ol maķām-1 mübārekeye pūst-nişin oldu. Ṭavīl kāme kırca lihyeli beşüşű'l-vech dā'imā iħvānina ħayr ile me'luf ve saħħi tabj'at ve ‘ilm-i ‘Arabiyyāta vākif ġāyet mūsiki-şinās<sup>166</sup> ve rīk'a ṭahriri pek a'lā idi. Dā'imā maķāmlarında kū'ud ile eger da'vet ile bir maħalle giderler ise yine gelüp hānkāh-1 ‘ālisinde kū'ud [18b] idüp nice āsār<sup>167</sup>-1 celile ile āsitāne-i maķām-1 hażret-i pīr efendimiziň rūħāniyyet-i ‘aliyyesiyle tezyin ve fuķarāniň it̄ām-1 ṭa‘āmiyelerine żamm<sup>168</sup> ve mā'i leziziň müceddeden yollarınıň yeñiden i'marına ġayret idüp hānkāh-1 şerif yeñiden ħayāt buldi. Ğażi Sultān Maħmūd-1 Šāni hażretleri (sene 1246) tārīħinde teşrifleriniň vuķū'ı bu dā'ileri pederim Şeyħ Šakir Efendi cenāblarından aħż-1 bey'at idüp biň iki yüz kırk altı ħudūdında maķām-1 hażret-i pīrde şāhib-i hücre olup ol maķām-1 ‘ālide min-ġayr-1 liyākat imāmet ve türbe-i şerif ħidmet<sup>169</sup>-i ‘āliyesinde olduğım eṣnāda<sup>170</sup> def'a yine sultān-1 müşārun ileyh hażretleri (sene 1244) tārīħinde teşrif-i şāħāne vuķū' bulup fuķarā vü žu'afāya mebzūl olarak cümle-i fuķarā vü dervišāni mesrūr eyledi. Ve yine ġażi-i müşārun

<sup>164</sup> Nūshada “hoşnūd” yazılmış.

<sup>165</sup> Nūshada “mü'essir” yazılmış.

<sup>166</sup> Nūshada “şināz” yazılmış.

<sup>167</sup> Nūshada “āsār” yazılmış.

<sup>168</sup> Nūshada “żamm” yazılmış.

<sup>169</sup> Nūshada “ħidmet” yazılmıştır.

<sup>170</sup> Nūshada “esnā” yazılmış.

ileyh һаzretleri āsitāne-i һаzret-i pire teşrif-i hümāyūnları olduğu yine diger ǵāzīyi müşārun ileyh һаzretleri makām-ı cenāb-ı pire teşrif-i şāhānesi (sene 1247) tārihinde vukūrı diger yine Ȑop-ḥāne-i ‘āmire civārında Fındıklı Dergāh-ı şerīfinde bā-irāde-i pādişāhī Mi‘rāciyye-i şerīf cem‘iyyeti muşammem olmaǵla ol cem‘iyyet-i şerīfe müstakillen bā-irāde-i pādişāhī Nūre’d-din el-Cerrāhī āsitānesi pūst-nişini Şeyh ‘Abdü'l-‘Azīz Efendi kırk ‘aded fukarā vü hulefāsiyla ma‘ān ol gün Dergāh-ı Fındıklıda ba‘de şalāt-ı zuhri edā ba‘de'l-Mi‘rāciyye-i şerīf du‘ā vü şenādan şoñra pādişāh-ı ‘ālem-penāh һаzretleri ol meclis-i şerīfde dahı ber-ā-ber կafes-i hümāyūnlardan ol meclis-i ‘āliyeyi ziyāret ba‘de’z-zikr [ü] du‘ā vü şenādan şoñra Ȑāzī Sultān Maḥmūd-ı Ṣānī һаzretleri sarāy-ı hümāyūnlarına teşrifे rağbet buyırıldı ol gün ki meşayih ü hulefā vü derviṣān ve nice fukarālara dahı başka başka ihsān-ı şāhāne mebzūl idi ki hattā pederim efendim cenāblarına müstakillen beş yüz ǵurūş bir çıkuñ ihsān-ı şāhāne oldu. Raḥmetullāhi ‘alehim ecma‘in. Bu tārih ki sene 1250 [19a] Şa‘bān-ı Şerīfiñ on Ȑokuzinci günü vāki‘ olduğu bu mahalle կayd olındı. Ve yine diger sene 1251 evāsiṭında pādişāh-ı müşārun ileyh Ȑāzī һаzretleri āsitāne-i makām-ı һаzret-i pīr efendimiziñ müceddeden inşāsına ve ittişālinde vāki‘ Şekerci el-Ḥāc Ḥalil Aǵa’nıñ mutaşarrif olduğu menzilini ḥānkāh-ı ‘aliniñ şeyhlerine sükna olmak üzre mübāya‘a olmasını irāde-i pādişāhī ta‘alluk menzil-i mezkür<sup>171</sup> ol tārihde Ȑaraf-ı evkāf-ı hümāyūndan kırk biñ ǵurūşa mübāya‘a olup ḥānkāh-ı şerīfe ilāve ile evkāf-ı hümāyūn nāzırı devletlü Ḥasib Paşa һаzretlerine irāde-i pādişāhī ile ḥānkāh-ı ‘aliniñ küşādına ruhşat buyurulup (sene 1252) āsitāne-i makām-ı pīriñ küşādı tārih-i mezkür<sup>172</sup>da vāki‘ olup ol gün teşrif-i hümāyūn ve Mi‘rāc-ı Şerīf kīrā’atı ba‘de devrān u ķu‘ud zikr-i şerīfi ba‘de pādişāh-ı ‘ālem һаzretlerine du‘ā vü ǎmīn şadāları ‘arşu‘r-rahmāna ‘urūc iderek ol cem‘iyyet-i ‘āli ǵitām bulup ol gün du‘ayı Ȑehārşenbe կurbunda Murād Monlā Tekyesi şeyhi Şeyh el-Ḥāc Mehemed Murād Efendi һаzretlerine irāde olmuşdu ba‘de’d-du‘ā Şeyh Mehemed Murād Efendi һаzretlerine müstakillen ‘atīyye-i şāhāneden başka bir bogça ihsān ve nice fukarā vü žü‘afāya dahı ihsān-ı şāhānesi mebzūl olarak geruye ‘avdet-i şāhāne oldu. ḥānkāh-ı ‘aliniñ tecdiđine Mekke-i Mükerreme կāzisi Şahhāflar Şeyhi-zāde<sup>173</sup> ve Vak‘a-Nüvīş şudūr-ı ‘azāmdan ve nakibü'l-eşref Es‘ad Efendi’niñ dāmādı es-Seyyid Nazif Efendi’niñ söyledigi tārihiñ kaşidesi һarf olarak makta‘ beyti tahrir olundı.

<sup>171</sup> Nūshada “mezkür” yazılmıştır.

<sup>172</sup> Nūshada “mezkür” yazılmıştır.

<sup>173</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

[fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]

Söyledi tecdiidine tārīḥ dā‘i-i Nazif

Āsitāne-i Pır Nūre’d-din hemiñ oldu cedid

**Şā‘ir Vehbi-zāde<sup>174</sup> Hayrı Efendi’niñ Sene 1252**

[mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn]

Erenler himmetiyle söyledim tārīhini Hayrı

‘Azizi āsitāne pır Nūre’d-din cedid oldu sene 1252

[fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]

Hayrı cevher gibi bir tārīhiniñ itdi yādigār

Ḩān Maḥmūd yapdı Nūre’d-dīne zībā āsitān [19b]

[mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn]

‘Azizi dergeh[i] Hayrı didi şu tām tārīhini

Makām-ı қuṭb Nūre’d-din bu vālā āsitān oldu

[fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilātūn fā‘ilūn]

Pādişāh yapdı gelüp üçler didi tārīhini

Қuṭb Nūre’d-din Cerrāhiyye vālā āsitān

Pederim efendim ḥażretleriniñ ḥulefālarından Ṭob-ḥāne<sup>175</sup>-i ‘āmire biñbaşalarından Hasan Birri Efendi’niñ söylediği tārīhiñ makta‘ beyti bu mahalle teberrüken kayd olındı.

[mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn mefā‘ilūn]

Düşürdüm bir güzel tārīḥ ile ta‘mīrini Birri

Yapıldı āsitān қuṭb Nūre’d-din Cerrāhi

Sultānü'l-Ğāzī 'Abdü'l-Mecđ Ḩān ḥażretleri cülüs-ı hümāyūnlarından şoñra ki sene 1254 tārīhinde makām-ı pire teşrif-i şāhāne vuķū‘ı bu mahalle kayd olundı. Ve ğāzī-i müşārun ileyh ḥażretleriniñ ümmü'l-mü'minjin<sup>176</sup> Vālide Sultān 'aliyyetü's-şāh ḥażretleri (sene 1254) makām-ı pire ziyāret ķasdıyla teşrifleri kayd

<sup>174</sup> Nūshada “zāde” yazılmış.

<sup>175</sup> Nūshada “ḥāne” yazılmış.

<sup>176</sup> İbarede anne anmamındaki Arapça “Ümm” kelimesi nūshada “عُمَّةً” şeklinde yazılmıştır.

olındı. Ve yine diğer Sultānu'l-Ğāzī 'Abdü'l-Mecđ Hān һаzretleri Mī'rāciyye-i Şerif կaşdiyla maķām-ı һаzret-i pire teşrif-i şāhī olup ba'de hānkāh-ı 'ālīniň ta'mırını irāde buyurdukları sene 1240 tārīhi olduğu dahı bu mahalle կayd olundı. Ba'de Sultānu'l-Ğāzī 'Abdü'l-Mecđ Hān һаzretleriniň vālideleri Sultān-ı 'aliyyetü's-şān һаzretleri cenāb-ı һаzret-i pīr Nūre'd-dīn el-Cerrāhī kaddesallāhu sirrahu'l-ālī efendimiziň mübārek şandūka-i şeriflerine pūşide olmak üzere zer işleme çuka olarak pīrimiz şulṭānimiz müşārun ileyhiň şandūka-i şeriflerine iksā olmaklık üzre ve birde mihrāb-ı şerifiň yemj̄ ü yesār tarafına kebīr ve şem̄-i 'asel ile müzeyyen her sene tecđid ile kebīr şem̄dān ve tevhīd-hāne<sup>177</sup>niň ṭavānınıň orta mahalline āvīze olmaç bir kebīr āvīze dahı ihsān-ı 'aliyyetü's-şān olduğu ve bir kebīr vālide şālı dahı ta'bīr olan şālı cenāb-ı pīr efendimiz müşārun ileyh һаzretleriniň şandūka-i şerifiň üstüne ta'lik olmağla sene 1245 muharrem üç tārīhine vukǖ bulduğu bu mahalle կayd olundı. Sinn-i şerifi elli üçe vāşıl olarak biň iki yüz yetmiş Şevvāl-i şerifiň yigirmi beş tārīhiyle nefs-i 'azizleri hītāma resîde olup müsteskī illeti bahānesiyle bi-emrillāhi te'ālā çehār-şenbe dār-ı bekāya rīħlet idüp muķaddemā [20a] kendüleriniň vaşıyyetleri üzre bu dā'iler ġasl hīzmetini min-ġayri lāyik edā itmiş oldığımı teberrüken bu mahalle կayd ile beyānı āsitāne-i 'aliyyede 'Osmāniyye Cāmi'-i Şerifi civārında Çālāk-zāde<sup>178</sup> ve nām-ı diger A'mā 'Alī Dede Zāviyesi şeyhi Seyyid Ahmed Efendi merhūmuň mahlūlindan Şeyhü'l-islām Mevlānā Mekkj-zāde<sup>179</sup> Muştafā 'Āsim Efendi һаzretleri Çālāk-zāde<sup>180</sup> Zāviyesi ihsān u tevcīh buyurmuşlar tārīh sene \_\_\_\_<sup>181</sup> merhūm-ı müşārun ileyh Şeyh 'Abdu'l-'Azīz Efendi'niň cenāzesi Fātih Cāmi'-i Şerifinde ba'de şalāt-ı zuhr edā ve cenāze namāzi edā ve yine hānkāh-ı 'ālī olan āsitāne-i һаzret-i pīrde türbe-i şerif dāhīlinde Dede Efendi merhūmuň қademi ucunda dīvāre muttaşıl kabirlerine defn-i hāk<sup>182</sup> oldılar. Raħmetullāhi 'aleyi.

### Vefatlarına Tārīh

#### **Ḩilmi** idince tārīh düşdi yektā

Lāhūti itdi me'vā 'Abdü'l-'Azīz Efendi sene 1270 şevvāl-i şerif yevm-i çehārşenbe. [20b]

<sup>177</sup> Nūshada "hāne" yazılmış.

<sup>178</sup> Nūshada "zāde" yazılmış.

<sup>179</sup> Nūshada "zāde" yazılmış.

<sup>180</sup> Nūshada "zāde" yazılmış.

<sup>181</sup> Tarih nūshada boş bırakılmış.

<sup>182</sup> Nūshada "hāk" yazılmış.

### Ser-Şarık eş-Şeyh ‘Abdullâh eş-Şabûri

Bu zât-ı ‘âli-kadr sülâle-i haâzret-i Ak Şemse’d-dîn cenâblarından olup bu Kümrılı Mescid Dergâh-ı şerifi zamân-ı Fâtih’de Ak Şemse’d-dîn Haâzretlerine kütüb-hâne ihsân buyurulup nice müddet bu kütüb-hâne zamân-ı Sultân Bâyezîd Hânjide İstanbul keferesi yine tuğyân idüp o esnâda bir tâkîm evkât ve sâ’ire bu gibi şeyler yine niżâmından taşra çıkışup yine belde-i tâyyibeyi sükûnet geldikde Ak Şemse’d-dîn haâzretleriniñ mahdûm-ı ekremi Mehemmed Fazlullâh Efendi haâzretleri peder-i ‘âlişı haâzret-i Ak Şemse’d-dîn cenâbları dâr-ı bekâ idüp kütüp-hâneyi dergâh tuvarına koyup kendüleri anda nice müdded zîkr ü tevhîd ile meâlûf bu zât dâr-ı bekâya teşriflerinden şoñra bu kütüb-hâne-i mezkûr<sup>183</sup> mülkiyet üzre menzil<sup>184</sup>(?) hükmünde olup ba’de batnen ‘an batnin<sup>185</sup> şarîk-i şûfiyyeniñ ser-şarîkî ve meşâyîh-i Halvetiyyenî güzîdesi Şeyh ‘Abdullâh eş-Şabûri kuddise sirrahû haâzretleriniñ yed-i taşarruflarına geçüp bir mihrâb-ı şerîf važ‘ ile kütüp-hâne-i mezkûr<sup>186</sup> zâviye hükmîne tebdîl ve nice müddet ol maķâm-ı mübârekede erkân-ı Şemsiyye üzre Şâli günleri zîkr ü tevhîd ile vaktleri hîtâma resîde sinn-i ‘âlieleri töksâni tecâvûz itmiş oldıkları mervîdir. Müşârun ileyh Ak Şemse’d-dîn-zâde<sup>187</sup> eş-Şeyh Mehemmed Fażıl Efendi haâzretleriniñ vefât târihlerine zafer-yâb ve mahall-i medfenleri dağı mechûl olmağla bizim de burada sükünumuz lâzım geldi. Ser-şarîk-zâde haâzretleri âsitâne-i Nûre’d-dîn el-Cerrâhi kuddise sirrahu'l-‘âli [21a] cenâblarınıñ maķâm-ı mübârekelerinde seccâde-nişin olan ‘ârif-i billâh İgci eş-Şeyh Mehemmed Hüsâme’d-dîn vefâtlarında Kümrılı Mescidde Şâli Dergâhı ki peder-i ‘âlielerinden müntakîl olan maķâmda seccâde-nişin-i irşâd iken sene 1168 hûdûdında âsitâne-i maķâm-ı haâzret-i pîrde naâl itmiş oldıklarından târihleri ve evşâf-ı cemîlelerinden ba’z-ı pederleri Ser-şarîk eş-Şeyh ‘Abdu’llâh Efendi’niñ târih-i vefâtları âsitâne-i haâzret-i pîrde üçüncü derece pûst-nişin ki tâhîrîr olındı.

<sup>183</sup> Nûshada “mezkûr” yazılmış.



<sup>184</sup> Nûshada şeklinde yazılan kelimenin okunuşundan emin olunamadı.

<sup>185</sup> Sonrasında kesintiye uğramadan.

<sup>186</sup> Nûshada “mezkûr” yazılmış.

<sup>187</sup> Nûshada “zâde” yazılmış.

### Kaynakça

- Abd el-Latîf Fazlî b. Mehmed Şâkir. *Gülşen-i Azîz*. Ali Emiri Efendi, Millet Kütüphanesi, Seriyye, 1099, 1b-21a.
- Arslan, Mehmet.“Abdüllatîf Fazlî”, *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü*, 2014. <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/abdullatif-fazli> [Erişim Tarihi: 25.05.2024]
- Coşkun, Menderes. “Klasik Sonrası Dönem(1800-1860), Estetik Nesir”, *Türk Edebiyatı Tarihi*. ed. Talat Sait Halman vd. C.2. 666-671. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2007.
- Çeçen, Halil. *Fitnat Hanım Hayatı, Sanatı ve Divani İnceleme-Metin*. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1996.
- Güzel, Bilal. "Gülşen-i Azîz (Abdüllatif Fazlî)". *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*,2022.<http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/gulseni-i-aziz-abdullatif-fazli>. [Erişim Tarihi: 12.06.2024].
- İsen, Mustafa. “XVI. Yüzyılda Nesir”. *XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı*. ed. M.A Yekta Sarac& Muhsin Macit.148-169. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011.
- Mengi, Mine. “Eski Türk Edebiyatında Nesir: Gelişimi ve Kaynakası”. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 5/10 (2007), 43-76.
- Öztürk, Mehmet Cemâl . *Cerrâhîlik Metinleri*. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2018.
- Öztürk, Mehmet Cemal. “Nûreddin Cerrâhî”, *DİA*.33/252-253. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007.
- Tayşi, Mehmet Seyhan. “Gülşen-i Azîz (Cerrâhiyye Tarikatı ve Silsilesi)”, *BİSAV Bülten*, 39/11-26. 1997.
- Yola, Şenay . “Cerrâhiyye”. *DİA*. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.