

## PAPER DETAILS

TITLE: Âyetlerin Sonunda Vakf Meselesi

AUTHORS: Enes YARIZ

PAGES: 161-172

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/512799>

## Âyetlerin Sonunda Vakf Meselesi<sup>\*</sup>

Enes YARIZ<sup>\*\*</sup>

**Özet:** Vakf, Kur'an ilimlerinin temel kavramlarından biridir. Kur'an'daki vakf yerlerinin ve işaretlerinin belirlenmesi içtihadî bir mesele olduğundan farklı yorumların ve bazen yanıllıkların olması muhtemeldir. Nitekim bazı kuraat imamları her âyetin sonunda vakf etmenin sünnet olduğunu savunurken diğerleri âyetin her hangi bir yerinde olduğu gibi âyetlerin sonunda da vakf konusunda anlama riayet edilmesi gerektiği görüşündedir. Bunun sonucu olarak ülkemizde tilâvet edilen Mushâflarda birçok âyetin sonuna γ alâmeti konularak vakfin uygun olmadığına işaret edilmişken; Medine, Şam, Kahire vb. İslam diyarlarında tilâvet edilen mushâflarda herhangi bir alâmet konulmamıştır. Bu makalemizde, âyet kavramının lügat ve terim manalarından da yola çıkılarak konu irdelenecək ve tercihe gidilecektir.

**Anahtar Kavramlar:** el-Vakf ve'l-İbtidâ, el-Vasl, el-Kat', es-Sekt, Âyet, Secâvendler.

### The Waqf Issue at the End of the Verses

**Summary:** Determination of the places and signs of waqf, one of the basic concepts of Qur'anic sciences, is an ijtihad. For this reason, it is likely that there are different interpretations and sometimes misconceptions. As a matter of fact, some *qirat imams* have argued that the waqf is tradition at the end of every verse. Others say that the signatures are the basis of the meaning of the waqf in the end as it is in any place of the verse. As a result of this, it is pointed out that the waqf is not appropriate by putting the sign γ at the end of many verses in the Mushâfs which are recited in our country. No symbols were placed in Mushâfs which read in Islamic cities like Madina, Damascus, Cairo and so on. In this article, the subject will be discussed by going from the terms of the verse.

**Key Words:** al-Waqf and al-İbtida, el-Vasl, el-Qâl', es-Seqt, Ayat, Secawands.

### Giriş

Nüzulünden günümüze Kur'an üzerinde yapılan çalışmalar kesintisiz devam etmiş, bu çalışmalardan bir kısmı vakf ve ibtidâ alanında yapılmıştır. Kur'an

\* Bu makale, 2018 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladığımız *Türkiye'de Tilâvet Edilen Mushâftaki Bazı Vakf İşaretlerinin Diğer Mushâflarla Mukayeseli Tahlili* başlıklı doktora tezimizden üretilerek hazırlanmıştır.

\*\* Dr., İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

okunurken nereden ibtidâ edileceği, nerede ve ne şekilde vakf yapılacağı üzerinde durulmuş, dolayısıyla Kur'an ilimleri arasında *Vakf ve İbtidâ* adıyla bir ilim ortaya çıkmıştır.

İlk dönem Müslümanlar vakf ve ibtidâ ilmini sözlü olarak talim etmiştir. Alanla ilgili telif ise hicri ikinci asırdan itibaren başlamış, günümüze dek devam etmiştir. Bu alanda şöhret olanlardan biri de Sirâcuddîn Ebû Abdillah (Ebû Tâhir) Muhammed b. Tayfûr el-Gaznevî es-Secâvendî (560/1165)dir. Secâvendî öncesinde ve sonrasında konuya ilgili pek çok eser telif edilmiş olmasına rağmen, İslâm ülkelerindeki mushafların birçoğunda genelde Secâvendî'nin oluşturduğu istlahalar ve kullandığı semboller kullanılmış olmasına rağmen vakf yerlerinin belirlenmesinde özellikle (ن) alâmeti konulan yerlerin çoğunda Secâvendî'ye muhalefet edilmiştir. Ülkemizdeki Mushaflarda ise genel olarak Secâvendî'nin belirlemiş olduğu vakf yerleri ve koymuş olduğu vakf işaretleri kullanılmıştır.

Vakf ve ibtidâ yerlerinin ve işaretlerinin belirlenmesi içtihadî bir mesele olduğundan farklı yorumların ve bazen yanılışların olması muhtemeldir. Nitekim ülkemizde tilâvet edilen Mushaflarda birçok âyetin sonuna (ن) alâmeti konularak vakfin uygun olmadığına işaret edilmişken Medine, Şam, Kahire vb. yerlerde tilâvet edilen Mushaflarda âyetlerin sonuna herhangi bir alamet konulmuştur.<sup>1</sup> Bazı kıraat âlimleri âyetlerin sonunda vakfin mutlak şekilde sünnet olduğunu söyleyken diğerleri âyetin herhangi bir yerinde olduğu gibi âyetlerin sonunda da anlamların temel teşkil ettiğini savunmuşlardır. Bu makalemizde (ن) alâmeti konulan bütün âyet sonları tek bir başlık altında ele alınarak, kıraat ve vakf ve ibtidâ âlimlerinin görüşlerinin yanı sıra âyet kavramının lügat ve terim manalarından da yola çıkılarak konu irdelenerek ve tercihe gidilecektir.

---

<sup>1</sup> *Medîne Mushâfi*, Mecmâu'l-Melik Fehd litibâati'l-Mushaf, Medînetu'l-Munevvere, 1987; *Şam Mushâfi*, İdâretu'l İftâî ve't-Tedrîsi'd-Dîni fî Sûriye, Muessesetu Ulûmi'l Kur'ân, Dimaşk, 2012; *Kahire Mushâfi*, İdâretu'l Buhûsi'l-İslâmiyyet'i fî Ezheri's-Şerîf, Dâru'l Menâr, Kahire, 1998.

## A. ÂYET VE VAKF KELİMELERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Âyet lügatte; alâmet-işâret, delîl-burhân, topluluk-cemaat, şahîs, örnek,<sup>2</sup> yüksek bina,<sup>3</sup> mucize<sup>4</sup> ve ibret<sup>5</sup> gibi anlamlara gelmektedir. İstilâhî anlamda ise birbirine yakın birçok tanımı yapılmış, her birinde âyet kelimesinin farklı bir yönüne dikkat çekilmiştir. Bütün o tanımları kapsayıcı olarak âyet; "Kur'ân-ı-Kerim'in herhangi bir süresinde bulunan, bir veya birkaç cümleden meydana gelen, sonu belli fasılalarla ayrılan Allah kelamıdır."<sup>6</sup> şeklinde tarif edilmiştir.

Âyet kelimesinin lügât ve istilâh anlamlarına dikkat çekildiğinde aralarında açık bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Şöyle ki; Kur'an âyetleri, Kur'an'ın anlamlarından birinin bitip diğerinin başladığını göstermektedir. Harflerden, kelimelerden ve cümlelerden oluştuğu için topluluk anlamı taşırlar. Onları getiren Peygamber'in hak peygamber olduğuna işaret ve delillerdir.<sup>7</sup>

*Vakf* ise lügatte;<sup>8</sup> "bir duruşla durdum" cümlesinden de anlaşıldığı üzere *durmak* anlamındadır.<sup>9</sup> İstilâhî

<sup>2</sup> İbn Fâris, Ebi'l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekerîyyâ, *Mu'cem Mekâyîsi'l-Luğâ*, Dâru'l-Cîl, Beyrut, 1991, I, 167; İbn Kesîr, Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer, *Tefsîru'l-Kur'ânî'l-Azîm*, Medine, 1993, XIV, 62.

<sup>3</sup> Râğıb el-İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed, *Mufredâtu Elfâzî'l-Kur'ân*, Dîmaşk, 1997, s. 101; Zürkânî, Muhammed Abdulazîm, *Menâhili'l-Îrfân fi Ulûmi'l-Kur'ân*, Dâru'l-Kutubu'l-İlmeyye, Beyrut, 1996. I, 338.

<sup>4</sup> İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, *Lisânu'l-Arab*, Beyrut, 1994, II, 124.

<sup>5</sup> İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab*, XIV, 61.

<sup>6</sup> Zürkânî, Menâhili'l-Îrfân, I, 338.

<sup>7</sup> İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab*, XIV, 62; Zürkânî, Menâhili'l-Îrfân, I, 338.

<sup>8</sup> Vakf ve vasl kavramları genelde bir arada zikredilmesine rağmen daha çok vakf kavramı üzerinde durulmakta olup vasl, vakfnâcâiz olmadığı yerler başlığı altında zikredilmektedir. Bu sebeple Secâvendî vakf türlerini beş kategoride, altıncı kısım olan "Mâ-lâ-Yecûzu'l-Vakfu Aleyhi" kısmını ise vasl kategorisinde değerlendirmiştir. Bkz. Secâvendî, Muhammed b. Tayfûr, *el-Vakf ve'l-İbtidâ*, (tahkik) Dr. Muhsin Hâşim Dervîş, Dâru'l-Menâhic, 2001. s. 104.

<sup>9</sup> İbn Fâris, Ebu'l-Huseyn Ahmed b. Fâris b. Zekerîyyâ, *Mu'cem Mekâyîsi'l-Luğâ*, Dâru'l-Cîl, Beyrut, 1991. VI, 135; el-Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, *Tehzîbu'l-Luğâ*, Dâru's-Sâdîk, Kahire, ts. III, 282; İsfahânî, *Mufredâtu Elfâzî'l-Kur'ân*, s. 881; İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab*, IX, 359; el-Feyyûmî, Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed, *el-Misbâhu'l-Munîr fi Garîbi Şerhi'l-Kebîr*, Matbaatu'l-ÂNî, Bağdat, 1398/h. II, 669; Zebîdî, Muhibbuddîn Ebî Feyz es-Seyyid Muhammed Murtazâ, *Şerhu'l-Kâmûs el-Musemmâ Tâcu'l-Arûs Min Cevâhiri'l-Kâmûs*, Dâru'l-Fîkr, ts. XXIV, 468.

anlamda ise; "Kur'an tilâvetinde okumaya tekrar başlamak niyetiyle nefes alacak kadar kelime üzerinde bir müddet sesi kesmektir"<sup>10</sup> şeklinde tanımlanmıştır.

## B. ÂYETLERİN SONUNDA VAKF MESELESİ

Âyetlerin sonunda vakf konusunda bilinmesi gereken öncelikli mesele, sonrasında gelen âyet ile anlam ve lafız yönünden güçlü bir ilişki bulunan âyetlerin sonunda tilâvetin *kat'* edilmesinin ittifakla caiz olmadığıdır.<sup>11</sup> İhtilaf, nefes almak niyetiyle yapılan vakflardadır. Bu konuda bilinmesi gereken öncelikli konu ise, sonrasında gelen âyet ile anlam ve lafız yönünden ilişki bulunan âyetlerin sonunda zorunlu olarak vakf edildiğinde, bir sonraki âyetten ibtidâ edilmesinin ittifakla câiz olduğunu savunmuştur. İhtilaf, herhangi bir zorunluluk olmadığı halde yapılan vakflardadır.<sup>12</sup> Bu konudaki ihtilafın kaynağı ise Peygamber (as.)'ın her âyetin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet etmesinin farklı yorumlamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim kiraat âlimleri, Ümmü Seleme (ra.)'ın; "Peygamber (as.), kiraatini âyet âyet keserdi..."<sup>13</sup> rivâyetini farklı yorumlaşmışlardır.

Bazı kiraat âlimleri söz konusu rivâyete dayanarak, sonrasında gelen âyet ile anlam ya da lafız ilişkisi bulunsun ya da bulunmasın, her âyetin sonunda vakf etmenin sünnet olduğunu savunmuşlardır. Ebû Amr el-Basrî, (154/771) İbnu'l-Enbârî, (328/939) Nahhas, (338/950) Dânî, (444/1052) Beyhakî (458/1403), İbnu'l-Kayyîm el-Cevziye, (751/1350) Zerkeşî, (794/1392) İbnu'l-Cezerî (833/1429) ve daha birçok âlim bu görüştedir.<sup>14</sup> Ebû Amr el-Basrî, her âyetin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet eder ve şöyle derdi: "Sonrasında gelen âyet ile anlam ve lafız

<sup>10</sup> İbnu'l-Cezerî, *en-Neşr fi'l-Kirâati'l-Aşer*, (tahkik) Ali Muhammed ed-Dib'a', Dâru'l-Fikr, ts. I, 225. es-Suyûfî, Celâluddîn, *el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân*, Mektebetu'n-Nezzâr Mustafa el-Bâz, Riyad, 1996. I, 241; Benzer ifadeler için bkz. Uşmûnî, Ahmed b. Muhammed b. Abdulkérîm, *Menâru'l-Hudâ fi'l-Vakfi ve'l-İbtidâ*, Mektebetu ve Matbaatu Mustafa el-Bâbî ve Evlâduhû, Mîsîr, 1973. s. 8.

<sup>11</sup> Bkz. Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdullâh, *el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân*, (tahkik) Yûsuf Abdurrahmân Maraşî, Dâru'l-Ma'rife, Beyrut, 1994, I, 505; el-Meymûnî, Abdullâh Ali, *Fazlu'l-İlmü'l-Vakfi ve'l-İbtidâ ve Hukmu'l-Vakfi Alâ Ruûsi'l Ây*, Du'l-Kâsim li'n-Neşri ve't-Tevzî, Riyad, 1423. s. 84.

<sup>12</sup> Zerkeşî, *el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân*, I, 505.

<sup>13</sup> Tirmizi, Ebû Isa Muhammed b. İsa b. Serve, *Câmii't-Tirmizî*, Dâru'l-Kutubi'l-İlmîyye, Beyrut, ts. "Kitâbu Fadâili'l Kur'an", 22; İbnu'l-Cezerî, *en-Neşr fi'l-Kirâati'l-Aşer*, I, 226.

<sup>14</sup> Dânî, Ebû Amr Osmân b. Saîd el-Emevî el-Endelûsî, *el-Muktefâ fi'l-Vakfi ve'l-İbtidâ*, (tahkik) Yûsuf Abdurrahmân Maraşî, Muessetu'r-Risâle, Beyrut, 1987, s. 145; Suyûfî, Celâluddîn, *el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân*, Mektebetu'n-Nezzâr Mustafa el-Bâz, Riyad, 1996, I, 296; İbnu'l-Kayyîm el-Cevziye, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ebûbekr, *Zâdu'l-Meâd*, (tahkik) Şuayb el-Arnâvût – Abdulkâdir el-Arnâvût, Mueesetu'r-Risâle, Beyrut, 1996, I, 327; İbnu'l-Cezerî, *en-Neşr fi'l-Kirâati'l-Aşer*, I, 226; Zerkeşî, *el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân*, I, 350-506.

açısından ilişki bulunsa dahi her âyetin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet etmenin evlâ olduğunu düşünüyorum.”<sup>15</sup> Beyhakî ise; “Peygamber (as.)'a tabi olup, âyetlerin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet etmenin, vakfin sebeplerini gözeterek tilâvet etmekten evlâ olduğunu düşünüyorum.”<sup>16</sup> demiştir.

Vakf ve ibtidâ âlimlerinden Nahhâs, Ümmü Seleme (ra.)'ın rivayetinden yola çikarak, aralarında ilişki bulunsun ya da bulunmasın her âyetin sonunda Peygamber (as.)'ın vakf ettiğini söylemiş, şu örneği vermiştir: Nitekim ”ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِلْمُمْتَنَّينَ“ Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hidâyet kaynağıdır.<sup>17</sup> âyetinden sonra gelen ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ وَقَيْمِونَ الصَّلَاةَ وَمَمَا زَرَفْتَهُمْ يُنَفِّعُونَ “Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kilarlar, kendilerine rizik olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”<sup>18</sup> âyeti ile anlam ve lafız ilişkisi bulunmasına rağmen âyet sonu olduğundan pek çok kiraat imamı vakf etmiştir.<sup>19</sup>

Sehâvî, (902/1496) âyetlerin sonunda vakfin sünnet olduğu görüşünde olmakla birlikte, sonrasında gelen âyet ile güçlü anlam ve lafız ilişkisi bulunan yerlerde vakfin hasen olmayacağılığını söylemiş ve şu örneği vermiştir: ”فَوَيْلٌ لِلْمُضَلِّلِينَ“ Yazıklar olsun o namaz kılamlara!<sup>20</sup> âyetinin sonunda vakf hasen olmaz. Çünkü üzerinde vakf edildiğinde mana yanlış anlaşılabilir. Zira sonra gelen ”الَّذِينَ هُمْ عَنِ الْحَقِيقَةِ مُسْأَلُونَ“ âyeti okunmadan ”فَوَيْلٌ لِلْمُضَلِّلِينَ“ âyetinde kastedilenlerin kimler olduğu anlaşılmamaktadır. Dolayısıyla cümle sonunda vakf etmek, Ümmü Seleme'nin sözünü ettiği vakflardan değildir. Çünkü her iki âyet arasında güçlü bir anlam ve lafız ilişkisi bulunmaktadır. Aynı şekilde ”فَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ“ Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkılmaya koyulsalar, ”لَقَالُوا إِنَّمَا شَكَرْتُ أَبْصَارِنَا“ âyeti üzerinde de vakf sünnet değildir. Zira sonrasında gelen

<sup>15</sup> Dânî, el-Muktefâ fi'l-Vakfi ve'l-İbtidâ, s. 146; Zerkeşî, el-Burhân fi Ulûmi'l-Kur'ân, I, 505; Suyûtî, el-İtkân fi Ulûmi'l-Kur'ân, I, 296; İbnu'l-Cezerî, en-Neşr fi'l-Kirâati'l-Aşer, I, 226; Tahhân, İsmail Ahmet, Kur'an'ı Anlamada Vakfin Rolü, (tahkik) Necattin Hanay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 2, (2012) s. 233-278.

<sup>16</sup> Suyûtî, el-İtkân fi Ulûmi'l-Kur'ân, I, 296; İbnu'l-Cezerî, en-Neşr fi'l-Kirâati'l-Aşer, I, 226; Zerkeşî, el-Burhân fi Ulûmi'l-Kur'ân, I, 506.

<sup>17</sup> Bakara, 2/2.

<sup>18</sup> Bakara, 2/3.

<sup>19</sup> Bkz. Nahhâs, Ebû Câfer Ahmed b. Muhammed b. İsmail, el-Kat' ve'l Îtinâf, (tahkik) Dr. Abdurrahmân b. İbrahîm el-Metrûdî Dâru Âlemî'l-Kutub, Riyad, 1992, I, 87-114; Dânî, el-Muktefâ fi'l-Vakfi ve'l-İbtidâ, s. 145; Sehâvî, Âlemuddîn Ali b. Muhammed, Cemâlu'l-Kurrâ ve Kemâlu'l-Îkrâ, (tahkik) Dr. Ali Huseyn el-Bevvâb, Mektebetu't-Turâs, 1408/h. II, 553.

<sup>20</sup> Mâûn, 107/4.

Şa'bî, (104/723), âyetlerin sonunda vakfin sünnet olduğu görüşünde olmasına rağmen bunun mutlak şekilde sünnet olmadığını söylemiş ve şu örneği vermiştir; “*كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ*” *Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.*” âyetini tilâvet ettiğinde, sonrasında gelen “*وَيَقْبَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ*” *Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâti bâki kalacaktır.*”<sup>21</sup> âyetini okumadan “durma!”<sup>22</sup>

İbnü'l-Cezerî de Sha'bî gibi âyetlerin sonunda vakfin sünnet olduğunu, ancak bunun âyetin doğru anlaşılmasına ve sonrasında gelen âyetin ibtidâ için uygun olmasına bağlamıştır. Aralarında lafız ilişkisi olmasına rağmen İbn Abbâs (ra.)'ın namazda birinci rekâtta Fatiha'dan sonra “*Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.*” âyetini, ikinci rekâtta ise “*Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdigimizden de Allah yolunda harcarlar.*”<sup>24</sup> âyetini okuduğunu örnek göstermiştir.<sup>25</sup>

Secâvendî ve diğer birçok âlim ise, âyetin her hangi bir yerinde olduğu gibi, âyetlerin sonunda da anlam ve lafız ilişkisine riâyet edilerek Kur'an'ın tilâvet edilmesinin evlâ olduğu görüşündelerdir. Bu hususta âyetin herhangi bir yerinde vakf etmek ile âyetin sonunda vakf etmek arasında ayırmaya gitmemiştir. Ümmü Seleme'nin rivâyetini ise, âyetin bitimine işaret olmak üzere Peygamber (as.)'ın uygulaması olduğu şeklinde yorumlaşlardır. Bu sebepledir ki Secâvendî şöyle demiştir: “Âyetlerin sonunda vakf etmenin sünnet olduğu söylemiş, ancak ben, Peygamber (as.)'ın âyetlerin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet etmesini, âyetin nereden başlayıp nerede sonlandığının bilinmesi için bir uygulaması olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle her âyetin sonunda vakf ederek Peygamber (as.)'ın Kur'an'ı tilâvet etmesi, her âyetin sonunda vakfin sünnet olduğu anlamına gelmez.”<sup>26</sup> Başka bir ifadesinde ise; “sonrasında gelen âyet ile anlam ve lafız ilişkisi bulunan yerlerde tilâvetin vasl edilmesi, Kur'an'ı tertil

<sup>21</sup> Sehâvî, Cemâlu'l-Kurrâ, II, 553; el-Meymûnî, Fazlu İlmu'l-Vakfi ve'l-İbtidâ ve Hukmu'l-Vakfi Alâ Ruûsi'l Ây, s. 84.

<sup>22</sup> Rahmân, 55/26-27.

<sup>23</sup> Bkz. İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fi'l-Kirââti'l-Aşr, I, 235; Suyûtî, el-İtkân fi Ulûmi'l-Kur'ân, I, 296; Zerkeşî, el-Burhân fi Ulûmi'l-Kur'ân, I, 506.

<sup>24</sup> Bakara, 2/2-3.

<sup>25</sup> Bkz. İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fi'l-Kirââti'l-Aşr, I, 235.

<sup>26</sup> Secâvendî, İlelu'l-Vukûf, (tahkik) Dr. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-Îd, Mektebetu'r-Ruşd, Riyad, 2006, III, 911.

ile okumanın gereğindendir.” demiştir.<sup>27</sup> Bu konudaki dayanaklarından biri de birçok kiraat imamının ve bazı selef âlimlerinin kısa âyetleri vasl ederek tilâvet etmiş olmasıdır. Bu nedenledir ki Secâvendî, pek çok âyetin sonuna vakfin câiz olmadığını ifade etmek üzere (Y) alâmetini koymuştur.

### C. ÂYETLERİN SONUNDA VAKF EDİLMESİ KONUSUNDA TERCIH

Âyetlerin sonunda vakf ile ilgili yukarıda zikredilenlerden, her âyetin sonunda vakfin sünnet olduğu veya âyetlerin sonunda vakf konusunda da mananın temel teşkil ettiği şeklinde iki görüş bulunduğu anlaşılmaktadır. Ümmü Selâme (ra.)'nın yukarıda zikredilen, “Peygamber (as.) kiraatini âyet âyet keserdi...” rivâyetinden yola çıkarak kiraat imamları ve vakf ve ibtidâ âlimleri, Peygamber'in her âyetin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet ettiği konusunda görüş birliğine vardıkları da anlaşılmaktadır. Görüş ayrılığı, Peygamber'in neden vakf ettiği konusundadır. Öncelikle söz konusu görüşler arasında tercih yapma noktasında bizlere ışık tutacağım kanaatinde olduğumuz şu sorulara yanıt aranmasında yarar vardır; Âyet nedir? Kur'an sûreleri neden âyetlerden oluşmaktadır? Vakf ve ibtidâ konusunda sadece anlamlar temel teşkil ediyorsa, Kur'an'ın âyetlerden oluşmasındaki hikmet nedir? Âyetlerin sonlanması ölçütlü nedir? Bazı âyetlerin sonunda vakf câiz olmayacaksız âyetlerin sonu neden kafiyelidir?

Yukarıdaki sorulara yanıt aramadan önce, Kur'an'daki âyet sayıları ve bitim yerleri konusunda farklı görüşler olduğunu<sup>28</sup> hatırlamamızda yarar vardır. Zira denildiği gibi âyetlerin sonunda Peygamber (as.)'ın vakf ederek Kur'an'ı tilâvet etmiş olması sadece âyetlerin sonlandığına işaret için olsaydı, âyet sayıları ve bitim yerleri arasında farklı görüşler olmazdı! Ayrıca vakf türlerinden *vakf-i-Cibrîl*, *vakf-i-Nebî* vb. kavramlar olmaz, Peygamber (as.)'ın vakf ettiği her yerin âyet sonu kabul edilmesi gereklidir. Ancak şu var ki Peygamber (as.)'ın vakf ettiği her yer âyet sonu kabul edilmemiş, sûredeki kafiyeler de göz önünde bulundurularak âyetlerin bitim yerleri belirlenmiştir.<sup>29</sup>

Peygamber (as.)'ın vefat edene dek her âyetin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet etmiş olması, her âyetin sonunda vakfin sünnet olduğunu güçlü kılmaktadır. Zira her âyetin sonunda vakf etmesi sadece âyetin sonlandığına işa-

<sup>27</sup> Secâvendî, el-Vakf ve'l-İbtidâ, s. 115.

<sup>28</sup> Bkz. Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd el-Emevî el-Endulûsî, *el-Beyân fi İddi Âyi'l-Kur'ân*, (tahkik) Gânim el-Kadûrî el-Hamed, Merkezu'l-Mahtûtât ve't-Turâs, Kuveyt. 1994, s. 335.

<sup>29</sup> Geniş bilgi için Bkz. Dânî, *el-Beyân fi İddi Âyi'l-Kur'ân*, s. 53.

ret için olsaydı, Peygamber (as.), bir ya da birkaç kez âyetlerin sonunda vakf ederek tilâvet eder, sahabे de okunduğu şekilde yazıp ezberledikten sonra âyetler arasında anlam ve lafız ilişkisini dikkate alarak tilâvet etmesi daha uygun olurdu. Zira “Rahmeti azap, azabı rahmetle sonlandırmayın.”<sup>30</sup> ifadesiyle vakf ve ibtidâ konusunda anlamların temel teşkil ettiğini bizzat Peygamber bizlere öğretmiştir. Buna rağmen âyetin, sonrasında gelen âyet ile anlam ve lafız ilişkisi bulunmasına rağmen vefat edene dek her âyetin sonunda vakf ederek Kur'an'ı tilâvet etmiş olması, âyetlerin sonunun bu hususun dışında tutulması gerektiğine işaret olduğu kanaatindeyiz. Zira Kur'an'ı tebîn için gönderilen Peygamber'in, doğru anlaşılmasına halel getirecek şekilde onu tilâvet etmesi söz konusu olamaz.

Ayrıca sonra gelen âyet ile güçlü bir anlam ilişkisi bulunmayan âyetlerin sonunda vakf edilmesi bir yana tilâvetin *kat'* edilmesinde dahi sakınca bulunmadığı kanaatindeyiz. Abdullah İbn Mes'ûd (ra.) şöyle demiştir: “Peygamber (as.), benden Kur'an okumamı istedî. Nisâ sûresinden okumaya başladım. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَ لَاءَ شَهِيدًا onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hâli nice olacak!”<sup>31</sup> âyetinin sonuna geldiğimde, yeter! dedi. Okumamı kesip Peygamber (as.)'a döndüğümde gözlerinden yaşlar boşaldığını gördüm.”<sup>32</sup> Söz konusu rivâyette konuya ilgili dikkatimizi çeken, üzerinde vakf edilen âyet ile sonrasında gelen يَوْمَنِ يَوْمِ الدِّينَ “O kiyamet günü, Allah'ı inkâr edip Peygamber'e isyan edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.” âyeti arasında anlam ilişkisi bulunduğu halde, Peygamber (as.)'ın, İbn Mes'ûd (ra.)'dan kırati sonlandırmasını istemesidir. Bu ise sonrasında gelen âyet ile anlam ilişkisi güçlü olmayan âyetlerin sonunda tilâvetin *kat'* edilebileceğini ifade etmektedir. İlgili yerde kıratin *kat'* edilmesi caiz oluyor ise, vakf edilmesi *ecvez* (daha caiz) dir. Bu nedenle “Rahmeti azap, azabı rahmetle sonlandırmayın.” ifadesinden maksadın âyetlerin sonunda *vakf* değil, kıratin *kat'* edilmesi olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca *âyet* kavramı için; “Kur'an'ın cümlelerinden birinin sona erip bir diğerinin başladığını göstermektedir.” “Harf, kelime ve cümlelerden oluşan topluluk anlamı taşımakta ve onları getiren Peygamber'in hak peygamber

<sup>30</sup> Ebû Dâvud, Suleymân b. el-Eş'as es-Sicistânî, *Avnu'l-Mâ'bûd*, *fi Suneni Ebî Dâvud*, Dâru'l-Kutubi'l-İlmîyye, Beyrut, ts. “Kitâbu'l-Vitr”, 22; Taberî, Muhammed b. Cerîr, *Câmiu'l-Beyân fi Te'veli Âyi'l-Kur'ân*, Dâru'l-Kutubu'l-İlmîyye, Beyrut, 1992. I, 46; Uşmûnî, *Menâru'l-Hudâ*, s. 6.

<sup>31</sup> Nisâ, 4/41.

<sup>32</sup> Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl, *Sahîhu'l-Buhârî*, “Fadâilu'l-Kur'ân”, 33, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 1998.

olduğuna işaret ve delillerdir.” şeklinde yapılan tanımlarından, âyetin parçayı değil, bütünü ifade ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla âyet, sonrasında gelen âyet ile ilişkili olsun ya da olmasın, o âyetin parçası kabul edilmemelidir. Bu, her âyetin sonunda vakf edilmesi gerektiği iddiasında olduğumuz şeklinde anlaşılma malıdır. Zira mümkün olması halinde başından sonuna, tek nefeste vasl ederek bütün Kur'an'ın okunmasında dahi sakınca bulunmadığı söylenmiştir.<sup>33</sup>

Yine pek çok kiraat âliminin vakfin uygun olmadığına örnek verdikleri âyetlerin sonunda vakf edildiğinde dahi, kafiyelerin oluşturduğu ahengin yanı sıra mananın daha etkileyici olduğu görülmektedir. Mesela üzerinde vakfin sakıncalı olduğuna en çok örnek gösterilen *فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ Yazıklar olsun o namaz ki-lanlara!*<sup>34</sup> âyeti üzerinde vakf edildiğinde dahi, kafiyelerin oluşturduğu ses ahenginin yanı sıra insanı ürperti almaktadır. Ancak sonra *الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ Onlar ki namazlarından gafil*<sup>35</sup> âyetini okuyunca kişi ümitlenmekte ve rahatlamaktadır. Aksi halde her iki âyetin tek âyet şeklinde resmedilmesi daha uygun olurdu.

Yine *كُلُّ نَفِسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَ Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.*<sup>36</sup> âyeti sonunda vakf edildiğinde insan ürpermektedir. Ancak *إِلَّا أَضَحَابُ الْيَمِينِ Ancak âhiret mutluluğuna eren kimseler başka.*<sup>37</sup> âyetini okuyunca kişi ümitlenmekte ve rahatlamaktadır.

Yine *إِنَّ الْأَنْسَانَ لَفِي خُشُرِ İnsan gerçekten ziyan içindedir.*<sup>38</sup> âyeti üzerinde vakf edildiğinde, âyet kafiyelerinin oluşturduğu ahengin yanı sıra insanı korku ve endişe sarmaktadır. Ancak *إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda degillerdir).*<sup>39</sup> âyetini okuyunca kişi ümitlenmekte ve rahatlamaktadır. Bu âyetlerin sonunda dahi vakf edildiğinde, tedebür edilmesine fırsat verildiğinden, âyetin bu şekilde sonlanmasındaki amaç çerçevesinde anlaşılması noktasında katkı sağlayacaktır.

<sup>33</sup> Anlam karışıklığının olmaması için kiraat âlimlerinin vakfin lâzîmî olduğunu söylemekleri birkaç yer hariç diğer yerlerin vasl edilebileceği söylenmiştir. Konuya ilgili bkz. Suyûti, *el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân*, I, 286.

<sup>34</sup> Mâün, 107/4.

<sup>35</sup> Mâün, 107/5.

<sup>36</sup> Müddessir, 74/38.

<sup>37</sup> Müddessir, 74/39.

<sup>38</sup> Asr, 103/2.

<sup>39</sup> Asr, 103/3.

Ayrıca yukarıda örnek olarak verilen âyetlerin meallerinden de anlaşıldığı üzere sonuna (ع) alâmeti konularak vakfın uygun olmadığı belirtilen yerlerde vakf edildiğinde âyetin doğru anlaşılmasıında problem oluşmamaktadır. Zira verilen mealler âyetlerin sonunda vakf halinde verilmiştir. Bunun yanı sıra (ع) alâmeti için; “âyetin sonunda olup üzerinde vakf edilecek olursa, sonrasında gelen âyetten ibtidâ edilmesinde sakınca yoktur.” şeklindeki ifadenin uygun olmadığı kanaatindeyiz. Zira (ع) alâmeti, mananın tamamlanmadığına ya da sonra gelen cümleden ibtidânın câiz olmadığına işaretettir.<sup>40</sup> Buna rağmen âyetin sonunda olması durumunda, sonra gelen âyetten ibtidâ edilebileceğinin söylemiş olması, (ع) alâmetinin ifade ettiği manaya da uygun düşmemektedir.

Yukarıda söylenenlerin yanı sıra her âyetin sonunda vakf edilerek Kur'an tilâvet edildiğinde hem Peygamber (as.)'ın sünnetine tabi olunmuş olacak, hem âyetin bittiği belirtilmiş olacak, hem de âyet sonlarının oluşturduğu ahenk ortaya çıkacaktır. Bu nedenle âyetlerin sonuna (ع) alâmetinin konulmaması gerektiği kanaatindeyiz. Zira Secâvendî, (ع) alâmetini kullanma konusunda mübalağaya kaçımuştur.<sup>41</sup> Nitekim İbnü'l-Cezerî söyle demiştir; “(ع) alâmetini kullanma konusunda Secâvendî mübalağaya kaçımıştır. Zira (ع) alâmetini koyduğu yerlerin pek çoğu vakf câiz olup sonra gelen cümleden ibtidâ edilmesinde beis yoktur. Dolayısıyla bunlara itibar edilmemeli, araştırılıp en doğrusu belirlenmelidir.”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Bkz. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kiraat Kurulu Başkanlığı denetiminde geçen çoğu Mushafların sonundaki كَيْفِيَّةُ السَّجَادَوْنَدِ الْوَاقِعُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ başlığı; Ayrıca bkz. Çetin, Abdurrahman, *Kur'an Okuma Esasları*, Emin Yayıncılar, Bursa, 2010, s. 273; Pakdil, Ramazan, *Ta'lim Tecvîd ve Kiraat*, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayıncıları, İst. 2014, s. 254; Karaçam, İsmail, *Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri*, İst. 2002, s. 333; Temel, Nihat, *Kur'an Kiraatinde Vakf ve İbtidâ*, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yay. İst. 2014, s. 78.

<sup>41</sup> Örneğin: ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ ﴾1﴿﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالثُّلْمُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾10﴿﴾ “Allah, yeri yaratıklar için var etti. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.” (Rahmân, 55/10-11.) ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ ﴾1﴿﴾ ﴿ وَفِيهَا فَاكِهَةٌ وَّقُبْلَهُنَّا ﴾2﴿﴾ ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحْيَهَا ﴾1﴿﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا ظَلَيْهَا ﴾2﴿﴾ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّيْهَا ﴾3﴿﴾ وَاللَّيلُ إِذَا يَغْشِيَهَا ﴾4﴿﴾ وَالسَّمَاءُ وَمَا بِهَا ﴾5﴿﴾ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَيَهَا ﴾6﴿﴾ وَنَسْكِينُ وَمَا سُوِيَهَا ﴾7﴿﴾ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّيْهَا ﴾8﴿﴾ قَدْ أَفْلَحَ مِنْ زَكَرَهَا ﴾9﴿﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَرَهَا ﴾10﴿﴾ “Güneş ve kuşluk vaktindeki aydınlığını, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüzü, onu örttüüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsin kötülüklерden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.(Şems, 91/1-10) ayetlerinde bütün ayetlerin sonuna (ع) alâmeti ve (ص) alâmeti konulmuştur.

<sup>42</sup> İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fi'l-Kiraâti'l-Aşer, I, 234.

## SONUÇ

Pek çok âyetin sonunda vakf edilmesi durumunda âyetin anlaşılmasında problem oluşmadığı halde ülkemizde tilâvet edilen Mushaflarda söz konusu âyetin sonuna (ن) alâmetinin konulmuş olması problem oluşturmaktadır. Zira (ن) alâmeti konulduğu yerde vakfin yapılmayacağına, vakf edilmesi durumunda mananın anlaşılamayacağını yahut yanlış anlaşılacağını ifade ettiğinden sonra gelen cümleden ibtidânın caiz olmadığını işaretter. Ayrıca (ن) alâmetinin âyetin sonunda olup üzerinde vakf edilmesi durumunda sonrasında gelen âyetten ibtidâ edilebileceğinin söylenmiş olması da (ن) alâmetinin taşıdığı mana ile bağdaşmamakla beraber Peygamber (as.)'ın Kur'an tilâvetiyle de uyışmamaktadır. Bu sebeple âyetlerin sonuna (ن) alâmetinin konulmasının uygun olmadığı kanatındeyiz. Dolayısıyla âyetlerin sonuna herhangi bir alametin konulmaması, konulması durumunda, sonra gelen âyetten ibtidâ edilebilir olduğu için zorunlu durumlarda vakfin caiz olduğunu ifade eden (و) alâmetinin konulması daha uygun olacaktır.

## KAYNAKÇA

- Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl, *Sahîhu'l-Buhârî*, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 1998.
- Çetin, Abdurrahman, *Kur'an Okuma Esasları*, EminYayınları, Bursa, 2010.
- Dânî, Ebû Amr Osmân b. Saîd el-Emevî el-Endelûsî, *el-Muktefâ fi'l-Vakfi ve'l-İbtidâ*, (tahkik) Yûsuf Abdurrahmân Maraşlı, Muessetu'r-Risâle, Beyrut, 1987.
- Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd el-Emevî el-Endulûsî, *el-Beyân fî İddi Âyi'l-Kur'ân*, (tahkik) Gânim el-Kadûrî el-Hamed, Merkezu'l-Mahtûtât ve't-Turâs, Kuveyt, 1994.
- Ebû Dâvud, Suleymân b. el-Eş'as es-Sicistânî, *Avnu'l-Ma'bûd, fî Suneni Ebî Dâvud*, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, ts.
- Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, *Tehzîbu'l-Luğâ*, Dâru's-Sâdîk, Kahire, ts.
- Feyyûmî, Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed, *el-Misbâhu'l-Munîr fî Garîbi Şerhi'l-Kebîr*, Matbaatu'l-Ânî, Bağdat, 1398/h.
- İbn Fâris, Ebi'l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyya, *Mu'cem Mekâyi'si'l-Luğâ*, Dâru'l-Cîl, Beyrut, 1991.
- İbn Kesîr, Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, Medine, 1993.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, *Lisânu'l-Arab*, Beyrut, 1994.
- İbnu'l-Cezerî, *en-Neşr fi'l-Kırâati'l-Âşer*, (tahkik) Ali Muhammed ed-Dib'a', Dâru'l-Fikr, ts.
- İbnu'l-Kayıyım el-Cevziyye, Ebû Abdullah Muhammed b. Ebûbekr, *Zâdu'l-Meâd*, (tahkik) Şuayb el-Arnavût - Abdulkâdir el-Arnavût, Mueesselatu'r-Risâle, Beyrut, 1996.
- Kahire Mushâfi*, İdâretu'l Buhûsi'l İslâmiyyet'i fî Ezheri's-Şerîf, Dâru'l Menâr, Kahire, 1998.
- Karaçam, İsmail, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İst. 2002.

- Medîne Mushâfi*, Mecmau'l-Melik Fehd litibâati'l-Mushaf, Medînetu'l-Munevvere, 1987;
- Meymûnî, Abdullah Ali, *Fazlu Îlmu'l-Vakfi ve'l-İbtidâ ve Hukmu'l-Vakfi Alâ Ruûsi'l Ây*, Du'l-Kâsim li'n-Neşri ve't-Tevzî, Riyad, 1423.
- Nahâs, Ebû Câfer Ahmed b. Muhammed b. İsmail, *el-Kat' ve'l-Îtinâf*, (tahkik) Dr. Abdurrahmân b. İbrahîm el-Metrûdî Dâru'l-Âlemî'l-Kutub, Riyad, 1992.
- Pakdil, Ramazan, *Ta'lîm Tecvîd ve Kiraat*, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları, İst. 2014.
- Râgîb el-İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed, *Miîfredâtu Elfâzi'l-Kur'ân*, Dîmaşk, 1997.
- Secâvendî, Muhammed b. Tayfûr, *el-Vakf ve'l-İbtidâ*, (tahkik) Dr. Muhsin Hâşim Dervîş, Dâru'l-Menâhic, 2001.
- Sehâvî, Âlemuddîn Ali b. Muhammed, *Cemâlu'l-Kurrâ ve Kemâlu'l-Îkrâ*, (tahkik) Dr. Ali Huseyn el-Bevvâb, Mektebetu't-Turâs, 1408/h.
- Suyûtî, Celâluddîn, *el-Îtkân fî Ullûmi'l-Kur'ân*, Mektebetu'n-Nezzâr Mustafa el-Bâz, Riyad, 1996.
- Şam Mushâfi, İdâretu'l İftâi ve't-Tedrîsi'd-Dîni fî Sûriye, Muessesetu Ulûmi'l Kur'ân, Dîmaşk, 2012.
- Taberî, Muhammed b. Cerîr, *Câmiu'l-Beyân fî Te'vili Âyi'l-Kur'ân*, Dâru'l-Kutubu'l-İlmeyye, Beyrut, 1992. I, 46;
- Tahhân, İsmail Ahmet, *Kur'an'ı Anlamada Vakfin Rolü*, (tahkik) Necattin Hanay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, (2012)
- Temel, Nihat, *Kur'an Kiraatinde Vakf ve İbtidâ*, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yay. İst. 2014.
- Tirmizi, Ebû Isa Muhammed b. Isa b. Serve, *Câmii't-Tirmizî*, Dâru'l-Kutubi'l-İlmîyye, Beyrut, ts.
- Uşmûnî, Ahmed b. Muhammed b. Abdulkérîm, *Menâru'l-Hudâ fî'l-Vakfi ve'l-İbtidâ*, Mektebetu ve Matbaatu Mustafa el-Bâbî ve Evlâduhû, Misir, 1973.
- Zebîdî, Muhibbuddîn Ebî Feyz es-Seyyid Muhammed Murtazâ, *Şerhu'l-Kâmûs el-Mussemâ Tâcu'l-Arûs Min Cevâhiri'l-Kâmûs*, Dâru'l-Fikr, ts.
- Zemahşerî, Ebu'l-Kasım Mahmûd b. Ömer, *el-Keşşâf an Hakaîki Ğavâmid't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vil*, Dâru İhyâ'i't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, ts.
- Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdullah, *el-Burhân fî Ullûmi'l-Kur'ân*, (tahkik) Dr. Yûsuf Abdurrahmân Maraşlı, Dâru'l-Mâ'rife, Beyrut, 1994.
- Zürkânî, Muhammed Abdulazîm, *Menâhili'l-Îrfân fî Ullûmi'l-Kur'ân*, Dâru'l-Kutubu'l-İlmeyye, Beyrut, 1996.